



# *Ambassador College*

## KORRESPONDANCEKURSUS

---

*Et internationalt kursus i bibelsk forståelse*

---



# De studerende UDTALER SIG

Jeg har lenge følt trang til å skrive og takke for *The PLAIN TRUTH* som jeg nu har mottatt i et par år, og også for de små bøker og hefter som omhandler spesielle emner og for Korrespondansekurset. Jeg har funnet alt meget fascinerende og interessant. Mens jeg holdt på med den første leksjon, måtte jeg innvie min mann i ting som jeg fant av spesiell interesse, og da våre barn på 13 og 11 år hørte dette, ble de så engasjert at de øyeblikkelig fant frem bibler til hele familien, hvor de slo opp, etterhvert som jeg leste opp. Kurset er nu blitt noe vi alle ser frem til og samles om. Vår eldste sønn som ikke bor hjemme for skolens skyld, tar kursene med seg for å ta igjen det han eventuelt går glipp av hjemme. Atter en gang, tusen takk for alt sammen!

1 — Fru Mette L., Oslo, Norge

Jeg har modtaget og arbejdet med de tre første lektioner af Ambassador College Korrespondancekursus, som har givet mig mange nye og store samt uhyggelige perspektiver for Kristi genkomst. Jeg glæder mig meget til de kommende lektioner.

2 — Rita B., København, Danmark

Jeg setter virkelig stor pris på Deres Korrespondansekurs. Det inneholder fakta om verdensbegivenheter og religiøse doktriner som jeg aldri tidligere har ansett for å være av noen betydning.

3 — T.A., Halden, Norge

Jag skulle vilja tacka er så väldigt mycket för er Korrespondanskurs i biblisk förståelse. Jag läser den med stort intresse och tycker folk i dessa tider av stress och mekanisering, behöver lära sig mer om Bibeln och dess budskap.

4 — Gloria B., Kumla, Sverige

Jeg har mottatt første leksjon av Deres Korrespondansekurs. Det var meget interessant, og jeg ser med spenning frem til neste leksjon. Såvidt jeg har forstått er der ikke et helvete etter døden. Men er ikke fortellingen om Lasarus og den rike mannen et eksempel på et helvete etter døden? Det er meg meget om å gjøre å få svar på dette spørsmål. Jeg har søkt og lest og lyttet, men jeg har til dags dato ikke funnet et svar som tilfredsstiller meg.

5 — Herr O.J., Tufjord, Norge

• Den forhåndenværende lektion vil vise Dem hvor i Deres egen Bibel De finder svaret på dette spørsmål.



## Ambassador College

### KORRESPONDANCEKURSUS

#### LEKTION 6

Et internasjonalt kurs i bibelsk forståelse udgivet af det teologiske fakultet ved Ambassador College, Pasadena, California, 91105 © 1973 Ambassador College. Alle rettigheder forbeholdes.

**CHEFREDAKTØR**  
HERBERT W. ARMSTRONG

**REDAKTIONSCHEF**  
Richard H. Sedliacik

*Journaliststab*  
Lawson C. Briggs      William F. Dankenbring

*Grafik*  
Thomas Haworth

*Redaktionsassistent*  
Ronald Beideck

*Distributionschef*  
Edward C. Kleier

DANSK REDAKTIONSSTAB: Richard Sprotte, Palle Christoffersen, Bjarne Nielsen, Christian Zernichow, Gerda Zonneveld.  
ADRESSÉR ALLE HENVENDELSER til Skandinavisk afdeling, Box 111, St. Albans, Herts., England.

DERES UNDERVISNINGSGEBYR er blevet betalt af andre. Eksemplarer til fordeling gives eller sælges ikke.

BEMÆRK: Giv straks skandinavisk afdeling meddelelse om enhver forandring i Deres adresse. Anfør venligst både Deres gamle og ny adresse. *Vigtigt!*



### Om forside- billedet . . .

Billedet viser Herodes' gravkammer set indefra. Dette har meget lidt tilfælles med de fleste menneskers traditionelle forestillinger om dødsriget. Denne grav er bogstavelig talt „dødsriget” (græsk: *hades*), et *hul* i jorden! Her er ingen dæmoner med trefork, ingen brændende, kogende heksekedler med smeltet malm, ingen skrig fra de for evigt fordømte som vrider sig i ulidelig, uafvendelig smerte. Vil *De* komme i dette „traditionelle” helvede? Er *noen som helst* kommet der? Eller eksisterer dette „inferno” kun i menneskers fantasi?

Foto: P. Gross

Sidste uge modtog vi korrespondancekursets femte lektion. At si at vi var overvældede ville være alt for beskedent. Da jeg begyndte på denne lektion var det som om det sammensurium af viden, jeg havde om dette emne, begyndte at danne ét samlet hele. Vi er meget glade for dette kursus og ønsker igen at si Dem tusind tak.

6 — A.N., Ontario, Canada

# „DØDSRIGET” og „HELVEDE”

*Selv om De måske er en samvittighedsfuld, troende kristen, vil De meget vel kunne komme i dødsriget! Mange af Deres kære befinder sig netop nu i dødsriget! Men lad Dem ikke skræmme. De har sandsynligvis aldrig hørt SANDHEDEN om hvad „dødsriget” i virkeligheden er — om dødsriget er noget andet end „helvede” — og hvor de fleste ideer om dette emne kommer fra. Hvad siger Bibelen egentlig om „dødsriget” og om „helvede”?*

**M**ILLIONER af mennesker er forvirrede med hensyn til hvad „dødsriget” og „helvede” er. Hvad er det? *Hvor* findes det? Hvem kommer der egentlig? Og hvorfor?

Er „helvede” noget bogstaveligt — et bestemt geografisk sted? Er det et eller andet sted i jordens eller solens indre, eller ude i det ydre rum?

En amerikansk gallupundersøgelse viste i 1967 at 68 procent tror på at der findes en himmel, mens kun 54 procent er overbevist om at der findes et helvede.

Hvorfor denne forskel?

Sandsynligvis fordi mange af dem der tror på en himmel ganske enkelt ikke kan få sig selv til at tro at en barmhjertig og kærlig Gud vil overgive nogen til et sted hvor man pines for evigt!

## Almindelige opfattelser af helvede

En undersøgelse foretaget på New Zealand viste at 60 procent af befolkningen mener at helvede blot er en sindstilstand. Kun 26 procent opfattede helvede som et virkeligt sted.

I San Francisco blev vilkårligt forbipasserende spurgt: „Hvordan forestiller De Dem helvede?” Nogle af svarene viser den totale forvirring der hersker hos de fleste angående dette emne.

Den første: „Ærligt talt tvivler jeg på at der findes et sådant sted. Jeg tror at helvede blot er et middel til at skræmme folk til at føre et bedre liv.... Hvis der findes et sådant sted, antager jeg at det er et grovt tilhugget sted, fyldt med mennesker som skovler kul eller knuser sten.”

Den anden: „Tanken om helvede er et af de

bedste midler i verden til at lære børn at være velopdragne. Personligt tror jeg imidlertid at det blot er et bibelsk udtryk.”

Den tredje: „Da jeg var ung havde jeg en klar forestilling om hvordan helvede er — flammer og en djævel med horn i panden og en trefork i hånden. Men det vokser man jo fra, ligesom man vokser fra det med julenissen.”

Den fjerde: „Jeg lader helst være med at tænke over det.”

Den femte: „Jeg har aldrig tænkt over det, udover hvad jeg har set i operaer og skuespil.”

Den sjette: „Jeg forestiller mig helvede som en stor, hed, ubehagelig ørken. Jeg tror faktisk at det eksisterer. Ikke nede i jorden. Men da en eller anden har anbragt os her, kan Han også let have et sted for os herefter.”

Den syvende: „Helvede er et sted for ulykkelig indespærring, ligesom et fængsel. Ikke nødvendigvis med flammer. Snarere med åndelige pinsler. Jeg tror at det er et virkeligt sted, selv om det ikke nødvendigvis er under os, lige så lidt som himlen behøver at være over os.”

Her har vi mange uklare forestillinger om helvede, men så godt som ingen faktisk viden. Sandsynligvis udgør de der „helst lader være med at tænke over det” et klart flertal!

## L Hvordan præstestanden ser på det

Mange teologer tror i dag ikke på et „helvede” i bogstavelig forstand. Som én sagde: „Det centrale i begrebet helvede er adskillelsen fra Gud — ikke fysisk tortur, men åndelige kvaler.”

En anden beskrev helvede som „en tilstand af menneskelig eksistens.”



**OPFATTELSE AF HELVEDE** — Herover: middelalderens digter, Dante Alighieri, fik stor indflydelse på verdens opfattelse af helvede gennem sit fantasifulde digt *Den guddommelige Komædie*, hvorfra disse illustrationer er hentet. I midten, på en opdigtet rundrejse i helvede ser Dante ned i en afgrund med brændende svovl. Til højre ser Dante syndere, dømt til evig pinsel på hovedet i et sydende hul i jorden!



En præst påstod at helvede er „tab af kommunikation, ufølsomhed over for åndelige værdier, bevidstheden om i hvor ringe grad vi har levet op til vore muligheder, minderne om noget af det vi har gjort.”

Hvilken bundløs forvirring!

Er det ikke på tide at vi lærer Bibelens SANDHEDER at kende?

### 3 Det „flammende inferno“

Så godt som enhver antager en af de følgende to yderliggående opfattelser af „helvede.” Den ene gruppe benægter helt helvedes eksistens. Begrebet forkastes som gammel overtro der overhovedet ikke hører hjemme i vort moderne samfund.

Den anden gruppe, der omfatter de fleste såkaldte fundamentalister, opfatter helvede som et frygteligt sted med endeløs tortur, hvor Djævelen hersker og hans dæmoner med fryd „steger” syndere i millionvis som pølser på spid. Der høres bitter gråd og jammer, fortvivlede forbandelser, hyl og skrig fra de evigt lidende — ifølge denne opfattelse.

Her er en kort sammenfatning af denne udbredte opfattelse, hentet fra *Encyclopædia Americana*:

„Almindeligvis antages det at helvede er de onde ånders opholdssted; underverdenen . . . hvor fortabte og fordømte sjæle kommer hen efter

døden for at gennemgå ubeskrivelige lidelser og evig afstraffelse . . . Nogle har forestillet sig det som et sted der blev skabt af guddommen, og hvor han med ufattelig strengthed og i al evighed straffer de sjæle, som enten af vantro eller ved tilbedelse af andre guder har gjort ham vred. Det er stedet for *guddommelig hævn* — uhæmmet, UOPHØRLIG. Dette er den gængse opfattelse blandt kristne, katolikker såvel som protestanter. Og samme opfattelse findes inden for den muhamedanske religion . . . Hovedtrækene vedrørende helvede, som det opfattes af hinduistiske, persiske, ægyptiske, græske og kristne teologer, er i alt væsentligt de samme” (fra artiklen „Hell;” vor fremhævning i hele lektionen).

Men hvorfor tror folk hvad de tror? Hvorfra eller fra hvem er disse gængse opfattelser kommet?

### 4 Fra hedningerne

Nogle få af middelalderens fremstående religiøse ledere efterlod sig skrifter og læresætninger som blev så alment accepterede at de udformede den bekendende kristne verdens anerkendte doktriner. To af de vigtigste af disse indflydelsesrige forfattere var Augustin (345-430), og Dante Alighieri (1255-1321).

Det var Augustins opfattelse at en midlertidig rensetelse af ufuldkomne sjæle måtte finde sted i en skærsild. Han var som andre indflydelsesrige



© Collier Publishing Co., New York

mænd i den bekendende kristne kirke påvirket af en „før-kristen lære“ — oldtidens hedenske filosofers lære (se *Encyclopædia Britannica*, 11. udg., artiklen „Purgatory“).

Dante skrev et umådelig populært digt med titlen *La Divina Commedia*, på dansk *Den guddommelige Komædie*, i tre dele — Inferno (helvede), Purgatorio (skærsilden) og Paradiso. „Af alle den nyere tids digtere,“ siger en moderne forfatter, „var Dante Alighieri måske den største pædagog. Han har sikkert haft større indflydelse på civilisationens kurs end nogen anden efter ham . . . han skrev, i vanskeligt fattelig poetisk form, en fantasifuld og makaber beretning om et dystert helvede — et langt digt der indeholdt visse udtryk som fangede verdens opmærksomhed, som for eksempel: ‚Her lades alt håb ude!‘ Dette gjorde et umådeligt indtryk og fik stor indflydelse på den almindelige kristne tankegang og lære. Hans ‚Inferno‘ var baseret på Virgil og Platon“ (*Dante and His Inferno*).

Det siges at Dante var så fascineret og henrevet af filosoferne Platon og Virgils hedenske ideer og begreber at han troede de var guddommeligt inspireret.

Hvem var Platon og Virgil?

I *Encyclopædia Americana* læser vi: „Virgil, hedensk digter (70-19 f.Kr.), tilsluttede sig hedensk-romersk tænkning, der var under græske skribenters indflydelse. Visse af middelalderens

kristne, indbefattet Dante, troede at han i nogen grad var guddommeligt inspireret.“

Platon, der blev født i Athen i Grækenland år 427 f. Kr., var en discipel af den berømte Sokrates. Platons berømte litterære værk, *Faidon*, omtaler sjælens udødelighed, som var grundlaget for Dantes lære om et evigt helvede, hvor han formodede at onde „sjæle“ afstraffedes for evigt.

Så det indrømmes altså at verdens opfattelse af „helvede“ er et produkt af *menneskelig tænkning* — af hedenske spekulationer — af mennesker der funderede over de ondes endelige skæbne.

### 5 Hvad med menneskehedens milliarder?

Før vi undersøger Bibelen for at finde ud af om de gængse meninger om helvede kan være *rigtige*, skal vi se på hvad denne opfattelse af helvede ville medføre hvis den var sand.

Der er over tre milliarder mennesker på jorden. De tættest befolkede lande er Kina, Indien og andre dele af Asien. Men trods vestlige landes missionærers mange bestræbelser har over halvdelen af alle mennesker på jorden aldrig så meget som hørt det eneste navn hvorved mennesker kan frelses (Ap.G. 4,12) — navnet „Jesus Kristus“!

Bogstavelig talt *milliarder* af mennesker på

denne jord har levet uden at have hørt noget som helst om „frelse” — uden nogen sinde at have set en Bibel.

Tænk over hvad det betyder. Hvis alle „ikke-frelste” øjeblikkelig havner i et flammende helvede når de dør, er over halvdelen af alle de mennesker der nogen sinde har levet på jorden dømt til denne frygtelige straf, uden at have haft så meget som en chance for at undslippe!

Kan De virkelig tro på at det er den måde hvorpå en al-viis, barmhjertig og *kærlig* Gud fuldbyrder sin plan her på jorden?

HVAD ER SANDHEDEN?

Vi står over for to alternativer: enten *åbenbarer* Skaberen SANDHEDEN om dette emne i Hans *inspirerede Ord*, eller også må vi trække på skuldrene og indrømme at *vi simpelt hen ikke ved det*. Enten tror vi på hvad Bibelen siger, eller også må vi — hvis vi er logiske og ærlige — indrømme vor uvidenhed.

Hvad *siger* Gud om „dødsriget” og „helvede” i Bibelen? Det vil sikkert overraske Dem! Læs derfor *alle* de skriftsteder der henvises til i denne lektion, og BEVIS selv hvad der er sandheden ud fra Bibelen.

## LEKTION 6

### Kristus talte om „helvedes ild” 16

1. Hvilken straf sagde Kristus vil ramme dem som ikke vil holde op med at synde — ikke vil *holde op* med at *bruge* (ikke bogstaveligt „afhugge”) deres forskellige lemmer til at synde? Markus 9,43.

KOMMENTAR: „Helvede” er et dansk ord. Da Markus gengav Kristi ord, skrev han dem på *græsk*. Det græske ord der er oversat „helvede,” og som Markus blev inspireret til at nedskrive, er *gehenna*. Da Kristus i dette vers siger at synderen vil „fare til Helvede til den uudslekkelige ild,” må det heraf sluttes at de der kommer i *gehenna* straffes ved *ild*.

Husk derfor på at Kristus forbandt det græske ord *gehenna* med *ild*.

2. Hvad sagde Kristus i Markus 9,45 for at understrege hvad han sagde i vers 43?

KOMMENTAR: Markus anvendte det *samme* græske ord *gehenna* her i vers 45 som han brugte i vers 43. Oversætterne af den autoriserede danske bibeloversættelse af 1948 valgte at gengive det græske ord *gehenna* med det danske ord „helvede.”

3. Hvordan understregede Kristus igen hvad Han havde sagt om „helvedes ild”? Vers 47.

KOMMENTAR: Det græske ord som Markus

brugte i dette vers er igen *gehenna*. *Gehenna* har afgjort med *ild* at gøre!

### 2 Dødsriget, afgrunden og helvede

Husk på når De læser dette at Det gamle Testamente oprindeligt blev skrevet på *hebraisk*, og at Det ny Testamente blev skrevet på *græsk*.

Det hebraiske ord *sheol* i Det gamle Testamente og det græske ord *hades* i Det ny Testamente, som begge i såvel den danske som den norske reviderede bibeloversættelse altid gengives „dødsriget,” betyder ét og det samme — nemlig *graven*. En sammenligning mellem Ap.G. 2,29 og vers 27, som er et citat fra Salme 16,10, viser at „dødsriget” (græsk: *Hades*, og hebraisk: *Sheol*) er det samme som „graven” — blot et mere poetisk udtryk.

I 2 Peter 2,4 oversættes det græske ord *tartaros* som „afgrunden.” Det er det eneste sted dette ord forekommer i Det ny Testamente. Tartaros betegner ikke et sted hvor mennesker kommer hen efter døden, men de faldne engles *hæmmede tilstand*. Ordet betyder oversat „universets mørke,” „mørkets afgrund” eller „fængsel.”

Men hvad med *gehenna*? Dette græske ord er som alle eksperter indrømmer afledt af navnet på den snævre, klippefulde Hinnoms Dal, umiddelbart uden for Jerusalem. Det var her man til stadighed opbrændte byens affald. Skarn, skrald og døde dyr, såvel som forhadte forbyrderes lig blev kastet på ilden i *gehenna* eller Hinnoms Dal. Alt hvad der blev kastet i denne dal blev normalt *opslugt af ilden* — FULDSTÆNDIG OPBRÆNDT. Derfor brugte Kristus *gehenna* til at illustrere de *uomvendte synderes* frygtelige skæbne!

I alle passager i Det ny Testamente hvor vi ser ordet „helvede,” er det oprindelige græske ord *gehenna*, som altid henviser til *ild*. Ordet „dødsriget,” der betyder noget andet end ordet „helvede,” gengiver det græske ord *hades*, og betyder ganske enkelt *graven*.

I ældre danske bibeloversættelser, som for eksempel oversættelsen af 1819, gengav man også *hades* og *tartaros* med ordet „helvede.” Kun Ap.G. 2,31 var en afvigelse herfra, idet *hades* her oversattes som „de dodes rige.”

Lad os se på to eksempler på brugen af ordene *gehenna* og *hades*.

1. Hvad lærer vi om „helvede” af Lukas 12,5?

KOMMENTAR: Hvis vi slår det oprindelige græske ord op, som her er oversat „helvede,” finder vi at det er *gehenna*. *Gehenna* er altså tydeligt nok et sted hvor menneskers lig kastes hen og, som Kristus antyder, **OPSLUGES AF ILDEN!**

2. Læg nu mærke til ordet „dødsriget” i Ap.G. 2,31.

KOMMENTAR: Det oprindelige græske ord der oversættes „dødsriget“ i Ap.G. 2,31 er *hades*. Hades og dermed *dødsriget* betyder „graven“, som brugen i dette vers klart viser! Når *hades* er blevet gengivet som „dødsriget“ skyldes dette i virkeligheden græsk mytologis indflydelse.

### 3 Hvorhen efter døden?

I sidste lektion lærte vi at når et menneske dør og bliver lagt i graven ved det absolut *intet* (Præd. 9,5). Det ligger blot stille og tavst som i dyb „søvn“ uden at sanse noget som helst.

Lad os i korthed repetere denne vigtige sandhed.

1. Hvad sker der med både mennesker og dyr? Præd. 3,19. Går de alle til ét sted — *samme sted* — når de dør? Vers 20 og 1 Mos. 3,19.

KOMMENTAR: Har De nogen sinde hørt om at dyr kommer i helvede for at *pin*es?

2. Hvor siger Gud at menneskene går hen når de dør? Præd. 9,10 [husk på at „dødsriget“ altid betyder graven]. Vidste Job at *graven* var det sted han ville gå til efter døden? Job 17,13-14.

3. Er det *ethvert* menneskes lod at dø i hvert fald én gang? Heb. 9,27. Bekræfter 1 Korinterbrev 15,22 dette? Iførte Kristus sig det samme kødelige legeme som vi har? Heb. 2,14. Og måtte Han ikke også gå i *graven* ligesom andre dødelige mennesker? Slå igen op på Ap.G. 2,31.

KOMMENTAR: Det oprindelige græske ord i Ap.G. 2,31 er *hades*, hvilket som De nu ved betyder „graven.“ Jesu „kød“ (legeme) skulle ikke se *forrådnelse*, da Han ville opstå efter tre dages forløb!

Visse teologer fastholder imidlertid den tradition at Kristus, mens Han var i „dødsriget“, prædikede for bortgangne menneskelige „ånder, der var i forvaring“ (1 Pet. 3,19). Denne opfattelse er helt fejlagtig. Vers 20 gør det klart at dem som Kristus prædikede for (angående deres oprørske virksomhed her på jorden) var *dæmoniske* ånder, og at Han prædikede for dem *på Noas tid!* Dette vers har overhovedet intet at gøre med de tre dage og nætter Jesus lå død i graven!

### 4 Opstår til „dom“

De har måske hørt prædikanter tale om at syndere kommer *direkte* i „helvedes“ ild og pinsler når de dør. Men dette ville betyde at de er dømt til „helvede“ *før* der formelt er blevet *fældet dom over dem!*

Lad os se på *hvornår* de onde, som er døde, dømmes af Gud.

1. *Hvornår* vil de døde blive dømt? Joh. 5,28-29.

KOMMENTAR: Kristus sagde at dommen over

de onde som nu ligger i graven, endnu ligger ude i *fremtiden*. „Den time *kommer*,“ sagde Jesus. Hvordan kan disse der ikke engang er blevet dømt endnu, da få deres straf nu? De to tanker er klart modstridende!

*Hvornår* vil de døde blive dømt? Åbenbart efter at de er kommet op af graven i en opstandelse!

2. Mens de er i graven — indtil deres opstandelse — bliver de som allerede har vist sig ikke at være retfærdige, „bevogtet“ indtil et tidspunkt i fremtiden hvor der formelt vil blive fældet dom over dem og tildelt dem *straf*? 2 Pet. 2,9.

3. Beviser Åbenbaringen 20,13 også at en *fremtidig opstandelse til dom* vil finde sted?

KOMMENTAR: Læg mærke til at de der befinder sig i havenes grav og de der på anden måde blev dræbt uden at blive begravet skal opstå, og de der er i jordens skød („dødsriget“ — det græske ord er *hades* der betyder *graven*) skal ligeledes opstå på dette tidspunkt.

*Alle* de onde i graven, på landjorden eller i havet, hvor de end er, skal altså opstå til „DOM“ engang i fremtiden. Da er det at Gud formelt vil afsige dommen over dem!

Ingen er eller har nogen sinde været nede i et brændende „helvede“ og har danset omkring på gloende kul, skrigende af rædsel og pine! Det tidspunkt hvor Gud vil dømme og fordømme de onde *er endnu ikke kommet!* Hvor tydeligt!

Bibelen viser klart at det tidspunkt hvor de onde vil blive dømt til deres skæbne ligger UDE I FREMTIDEN. Den tanke at onde „sjæle“ *netop nu* *pin*es i et flammende helvede er en hedensk myte!

### 5 Døden i ilden!

Hvad er den endelige *straf* — „lønnen“ eller belønningen — for synd? Er det evigt liv i lidelse? Eller er det tilintetgørelse én gang for alle? Hvad er de ondes endelige SKÆBNE? Bibelen gør sandheden ganske klar.

1. Hvad er „syndens løn“? Rom. 6,23.

KOMMENTAR: „Syndens løn er DØDEN.“ „Døden“ er det *modsatte* af „livet“! Den endelige løn som de uforbederligt onde til slut vil modtage er da ganske enkelt livets fuldstændige ophør!

2. Hvad advarer Paulus os om at dommen vil blive over dem der, selv om de kender Guds bud og har fået en smagsprøve på Hans vej, *med fuldt overlæg* synder imod Ham? Heb. 10,26-27. Vil sådanne mennesker *leve videre i ildens pinsler* — eller vil den „fortære“ dem? Vers 27. Bemærk at denne dom kommer over dem fordi de synder *med fuldt overlæg*.

3. Sammenlignede Jesus falske præster som ikke kan fremvise *gode gerninger*, med træer der ikke bærer „god frugt“? Matt. 7,15-19. Hvad sagde Han at der ville ske med sådanne

mennesker? Vers 19. Bliver træ kastet i ilden for at *pinen* — eller for at blive *brændt op*? Antydende Kristus ikke klart at *alle* mennesker som ikke bærer god frugt, ligeledes vil blive *kastet i ilden*? Matt. 7,17-19.

4. Hvad sagde Kristus til den tids ikke-angrende farisæere og skriftkloge? Matt. 23,33.

KOMMENTAR: Det oprindelige græske ord som her oversættes „helvede” er *gehenna* — der betyder Hinnoms Dal. Kristus illustrerede ved den ild der opbrændte affaldet i Hinnoms Dal, de ondes endelige skæbne — fuldstændig tilintetgørelse ved ild. Disse oprørske og stædige religiøse ledere forstod meget vel Kristi analogi. De vidste at de blev truet med *fuldstændig tilintetgørelse* som var de blot affald!

5. Hvad advarede Kristus om at der vil ske med dem der ikke angrer deres syndige veje? Luk. 13,3.

KOMMENTAR: At „omkomme” vil sige at *ophøre* med at eksistere. Det betyder ikke *fortsat* liv. Et liv i evig pine er *ikke* hvad Gud har bestemt for de uforbederlige!

Den straf der åbenbares i Bibelen er *døden* — livets ophør for evigt. Evigt *liv* er noget som vi *IKKE* blev født med. Det er en *gave* fra Gud som Han ved opstandelsen vil give dem som adlyder Ham. Evigt *liv* og evig *død* stilles op over for hinanden som to modsætninger overalt i Bibelen!

6. Viste Kristus med lignelsen om rajgræsset at der kommer en fremtidig høst? Matt. 13,30. Sagde Han at de gudløse — „rajgræsset” — bagefter vil blive *OPBRÆNDT*? Samme vers.

KOMMENTAR: I denne lignelse sammenlignede Kristus jorden med en „mark” (vers 24), de lydige med „hveden” (vers 25 og 29) og de ulydige med „rajgræsset” (vers 25, 29 og 30).

7. Viser Salme 37,20 også at de ondes endelige skæbne vil blive *tilintetgørelse ved ild*? Vil der komme en dag med overvældende hede — så hed at den vil *opbrænde* — *FORTÆRE* — de ugudelige? Mal. 4,1. Hvad vil der blive tilbage af de ugudelige? Mal. 4,3. *Hvem* vil opbrænde de ugudelige — Satan og hans dæmoner, eller den evige Gud? Samme vers.

KOMMENTAR: Den „helvedes ild” som Bibelen omtaler vil blive *tusinder af grader* VARMERE end den „helvedes ild” som de fleste prædikanter forestiller sig — en ild der kun er tilstrækkeligt varm til at *pine*. Den bibelske „helvedes ild” vil *fuldstændig fortære de ulydige*! De vil *aldrig* mere eksistere.

Bibelen viser klart at de der *kender* Guds sandhed og stadig *nægter* at adlyde den, eller *med vilje* er ulydige, vil modtage syndens løn — *evig død*! (Rom. 6,23.) Dette skriftsted betyder hvad det siger! Mange teologers forsøg på at „bortforklare” døden og „fortolke” den som blot „adskillelse fra Gud,” kan umuligt for-

liges med Skriften. Døden betyder afgjort ikke „evigt liv” i et evigt „helvedes” rædselsfulde pinsler.

Dette hedenske bedrags ophav er ingen anden end løgnens fader — Satan! (Joh. 8,44.) Hvis De uskyldigt har troet på denne lære og som resultat har lidt åndelige kvaler, vær da Gud taknemmelig for at Han har åbnet Deres sind så De kan forstå SANDHEDEN!

## 6 Hvad er „ildsøen”?

Vi kommer nu til en yderst interessant åbenbaring. Hvad er egentlig den *gehennas* ild der vil fortære de gudløse? Hvornår og hvor vil den findes?

Glem alt hvad De tidligere har hørt og troet. Læs nu i Deres egen Bibel hvad Gud åbenbarer. For „helvedes ild” eksisterer faktisk ikke engang endnu!

1. Vil de utugtige, morderne, løgnerne — alle der bryder Guds bud — til sidst få deres plads i „søen, som brænder med ild og svovl”? Ab. 21,8.

KOMMENTAR: Vi har allerede set at de ugudeliges skæbne er *gehennas* ild. En storbrand ser ofte ud som et ildhav. Det er grunden til at denne storbrand beskrives som en „sø” af ild!

2. Bliver den de ugudeliges *død*? Bemærk igen Åbenbaringen 21,8. *Hvilken* død er det? Samme vers.

KOMMENTAR: Vi dødelige mennesker må *dø én gang* fordi vi simpelt hen „slides op” (Heb. 9,27). Men hvis nogen dør den *anden* død, da vil dette menneske af Gud være blevet kendt skyldigt i vedvarende ulydighed og uforbederlig trods. Den *anden* død er for *al evighed*!

3. Bekræfter Åbenbaringen 20,13-14 den kendsgerning at alle der ikke vil omvende sig bliver kastet i denne fremtidige ildsø — ikke nu, men *efter* den kommende dom? Vil alle dødelige hvis navne ikke til den tid står skrevet i livets (det evige livs) bog, blive kastet i ildsøen? Vers. 15.

4. Hvornår bliver ildsøen en *realitet* — ved Kristi *genkomst*? Ab. 19,20. Vil Kristi to ledende fjender blive kastet deri på dette tidspunkt? Samme vers.

KOMMENTAR: Vi skal i en fremtidig lektion lære mere om disse to individer.

5. Hvor længe vil denne ild brænde? Matt. 25,41.

KOMMENTAR: Ordet „evig” gengiver det græske ord *aionion*. Stammen i dette ord er *aion* der ofte betyder „tidsalder.” I dette tilfælde er den korrekte oversættelse „ild der varer en TIDSALDER.” Denne ildsø brænder *gennem hele tusindårsriget* — „tidsalderen” under Kristi herredømme.



Under Kristi og Hans helliges herredømme i tusindårsriget vil ilden i Hinnoms Dal endnu engang blive holdt ved lige, vedvarende — og de uforbederligt gudløse som MED VILJE fastholder deres trods imod Guds love vil blive KASTET I denne „ildsø“ som en alvorlig advarsel for resten af verden! (Esaj. 66,24.)

6. Vil „ildsøens“ flammer langt senere — efter tusindårsriget — rense *hele jordens overflade* som et kæmpemæssigt verdensomspændende flammehav? 2 Pet. 3,10. Vil alt hvad menneskene har skabt blive *opbrændt*, sammen med alle de mennesker der ikke har taget imod frelsen og det evige liv på grund af deres forsætlige trods mod Gud? Samme vers og Åb. 20,15 igen.

KOMMENTAR: Her er Guds — ikke menneskers — beskrivelse af hvordan den endelige „helvedes ild“ vil blive! Det ligger endnu ude i fremtiden. Det har endnu ikke fundet sted. Der siges intet i hele Bibelen om „sjæle“ der farer ned under jorden til „helvedes ild“ eller om tortur i al evighed! Tværtimod viser Bibelen at alle uforbederlige mennesker og deres gerninger vil blive tilintetgjort *én gang for alle*. Enhver anden lære der strider mod dette er af hedensk oprindelse!

7. Bliver de ugudelige brændt til *aske* af den ild der vil tilintetgøre alt på jordens overflade? Blad igen om på Malakias 4,3 (overs. af 1871 og den rev. norske overs. af 1930 gengiver det korrekt som „aske,“ ikke „støv“). Kan man pine *aske* i evighedernes evigheder? Selvfølgelig ikke! Den død de vil lide vil blive en evig, vedvarende *straf*, ikke en evig *afstraffelse* i form af pinsler. Der kan være stor forskel på *straf* og *afstraffelse*! „Syndens løn er *døden*“ (Rom. 6,23), ikke evigt liv i helvedes ild!

8. Hvad menes der i Åbenbaringen 20,14 med ordene: „døden og dødsriget blev kastet i ildsøen“?

KOMMENTAR: Ordet „dødsriget“ er som bekendt oversat fra det græske ord *hades*. Kun de ikke-angrende syndere — de der nægter at adlyde Gud — vil endnu på denne opstandelses tid være dødelige. Ingen andre vil kunne dø. Derfor vil både døden og graven høre op med at eksistere når ildsøen opsluger alt på jordens overflade.

9. Hvilken lod får Satan i denne kommende „helvedes ild“? Åb. 20,10.

KOMMENTAR: Satan kastes i det *samme* ildhav som tilintetgør alle de uforbederlige dødelige. Men da han er et åndevæsen, tilintetgøres han ikke af flammerne (se Lukas 20,36).

Bemærk at Satan selv vil komme i „helvedes ild.“ Han spiller ikke rollen som en der piner folk — sådan som han ofte skildres i litteraturen. Åbenbaringen 20,10 viser at Satan selv skal PINES *i al evighed* — „I EVIGHEDERNES EVIGHEDER“! Hans lidelser vil vare evigt — ikke ilden. Den vil kun vare så længe der er brænd-

bart materiale tilbage at fortære. Satans lidelser fortsætter imidlertid for evigt i form af psykiske kvaler som resultat af at han ser at alt hvad han har stridt for, arbejdet for og udtænkt bliver *brændt op som jorden renses i ilden!*

10. Vil „dyret“ og „den falske profet“ stadig befinde sig i denne ild? Åb. 20,10.

KOMMENTAR: Disse to individer er blevet tilintetgjort over 1000 år før det tidspunkt hvor Satan kastes i flammerne.

### 7 Vil helvedes ild „ikke slukkes“?

1. Talte Johannes Døberen om en „uudslukkelig ild“? Matt. 3,12; Luk. 3,17.

2. Sagde Jesus at helvedes ild aldrig vil blive „slukket“? Mark. 9,43-48. (Husk at det græske ord for „helvede“ i vers 43, 45 og 47 er *gehenna*.)

KOMMENTAR: Jesus gentog dette hele fem gange for at understrege dets betydning. Udfra dette har nogle *skodesløst antaget* at den „uudslukkelige ild“ (vers 43) er en torterende ild der har eksisteret i århundreder, og som vil fortsætte med at eksistere i al evighed.

Vi har bevist at denne tanke er helt *forkert!* Læg mærke til Guds egen inspirerede forklaring på helvedes *uudslukkede* ild.

3. Advarede Gud Jerusalems indbyggere (for over 2500 år siden) om at Han ville sætte ild på Jerusalems porte, en ild der *ikke skulle slukkes*? Jer. 17,27. Men hvordan ville det gå med byens paladser under denne brand? Samme vers.

KOMMENTAR: Denne brand indtraf nogle få år senere og ødelagde Jerusalem totalt (Jer. 52,13). Da Gud sagde at denne ild skulle brænde „uden at slukkes,“ og da den *ikke brænder i dag*, må den åbenbart være gået ud *af sig selv* efter at have udrettet det tilsigtede — efter at have fortæret alt brændbart materiale!

4. Hvilken straf ramte de berygtede byer Sodoma og Gomorra? 1 Mos. 19,24. Var det en bogstavelig ild der udryddede menneskene? Lukas 17,29. Hvad læser vi i Judas' Brev 7 om denne begivenhed? Brænder det stadig i disse byer som Gud ødelagde for længe siden? Natur- ligvis ikke!

KOMMENTAR: Udtrykket „evig ild“ i Judas' Brev 7 betyder en ild hvis *resultat* er permanent og vedvarende, og åbenbart *ikke* en ild der *brænder for evigt!* Sodoma og Gomorra blev fuldstændig ødelagt for århundreder siden — de brænder ikke i dag.

Den ild der ødelagde disse byer døde efterhånden hen efter at have fortæret alt brændbart materiale. Disse skriftsteder beviser at den ild der „ikke slukkes“ IKKE vil pine noget menneske i evighedernes evigheder!

Som vi har set henviste Kristus ofte til den

ild der brændte i Hinnoms Dal i udkanten af Jerusalem når Han skildrede den endelige „helvedes ild” eller *gehenna*, der skal fortære de gudløse. Men gik ilden i Hinnoms Dal aldrig ud? Faktum er at den vedblev at brænde så længe der var brændbart affald. Derefter brændte den ud af sig selv!

Den blev *aldrig slukket* eller kvalt af nogen! Flammerne døde blot hen når de ikke havde mere at fortære. På samme måde vil det gå med den ENDELIGE *gehenna*-ild. Den vil ikke blive slukket — men vil til slut brænde ud af sig selv!

### 8 Orm som „ikke dør”

En forbløffende udtalelse findes i Markus 9,44.46 og 48. I disse vers talte Kristus om en *orm* der „ikke dør.” Findes der virkelig *udødelige* orme?

Nogle antager at Jesus henviste til *mennesker* som orme, og at Han hermed forsøgte at sige at disse „mennesker” aldrig vil dø men leve for evigt i ulidelig pine. De der tror på dette overser imidlertid at Jesus talte om „*deres* orm.” De ugudelige selv var altså ikke denne „*orm*.”

Hvad er da den gådefulde „orm” der ikke dør? Læg mærke til hvad Jesus egentlig mente.

Jesus henviste tydeligvis, som fodnoten i mange Bibler viser, til Esajas 66,24, hvor noget lignende siges om „*deres* orm” — *ormene* i „*ligene*.” (Glem ikke at læse dette vers i Deres Bibel.)

Hvad er da „ormene” i lig der er gået i forrådnelse? Hvis De nogen sinde har set et sådant lig burde svaret være indlysende. Men for at gøre sagen fuldstændig klar finder vi at ordbøgerne definerer både det græske og det hebraiske ord der oversættes „orm” i henholdsvis Markus 9,44 og Esajas 66,24, som *larve* eller *maddike*.

Når et lig af og til landede på en klippeafsats over forbrændingsområdet i Hinnoms Dal, varede det ikke længe før det blev fuldt af utallige *orme* eller *maddiker*, som udklækkedes af de æg som fluerne lagde. Det var ganske enkelt disse orme, Kristus henviste til da Han sagde: „Deres orm dør ikke.”

Men Jesus mente ikke at den enkelte orm fortsatte med at leve for evigt! I virkeligheden sker der det at larverne — *maddikerne* — udklækkes af æggene, fortærer kødet, kun lever på larvestadiet nogle få dage og derpå *forpupper* sig, og endelig bliver til fluer. Ormene døde ikke — *de blev til fluer!* Senere døde *fluerne*.

Det er et faktum som enhver biologistuderende kender! Jesus var heller ikke uvidende om det.

Den kendsgerning at nogle mennesker så

fuldstændig kan misforstå Kristi enkle udtalelse burde lære os hvor vigtigt det er, altid omhyggeligt at studere Guds Ord med visdom og fornuft. Helligånden er *besindighedens ånd* (2 Tim. 1,7). Bibelen er en bog med mening! Lad os altid studere sådanne tilsyneladende forvirrende skriftsteder omhyggeligt og ikke drage forhastede, fejlagtige og sære slutninger.

### 9 Fortællingen om „Den rige mand og Lazarus”

Jesu fortælling om den rige mand og Lazarus (Lukas 16,19-31) er måske den tekst der oftest anvendes af dem der forsøger at bevise at der findes et evigt brændende helvede.

Hvad var det Jesus havde i sinde at illustrere med denne mærkelige fortælling? Lad os omhyggeligt gennemgå den ord for ord, og sammenholde den med andre, klarere skriftsteder.

1. Døde Lazarus — den fattige, men *retfærdige* tigger? Luk. 16,22. Blev han senere af englenerne båret hen i „Abrahams skød”? Samme vers.

KOMMENTAR: Hvis vi hører Kristus til, regnes vi af Gud for Abrahams „afkom” — efterkommere eller børn — og vi bliver *sammen med* Abraham arvinger til de løfter Gud gav ham (Gal. 3,29). Gennem troen kan vi alle blive „Abrahams børn” (Gal. 3,7). Dette er et intimt forhold — åndeligt talt som at være i Abrahams *skød*. Vi skal være i nær kontakt med ham og have del i forjættelserne. Det er i denne forstand at den retfærdige Lazarus blev båret hen i „Abrahams skød.”

*Hvornår* vil Abraham og den Lazarus som omtales i denne lignelse så faktisk få forjættelserne opfyldt? Bibelens svar er at Abraham og de hellige — hans „afkom” — skal arve forjættelserne ved de retfærdiges *opstandelse*, når Jesus Kristus vender tilbage til jorden for at oprette Guds rige! (Vi skal i næste lektion komme nærmere ind på spørgsmålet om vor åndelige arv.)

2. Og hvad med den syndige rige mand i Jesu lignelse? *Døde* han ligeledes? Lukas 16,22. Er det næste vi hører om ham at han slår øjnene op, hvilket tyder på at han er opstået fra de døde, og at han råber til Abraham om at få nogle få dråber vand så han kan lække sin tunge, fordi han lider *psykiske* kvaler? Luk. 16,23-24.

KOMMENTAR: Ordet „dødsriget” der bruges her er oversat fra det oprindelige græske ord *hades*, der som bekendt betyder „graven.” Det kommer *ikke* fra det græske ord *gehenna* der står for den fremtidige ildsø der for evigt vil *tilintetgøre* de onde. Den rige mand skildres her i netop det øjeblik hvor han *kommer ud af GRAVEN* i en opstandelse.

Abraham og Lazarus vil allerede have arvet evigt liv i Guds rige (Matt. 25,34). De vil have levet som udødelige i over 1000 år FØR den onde rige mand oprejses fra de døde for at blive brændt i ildsøen (Åb. 20,4-5.15). Indtil da vil den rige mand have ligget i graven *uden bevidsthed* om den tid der er hengået (Præd. 9,5).

Den rige mand vil ved sin opstandelse se ildsøens flammer begynde at omringe ham. Han *ved* at disse flammer vil tilintetgøre ham for evigt. I sine ulidelige *psykiske* kvaler beder han om at få *blot en smule* vand til at lække sine tunge der er blevet tør som følge af disse psykiske lidelser! Han beder ikke om *spandevise* eller *oceaner* af vand til at slukke ilden med. Han er klar over at dette ville blive ham nægtet.

3. Hvad svarede Abraham da den rige mand? Luk. 16,25.26.

KOMMENTAR: Den dybe „afgrund“ mellem de to er *forskellen* mellem dødelighed og udødelighed. De der er gjort udødelige vil aldrig dø fordi de er født af Gud (Åb. 20,6). Abraham og tiggeren vil befinde sig på de *udødeliges* side af denne afgrund — den *dødelige* rige mand på den anden side, ansigt til ansigt med den umiddelbare evige død i ilden!

Mange af de fordømte vil, ligesom den rige mand, ønske deres slægtninge advaret (Luk. 16,27-28) uden at være klar over hvor lang tid der er gået siden de døde, og at *alle* andre *allerede* har haft deres chance for at tage imod frelsen.

Fortællingen eller lignelsen om „den rige mand og Lazarus“ beviser *ikke* at Gud vil dømme nogen til evig *afstraffelse* i helvedes ild. Derimod benyttede Kristus denne korte fortælling til at skildre for Hans tilhørere REALITETEN af en *opstandelse* fra de døde for både de retfærdiges og de uretfærdiges vedkommende. Han skildrede opstandelsen til EVIGT LIV, og som kontrast dertil de ugudeliges endelige skæbne — opstandelsen til EVIG DØD!

### 10 Gud er kærlighed — og retfærdighed!

Hvorfor har så mange mennesker en fejlagtig opfattelse af „helvede“? Fordi de ikke forstår Guds *fundamentale hensigt* med at anbringe menneskene her på jorden.

Det er Guds hensigt med menneskene at de skal udvikle hellig, retfærdig karakter, der vil gøre dem *egnede* til at modtage det evige livs dyrebare gave. Men Gud skabte mennesket af jordens muld, underlagt døden, så at det, hvis det ikke udviklede den rette karakter, kunne udfries fra dets elendighed ved døden.

Gud nærer intet ønske om at pine eller torturere nogen. Gud er kærlighed (1 Joh. 4,8).

Han skabte os som dødelige væsener til vort eget bedste. Han fordømmer ingen for uvidenheds skyld, og vil sørge for at hvert eneste individ til slut vil lære sandheden at kende og få en virkelig chance for frelse. Men hvis Gud gav evigt liv til dem som vedvarende er trodsige og som ikke udvikler retfærdig karakter, ville de simpelt hen bringe elendighed over sig selv og andre *i al evighed!*

Det nådigste, Gud kan gøre for alle parter, er ganske oplagt ikke at tillade sådanne genstridige mennesker at leve videre. Så Gud vil ganske enkelt lade de uforbederligt trodsige dø — ikke ubarmhjertigt pine dem for evigt!

Gud er ligeledes retfærdighedens Gud. De lydige vil få det evige livs *nådegave*. Men de ulydige får også den løn som *de har fortjent*. Den endelige eller anden død — den evige død i ildsøen — bliver den straf som deres egne synder medfører.

Denne *sandhed* burde ikke give anledning til nogen urimelig skræk som den, den hedenske, sataniske lære om et evigt brændende helvede har givet så mange mennesker der ikke ved bedre. På den anden side bør ildsøen stå som en FRYGTINDGYDENDE ADVARSEL for alle som *kender* Guds sandhed, og som fortsat stædigt nægter at adlyde den!

Kun de der adlyder Gud — de der bliver kristne og vedbliver med at være det i ordets egentlige forstand — vil arve evigt *liv* (Joh. 3,16). Alle andre, som med forsæt lever i *ulydighed* mod Gud, vil lide den anden død.

Det er de to alternativer, Gud stiller hver af os overfor — på den ene side evigt *liv*, og på den anden, evig *død*.

Tanken om et evigt brændende „helvede“ er klart nok overtro og en hedensk myte. Det er blot en fabel som har vundet indpas i den bekendende kristne verden. Men Bibelens helvedes ild — den Kristus talte om — vil blive YDERST VIRKELIG! Den vil fortære de uforbederligt ugudelige — gøre dem til aske.

Lad os stræbe efter at kvalificere os til evigt liv så vi ikke skal lide den *evige døds* straf — tilintetgørelsen i ildsøen.

#### Svar på prøven

1-B	5-C	9-D	13-R	17-C
2-C	6-A	10-B	14-U	18-H
3-D	7-D	11-U	15-R	19-F
4-B	8-A	12-U	16-E	20-I

#### Deres karakter

19-20 rigtige	.....	udmærket
16-18 rigtige	.....	fint
13-15 rigtige	.....	nogenlunde

## PRØV DERES HUKOMMELSE

Denne quiz er beregnet på at hjælpe Dem med at huske de vigtige fakta De har lært i denne lektion. Blot understreg alle ord og sæt en cirkel om det korrekte svar. Når De er færdige med prøven, sammenhold da Deres valg med de korrekte svar på side 11, og giv Dem selv karakter.

1. Begrebet „helvede“ **A.** nævnes ingen steder i Bibelen. **B.** forstås kun dårligt af de fleste mennesker i dag. **C.** blev klart forstået af oldtidens hedninger. **D.** blev først indført af Dante Alighieri.

2. Dante fik sine ideer om helvede fra **A.** Polycarp. **B.** Bibelen. **C.** Platon og Virgil. **D.** veldokumenterede beretninger fra nogle som havde været der.

3. Hvem af de følgende tror IKKE at der findes et sted med evig, guddommelig pine og hævn som kaldes „helvede“? **A.** Katolikkerne. **B.** Protestanterne. **C.** Muhamedanerne og Hinduerne. **D.** Kristne der accepterer en bogstavelig tolkning af Bibelen.

4. De fleste mennesker i denne verden **A.** er på vej mod et evigt brændende helvede. **B.** har aldrig haft chancen for at tage imod frelsen. **C.** tror på Jesus Kristus. **D.** kommer aldrig i „dødsriget.“

5. Jesus Kristus omtalte **A.** et helvede med evig pine og tortur. **B.** gehenna som en jødisk myte, for at modbevise dets eksistens. **C.** et sted hvor ilden aldrig bliver slukket. **D.** graven som et sted hvor der brænder en ild.

6. Ordet „dødsriget“ der er oversat fra det græske ord *hades*, betyder **A.** graven, et hul i jorden. **B.** en affaldsplads. **C.** et evigt opholdssted for udødelige onde sjæle. **D.** et fængsel for onde ånder.

7. Hvilket af disse ord oversættes „helvede“ i den autoriserede oversættelse af 1948? **A.** *Abysos*. **B.** *Hades*. **C.** *Sheol*. **D.** *Gehenna*.

8. De døde er nu **A.** simpelt hen i graven. **B.** i pinsler. **C.** ånder som adskilt fra kroppen, frit og efter eget ønske kan strejfe omkring i universet. **D.** udødelige orme.

9. Hvordan kan man bedst finde ud af betydningen af ordet „dødsriget“ når man læser det i Bibelen? **A.** Ved at huske på at det altid betyder ild. **B.** Ved at slutte sig til det af sam-

menhængen. **C.** Man kan ikke med sikkerhed vide hvad det betyder. **D.** Ved at huske på at det altid er oversat fra *sheol* eller *hades*, der ifølge Ap.G. 2,27-31 betyder graven.

10. Helvedes ild er **A.** evig ild i jordens indre. **B.** den fremtidige ildsø på jordens overflade. **C.** på solens overflade. **D.** på månen.

### RIGTIGT ELLER URIGTIGT

11. Jesus prædikede for onde ånder i forvaring mens Han var i „dødsriget.“ **R U**

12. Satan og hans dæmoner vil blive tilintetgjort i ildsøen sammen med menneskeheds uforbederligt ugudelige. **R U**

13. Den ild der opbrændte og ødelagde oldtidens Jerusalem blev aldrig „slukket.“ **R U**

14. Lignelsen om Lazarus og den rige mand beviser at der — netop nu — foregår en evig afstraffelse af de ugudelige. **R U**

15. Det kærligste Gud kan gøre, er for evigt at tilintetgøre enhver der nægter at leve i overensstemmelse med den vej som fører til fred og lykke. **R U**

### SAMMENLIGN

Forbind hvert udsagn i venstre kolonne med det i sammenhængen korrekte udtryk i kolonnen til højre.

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 16. De ugudelige  | <b>A.</b> Pines                       |
| 17. „Syndens løn“ | <b>B.</b> I øjeblikket i helvedes ild |
| 18. Ildsøen       | <b>C.</b> „Døden“                     |
| 19. Satan         | <b>D.</b> Slukket                     |
| 20. Fluer         | <b>E.</b> Bliver til aske             |
|                   | <b>F.</b> Kan ikke brænde op          |
|                   | <b>G.</b> Kun symbolsk                |
|                   | <b>H.</b> Jordens overflade i brand   |
|                   | <b>I.</b> „Udødelige orme“            |
|                   | <b>J.</b> Evigt liv                   |