

MEI 1986

de

VERSCHIJNT MAANDELIJKS

ECHTE WAARHEID

tijdschrift voor zuiver begrip



**KOMT ER OOIT OORLOG TUSSEN
AMERIKA EN RUSLAND?**

De Echte Waarheid wordt geheel gratis uitgegeven. Dit wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van onze lezers en van hen die vrijwillig medewerker zijn geworden in dit wereldomvattende werk. *De Echte Waarheid* streeft geen winstbejag na, neemt geen commerciële advertenties aan en heeft niets te koop. Bijdragen worden dankbaar aanvaard. België: postrekening 000-0157667-42 bankrekening 721-5205043-14. Verantwoordelijke uitgever: H. Van Lerberghe, Postbus 3, 2120 Schoten. Nederland: Postgiro No 1954800, bankrekening Algemene Bank Nederland, Utrecht, No 555013340. Deze rekeningen zijn voor beide landen ten name van Stichting Ambassador College, Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland. Verspreiding en redactie van de nederlandse editie, tevens adres voor alle correspondentie: Stichting Ambassador College, Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland.

OPRICHTER

HERBERT W. ARMSTRONG
1892-1986

UITGEVER:

JOSEPH W. TKACH

HOOFDREDACTEUR:

HERMAN L. HOEH

EINDREDACTEUR:

DEXTER H. FAULKNER

NIEUWSREDACTEUR:

GENE H. HOGBERG

ALGHEELE VORMGEVING:

MONTE WOLVERTON

REDACTEUREN:

JOHN HALFORD, RONALD D. KELLY,

RAYMOND F. MCNAIR, RODERICK

C. MEREDITH, DONALD D. SCHROEDER,

JOHN R. SCHROEDER, MICHAEL A. SNYDER,

CLAYTON D. STEEP, KEITH W. STUMP

ASSISTENT-REDACTEUREN:

SHEILA GRAHAM, NORMAN L. SHOAF

VASTE MEDEWERKERS:

DAVID ALBERT, RICHARD AMES, DIBAR APARTIAN,

ROBERT BORAKER, KENNETH C. HERRMANN,

DAVID HULME, PATRICK A. PARNELL,

RICHARD H. SEDLIACIK, WILLIAM STENGER,

DAN C. TAYLOR, JEFF E. ZHORNE

TECHNISCH KOPIJREDACTEUR:

PETER MOORE

REDACTIE-ASSISTENTEN:

CHERYL EBELING, WERNER JEBENS,

DAWNA BORAX, MARIA STAHL, WENDY STYER,

RON TOTH, EILEEN WENDLING

VORMGEVING:

Grafische verzorging: RANDALL COLE

Medewerkers: MATTHEW FAULKNER,

L. GREG SMITH

FOTOREDACTIE:

Hoofd fotografische verzorging:

GREG S. SMITH

Senior fotograaf: WARREN WATSON

Medewerkers: G. A. BELLUCHE JR.,

CHARLES BUSCHMANN, NATHAN FAULKNER,

HAL FINCH, ALFRED HENNIG,

ALDRIN MANDIMIKA, ELIZABETH RUCKER

Fotoarchivaris: KEVIN BLACKBURN

UITGEVERIJ:

Directeur uitgeverij: RAY WRIGHT

Hoofd productie: ROGER LIPPROSS

Productie: RON TAYLOR

Coördinatoren internationale edities: GERALD

CHAPMAN, BOB MILLER, KATHE MYERS

Distributie: BOYD LEESON

Distributie-assistent: CAROL RIEMEN

Distributie losse nummers: JOHN LABISSONIERE

FINANCIËEL BELEID:

L. LEROY NEFF

INTERNATIONALE EDITIES:

DUITS: JOHN B. KARLSON

ENGELS: JOHN R. SCHROEDER

FRANS: DIBAR APARTIAN

ITALIAANS: CARN CATHERWOOD

NEDERLANDS: JOHAN WILMS

NOORS: ROY ØSTENSEN

SPAANS: DON WALLS

KANTOREN:

AUSTRALIË: ROBERT MORTON

CANADA: COLIN ADAIR

ENGELAND: FRANK BROWN

FILIPPIJNEN: GUY AMES

FRANKRIJK: SAM KNELLER

LATIJS-AMERIKA: LEON WALKER

NEDERLAND: BRAM DE BREE

NIEUW-ZEELAND: PETER NATHAN

PUERTO RICO: STAN BASS

WEST-DUIJSLAND: FRANK SCHNEE

ZUID-AFRIKA: ROY MCCARTHY

ZWITSERLAND: BERNARD ANDRIST

de EGCHTE WAARHEID

tijdschrift voor zuiver begrip

19E JAARGANG No. 5

OPLAGE WERELDWIJD 8.270.000

MEI 1986

ARTIKELLEN

- 1 Persoonlijk van de uitgever
- 2 Komt er ooit oorlog tussen Amerika en Rusland?
- 7 De grootste vraag in het leven
- 9 Mysterie der Eeuwen
Het mysterie van de Kerk
- 14 Bent u werkloos?
- 21 Waarom een „tijdschrift voor zuiver begrip“?
- 22 Bent u een toerist in de Bijbel?
- 23 Waar bevinden wij ons NU
in de bijbelse profetieën?
- 25 Is Jezus God?
- 27 Nieuwsoverzicht
- 29 Brieven

VOORPAGINA

Al 50 jaar zegt DE EGCHTE WAARHEID dat er in de Bijbel geen grote oorlog tussen de V.S. en de Sovjet-Unie wordt geprofeteerd. Dat de leiders van beide supermachten vastbesloten zijn om, ondanks grote politieke verschillen, een dergelijke confrontatie uit de weg te gaan, betekent echter niet dat andere mogelijkheden, hetzij kleine of grote, geen nucleaire dreiging kunnen doen ontstaan.

FOTO'S, LINKS: A. NOGUES — SYGMA; RECHTS: J.L. ATLAN — SYGMA

De Echte Waarheid (The Plain Truth) wordt ook in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors en Spaans uitgegeven door Ambassador College in Pasadena (Californië, V.S.), Borehamwood (Engeland). © 1986 Ambassador College. Alle rechten voorbehouden. Printed in England by Ambassador Press Ltd., St. Albans. Gelieve uw correspondentie en abonnementsaanvragen te richten aan:

AMBASSADOR COLLEGE, Postbus 444,
3430 AK Nieuwegein (Nederland).

Telefoon: 03402-39922

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging gaarne zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk oud adresstrookje insluiten a.u.b.

Voor *The Plain Truth* schrijf naar:

- *Europa, India, Afrika:* P.O. Box 111, Borehamwood, Herts., Engeland WD6 1LU
- *Verenigde Staten:* 300 W. Green Street, Pasadena, Californië 91123
- *Canada:* P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2
- *Australië en Zuidoost-Azië:* P.O. Box 202, Burleigh Heads, Qld. 4220, Australië
- *Nieuw-Zeeland:* P.O. Box 2709, Auckland 1
- *Zuid-Afrika:* P.O. Box 5644, Cape Town 8000
- *Filippijnen:* P.O. Box 1111, Makati, Metro Manila 3117
- *Latijns-Amerika:* P.O. Box 5-595, 06500 Mexico D.F.-Mexico
- *Caribisch gebied:* P.O. Box 6063, San Juan, Puerto Rico 00936

PERSOONLIJK VAN DE UITGEVER



In Memoriam

Herbert W. Armstrong's ziekte is geëindigd op de wijze die wij allen het minst hadden verwacht. Op 16 januari stierf mijnheer Armstrong vredig in zijn slaap in de favoriete stoel van wijlen zijn vrouw Loma Armstrong.

In de volgende seconde van zijn bewustzijn zal hij ontwaken in de eerste opstanding, geheel genezen, niet in het vergankelijke lichaam van dit sterfelijke vlees, maar als een onsterfelijk uit geest samengesteld lichaam, in *glorie* in Gods eeuwige koninkrijk!

In de loop der jaren hebben wij geleerd dat Gods beloften absoluut vaststaan — maar niet altijd komen ze op de *wijze* die wij verwachten. Omdat zijn wegen niet onze wegen zijn. God zegt tot ons: „Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten” (Jes. 55:8-9).

God heeft *beloofd* de zieken te genezen, na ware bekering en geloof. Maar God heeft *niet* beloofd *hoe* of *wanneer*. Dat moeten wij in geloof aan Hem overlaten.

God heeft, in zijn oneindige barmhartigheid en wijsheid, trouw onze gebeden beantwoord op de wijze die *Hij* verkoos en niet op de wijze die *wij* zouden hebben gekozen. „Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten [heiligen]” (Ps. 116:15).

God is *getrouw*. Hij is genadig, barmhartig en liefhebbend. Herbert W. Armstrong wacht slechts,

samen met de andere duizenden en duizenden heiligen van God, op de dag van zijn *verandering* in onsterfelijk, glorieus geestelijk leven, geboren in het Gezin van God bij de spoedige *terugkeer* van Jezus Christus.

God schonk mijnheer Armstrong 93½ dynamische jaren, waarvan de laatste 53 volledig waren gewijd aan het doen van Gods werk, de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk van God aan een wereld die verblind is door het bedrog van de god van deze wereld, Satan de duivel (Openb. 12:9).

Nog in het laatste jaar van zijn leven voltooide hij, met afnemende kracht, maar met Gods hulp, zijn krachtigste en doeltreffendste boek *Mystery of the Ages*. Dit na een halve eeuw van artikelen, brieven, boekjes, boeken, preken en radio- en tv-uitzendingen, waarin hij predikte en onderwees inzake de waarheid van Gods Woord, van Gods plan voor de mensheid, van de glorieuze en stralende toekomst die de uiteindelijke bestemming van de mensheid is.

Wij weten niet welke beproevingen nog voor ons liggen bij het voltooien van Gods werk van het verkondigen van het Evangelie aan de wereld. Misschien vond God het beter, zoals Hij in Jesaja 57:1 beschrijft, mijnheer Armstrong op zijn hoge leeftijd te sparen voor de geprofeteerde vervolgingen en beproevingen die zullen komen terwijl wij het werk van God voor dit tijdperk voltooien. Zoals mijnheer Armstrong in zijn laatste brief schreef: „Het grootste werk ligt nog vóór ons . . . Nooit eerder in de geschiedenis van de Kerk is het mogelijk geweest zo'n grote oogst binnen te halen.”

De grootste eer die wij mijnheer Armstrong kunnen bewijzen is *het werk te doen* waartoe wij zijn geroepen.

Hij wees ons vaak op het favoriete bijbelvers van zijn moeder, Psalm 133:1: „Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.” Wij hebben nu als nooit tevoren een dergelijke eenheid nodig. Jezus Christus, het Hoofd van zijn Kerk, heeft ons **BELOEFD** dat Hij ons *nooit* zal begeven of verlaten (Hebr. 13:5). Wij moeten er *zeker* van zijn dat wij *Hem* niet zullen begeven of verlaten, maar dat wij standvastig blijven in zijn roeping, en samenwerken in eenheid en harmonie, geleid door zijn Geest!

Joseph W. Tkach

Al jarenlang balanceert de wereld steeds opnieuw op het randje van een oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten. Er zijn mensen die zichzelf deskundigheid op het gebied van profetieën toedichten, en vele van hen proberen ons ervan te overtuigen dat in Ezechiël 38 een oorlog wordt voorspeld waarbij Rusland, de Verenigde Staten, Canada en Engeland betrokken zullen zijn.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de andere democratieën van Noordwest-Europa zijn de naties die afstammen van de zogeheten verloren Tien

Komt er ooit oorlog tussen Amerika en Rusland?

Herbert W. Armstrong
1892-1986

Stammen. Daarom, zo concluderen zij, voorspelt de profetie in Ezechiël 38 een militaire invasie in Noord-Amerika vanuit de Sovjet-Unie.

Maar dat is *niet* wat de profetie zegt.

Hetgeen Ezechiël 38 wel voorspelt is waarlijk verbazingwekkend. Laten wij ervoor zorgen dat wij het begrijpen.

Het tijdsverloop in de profetie

De boodschap van Ezechiël is bestemd voor onze tijd — een profetische waarschuwing voor het hedendaagse Amerika en Engeland!

Om te begrijpen over welke tijd en welke plaats de voorspelling in Ezechiël 38 gaat, en wat alle feiten die daar genoemd worden betekenen, moeten wij beginnen met het eerste hoofdstuk van de profetieën van Ezechiël, en het hele boek doorlezen.

Als wij dat doen komen wij erachter dat er in het hele boek sprake is van een tijdsverloop.

Merk op dat in het allereerste vers wordt vermeld dat Ezechiël een van de ballingen uit Juda was die naar de rivier de Kebar waren weggevoerd. In het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin begon de navolgende profetie in visioenen tot Ezechiël te komen.

Het is een profetie. Ezechiël kreeg dingen te zien die zich ver in de toekomst zouden afspelen.

Merk op dat de profetie werd geïnspireerd en opgeschreven *na* het begin van de ballingschap van Juda, meer dan 130 jaar nadat het Huis Israël in ballingschap was weggevoerd naar Assyrië. De voorhoede van het Huis Israël was al op de

Britse eilanden aangekomen voordat Ezechiël zijn visioenen had en opschreef.

Toch is Ezechiël een profeet voor het Huis Israël. (Niet te verwarren met de moderne Joodse natie Israël. Deze Joodse mensen stammen in feite af van het oude Juda.) Zijn profetie handelt over de verre toekomst, *niet* over de ballingschap van het oude Israël, die meer dan 130 jaar voor hij schreef had plaatsgevonden.

Merk op dat de boodschap van Ezechiël, een profetie voor de toekomst, in de eerste plaats voor het Huis Israël bestemd is (Ezech. 2:3; 3:1, 4-7).

In hoofdstuk 3, te beginnen met vers 17, wordt Ezechiël aangesteld als wachter om het Huis Israël te waarschuwen.

Boodschap voor Israël, niet voor Juda

Hoofdstuk 3: Nadat de profeet de rol heeft opgegeten — dat wil zeggen de boodschap met de profetische waarschuwing heeft ontvangen — moet hij heengaan en spreken tot het Huis Israël, niet tot de Joden onder wie hij verkeerde.

Vergeet niet dat hij zich dan al onder de ballingen van Juda bevindt. Maar de Eeuwige zegt: „Ga, begeef u naar het huis Israëls” (vers 4).

Wij gaan ervan uit dat wij niet hoeven stil te staan om de lezer uit te leggen dat de twaalf stammen van Israël zich al lange tijd voor deze gebeurtenis hadden verdeeld in *twee naties*: de tien stammen van het Huis Israël, en Juda, Benjamin en Levi, die het Huis Juda vormden. ALLEEN de laatsten waren „Joden”. Het is essentieel dit onderscheid te kennen. Zonder deze „sleutel” kunnen de profetieën niet toegankelijk worden gemaakt. Voor lezers die deze sleutel niet kennen is het boek *De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën* verkrijgbaar. Een exemplaar wordt u op aanvraag gratis toegezonden.

Het Joodse volk dat wij nu kennen stamt af van het Huis Juda. Maar de blanke engelstalige volkeren van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn de „geboorterecht”-stammen Efraïm en Manasse, die aan het hoofd staan van het Huis Israël dat uit tien stammen bestaat.

De boodschap van Ezechiël is voor onze tijd bestemd — en is daarom *een boodschap aan Amerika en Engeland*.

Zie hoofdstuk 4. De profeet moet een tichelsteen nemen en die voor zich plaatsen, en daarop een stad, Jeruzalem, tekenen, en die stad in staat van belegering brengen. De oorlog die hier wordt uitgebeeld is gericht tegen Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. Maar „dit [vers 3] zal voor het huis Israëls een teken zijn”. Dan volgt de bekende sleutel voor de methode van „een dag voor een jaar” om het tijdsverloop van profetieën te berekenen.

Hoofdstuk 5 gaat verder: „Daaruit”,

zo luidt de waarschuwing van de Eeuwige, „zal vuur voortkomen tegen het gehele huis Israëls” (vers 4). Merk op dat dit bedoeld is als levendige uitbeelding van een waarschuwing voor een verwoesting die het Huis Israël IN DE TOEKOMST zal treffen! Niet Juda, dat al grotendeels door Nebukadnezar was veroverd. Maar Israël, de natie van tien stammen die 130 jaar tevoren in zijn eerste en oorspronkelijke ballingschap was gegaan! De waarschuwing sloeg niet op de ballingschap die al zo ver terug in de geschiedenis was gelegen. Zij zegt „daaruit ZAL vuur VOORTKOMEN” tegen Israël! De profetie gaat over verwoesting en ballingschap IN DE TOEKOMST.

Zodanige vernietiging en ballingschap zijn *tot nu toe*, sinds dit werd geschreven, nog nooit over het Huis Israël gekomen. Daarom ligt dat nog altijd besloten in de toekomst — IN ONZE TIJD. Het is een waarschuwing aan het Engeland en Amerika van NU!

Ballingschap die nog moet komen

Let op het vervolg van deze waarschuwing: „Een derde deel van u [Amerika-Engeland] zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw midden; een derde deel om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien [wij zullen in ballingschap uit ons eigen land weggevoerd en over de wereld verspreid worden] . . .” (vers 12).

Als wij bij hoofdstuk 6 aankomen verschuift het decor van het visioen naar het bergachtige land van het oude Israël, in het Midden-Oosten — maar de boodschap is bestemd voor AMERIKA EN DE BRITSE VOLKEN, in de tegenwoordige tijd.

Luister: „Zie, Ik”, zo zegt de Eeuwige God (vers 3), „breng het zwaard [invasie] over u en uw hoogten zal Ik vernietigen . . . Ik zal de lijken der ISRAËLIETEN vóór hun afgoden werpen en uw beenderen strooien rondom uw altaren. Overal waar gij woont, *zullen de steden verwoest worden* [met kernwapens] . . . en gij zult weten, dat Ik de Here ben” (vers 5-7).

Alleen een klein overblijfsel zal ontkomen en gespaard worden (vers 8). Dezen worden in Lukas 21:36 beschreven.

Het vervolg: „Zo spreekt de Here Here . . . Wee! over al de boze gruwelen van [niet Juda, maar] het huis Israëls, want door het zwaard, door de honger en door de pest zullen [niet *zijn zij gevallen*, in de ballingschap die 130 jaar voor Ezechiël schreef begon, maar *zullen*] zij vallen” (vers 11).

De tijd ligt nog in de toekomst

Dit is geen populaire boodschap. U heeft deze waarschijnlijk nog nooit eerder gehoord. Zij, die profetieën prediken en onderwijzen, zullen vrijwel unaniem opstaan om de waarschuwing van deze boodschap te ontkennen — om haar op een andere tijd of een ander volk van toepassing te verklaren. Maar de waarschuwing is afkomstig van de Eeuwige God, *en het is zeker dat het zo zal gebeuren!* De lezer zal er goed aan doen als hij haar ter harte neemt.

Let op de tijd. Die is belangrijk.

„Alle handen zullen slap worden en alle knieën van water druipen” (hoofdstuk 7, vers 17). „Jammert, want de dag des Heren is nabij . . . Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt . . .” (Jes. 13:6-8). Het is duidelijk, de TIJD is de „Dag des Heren” — nu nog in *de onmiddellijke toekomst!*

Zo is het vervolg: „Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren . . .” (Ezech. 7:19). Vergelijk dit nu met Sefanja 1:14-15, 17-18: „Nabij is de grote dag des Heren . . . Die dag is een dag van verbolgenheid . . . Dan zal Ik [de Eeuwige] de mensen benauwen . . . Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren . . .” Zij spreken beiden over dezelfde tijd — een tijd die nu nog kort voor ons ligt.

Ezechiël 7 gaat verder: „Daarom zal Ik de kwaadste der heidenen doen komen, die hun huizen erfelijk bezitten zullen, en zal den hoogmoed der sterken doen ophouden... De ONDERGANG komt; en zij zullen den vrede zoeken, maar hij zal er niet zijn... dan zullen zij het gezicht van een profeet zoeken; maar de wet zal vergaan van den priester” (vers 24-26; *Statesvert.*).

Ja, als dit gaat gebeuren, dan zal ons volk eindelijk schreeuwen om een ware profeet van de Eeuwige God, maar het zal te laat zijn! Want dan zal de tijd gekomen zijn waarover door de profeet Amos gesproken is, dat er HONGER zal zijn naar de woorden van de Eeuwige — (Amos 8:11) — dat er een einde zal zijn gekomen aan de prediking van het ware Evangelie. De mensen en hun betaalde geestelijken hebben ogen en oren reeds van Gods wet afgewend.

Kijk naar hoofdstuk 11 van Ezechiël. Het is een boodschap aan het Huis ISRAËL (vers 5). „... het zwaard zal Ik over u brengen, luidt het woord van de Here Here. Ik zal u uit haar midden weghalen, u overgeven in de macht van vreemden en gericht aan u voltrekken. Door het zwaard zult gij vallen...” (vers 8-10). WANNEER? Het moest nog gebeuren toen Ezechiël het schreef, en sinds die tijd is het nog niet gebeurd. GOD ZEGT DAT HET ZAL GEBEUREN!

Hoofdstuk 12, vers 11: „... in ballingschap, in gevangenschap zullen zij gaan.” Het moet nog gebeuren, en het slaat op het Huis Israël. Niet op Juda.

Wanneer? „En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik hen onder de volken verspreid en over de landen verstrooi” (vers 15). De uitdrukking: „Zij zullen weten, dat Ik de Here ben” wordt in het hele boek Ezechiël heen herhaaldelijk gebruikt — altijd als een verwijzing naar de tijd van de Wederkomst van Christus, en van het uiteindelijke herstel van Israël in zijn oorspronkelijke land. Vele profetieën tonen aan dat de moderne naties die afstammen van het oude Israël verstrooid zullen worden in deze ballingschap van de laatste dagen *wanneer* Christus zal komen om hen in dat land terug te brengen.

Men wil het niet geloven

De ware profeten en dienaren van God hebben altijd vrijwel alleen gestaan. Dat gaat ook nu op.

Hoofdstuk 13 hekelt de populaire

predikers van tegenwoordig in Israël — in Amerika en Groot-Brittannië.

„Mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten Israëls... Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben. — Als vossen in bouwvallen zijn uw profeten, Israël. — Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis Israëls, opdat het op de dag des Heren zou kunnen standhouden in de strijd” (vers 2-5). Hier wordt gesproken over de aanstaande „dag des Heren”, niet over een of andere gebeurtenis van lang geleden! „... zij [hebben] mijn volk... doen dwalen door te zeggen: vrede! zonder dat er vrede is...” (vers 10).

Onze volken werden niet geroepen om bijzondere voorrechten te genieten. Wij werden geroepen om in dienstbaarheid en rechtvaardigheid te leven, en dat hebben wij niet kunnen volbrengen. Telkens weer, wanneer het oude Israël ongehoorzaam was aan God, van zijn wetten en wegen afweek en heidense gewoonten aannam (zoals ook wij nu gedaan hebben, waarbij wij onszelf hebben misleid door deze gewoonten „christelijk” te noemen), werd het land binnengevallen en veroverd. Is God veranderd?

Ezechiël somt onze zonden op: onze gewoonten en manieren die in *onze* ogen juist schijnen, maar die in tegenspraak zijn met Gods wetten en een gruwel in zijn ogen. Sommige noemt Hij in hoofdstuk 8.

Hoofdstuk 22: „Mijn heilige dingen veracht gij, mijn sabbatten ontheiligt gij”, zegt de Eeuwige (vers 8). „... rente en woekerwinst neemt gij en met geweld zet gij uw naaste af, maar Mij vergeet gij, luidt het woord van de Here Here... Ik zal u verstrooien [niet heb verstrooid, maar *zal* verstrooien] onder de volken en verspreiden over de landen, en Ik zal uw onreinheid geheel van u wegdoen” (vers 12, 15).

„Zijn priesters [profetisch over het moderne Israël] doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet [Lev. 11], en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligt” (vers 26). De mensen van onze tegenwoordige tijd kunnen niet inzien of dit enig verschil uitmaakt. Maar Ezechiël zegt dat de

priesters de mensen bedrogen en misleid hebben. Zij hebben dit alles vergoelijkt, zodat de mensen Gods zuivere WAARHEID hebben verloren!

Ezechiël neemt van hoofdstuk 25 tot en met 32 de ruimte om tegen een aantal heidense naties te profeteren die in direct contact met Israël zijn gekomen. In Ezechiël 33:11 gaat het aandrigen van de profeet bij het Huis Israël verder. „Bekeert u, bekeert u”, dringt God aan, „van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?” Op deze plaats ook treedt Ezechiël opnieuw als wachter op om Israël — Amerika en Engeland van nu — te waarschuwen voor de tijd dat dit geprofeteerde zwaard van vreemde bodem in aantocht is. Ezechiël schreef de boodschap; maar God heeft haar nu aan ons geopenbaard om haar daadwerkelijk aan de mensen te verkondigen.

In hoofdstuk 34 zegt God hem dat hij tegen de herders van ons land moet profeteren. Zij hebben zichzelf gevoed en niet de kudde. Zij hebben gepredikt wat de mensen wilden horen (2 Tim. 4:3-4) om hun salaris binnen te halen.

De komst van Christus!

En nu inspireert de Eeuwige de profeet om de oplossing te geven.

„Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen... Zie, Ik zal zèlf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien... en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis [de dag des Heren die nog moet komen]. Ik zal ze... uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden [met geestelijk voedsel] op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde

streken van het land" (Ezech. 34:10-13).

Christus zelf — want Hij is de Eeuwige — zal komen en ons volk redden, niet alleen van de aanstaande ballingschap en verstrooiing, maar ook van de valse Babylonische leringen die ons volk zijn aangesmeerd onder het mom van „christendom”. Hij zal dan zijn hand wederom opheffen om de rest van zijn volk Israël vrij te kopen (Jes. 11:11). Dan zal de geestelijke blindheid weggenomen worden, en geheel Israël zal behouden



De Geneefse handdruk die het ijs tussen de supermachten brak.

worden. (Zie Romeinen 11:25-26.) Gods Koninkrijk zal worden gevestigd. De mens zal zijn eigen wegen moe zijn, en zoeken naar Gods wegen — en zijn wet zal uitgaan uit Sion (Micha 4:2-3). En de volken zullen VREDE vinden!

In hoofdstuk 36 richt de Eeuwige zich tot het Huis Israël: „Profeteer over de bergen van Israël... Zo zegt de Here Here tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden... Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst... Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganze

huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken...” (vers 1, 4, 8, 10-11).

Ja, zo wordt de terugkeer van het Huis Israël naar zijn oorspronkelijke land geschilderd. Het keert niet terug uit Engeland en Amerika vanuit een toestand van weelde en voorspoed — niet in de positie van een volk dat overwonnen heeft in een grote wereldoorlog — maar het keert terug uit een toestand van slavernij, uit verstrooiing over de naties van de wereld. Alle profetieën die deze bevrijding en hernieuwde bijeenzameling van Israël bij de komst van Christus schilderen bieden ons hetzelfde profetische beeld. Waarom zouden wij blind zijn voor de waarheid?

Beide Huizen van Israël verenigd

Het eerste deel van hoofdstuk 37 schildert het „dal van de dorre beenderen”. Dit staat voor het gehele Huis Israël — met inbegrip van Juda (vers 11). De betekenis is tweeledig. Het visioen is een voorstelling

van de herleving en opstanding van Israël *als natie*, vanuit ballingschap, verstrooiing en slavernij.

Ook stelt het voor de lichamelijke opstanding van het individu dat lang tevoren gestorven is, waarna de kennis van de waarheid — geestelijke kennis — geopenbaard zal worden, en hij zich zal bekeren, en Gods Geest in hem zal komen en hij behouden zal worden.

Van vers 15 af laat het beeld van de twee stukken hout zien dat de twee Huizen, of volken, Israël en Juda weer onder Christus in het land Israël verenigd zullen worden.

„... Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg [van de Britse eilanden en uit Amerika — uit een positie van welvaart en overvloed als overwinnaars uit een onlangs gestreden wereldoorlog? Nee, maar] uit de vol-

ken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen. En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen... Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben... zij, hun kinderen en hun kindskinderen, *tot in eeuwigheid*... Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een EEUWIG VERBOND met hen zal het zijn...” — het NIEUWE VERBOND (vers 21-23, 25-26).

Vredig in het Heilige Land

Let nu op het verloop van het verhaal, de chronologie: de profeet heeft ons langs de zonden van zijn volk gevoerd, de aanstaande invasie, ballingschap en verstrooiing, en de komst van Christus als verlosser om de voorspoed van Israël terug te brengen. Wij zijn aangekomen bij het punt waar de beide Huizen, Israël en Juda, weer tot één natie verenigd zullen worden, verlost uit ballingschap en verstrooiing en in eigen land weer bijeengebracht, opnieuw tot welvaart gebracht — bij het punt dat zij hun les zullen hebben geleerd, Gods levenswijze zullen volgen, zijn wetten eerbiedigen en van zijn overvloedige zegeningen genieten, zowel fysieke als geestelijke.

In hoofdstuk 38 vinden wij Israël terug in zijn land, „het land dat zich van de krijg hersteld heeft” (vers 8). Wij vinden Israël in rust, in gerustheid wonend, volkomen onvoorbereid op een oorlog — „zonder muur, grendels of poorten” (vers 11), op de weer bewoonde puinhopen van het land Israël (vers 12) — ja, weer bewoond (zelfde vers) door de natie die weer tot grote materiële voorspoed is gebracht — „die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont”.

Deze profetie geeft geen beeld van de Britse eilanden en Amerika. Zij geeft een beeld van het Heilige Land. Zij geeft een beeld van alle twaalf stammen die daarheen gehaald zijn uit verstrooiing, ballingschap en slavernij, verzameld uit de volken waarover zij waren verspreid, nu weer rijk en hun bezittingen vermeerderd.

De tijd waarvan deze profetie

spreekt valt na — niet voor, maar NA de Wederkomst van Christus — nadat de grote Verlosser gekomen is en ons volk heeft gered en ons heeft teruggebracht naar het land Israël, NADAT Israël en Juda weer zijn verenigd. Heel zeker de „toekomstige jaren” (vers 8).

De plaats waar de strijd wordt uitgevochten is niet Engeland of Amerika, de plaats is het Heilige Land. „... zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden” (vers 8). De „bergen Israëls” is een uitdrukking die in het hele boek Ezechiël gebruikt wordt, en die altijd verwijst naar het letterlijk bergachtige landschap van het oude Israël.

Ons volk zal weer zoveel weelde verworven hebben dat Gog en zijn bondgenoten zullen komen „om buit te maken” (vers 13), „om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te

bemachtigen, om een grote buit te maken”.

De regering van Christus betwist

Maar dit feit — dat deze invasie pas zal plaatsvinden na de Wederkomst van Christus — lijkt op het eerste gezicht ongerijmd.

Dat is zo omdat wij eraan gewend zijn om zomaar dingen aan te nemen die niet waar zijn. Wij hebben blindelings aangenomen dat er geen tegenstand zal zijn wanneer Christus komt. Iedere persoon en macht op aarde zal, zo hebben wij gedacht, zich eenvoudigweg onmiddellijk zonder verzet aan Hem en zijn macht onderwerpen. Maar dat is niet waar.

Sommige volkeren die niet afstammen van Israël zullen zich begrijpelijk pas dan onderwerpen als zij ertoe gedwongen worden. De laatste herleving van het Romeinse Rijk zal bedwongen en verslagen worden in een slag die algemeen bekend staat als „Armageddon”. Maar de volkrijke naties van Eurazië die God noch Christus kennen zullen dan nog tot onderwerpenheid gebracht moeten worden.

Identificatie van „Gog”

„Gog” in het land „Magog” staat voor de uitgestrekte gebieden van noordelijk Eurazië die zich uitstrekken van de Baltische Zee tot aan de Stille Oceaan. „Mesek” is Moskou, „Tubal” is Tobolsk.

Merk op wie de bondgenoten zijn die met hen in deze toekomstige slag zullen strijden. U kunt de afkomst van „Gomer”, „Togarma”, „Magog”, „Mesek” en „Tubal” terugvinden in Genesis 10, waar zij worden geïdentificeerd als zonen van Jafet, de vader van de Euraziatische volken. Ethiopië en Put (vaak verkeerd weergegeven als „Libië”) stammen af van Cham.

Zo laat deze profetie van Ezechiël 38 zien wie er uiteindelijk in zal slagen om volken van ieder ras te bundelen voor een gigantische oorlog tegen ons volk.

Wanneer God door Christus de wereld begint te regeren, wanneer zijn uitverkoren volk weer tot grote welvaart is gebracht in het land Israël, de navel der aarde (vers 12), dan zal deze grote Euraziatische vereniging van volken hun enorme luchtmacht inzetten. „Dan zult gij optrekken”, zegt de Eeuwige, „als een opkomend onweer [in de lucht]; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt...” (vers 9). Er

zullen dan zoveel vliegtuigen zijn dat zij de zon aan het oog van het land beneden zullen onttrekken, als een enorme donkere wolk!

Het einde van de strijd om de wereld

Het Huis Israël — onze volken — zal dan niet gewapend of voorbereid zijn. „Zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont?” vraagt de Eeuwige. „Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden [ver ten noorden van Israël], gij en vele volken [bondgenoten] met u... een talrijk leger, en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomstige dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen [let op de bedoeling], wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal” (vers 14-16).

Maar ons volk zal in die slag niet hoeven vechten. Tegen die tijd zullen wij geleerd hebben dat God voor ons strijd levert!

„Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here Here, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus” (vers 18). „Ja, beven zullen voor Mij... alle mensen die op de aarde leven...” (vers 20). Dit gebeurt na de komst van Christus!

„Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem [Gog] oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben” (vers 21-23).

Deze heidense volken kennen de goddelijkheid, de macht en de kracht van de Eeuwige Christus niet, zelfs niet als Hij is teruggekeerd. Hij moet hen leren dat Hij de Eeuwige is!

Hoofdstuk 39 laat meer gedetailleerd de afloop zien van deze slag, waarin Christus, met bovennatuurlijke kracht, de dood van vijfdesde van deze heidense legers veroorzaakt.

Let weer op het tijdsverloop: „Nu zal Ik een keer brengen in het lot van (Zie verder pagina 26)

WAAROM zou u de Bijbel bestuderen?

Omdat hij de antwoorden geeft op de belangrijkste levensvragen: Waartoe bent u geboren? Wat zal de toekomst brengen?

De boeiende Bijbelcursus van Ambassador College kan u helpen de Bijbel te gaan begrijpen als nooit tevoren! De lessen zijn GRATIS.

Waarom zoudt u zich niet nu inschrijven?

Schrijf naar Stichting Ambassador College, Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein.





DE GROOTSTE VRAAG IN HET LEVEN!

Dibar K. Apartian

Weinig mensen weten welke dat is!

Het was in de lente van 1955. Tot die tijd had ik nog nooit van Herbert W. Armstrong gehoord, en evenmin van het Ambassador College.

Op de dag voor onze ontmoeting had de zoon van Herbert Armstrong, Richard David, aan de *California Teachers' Association* in Los Angeles gevraagd om uit te kijken naar een leraar Frans voor een vacature aan het Ambassador College in Pasadena. Er werd niets bijzonders gevraagd: een ervaren leraar met een Europese achtergrond.

De heer Armstrong ontving mij met een vriendelijke glimlach en uitgestoken hand in zijn kantoor. Na een kort gesprek vroeg hij mij plotseling met een diepe en krachtige stem, „Weet u waartoe u geboren bent?”

Nee, dat wist ik niet. Maar op dat moment was het doel van het leven ook wel het allerlaatste waaraan ik wilde denken. Ik was niet gekomen om daar iets over te leren, maar om te solliciteren naar een baan als leraar. Ik wachtte af in de hoop dat hij zijn vraag zou vergeten en door zou gaan met het sollicitatiegesprek. In plaats daarvan was hij meer dan een uur bezig om zijn vraag toe te lichten!

Toen kende ik de grote opdracht van mijnheer Armstrong nog niet, en ik had evenmin ooit kunnen dromen dat zijn vraag mijn leven zou gaan veranderen en het begin zou betekenen van een hechte relatie met hem die zou duren tot aan zijn dood — dertig jaar later!

Toen ik die avond naar huis terugging vroeg ik mij af waarom hij zoveel moeite had gedaan om aan mij — een vreemde — uit te leggen waarom God de mens had geschapen, wat Zijn doel was, en wat de uiteindelijke bestemming van de hele mensheid was. Ondanks de heldere uitleg van mijnheer Armstrong begreep ik nauwelijks iets van wat hij had gezegd. Desondanks hadden zijn opvattingen en kennis grote indruk op me gemaakt. In zijn spreken klonk gezag door.

Een paar maanden later, in de herfst van 1955, werd ik aangesteld als leraar Frans. Het College was erg klein en wij allen — docenten evengoed als studenten — hadden de gelegenheid om vele uren door te brengen in gesprek met de heer Armstrong.

Op een avond waren zijn oudste zoon Dick — die het liefst zo aange-

sproken werd — en ik bij hem en zijn vrouw Loma op bezoek. Hij zei tegen ons: „De Bijbel is Gods geschreven woord, door Hemzelf geïnspireerd. Jezus Christus is Gods gesproken Woord. Waarom weet men dit niet? Waarom gelooft men dit niet? Ik zal jullie vertellen waarom: omdat de hele wereld door Satan is misleid!”

Zijn verklaring maakte mijn verbazing alleen maar groter. Satan die de hele wereld zou hebben misleid? Ik had altijd gelachen alleen al bij het idee dat Satan zou bestaan!

Zijn oudste zoon en ik raakten erg goed bevriend. In die tijd waren we allebei nog vrijgezel en Dick nodigde me vaak uit om bij zijn ouders thuis langs te komen, in het bijzonder op

zaterdagavond. Mijnheer Armstrong zei ons eens: „Op een dag zullen jullie samen eraan werken om het evangelie naar de franstalige landen te brengen. Ook de Fransen stammen af van de Israëlieten. Ook zij moeten het ware evangelie van Jezus Christus horen!”

Het Franse volk — Israëlieten? Waar had hij het over? De meeste van mijn Franse vrienden waren geen Joden! En wat bedoelde hij met het

**Mijnheer
Armstrong
leerde ons
om uit te
blinken in
alles wat we
doen —
zonder tot
wedijver te
vervallen.**

Toen kende ik de grote opdracht van mijnheer Armstrong nog niet, en ik had evenmin ooit kunnen dromen dat zijn vraag mijn leven zou veranderen en het begin zou betekenen van een hechte relatie die zou duren tot aan zijn dood — 30 jaar later!



ware evangelie van Jezus Christus?

Naarmate de tijd verstreek werd ik me er meer en meer van bewust hoe ongeletterd ik was — op het gebied van de Bijbel. Christendom betekende voor mij niet meer dan af en toe naar de kerk gaan en hetzelfde geloven als mijn ouders en grootouders hadden geloofd. Maar hier was iemand die me — aan de hand van de Bijbel — liet zien dat ik het helemaal bij het verkeerde eind had, en dat de hele wereld was misleid. Wat kon ik doen? Hoe kon ik nog ingaan tegen Gods geschreven woord?

Mijn leven begon te veranderen. Sommige oude vrienden lieten me in de steek maar ik maakte nieuwe aan het Ambassador College — ware vrienden, die geloofden dat het meer gezegend was om te geven dan om te ontvangen — de weg van „geven” als tegenstelling van de weg van „nemen”,

zoals mijnheer Armstrong die tot aan zijn dood heeft onderwezen!

„Mensen zien Ambassador College en al deze gebouwen — en ze zeggen dan tegen me dat ik grootse dingen tot stand heb gebracht”, zei hij vaak. „Zij beseffen niet dat het allemaal Gods werk is. Maar ik heb net zo hard moeten werken alsof ik alles zelf heb gedaan!”

Als ik nu mijn leven overzie kan ik zeggen dat ik alles van enige waarde dat ik heb geleerd, alles wat ik bezit, alle vreugde die ik heb meegemaakt sinds ik deel van het team — Gods kleine kudde — ben, in zekere zin te danken heb aan Herbert W. Armstrong! Toch kwam het allemaal, natuurlijk, van God, maar het kwam door middel van de heer Armstrong.

Ik ben hem diep dankbaar, en ik heb diepe waardering voor zijn geduld, zorgzaamheid en liefde. Hij hielp bij mijn

doop, in april 1957, door mij, met enkele andere dienaren, de handen op te leggen opdat ik Gods heilige Geest mocht ontvangen. Twee jaar later zegende hij mijn huwelijk in. In 1962 ordeneerde hij mij tot dienaar van Jezus Christus. En in de loop van de jaren gaf God mij de kans om veel tijd met hem door te brengen. Ik had het voorrecht om bij verschillende gelegenheden met hem te reizen en om meer en meer van de ware christelijke levenswijze te leren, en om de eerstverantwoordelijke te worden voor het werk van de levende God onder franstaligen.

De heer Armstrong leerde ons om uit te blinken bij alles wat we deden — zonder tot wedijver te vervallen. Hij moedigde ons aan om naar volmaaktheid te streven. „God is de schepper van schoonheid en volmaaktheid”, vertelde hij ons vaak. „Als onze daden God bevallen, dan zal Hij ons altijd zijn zegen schenken!”

In september 1985 had ik mijn allerlaatste gesprek onder vier ogen met mijnheer Armstrong. Hij had mij apart willen zien — „om enkele belangrijke zaken te bespreken”. Hij zag

er moe uit maar hij was uiterst helder. Op zijn gemak dacht hij terug aan de manier waarop God hem had geroepen om aan de hele wereld — in deze eindtijd — het goede nieuws te verkondigen van de spoedige komst van Jezus Christus en van de vestiging van Gods koninkrijk op aarde. „Ik zal niet veel langer bij jullie allemaal zijn”, overdacht hij openlijk. „Jullie zullen zonder mij door moeten gaan. God zit op zijn troon. Jezus Christus is het levende Hoofd van de Kerk!”

In 1955 wist ik niet waarom mijnheer Armstrong me de vraag had gesteld waartoe ik was geboren. Maar ik ben dankbaar dat hij het heeft gedaan! Het heeft mijn hele leven veranderd. Vandaag weet ik het en begrijp ik het en wil ik — met Gods hulp — mijn aandeel leveren opdat iedere mens, waar dan ook, op een dag zal weten waartoe hij is geboren! □

Het Mysterie van de Kerk

Met deze negende aflevering vervolgen wij de seriepublicatie van Herbert W. Armstrong's laatste boek *Mysterie der Eeuwen*.*

Misschien zal het allergrootste mysterie voor de meeste lezers van dit boek op het eerste gezicht geen mysterie zijn. De ware reden is dat het een feit is dat het ware doel en de werkelijke betekenis van de Kerk even weinig zijn begrepen als de Bijbel zelf. De onthulling van dit mysterie moet wel een schokkende waarheid zijn. De werkelijke waarheid inzake de Kerk, de reden van haar ontstaan, en haar doel zijn zelfs voor het officiële christendom verborgen gebleven.

Kerk exclusief voor christelijke wereld

Dit is onlosmakelijk verbonden met het evangelie van Jezus Christus. Een feit dat de lezer zal onthutsen is dat het evangelie van Jezus Christus vanaf omstreeks 50 n.Chr. tot het jaar 1953 niet *aan de wereld* is verkondigd. De apostel Paulus voorspelde dit toen hij zei: „Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw

* De nederlândstalige editie van dit boek zal niet vóór 1987 verschijnen.

met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is” (2 Kor. 4:3-4). Miljoenen mensen lezen over deze passage heen zonder de ware betekenis ervan op te merken.

Het woord *kerk* is alleen toepasbaar op de christelijke godsdienst. (De christelijke godsdienst is, zoals algemeen bekend, de grootste religie ter wereld wat het aantal officiële aanhangers betreft.) Andere godsdiensten hebben moskeeën, synagogen of tempels. Maar is de Kerk wel een gebouw? Veel mensen denken van wel, hetgeen hun onwetendheid betreffende het doel en de betekenis van de Kerk weerspiegelt. In dit boek houden wij ons alleen bezig met de Kerk. Want wanneer zij van haar mysterie is ontdaan, blijkt de Kerk van het allereerste belang voor alle volken van de aarde.

De door Jezus Christus gestichte Kerk is van de grootste betekenis voor ieder menselijk individu dat ooit heeft geleefd. Toch heeft bijna niemand die betekenis ooit ingezien.

Zelfs in de christelijke wereld zijn de ware oorspronkelijke betekenis en het ware doel verlorengedaan door afvalligheid, verdeeldheid en de veranderende tijden en nu vormen ze inderdaad een mysterie.

Het woord *kerk* is een vertaling van

het oorspronkelijke griekse woord *ekklesia*. *Ekklesia* betekent ‘uit-geroepen’. Het oudtestamentische Israël werd gewoonlijk aangeduid met de term „vergadering”. In sommige opzichten is het woord *vergadering* synoniem met het woord *kerk*. Niettemin is er een belangrijk verschil tussen de woorden *kerk* en *vergadering*. De vergadering van Israël was afgezonderd als een aparte natie. De Israëlieten waren echter geen geestelijk uit-geroepen in dezelfde zin als die waardoor de nieuwtestamentische Kerk wordt gekarakteriseerd.

Wat zelfs voor de officieel christelijke wereld is verborgen is het ware doel van de Kerk — de ware reden waarom Jezus Christus, de tweede Adam, de Kerk oprichtte.

Het ware doel van de Kerk

Tot de schokkende verrassing van bijna iedere lezer van dit boek zal ik eerst verklaren wat de Kerk niet was en niet is. Het is niet het middel met behulp waarvan God probeert „de wereld te redden”. Misschien realiseren het zich maar weinig mensen, maar Jezus deed geen enkele poging om bekeerlingen te maken of mensen uit te nodigen „hun hart aan Hem te geven” of „Hem als persoonlijke Verlosser aan te nemen”.

Integendeel, Hij „riep” twaalf discipelen. Het woord ‘discipel’ betekent ‘leerling’. Deze twaalf waren leerlingen die van Jezus het ware evangelie van

het koninkrijk van God kregen onderwezen. Dit omvat het hele plan van God met het scheppen van het menselijk geslacht op deze aarde. Deze betekenis is afgewezen, en ging verloren, door de eerste geschapen mens, Adam.

Laten we op dit punt even recapitulieren. God is de Schepper en Hoogste Heerser over zijn gehele schepping. Op de troon van de aarde plaatste Hij de aartsengel Lucifer om de regering van God waar te nemen. Gods regering berust op Gods wet. Gods wet is een levenswijze, de levenswijze van onbaatzuchtige liefde.

Gods regering werd verworpen door Lucifer, die Satan werd, en Satan heerste met de tegengestelde levenswijze: opstandigheid, egocentrisme en conflict.

Adam, de eerste geschapen mens, kreeg de gelegenheid om, door gehoorzaamheid aan God en totale onderwerping aan de wet van God en aan Gods regering, eeuwig Goddelijk leven te ontvangen. Hij had Satan op de troon van de aarde kunnen vervangen. Hij wees echter de regering en levenswijze van God af. Bijgevolg bleef Satan op de troon waarop hij tot op de huidige dag nog steeds regeert. Adam en de mensheid werden gekidnapt, verleid tot de egocentrische vijandige levenswijze van Satan. Daarop sloot God de

zich van Satans weg afkeren naar de weg van Gods wet en zich kwalificeren om met Christus te regeren wanneer Hij komt om Satan op de troon van de aarde te vervangen. Degenen die in de Kerk worden geroepen, worden niet louter voor behoud en eeuwig leven geroepen, maar om de weg van Gods regering te leren en goddelijk karakter te ontwikkelen.

Het oudtestamentische Israël ontving zeven jaarlijkse feesten die voor eeuwig werden ingesteld. De ware betekenis ervan is lang een diepverborgen mysterie gebleven. Ze beelden Gods verlossingsplan uit — het goddelijke plan waarmee God Zichzelf vernieuwde. Het Pascha verbeeldt de dood van Christus als vergelding voor de straf van de zonden waarvan de mens zich bekeert. De zeven dagen van het Feest der Ongezuurde Broden zijn een beeld van de Kerk die uit de zonde komt, evenals Israël uit Egypte kwam. De Pinksterdag, oorspronkelijk het Feest der Eerstelingen geheten, verbeeldt de Kerk in de hoedanigheid van de eerste verwekte kinderen van God uit het tijdperk van de Kerk. Het Bazuinenfeest verbeeldt de Wederkomst van Christus om de troon van de aarde over te nemen en over alle naties te regeren. De Verzoendag verbeeldt de verwijdering van Satan. Het Loofhuttenfeest verbeeldt het duizendjarige bewind van Christus en de geboren kinderen van God. De Laatste Grote Dag verbeeldt het laatste oordeel dat in hoofdstuk zeven zal worden behandeld. Nu terug naar het onderwerp van dit hoofdstuk, de Kerk.

Het instituut Kerk

Het instituut lijkt in eerste instantie misschien geen mysterie. De hedendaagse Westerse wereld neemt het feit van het bestaan van kerken eenvoudig als gegeven, als een onderdeel van het geciviliseerde leven van de wereld.

WAAROM is er het instituut Kerk in de wereld? WAAROM ontstond het en met welk doel?

Als u dit vraagt aan mensen in de niet-christelijke wereld, waar men andere religies aanhangt, zouden zij vermoedelijk geen antwoord hebben. Zij weten weinig over de Kerk. Degenen in de meer modernistische en liberale kringen van het traditionele christen-

dom zouden waarschijnlijk zeggen dat de Kerk alleen bestaat als een emotionele steun.

Als u het vraagt aan mensen die een der evangelische christelijke denominaties volgen, zouden zij ongetwijfeld zeggen dat de Kerk Gods instrument is in zijn poging de wereld te redden van een eeuwig hellevuur. Deze mensen gaan ervan uit dat de Kerk een soort zielenreddend station is om mensen te „behouden”. Als de Kerk tot bestaan kwam als instrument om „mensen te behouden”, dan vraag ik met welk middel God mensen probeerde te behouden voordat Christus de Kerk oprichtte. Jezus kwam pas 4000 jaar na Adam en de eerste zonde. Als God bezig is en was om de wereld te bekeeren, welk middel heeft Hij dan gedurende die 4000 jaar tussen Adam en Christus gebruikt? Zoals wij in hoofdstuk drie hebben gezien sloot God bij de grondlegging van de wereld de boom des levens af. De heilige Geest en behoud waren gedurende al die jaren voor de wereld afgesloten.

Gezien de feiten die de Almachtige God in zijn Woord heeft geopenbaard, de feiten die in de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, zijn al die veronderstellingen verkeerd. Ze geven alleen een schreeuwend getuigenis van het feit dat in Openbaring 12:9 tot uitdrukking komt: dat de gehele wereld door Satan de duivel is misleid. Het verstand van de mensen is verblind voor de waarheid over Gods plan met de mensheid, zoals in 2 Korinthe 4:3-4 wordt verklaard.

Het bestaan van de Kerk begint nu dus inderdaad een mysterie te worden voor bijna iedereen op deze aardbodem.

De feiten van de oorsprong en het doel van de Kerk worden geopenbaard in dat uiterst mysterieuze boek: de Bijbel. Het verklaren hiervan kost wellicht meer bladzijden dan het verklaren van een der andere onderwerpen.

Mijn persoonlijke ervaring

Ik moet denken aan mijn eigen ervaring, die waarschijnlijk typerend is voor die van veel andere mensen. Mijn ouders waren lid van de Friends Church, beter bekend als de Quakers. De familie behoorde al vele generaties tot de Quakers. Vanaf mijn vroegste kinderjaren werd ik meegenomen naar de kerk en ik nam die als een vanzelfsprekend onderdeel van het normale leven aan. Iedere zondag was ik in de

De werkelijke waarheid inzake de Kerk is zelfs voor het officiële christendom verborgen gebleven.

boom des levens en de heilige Geest af, totdat Jezus Christus, de tweede Adam, zou overwinnen en Satan op de troon van de aarde zal hebben vervangen. Bij zijn Eerste Komst op aarde, als de mens Jezus, kwam Christus, niet om de troon te bemachtigen, maar om Satan te overwinnen, zich te kwalificeren om hem op de troon te vervangen, en tevens om de gekidnapte wereld met zijn vergoten bloed los te kopen.

Maar waarom bestaat dan de Kerk? Christus kwam ook om uit Satans wereld bepaalde met zorg gekozen mensen te roepen. Deze mensen moeten

kerk, omdat mijn ouders mij meenam. Uit gewoonte bleef ik gaan tot mijn 18e. Het kwam nooit bij mij op me af te vragen waarom wij naar de kerk zouden moeten gaan of hoe de kerk is ontstaan, of wat de ware betekenis of het doel ervan was.

In die jaren had ik nooit de ervaring van „bekeerd” te zijn. In mijn tienerjaren werd mij verteld dat ik een geboorterecht lidmaatschap van de kerk had. Ik werd ertoe geleid het als vanzelfsprekend te nemen dat ik een onsterfelijke ziel was en dat ik als ik zou sterven, niet werkelijk zou doodgaan, maar naar de hemel zou gaan, waar ik geen verantwoordelijkheden zou hebben, maar een leventje van nietsdoen en gemak in sublieme glorie voor altijd en eeuwig. Ik was echter niet godsdienstig of leerstellig geïnteresseerd. Ik nam het naar de kerk gaan en een godsdienstige kant aan het leven als iets vanzelfsprekends. Een speciale of diepgaande of geestelijke belangstelling had ik er echter niet voor, en op 18-jarige leeftijd ging ik in de reclamewereld, verloor elke belangstelling voor godsdienst of de dingen van God en hield met regelmatig kerkbezoek op. Ik geloofde nog wel in God — dat wil zeggen, ik nam het bestaan van God voor waar aan, daar mij, zolang ik me kon heugen, Gods bestaan was onderwezen.

Vervolgens ontmoette en trouwde ik op 25-jarige leeftijd die ene en enige bijzondere jonge vrouw. Zij was in de dingen van God dieper geïnteresseerd. Wij kregen het gevoel dat wij ons bij een kerk moesten aansluiten. De voorouders van mijn vrouw waren deels Quaker en deels Methodist. In de buitenwijk van Chicago waar wij woonden was geen Quakerkerk. Wij gingen naar een Methodistische kerk, omdat die op loopafstand lag, omdat wij de persoon van de predikant mochten, en omdat wij de leden wel vriendelijk vonden. Ik denk dat onze ervaring typerend is voor miljoenen andere mensen. Het kwam nooit bij mij op mij af te vragen waarom wij naar de kerk behoorden te gaan, of waarom het instituut kerk ooit tot bestaan was gekomen. Evenals miljoenen andere mensen ging ik ervan uit dat „de goede mensen” naar de kerk gaan, en dat wij dus behoorden te gaan.

De kerk in verband met de geschiedenis

En daarom vraag ik nu: stelt iemand

zich weleens vragen betreffende de reden of het doel van de kerk als instituut? **WEET IEMAND** waarom ER KERKEN ZIJN? Is daar een REDEN voor? Het loutere bestaan van de kerk met de naam „christendom” is een van de grootste mysteries van onze tijd. Dit onderwerp van de kerk brengt opnieuw het feit in gedachten dat wij, daar wij niet de gehele voorbije 6000 jaar die tot het heden hebben geleid, meegemaakt hebben en geen getuige zijn geweest van de gebeurtenissen ervan, niet de ware betekenis of het doel van de Kerk begrijpen. In dit hoofdstuk zullen wij de Kerk beschouwen in haar WARE relatie met alle gebeurtenissen die in de eerste vijf hoofdstukken van dit boek zijn beschreven. Nogmaals, wat is de Kerk?

De meeste mensen denken bij het woord KERK aan een gebouw. Inderdaad definieert het woordenboek het woord *kerk* in de eerste plaats als een gebouw. Het was evenwel iets heel anders toen ze oorspronkelijk werd opgericht.

De mensen menen dat de kerk een gebouw is waar de mensen — sommige — op zondagmorgen naar toe gaan voor de „eredienst”. Zij denken dat *mensen* naar de *kerk* gaan. Zoals zij in het Nieuwe Testament werd opgericht ging de *Kerk* naar een *gebouw*, aanvankelijk een particuliere woning. En de Kerk kwam bijeen op zaterdag, niet op zondag.

De kerken van vandaag zijn radicaal afgeweken van het model van Christus! Ook dit feit is in raadselen gehuld en door nagenoeg niemand begrepen. Maar MET WELK DOEL richtte Christus de Kerk op? Wat is haar sindsdien overkomen?

Sommige mensen weten wellicht dat Christus de Kerk stichtte. Maar wie en wat is Christus? En als Hij de stichter van de Kerk was, met welk doel stichtte Hij haar dan? Jezus stichtte evenwel slechts één Kerk. Toch is er in de Westerse wereld een groot aantal verschillende kerken: katholiek, protestant, onafhankelijk. En daarbinnen vele denominaties, sekten en afscheidingen of gemeenten, elk met de eigen geloofsovertuigingen, leerstellingen, rituelen en programma's.

De Kerk begon als één Kerk. Zoals is opgetekend in 1 Korinthe 12 be-

stond de Kerk uit vele leden, maar vormde slechts één lichaam: de ene Kerk, waarvan Jezus Christus het Hoofd was.

Vanaf het begin van dit hoofdstuk zijn we in hoofdzaak bezig met vier fundamentele vragen die een mysterie vormen dat met begrip moet worden

Waarom is er het instituut Kerk? Waarom ontstond het en met welk doel?

onthuld.

1) Wie en wat is Christus? Waarom verscheen Hij op aarde?

2) Wat is de Kerk en waarom werd zij tot bestaan gebracht?

3) Wat is het evangelie dat de Kerk werd opgedragen te verkondigen?

4) Wat is de geschiedenis van de Kerk? Waarom is het christendom van vandaag zo anders dan bij het begin ervan in de eerste eeuw?

Institutioneel wordt de KERK tegenwoordig gezien als een religieuze organisatie, een godsdienstig genootschap of een vereniging. Iemand wordt — als hij „goed” is — geacht zich aan te sluiten bij „de kerk van zijn keuze”. Uiteraard zijn er de „goeden” en de „slechten”; de „goeden” gaan naar de kerk. Maar maakt het enig verschil welke kerk — welke denominatie?

Een predikant zonder werk

Ik moet denken aan een voorval van meer dan 50 jaar geleden. Ik woonde nog in Eugene, Oregon. Een ex-predikant die pas was getrouwd kwam bij mij op bezoek. Zijn vrouw had geld, maar hij was te trots om zich door haar te laten onderhouden. Hij was al enige tijd niet meer als predikant werkzaam, maar nu had hij werk nodig.

„Weet u of er in Lane County een vacante preekstoel is?” vroeg hij. „Ik wil mijn vrouw onderhouden en zij wil hier in Lane County blijven.”

„Jazeker”, antwoordde ik. „Ik weet één vacature, maar daar hebt u niets aan, want dat is een christelijke kerk en u bent een methodist met andere geloofsovertuigingen en praktijken.”

„O, dat maakt niets uit”, stelde hij

mij gerust, „ik predik alle doctrines die zij mij willen laten prediken.”

Maar maakt het werkelijk niets uit wat we geloven? Laat het Woord van God deze vraag beantwoorden.

De Kerk schijnt iets te zijn dat heeft te maken met gezamenlijk aanbidden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het betrekking op de aanbedding van God.

Maar als GOD bij de Kerk is betrokken, wat is dan die betrekking? Hoe begon de Kerk? Dit alles vormt een mysterie voor de hedendaagse wereld.

In het begin van 1927, toen mijn intensieve bijbelstudie mij tot bekering leidde, stelde ik mijzelf deze vragen. Ik meende dat in de gedachten van de meeste mensen die soort vragen nooit opkomen.

In het Grieks van het Nieuwe Testament heet de Kerk de *ekklesia*, dat 'de uit-geroepen' betekent — een samenkomst, een vergadering, een groep. Er is niets heiligs aan het woord *ekklesia*. De naam van de Kerk echter, die 12 maal in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, is „Kerk [of gemeente] van God”, hetgeen betekent dat het GODS Kerk is — en deze NAAM verleent er heiligheid aan. De oudtestamentische Kerk was „de Vergadering van Israël”, en Israël was een mens.

Waarom Jezus de Kerk stichtte

De eerste plaats in het Nieuwe Testament waar het woord *kerk* voorkomt is Mattheüs 16:18, waar Jezus, sprekend tot Simon Petrus zegt: „Ik zal mijn gemeente [kerk] bouwen.” Zoals boven opgemerkt was het geïnspireerde griekse woord voor kerk *ekklesia*, wat 'uit-geroepen' betekent. Met andere woorden zei Jezus: „Ik zal uit Satans wereld discipelen roepen om zich te ontwikkelen tot een geheel nieuwe en andere wereld, de wereld die Gods koninkrijk zal zijn.” En in Efeze 5:23 wordt gezegd dat Christus het Hoofd van de Kerk is.

Dit weten wij dus. Wat de Kerk ook is, zij behoort GOD toe en haar naam is de KERK VAN GOD. Jezus Christus is de oprichter en het levende HOOFD ervan.

Maar als het GODS Kerk is — als Jezus Christus haar oprichtte en er vandaag aan het hoofd van staat — dan is de Kerk iets BELANGRIJKS VOOR GOD, en dus is het VAN PRIMAIR BELANG DAT WIJ HIER BEGRIP VAN KRIJGEN! Wij moeten in gedachten houden wat *voorafging*, wat ertoe leidde, teneinde te begrijpen *waarom*

de levende Christus haar schiep, *wat* zij is, en wat haar plaats is in het goddelijke PLAN dat hier op aarde wordt verwezenlijkt.

Kerk van het Oude Testament

Het oudtestamentische Israël had een functie ter voorbereiding op de uiteindelijke vestiging van het KONINKRIJK VAN GOD. De eerste maal dat in de Bijbel de Kerk chronologisch gezien wordt vermeld is in Handelingen 7:38, waar wordt gesproken over „de vergadering [kerk] in de woestijn” bij de berg Sinai onder Mozes. Het oudtestamentische Israël was dus de „Kerk”. In het algemeen wordt in het Oude Testament naar Israël als Kerk verwezen met de woorden „de vergadering [of gemeente] van Israël”.

Maar de Kerk van het Nieuwe Testament is, zoals wij zullen zien, geheel anders en heeft een geheel ander doel dan de oudtestamentische „Vergadering van Israël”. Bijna niemand begrijpt dat het evangelie pas aan de wereld kon worden verkondigd, en dat Gods groepen vergadering van mensen pas de heilige Geest kon krijgen, NADAT Jezus a) zich had gekwalificeerd door Satan te overwinnen, en b) was verheerlijkt na zijn hemelvaart (Johannes 7:37-39).

En dit is iets wat zelfs de theologen en kerkleiders van onze tijd niet begrijpen. Dit is inderdaad een mysterie dat moet worden onthuld en begrepen. Laten wij nu duidelijk begrijpen wie en wat Christus is.

In hoofdstuk een hebben wij reeds gezien dat Christus, in de eeuwigheid voordat de wereld tot bestaan kwam, de „Logos” was die tevens God was, en die, als Jezus, werd geboren als de Zoon van God. Hij werd de tweede Adam genoemd (1 Kor. 15:45, 47). Waarom zou Hij de tweede Adam moeten heten? De eerste Adam was in de gelegenheid om van de boom des levens te eten, hetgeen betekent Goddelijk leven te ontvangen — God te gehoorzamen en daarmee Satan op de troon van de aarde te vervangen. Jezus kwam om precies dat te doen: zich te kwalificeren om Satan op die troon te vervangen en op de aarde de regering van God te beginnen door mid-

del van hen die uit Satans wereld worden geroepen. Tevens kwam Hij met een boodschap van God, het evangelie. Het woord *evangelie* betekent 'goed nieuws'. En zijn evangelie — de boodschap die door Hem van God werd gebracht — was het goede nieuws van het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God zal, zoals wij zullen zien, de regering van God op de hele aarde herstellen en Satan van de troon verdrijven.

Jezus kwam bovendien om de Kerk te bouwen. En Hij kwam om voor een gekidnapte wereld de losprijs te betalen en door die prijs — zijn dood — de straf te ondergaan die alle mensen wegens hun zonden op zich hebben gebracht.

De hedendaagse Westerse wereld neemt het feit van het bestaan van kerken als gegeven, als een onderdeel van het geciviliseerde leven.

Jezus: Heerser en Koning op aarde

Wat bijna alle „christenen”, inclusief theologen, niet weten is: Jezus werd geboren om KONING te worden!

Toen Hij voor Pilatus terechtstond werd Jezus gevraagd: „Zijt Gij dus toch een koning?” En Jezus antwoordde: „Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen...” (Joh. 18:37). Jezus zei ook (vers 36): „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld... [anders] zouden mijn dienaars gestreden hebben” — hetgeen aantoonde dat dit Satans wereld is. Jezus kwam om uit deze wereld mensen te roepen en die voor te bereiden op onderwijs geven en regeren onder Hem wanneer Hij komt om Koning te worden en de troon van de aarde over te nemen.

Vóór de verwekking en geboorte van Jezus had God, door zijn engel, tot Maria, die zijn moeder zou worden, gezegd: „En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam JEZUS geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal

Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als KONING over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn KONINGSCHAP zal geen einde nemen" (Lukas 1:31-33). Zijn evangelie was het goede nieuws van dit koningschap — van het Koninkrijk van God.

Het is essentieel dat wij begrijpen dat Jezus, tijdens zijn menselijk leven, zowel God was als mens. In Jesaja 7:14 werd aangaande Maria, de moeder van Jezus, geprofeteerd als zijnde de maagd die een zoon zou baren. In deze profetie moest de naam van de Zoon Immanuël zijn, hetgeen betekent „God met ons”. Met andere woorden, Jezus was God en mens. Hij had geen menselijke vader. De Almachtige God was zijn vader, die Hem verwekte door middel van de heilige Geest. Maar al was Jezus in feite „God met ons”, Hij was tevens menselijk als alle mensen. Evenals alle andere mensen stond Hij bloot aan verleiding. Ofschoon Hij in wezen God in het menselijk vlees was, functioneerde Hij in zijn ambt als mens. Vergeet niet dat Hij de tweede Adam was. Het was noodzakelijk dat Hij, als mens, de „verboden boom” zou afwijzen en de boom des levens zou accepteren. Het was noodzakelijk dat Hij, zoals de eerste Adam had kunnen doen, zou besluiten geheel op God de Vader te vertrouwen. In feite was God daadwerkelijk in Christus aanwezig en Jezus gehoorzaamde de Vader volledig. Hij kwalificeerde zich om van Satan de troon van de aarde op te eisen.

Jezus was God

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus God in het menselijk vlees was? Waarom was het nodig dat Hij God was? Waarom was het nodig dat Hij mens was? Als God was Hij de Schepper van de gehele mensheid. In Efeze 3:9 wordt geopenbaard dat God alle dingen schiep door Jezus Christus (zie *Statenvertaling*). Toen Jezus als mens werd geboren, was zijn leven als onze Schepper van grotere waarde dan alle menselijke levens bij elkaar. Daar het mensen zijn die zondigen en onder de doodstraf vallen, vereiste Gods wet de dood van de mens als straf voor de zonde van de mens. Als onze Schepper was Jezus evenwel de enige mens wiens dood de vergelding kon zijn van de straf voor de zonden van alle mensen.

Op geen enkele andere wijze kon de

Schepper-God een tot de doodstraf veroordeelde mensheid verlossen.

Jezus voor onze genezing gegeseld

Wij moeten goed voor ogen houden dat Jezus, hoewel Hij God in het menselijk vlees was, tevens menselijk was zoals u en ik. Hij kon dezelfde lichamelijke pijn lijden. De Romeinse gouverneur Pilatus veroordeelde Hem ter dood op de dwingende eis van schreeuwende Joden.

Hij was een sterke, krachtige jongeman van omstreeks 33, met een maximale gezondheid. Omdat Hij nooit zelfs maar een gezondheidswet had geschonden, onderging Hij het stervensproces zoals geen enkele andere mens ooit. Gedurende de rechtszaak voor Pilatus was Hij al de gehele nacht zonder slaap geweest. Later op die morgen gaf Pilatus Hem over om te worden gegeseld alvorens ter dood te worden gebracht.

Bij een geseling werd iemand met ontbloot bovenlijf voorovergebogen aan een paal gebonden. Hij werd geslagen met een zweep van leren riempjes waaraan stukjes lood, stukjes bot en scherpe puntige stukjes metaal op enkele centimeters van elkaar zijn vastgebonden. Die waren ontworpen om zich diep in het vlees vast te zetten als de zweep zich om het lichaam wond. Jezus werd geslagen tot zijn vlees openscheurde en zelfs zijn ribben te voorschijn kwamen. Zoals voorspeld in Jesaja 52:14: „Zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte.”

Deze onbeschrijflijke geseling onderging Hij opdat de gelovigen zouden worden genezen van ziekte of gebreken door fysieke wetsovertreding (Jes. 53:5; 1 Petr. 2:24). Wat een gruwelijke prijs betaalde onze Schepper, opdat wij, door geloof, zouden worden genezen. Toch negeren bijna alle belijdende gelovigen totaal wat hun Verlosser voor hen gaf, en in plaats van te vertrouwen op Hem, stellen zij hun vertrouwen in menselijke artsen, drugs, medicijnen en messen.

Jezus was door deze verschrikkelijke kastijding dermate verzwakt dat Hij niet in staat was zijn kruis te dragen, zoals van Hem was geëist, behalve een korte afstand. Er werd iemand anders aangewezen om het voor Hem te dragen.

De pijnlijkste en verachtelijkste dood

Buiten de stadsmuren, op de Hoofdschedelplaats (Golgotha), werd Jezus aan het kruis genageld. Hij werd vernederd, geslagen, bespot en uitgejouwd.

Erger nog, omdat Hij op dat moment onze zonden op zich had genomen, teneinde in onze plaats de straf te ondergaan, werd Hij zelfs door zijn Vader, God, in de steek gelaten. Terwijl Hij machteloos aan het kruis hing, doorstak een soldaat Hem met een speer. Hij schreeuwde van pijn en stierf (Matth. 27:50). Hij deed dit omdat u en ik de wet van God hebben overtreden. Hij gaf voor u en voor mij het hoogste offer dat mogelijk is.

Nog een uiterst belangrijke waarheid. Jezus' opstanding uit de doden was die van een menselijk wezen en de enige die de opstanding van dode mensen tot onsterfelijk leven mogelijk kon maken.

Nu een andere belangrijke profetie. In Jesaja 9:5-6: „Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.” Merk op dat op zijn schouder de heerschappij zal rusten. Jezus zal Koning over de gehele aarde worden. Een der redenen van zijn komst was het aankondigen van dat koninkrijk. Jezus' evangelie was niet zomaar goed nieuws, het was een aankondiging of proclamatie van het komende koninkrijk van God. Wat een tragedie dat een „traditioneel christendom” die uiterst belangrijke en schitterende evangelieboodschap heeft verloochend en verloren en door een eigen evangelie over de persoon van Christus vervangen.

Jezus werd geboren als mens, om KONING te worden, om uiteindelijk het KONINKRIJK VAN GOD te vestigen dat zal heersen over de gehele aarde met de REGERING VAN GOD! Dat REGEREN vereist evenwel meer personen dan alleen JEZUS. De koning, president, eerste-minister of machthebber van ieder

(Zie verder pagina 16)

Laten wij aannemen dat u een werkloze leraar bent — in Canada.

Wist u dat Canadese leraren naar het zuiden verhuizen om les te gaan geven in Californië en Texas? 2500 werkloze leraren namen deel aan een banenmarkt in Vancouver, B.C. — die was georganiseerd door 26 Amerikanen die mensen zochten om het lerarentekort in de Verenigde Staten aan te vullen — en enkele honderden van hen werden aangenomen. Allen hoorden zij bij de 1,3 miljoen werklozen in Canada — ongeveer 10 procent van de beroepsbevolking.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan kent Engeland een heel leger werklozen: 3,2 miljoen. De 2,1 miljoen werklozen in West-Duitsland vormen het grootste sociale vraagstuk. En werkloosheid heeft voor Duitsers een bijzonder traumatische betekenis omdat mede daardoor de Weimar-republiek werd vernietigd en Hitler in 1933 aan de macht kon komen.

De afgelopen jaren hebben wij kunnen zien hoe vele Mexicanen, andere Latijnsamerikanen, Afrikanen en Aziaten huis en haard verlieten op zoek naar werk. Maar wat moet iemand die huis en haard niet wil, of *niet kan* verlaten?

Tips voor werkzoekenden

Sommige specialisten op het gebied van de werkgelegenheid zeggen dat voor 85% van de banen die op een gegeven moment beschikbaar zijn geen advertentie wordt geplaatst. Zij vormen de verborgen arbeidsmarkt. Deze vacatures worden vaak door vrienden en verwanten vervuld voordat het tot een advertentie gekomen is. Als u erin slaagt om contact te leggen voordat er voor een vacature een advertentie verschijnt, dan is de slag aan u. Wilt u achter zulke mogelijkheden komen, dan moet u praten met vrienden, buren, vroegere werkgevers en collega's.

Wordt u niet aangenomen, dan is dat geen persoonlijke afwijzing. Het is enkel en alleen een onderdeel van het proces. Zoeken naar een baan is vaak eerst een aantal „nee's” voordat „ja” komt. Dat gaat voor iedereen op, of je nu bouwvakker, geoloog, secretaresse of directeur bent. Laat u dus niet weerhouden doordat u zich afgewezen voelt als u niet wordt aangenomen.



Bent u w

Een werkgever zal geneigd zijn om u aan te nemen als hij ervan overtuigd is dat u hem meer oplevert dan u hem kost. U zult hem duidelijk moeten laten zien dat u ijverig en geïnteresseerd genoeg bent. Werkgevers krijgen er op een gegeven moment genoeg van om van sollicitanten alleen maar te horen wat zij van een baan verlangen. U moet in staat zijn om duidelijk te maken wat u voor een werkgever kunt betekenen.

Een werkgever wordt vaak bedolven onder sollicitaties en hij heeft meestal maar weinig tijd om ze te lezen. Zorg er dus voor dat de uwe kort, helder en

positief over uw kwaliteiten is, en vraag *altijd* om een persoonlijk gesprek.

Sommige deskundigen stellen dat de mensen aan de andere kant van de tafel bij een sollicitatiegesprek er snel toe neigen om „een boek te beoordelen op het omslag”. De indruk die u tijdens de eerste 10 seconden maakt kan beslissend zijn voor de vraag of u wordt aangenomen. Zorg dus voor een „omslag” dat zo aantrekkelijk en aantrekkelijk mogelijk is.

Positief gebruik van tijd

Er zit ook een goede kant aan het



Werkloos?

werkloos zijn. Het geeft iets dat u niet heeft als u een volle baan heeft. Dat is de *tijd*, die u overhoudt. Wanneer u die tijd constructief gebruikt, dan kunt u daarmee uw kansen op de arbeidsmarkt verhogen. Of een geheel andere richting aan uw leven geven.

Wanneer je een volle baan hebt dan is er niet veel gelegenheid om de dingen te doen die je werkelijk zou willen doen. En veel mensen hebben een baan aangenomen die ze eigenlijk niet prettig vinden enkel en alleen omdat ze op dat moment werk nodig hadden. Nu kunt u, met de tijd die u nu beschikbaar heeft, dingen gaan ondernemen

om het werk te krijgen dat u werkelijk wilt hebben. Maar dat kan betekenen dat u moet gaan studeren. Ga dus cursussen volgen, vergroot uw vaardigheden, versterk uw talenten, ontwikkel uw aanleg. Dat zou een nieuwe richting aan uw leven kunnen geven.

Ontwikkel een hobby of een interesse. Dat kan u niet alleen helpen om de tijd te vullen en uw positieve levenshouding te bewaren, het kan er ook toe leiden dat u zelf aan een baan helpt. Er zijn mensen die de hobbies waar ze aan beginnen uitbouwen tot winstgevendende ondernemingen.

U kunt zich opgeven voor vrijwilligerswerk, wanneer dat tenminste, bijvoorbeeld in een grote stadswijk, geen gevaar met zich meebrengt. U heeft er nu de tijd voor en het zou u kunnen helpen om begrip te krijgen voor de benarde situatie waarin anderen verkeren. Dergelijk inzicht zou ertoe moeten leiden dat u dankbaar bent voor dat wat u ondanks uw werkloosheid wel heeft. Het kan u ook met een heel nieuw gebied aan vaardigheden en interesses confronteren en nieuwe doeleinden in uw leven brengen. Neem initiatieven om in uw buurt behulpzaam te zijn. U kunt er baat bij vinden als u uw gemeenschapsgevoel voedt en versterkt. Er is een gevende houding voor nodig, geen nemende. En de bereidheid om anderen te helpen. En met die benadering geeft u ook uzelf grote steun. Ook zo kunnen er deuren voor u opengaan.

Zorg voor uw conditie. Teveel werklozen gaan er lichamelijk hard op achteruit. Volledige banen laten niet veel tijd over voor zorg voor de conditie. Het kan zijn dat u jarenlang vastgeklonken heeft gezeten aan uw bureau of uw auto en dat u uw jeugdige kracht, figuur en vitaliteit hebt verloren. Nu heeft u de tijd om daar wat aan te veranderen. Richt u op uw lichamelijke conditie. Lopen, rennen, joggen en zwemmen zijn goede manieren om de spinnewebben van frustratie uit uw hoofd te laten waaien. U zult zich er beter en geestelijk scherper door voelen.

Neem vervolgens ook uw bijbel ter hand en achterhaal de betekenis en het doel van het leven. Dat zal u brengen tot de sleutel om werkloosheid te overleven: kennis van uw onzichtbare Partner.

De onzichtbare Partner in uw leven

De onzichtbare Partner in uw leven

Als u de last van de werkloosheid te boven moet komen staat u er niet alleen voor. U kunt een kracht leren kennen die groter is dan een werkgever of de arbeidsmarkt, een hogere macht die bereid is om bovennatuurlijk in uw leven in te grijpen: de Schepper God. Gebruik de tijd om kennis met Hem te maken. Hij kan en zal in uw belang handelen, als u bereid bent Hem te gehoorzamen.

Een van de kenmerken van Gods natuur is dat Hij voorziet in de behoeften van hen die op Hem vertrouwen. Aartsvader Abraham moest die les ook leren. God stelde Abraham op de

(Zie verder pagina 24)

de Kerk

(Vervolg van pagina 13)

land regeert met en door een min of meer uitgebreide organisatie van anderen die verschillende aspecten en departementen onder hem besturen. Evenzeer moet Christus een georganiseerde regering hebben met een groot aantal anderen die zijn opgeleid en zich hebben gekwalificeerd om onder Hem te regeren. Jezus zei: „Ik zal mijn [kerk] bouwen” (Matth. 16:18). De Kerk zou bestaan uit een groot aantal mensen die uit Satans wereld zouden worden geroepen en die zouden worden opgeleid voor de talloze bestuursfuncties onder Christus, wanneer Hij komt om over alle naties te regeren.

Jezus: geestelijke Verlosser

Jezus kwam tevens als geestelijke Verlosser, teneinde Gods mensen, ieder op zijn tijd, van hun zonden te redden, opdat zij kunnen worden GEBOREN in het goddelijke GEZIN VAN GOD (Matth. 1:21).

Immers, de boom des levens, symbool van de heilige Geest, was na de zonde van Adam bij de grondlegging van de wereld voor de mensheid ontoegankelijk gemaakt. Wat de wereld niet weet is dat de Geest van God voor de mensheid als geheel ontoegankelijk werd gemaakt, *totdat* de tweede Adam daadwerkelijk Satan verwijderd en de regering van God op de aarde herstelt.

Wat de mensheid als geheel betreft werd ten tijde van Adams zonde bepaald dat de mensen eenmaal moesten sterven en dat na de dood, en een opstanding, het oordeel zou volgen (Hebr. 9:27).

De heilige Geest werd niet gegeven aan het volk van het oude Israël. Omdat God voor een specifiek doel in voorbereiding op het behoud van de mensheid profeten riep en verwekte, was het noodzakelijk, opdat zij de functie waartoe zij waren geroepen konden vervullen, dat er een uitzondering werd gemaakt en zij van de heilige Geest zouden worden vervuld.

Op dezelfde wijze is het noodzakelijk, daar God door Jezus Christus nu zijn Kerk roept voor een specifieke functie in voorbereiding op de vestiging van zijn koninkrijk en regering over alle volken, dat voor de Kerk dezelfde uitzondering wordt gemaakt en dat de leden ervan door de heilige Geest van kracht worden voorzien.

God gaf de profeten beslist niet de kracht van de heilige Geest met alleen het doel hun behoud te geven. Evenzo roept God uit deze wereld geen heiligen louter voor hun behoud en toegang tot zijn koninkrijk. God zou aanzien des persoons hebben, als Hij in deze tijd de weinigen van zijn Kerk roept en ondertussen weigert anderen tot behoud te roepen.

Als God behoud zou openstellen voor het kleine aantal mensen van zijn Kerk, louter om hun behoud te geven, terwijl Hij de overgrote meerderheid van de wereld zou uitsluiten tot later, dan zou God beslist iemand met aanzien des persoons zijn, die de wereld als geheel discrimineert. Jezus zei duidelijk dat niemand tot Hem kan komen tenzij God de Vader hem trekt (Joh. 6:44). Een belijdend christendom gelooft precies het tegendeel. Dit valse christendom leert dat God in deze tegenwoordige tijd iedereen roept en probeert te behouden. Als dat zo was, dan zou Satan beslist een grote overwinning op God behalen. De overgrote meerderheid der mensen weet immers weinig of niets over Christus of behoud door Hem.

Volgorde in behoud

Gods meesterplan omvat het aanbod van behoud en eeuwig leven aan ieder individu dat ooit is geboren, maar zijn plan eist dat dit in een bepaalde volgorde gebeurt.

Degenen die in deze tijd uit de wereld en in de Kerk worden geroepen, worden geroepen met een speciaal doel en voor een speciaal werk. Dit speciale werk is de geestelijke opleiding mogelijk te maken om te helpen bij de bekering van de mensheid als geheel. Zij worden geroepen in een tijd waarin zij worden vervolgd en bestreden door Satan en door de rest van de wereld. De rest van de wereld zal worden geroepen in een tijd waarin Satan is verwijderd en de mensen door Christus en de dan onsterfelijke heiligen in het koninkrijk van God worden bijgestaan en geholpen.

Satan heeft het verstand van de ongelovige wereld en het belijdende traditionele „christendom” voor dit feit verblind (2 Kor. 4:4). Satan heeft de gehele wereld misleid, met inbegrip van een belijdend traditioneel

„christendom” (Openb. 12:9).

De belijdende christenen noch hun geleerde theologische leiders van vandaag begrijpen de belangrijkste DOEL-EINDEN waarvoor Jezus Christus kwam!

Waarom Jezus kwam

Jezus kwam niet om Satans wereld te redden terwijl Satan op de troon zit om de mensen te misleiden. Jezus zal de wereld redden bij zijn wederkomst, wanneer Satan wordt verwijderd. Waarom kwam Jezus dan ruim 1900 jaar geleden? Niet om te regeren, niet om alle naties te besturen, niet om de wereld te redden terwijl Satan nog over hen regeert.

Zijn geboorte als mens was de komst van de „tweede Adam”. Hij kwam 1) om zich te kwalificeren waar de eerste Adam faalde, teneinde de voormalige aartsengel Lucifer op DE TROON VAN DE AARDE te vervangen en met de REGERING VAN GOD te regeren. Hij kwam 2) om de toekomstige vestiging van het KONINKRIJK VAN GOD aan te kondigen en dit profetische goede nieuws (evangelie) aan zijn aankomende apostelen te onderwijzen. Hij kwam 3) om als onze directe Schepper de straf voor onze zonden op zich te

De Kerk van het Nieuwe Testament is geheel anders dan de oudtestamentische „Vergadering van Israël”.

nemen door zijn dood aan het kruis — opdat wij aan die komende wereld zouden deelhebben. En Hij kwam 4) om door God uit de dood te worden opgewekt, waardoor EEUWIG, GODDELIJK LEVEN mogelijk zou worden voor de mensen van God en na zijn wederkomst voor allen die willen, voor iedereen van de hele mensheid die ooit op deze aarde heeft geleefd. En Hij kwam 5) om GODS KERK op te richten, om die op te leiden voor het regeren onder Hem.

Ondertussen regeert Satan

Ondertussen beheerste en regeerde al 4000 jaar sinds de eerste Adam de

listige en boosaardige Satan op een onzichtbare wijze een mensheid die van ieder contact met en kennis van GOD is AFGESNEDEN! Hij zit nu nog steeds op die INVLOEDRIJKE troon. Hij voert echter niet Gods regering uit, maar manipuleert op een geraffineerde manier de gehele mensheid om te leven onder het precieze tegendeel van de wet van Gods regering. Dat wil zeggen, de wegen van ijdelheid, begeerte, wedijver, strijd en geweld, in tegenstelling tot Gods weg van onbaatzuchtige zorgzaamheid, samenwerking, vrede, geluk en vreugde.

Onmiddellijk na de geboorte van het Christus-kind trachtte Satan, door middel van de door de Romeinen aangestelde koning Herodes, de toekomstige KONING fysiek te vernietigen (Matth. 2:13-15). Maar God waarschuwde Jozef en Maria om met het Christus-kind naar Egypte te vluchten, totdat koning Herodes dood was.

Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, was Hij gereed om een begin te maken met de keuze van zijn apostelen, en hun zijn boodschap van God voor de mens — zijn evangelie — bekend te maken en te onderwijzen. Eerst echter was het noodzakelijk dat Hij zich zou KWALIFICEREN om Satan te vervangen en het KONINKRIJK VAN GOD op te richten, door de duivel te overwinnen.

Dit was wellicht de belangrijkste, gewichtigste, meest beslissende confrontatie en strijd die ooit in het universum heeft plaatsgevonden. De details ervan staan beschreven in Mattheüs 4.

De strijd der eeuwen

Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten — Hij gebruikte voedsel noch water. Maar in zijn fysieke zwakheid werd Hij geestelijk versterkt.

Satan maakte nu gebruik van zijn meest sluwe, listige, tirannieke vermogens tot misleiding. Hij moet hebben gedacht dat hij werkelijk de Christus kon beetnemen en geestelijk verslaan. Satan wist heel goed dat hij nu streed om zijn onttroning te voorkomen.

Satan sloeg eerst toe op wat hij beschouwde als de meest kwetsbare punten in zowel fysiek als geestelijk opzicht. Iemand die gedurende een volle 40 dagen zonder water of voedsel is geweest is zonder twijfel zo verzwakt dat hij aan bijna iedere verleiding tot eten toegeeft. En de meest kwetsbare geestelijke zwakheid is IJDELHEID!

„INDIEN”, spotte Satan met de bedoeling om Jezus te kwellen, „Indien Gij Gods Zoon zijt . . .” Iemand anders zou beledigd en verontwaardigd zijn. Hij zou meteen opstandig hebben teruggezegd: „Wat bedoel je, indien Ik Gods Zoon ben? Ik zal je laten zien dat Ik Gods Zoon ben!”

In deze eerste aanval zei Satan: „Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.” Met andere woorden: „De Zoon van God kan wonderen verrichten. BEWIJS mij dan eens dat u de Zoon van God bent! U bent totaal uitgehongerd. Doe een wonder. Voed u door een wonder!”

Maar Jezus antwoordde alleen door het Woord van God aan te halen en te gehoorzamen: „Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”

Satans eerste en meest doeltreffende slag was afgeweerd. Maar Satan geeft nooit op. Hij nam Jezus mee naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het tempeldak. Opnieuw trok hij in twijfel dat Jezus de Zoon van God was.

„Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.” Nu haalde Satan de Bijbel aan. Maar hij paste hem *verkeerd* toe, verdraaide de betekenis en haalde die uit zijn verband, precies zoals waartoe Satan zo vaak geleerden verleidt.

Jezus gaf hem ten antwoord: „Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.” Dit is een citaat van Deuteronomium 6:16 betreffende het verzoeken van JHWH, die Christus werd.

Maar nog gaf Satan niet op.

Vervolgens nam hij Jezus mee naar een hoge bergtop en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. „Dit alles zal ik u geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.”

Jezus ontkende niet dat Satan nu boven de naties van deze wereld staat. Dit was een verleiding tot onmiddellijke machtsovername. Satan wist heel goed dat Jezus deze koninkrijken ruim

1900 jaar later zou beërven. Maar hij tartte Jezus om Satan te geloven op zijn woord dat hij ze zou overdragen en Christus ONMIDDELIJK wereld-

De gangbare leer in de hedendaagse kerken is dat de Kerk het koninkrijk van God is. Maar „vles en bloed [sterfelijke mensen] kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven”.

macht zou geven. Jezus besloot echter dat het tijd was om deze titanische strijd om de wereldheerschappij te BE-EINDIGEN.

Jezus gaf nu een kort BEVEL — een GEBOD dat aantoonde dat Hij Satans MEERDERE was!

„Ga weg, satan!” gebod Hij met groot GEZAG! Satan droop verslagen af. Maar Satan gaf niet op. Ook nu heeft hij nog niet opgegeven. Vandaag strijdt hij nog steeds tegen Gods KERK!

Jezus had zich gekwalificeerd

Jezus Christus, de tweede Adam, had zich GEKWALIFICEERD! Tot op dat moment kon nooit het GOEDE NIEUWS van het komende KONINKRIJK VAN GOD aan de wereld worden aangekondigd. Nu had de Zoon van God Satan weerstaan en overwonnen — nu had Hij zich GEKWALIFICEERD om op de aarde GODS REGERING weer in te stellen en het KONINKRIJK VAN GOD op te richten! Maar nu moet de KERK zich eveneens kwalificeren om met Hem te regeren!

Jezus kwam onder meer om zijn KERK uit deze wereld te roepen. Dege- nen die geroepen zijn, waren in — en VAN — deze wereld. Ieder had zich door de zonde de DOODSTRAF op de hals gehaald. God heeft evenwel ALLE DINGEN geschapen door het *Woord* dat Jezus Christus werd. Daarom was het leven van Jezus van grotere waarde dan dat van de gehele mensheid gezamenlijk!

Stel u de zoon van de rijkste, machtigste man op aarde voor. Deze zoon is zijn erfgenaam. Hij zal zijn immense rijkdom erven. Hij heeft nog als erfge-

naam reeds een aanzienlijk deel ervan ontvangen. Deze jongeman onderhoudt een hechte vriendschap met een andere jongeman. Zijn vriend heeft een misdaad begaan en zit nu voor vele miljoenen in een schuld die hij niet kan betalen. Hij heeft diep berouw, maar is niet in staat zich uit gevangenschap wegens de diefstal te redden. Uit medeleven met deze vriend betaalt de zoon van de magnaat uit zijn eigen vermogen de schuld van vele miljoenen. De schuld van zijn vriend wordt VOLLEDIG BETAALD. De schuld — zijn enorme verplichting — hangt hem niet langer boven het hoofd; hij is bevrijd van die verplichting en van de zware straf ervan!

De gehele mensheid heeft vader Adam gevolgd — heeft de doodstraf op zich gebracht. Voordat Jezus (het „WOORD”), nu de Zoon van GOD, zijn KERK kon oprichten, moesten degenen die uit de wereld *in deze KERK* zouden worden geroepen, van de DOODSTRAF worden bevrijd, opdat zij het EEUWIGE LEVEN kunnen beërven!

Een der doeleinden waarvoor Jezus als mens naar de aarde kwam was om DIE STRAF TE ONDERGAAN — die DOODSTRAF — niet alleen voor degenen die in zijn Kerk worden geroepen, maar om uiteindelijk de GEHELE MENSHEID, iedere mens op zijn eigen tijd, te bevrijden!

Daar echter die DOODSTRAF, die Hij ten behoeve van de zondigende mensheid zou ondergaan, zijn leven zou beëindigen, was het ondergaan van deze straf gereserveerd als zijn laatste daad als mens, nadat alle andere doeleinden van zijn menselijk leven waren bereikt.

Niettemin geeft dit de lezer een indruk van *hoe groot* de Jezus is die kwam om de KERK VAN GOD te grondvesten!

Houd voortdurend in gedachten dat, hoewel zijn werk op aarde begon toen Hij net 30 jaar oud was (in zijn leven als MENS), Hij de EEUWIGLEVENDE was, de EEUWIGE die ALTIJD had bestaan. HOE GROOT was dat 30-jarige menselijke leven!

En deze Jezus, die in de stad Nazareth was opgegroeid, had sinds zijn geboorte als mens SATAN weerstaan en overwonnen. Hij had Satans egocentrische weg van „NEMEN” afgewezen, en in de uiteindelijke titanische confrontatie had Hij zich GEKWALIFICEERD om de REGERING VAN GOD te HERSTELLEN en het KONINKRIJK VAN GOD op aarde te grondvesten, om die

regering te leiden! Waar de eerste Adam had gefaald, slaagde Jezus, de tweede Adam.

„Petrus”, een leiderstitel

Onmiddellijk na de beslissende slag om Satan te overwinnen zagen twee van de discipelen van Johannes de Doper, samen met Johannes, Jezus. Jezus vroeg hun Hem te volgen naar zijn huis. Een van hen was Andreas, zoon van Jona. Zijn broer heette Simon bar-Jona.

Jezus zag Petrus en zei tot hem: „Gij zijt Simon, de zoon van Johannes [Jona of Jonas], gij zult heten Kefas, wat [in het Grieks] vertaald wordt met PETRUS”, dat steen betekent (Joh. 1:43).

In Markus 3:14, 16 lezen we: „En Hij [Jezus] stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken... en aan Simon gaf Hij de bijnaam Petrus.” Een bijnaam is een toegevoegde naam die iemand krijgt op grond van zijn beroep of een eigenschap.

De bijnaam Petrus was al eeuwenlang een bijnaam of TITEL van een godsdienstLEIDER, of van een religieus HOOFDKWARTIER. Petrus was de eerste en voornaamste apostel. Een apostel is „iemand die wordt uitgezonden om te verkondigen of te prediken”.

Dus aan het eerste begin van zijn werk op aarde koos Jezus, als voorbereiding van het FUNDAMENT van de Kerk, zijn belangrijkste menselijke apostel en de andere oorspronkelijke 11. Samen met de profeten, van wie de geschriften vanaf de tijd van Gods eerste gekozen Vergadering (en NATIE), Israël, waren bewaard, zouden zij het FUNDAMENT van Gods KERK vormen. Jezus zelf zou niet alleen de Oprichter, maar tevens het HOOFD en de belangrijkste „hoeksteen” van de KERK zijn (Ef. 2:19-21; 5:23).

Belang van een hecht fundament

Vóór zijn 30e was Jezus timmerman geweest — een aannemer die zowel met steen als met hout bouwde. Hij wist heel goed dat, voordat een huis wordt gebouwd, eerst het FUNDAMENT moet worden gelegd.

Jezus zelf koos zijn apostelen. Later zei Hij tegen hen: „Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u gekozen” (Joh. 15:16, 19).

Nu begon Jezus de evangelieBOODSCHAP te verkondigen die God de Va-

der door Hem als Gods Boodschapper in de wereld zond (Mal. 3:1).

Hierover lezen wij in Markus, hoofdstuk 1: „Begin van het Evangelie van Jezus Christus... Jezus [ging] naar Galilea om het evangelie Gods te prediken [te verkondigen, te onderwijzen], en Hij zeide: De tijd is vervuld en HET KONINKRIJK GODS is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie” (Markus 1:1, 14-15).

En, in Mattheüs: „En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk” (Matth. 4:23).

Deze profetische boodschap (evangelie) van het KONINKRIJK VAN GOD zal in hoofdstuk zeven in details worden uiteengezet. Het was het GOEDE NIEUWS van de toekomstige vestiging op aarde van de REGERING VAN GOD, die zal worden hersteld en tenuitvoergelegd door het goddelijke GEZIN VAN GOD — het KONINKRIJK VAN GOD dat de huidige boze wereld van Satan zal vervangen.

Jezus' verkondiging van dit opzienbarende NIEUWS over de toekomst, in combinatie met zijn wonderen van genezing, het veranderen van water in wijn enzovoort, bracht grote opschudding teweeg. Enorme menigten volgden Hem en zijn discipelen. Hij onderwees zijn discipelen om de toekomstige apostelen te worden, terwijl Hij deze boodschap aan het publiek verkondigde.

Waarom de Farizeeën Jezus bestreden

De nieuwsverkondiging werd ook in Jeruzalem bekend. Daar werden de Farizeeën, schriftgeleerden en Sadduceeën erdoor verontrust. De Farizeeën vormden een Joodse sekte en sommige van hen bekleedden lagere — maar voor hen belangrijke — overheidsposities. Destijds regeerde het Romeinse Rijk over Palestina. De Romeinen zonden een districtskoning en een klein bezettingsleger om op het bewind in Judea toezicht te houden. Onder de Romeinse koning stelden de Romeinen sommige Farizeeën aan in lagere burgerlijke bestuursfuncties. Dit waren goedbetaalde politieke baantjes en deze Farizeeën wilden hun baantje of hun macht over de mensen niet verliezen. Deze Joodse machthebbers en hun belangrijkste priesters interpreteerden Jezus' evangelieboodschap totaal VERKEERD. Zij wisten dat Hij een regering aankondigde die de macht

over ALLE NATIES van de aarde zou overnemen. Wat zij VERKEERD begrepen was de TIJD en de AARD van dat koninkrijk van God. En een belijdend „christendom” begrijpt het vandaag nog steeds verkeerd. Zij veronderstelden dat Jezus een subversief element was met de bedoeling om tijdens zijn leven als mens het Romeinse Rijk omver te werpen en zijn eigen koninkrijk op te richten.

Zij vreesden onmiddellijk van opruiming en verraad te worden beschuldigd, hun baan te verliezen en wellicht als revolutionairen te worden terechtgesteld. Daarom bestreden en beschuldigden zij Jezus.

Het traditionele christendom heeft deze fundamentele reden van het Farizeïsche verzet tegen en de vervolging van Jezus nooit werkelijk begrepen.

Het doel van de Kerk is niet alleen behoud te schenken, maar te onderwijzen en op te leiden.

Onder de Farizeeën bevonden zich getuigenloze politici.

Voor het eerste Pascha tijdens zijn predikambt, in de lente van het jaar 28 (bijna exact 100 tijdcyclussen — 1900 jaar — voordat ik zelf mijn eerste Pascha hield), ging Jezus naar Jeruzalem.

Terwijl Hij daar verbleef, kwam er een vooraanstaande Farizeeër, een zekere Nicodemus, 's nachts in het geheim bij Jezus. Hij was bang dat zijn mede-Farizeeën zouden weten dat hij persoonlijk met Jezus had gesproken.

Nicodemus zei: „Rabbi, wij weten [wij Farizeeën weten], dat Gij van God gekomen zijt als leraar.”

De Farizeeën WISTEN DAT JEZUS DE MESSIAS WAS! Zij waren bekend met Jesaja 7:14, Jesaja 9:5-6, Jesaja 53. De Farizeeën WISTEN dat Jezus de geprofeteerde Messias was. Maar zij kenden slechts één Messiaans optreden. Daarom dachten zij dat Hij van plan

was *in die tijd* het Romeinse Rijk omver te werpen!

Uiteraard wist Jezus wat zij dachten. Daarom ging Hij onmiddellijk over tot het feit dat het KONINKRIJK VAN GOD, dat over alle volken zal regeren, niet kon worden opgericht *tot* de tijd van de NIEUWE GEESTELIJKE GEBOORTE — de tijd van de OPSTANDING!

De „wedergeboorte”-kwestie

Jezus antwoordde onmiddellijk: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Maar Nicodemus begreep dit niet. Hij wist dat geboren worden een feitelijke GEBOORTE inhoudt — een partus. De theologen van vandaag weten zelfs dat niet! Zij ontkennen een werkelijke, tweede geboorte als geestelijk wezen.

Zij redeneren de werkelijke waarheid weg door aan te nemen dat als iemand zegt Christus te aanvaarden als Verlosser, dit een nieuwe geboorte vormt. Hierin heeft Satan hen misleid en op hun beurt hebben zij miljoenen anderen misleid.

Nicodemus zei: „Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?”

Jezus maakte nu de betekenis DUIDELIJK — maar Nicodemus was niet ontvan-

kelijk voor deze ONDUBBELZINNIGE uitspraken, evenmin als de theologische of religieuze leiders van vandaag.

„Voorwaar, voorwaar,” antwoordde Jezus, „... tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, *is vlees*, en wat uit de Geest geboren is, *is geest*” (Joh. 3:5-6; nadruk van mij).

De Farizeeën kenden de waterdoop. Zij hadden zich er al jarenlang van bediend bij de bekering van heidense proselieten tot het Judaïsme. Zij wisten van de doop van Johannes de Doper — een „doop der bekering tot vergeving van zonden” (Markus 1:4). De bedoeling van Jezus had voor Nicodemus DUIDELIJK moeten zijn: dat de waterdoop een initiatierite is in voorbereiding op het begin van de GEBOORTE uit de Geest.

Jezus maakte het dubbel DUIDELIJK

toen Hij zei: „Wat uit het vlees geboren is, *is vlees*.” Wat uit de mensen geboren is, is een sterfelijke MENS — samengesteld uit vlees en bloed, samengesteld uit STOF van de grond. „Wat uit de Geest geboren is, *is GEEST*” — is niet meer menselijk, maar samengesteld uit GEEST, onsterfelijk! Niet meer samengesteld uit stof of vlees.

Jezus legde het zelfs nog verder uit.

„Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” Vervolgens vergeleek Hij iemand die wedergeboren is met ONZICHTBARE WIND — onzichtbaar voor menselijke ogen. „De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is” (Joh. 3:7-8).

Maar Nicodemus begreep deze duidelijke uitspraken niet, evenmin als de godsdienstleiders van vandaag!

Ons gratis boekje *Wat bedoelt u precies met wedergeboren?* zou iedere lezer van dit boek moeten lezen.

Voor deze vertegenwoordiger van de Farizeeën verwees Jezus naar het „behoud” of de „geestelijke” fase van het koninkrijk van God. *Dit koninkrijk zal niet zijn samengesteld uit sterfelijke mensen!* Het is NIET samengesteld uit sterfelijke mensen van vlees-en-bloed die „Christus hebben aangenomen” en zich bij een kerk van eigen keuze hebben aangesloten. Toch zijn miljoenen kerkelijke mensen hieromtrent misleid.

Deze miljoenen kerkleden weten niet WAT de Kerk *is*, noch WAAROM zij bestaat — het DOEL en de REDEN van haar bestaan!

Vergelijk Jezus' verklaring aan N i c o d e m u s m e t h e t „opstandingshoofdstuk” van de Bijbel, 1 Korinthe 15: „Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende [sterfelijke] ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods

niet beërven . . ." (1 Kor. 15:45-50).

Ik herhaal steeds opnieuw: GOD VERMENIGVULDIGT ZICHZELF!

De gangbare leer in de hedendaagse kerken is dat DE KERK het koninkrijk van God is. Maar „vles en bloed [sterfelijke mensen] kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven" (1 Kor. 15:50).

Nogmaals: Waarom bestaat de Kerk?

Maar *wat is* nu de Kerk? En WAAROM bestaat de KERK! Waarom zou de Kerk van God moeten bestaan?

In het leven van veel mensen — en waarschijnlijk de meeste mensen — speelt de Kerk geen enkele rol. Ook God zelf speelt geen rol in hun leven. God is niet bewust in hun wereld aanwezig. Alleen mensen, materiële dingen en belangen. Natuurlijk, heel diep in de onderbewuste uithoeken van veel geesten ligt misschien de latente veronderstelling dat God bestaat. Maar Hij lijkt geen WERKELIJKHEID voor hen te zijn.

Dit betekent tevens dat de meeste mensen geen idee hebben van wat zij zijn, waarom zij zijn, of van enige bedoeling of betekenis van het feit in leven te zijn.

De KERK bestaat evenwel ook. Maar, nogmaals, WAAROM? WAT is de Kerk nu werkelijk? Welk DOEL dient zij?

Wij hebben gezien dat er hier op aarde inderdaad een DOEL wordt verwezenlijkt. Winston Churchill wees daarop voor het Amerikaanse Congres. Er is een REDEN voor de aanwezigheid van de mensheid op de aarde. En voor de verwezenlijking van dit DOEL is er een MEESTERPLAN. Van dat plan is de KERK een belangrijk onderdeel.

Verlies nooit de achtergrond uit het oog die leidde tot het oprichten van de Kerk. Houd in gedachten WIE en WAT God is: het scheppende goddelijke gezin, dat bezig is Zich in de mens te vermenigvuldigen.

Onthoud voorts: Teneinde Gods regering op de aarde te herstellen heeft Christus behoefte aan een bewaame en georganiseerde staf van GODDELIJKE WEZENS met en onder Hem — wezens die Satans valse wegen hebben verworpen en hun loyaliteit aan de regering en de rechtvaardige wegen van GOD hebben bewezen!

Gods KERK werd in zijn verheven meesterplan opgenomen om deze toe-

gewijde en georganiseerde staf van GODDELIJKE WEZENS voor te bereiden. De Kerk werd dus Gods middel om Hem te helpen bij het tot stand brengen van het behoud van de mensheid.

Denk eraan dat God voor de verwezenlijking van zijn doel een 7000-jarig meesterplan heeft opgesteld. Wij zeiden al dat zijn doel is Zichzelf te vermenigvuldigen. In wezen betekent het vermenigvuldigen van Zichzelf het veranderen of bekeren van de wereld van de zonde tot Gods gerechtigheid. Het betekent Gods potentiële kinderen geleidelijk te doordringen van het volmaakte heilige karakter van God. Uiteindelijk zullen zij geboren zonen in Gods gezin worden.

En precies zoals God niet alles in één keer heeft geschapen, maar in opeenvolgende stadia, zo brengt Hij de wereld behoud in opeenvolgende stadia. De Kerk is een noodzakelijk instrument in voorbereiding op, en met als doel, het brengen van behoud aan de mensheid. Laten wij daarom eens te meer benadrukken dat het doel van de Kerk niet is alleen maar behoud te schenken aan hen die in de Kerk zijn geroepen, maar om hen die zijn gepredestineerd en in de Kerk zijn geroepen te onderwijzen en op te leiden als instrumenten die God zal gebruiken om de wereld behoud te brengen.

De Kerk als „lerarenopleiding”

Laten wij dit illustreren met een analogie. Veel staten in Amerika hebben een officiële lerarenopleiding. Een staat kon pas scholen beginnen en leiden toen er leraren of onderwijzers voor die scholen waren opgeleid. De Kerk zou men Gods lerarenopleiding kunnen noemen, waar regeerders en leraren worden opgeleid voor het koninkrijk van God, wanneer God aan de wereld als geheel verlossing en eeuwig leven zal aanbieden.

De KERK werd gepland als Gods instrument om gepredestineerde mensen uit deze wereld te roepen teneinde te worden opgeleid voor posities in de wereld van morgen, wanneer zij anderen zullen onderwijzen en opleiden. Daarom worden de leden van de Kerk in het Nieuwe Testament de eerstelingen van Gods behoud genoemd.

Nu herinneren wij de lezer eraan dat de heilige Geest ten tijde van Adams zonde bij de grondlegging van de wereld werd afgesloten voor de

mensheid. Hij werd afgesloten voor de mensheid als geheel TOTDAT Christus, de tweede Adam, de regering van God zal herstellen en Satan zal verwijderen van de troon van de aarde. Dit feit wordt duidelijk gemaakt door Jezus' verklaring in Johannes 6:44, die van toepassing is op dit tijdperk van de Kerk, dat niemand tot Hem kan komen tenzij de Vader die Hem heeft gezonden, hem trekt. Daarom staat er herhaaldelijk in het Nieuwe Testament dat de leden van de Kerk zijn geroepen of gekozen. Daarom wordt de Kerk een uitverkoren geslacht genoemd. Daarom wordt er in het Nieuwe Testament tweemaal over predestinatie gesproken: dat de geroepenen zijn gepredestineerd om te worden geroepen. Inderdaad, zij zijn opgeroepen. Zij zijn geen vrijwilligers.

Ware christenen: opgeroepen — geen vrijwilligers

Het is uitsluitend door Christus dat de zondigende mensheid met God de Vader kan worden verzoend. Eerst moet men tot Christus komen. Maar geen mens kan tot Christus komen tenzij God de Vader hem kiest en, door zijn heilige Geest, trekt.

Dat komt misschien als een verbazingwekkende nieuwe waarheid, maar hoe meer u het Nieuwe Testament bestudeert, hoe meer deze waarheid steeds in het gehele Nieuwe Testament blijkt te worden bevestigd, hoe duidelijker dit voor u zal worden.

Geen wonder dat de Kerk en haar doel een mysterie zijn. Satan heeft het verstand van de mensen van een bedrogen en vervalst christendom verblind.

Iedereen die zich „aansluit bij een kerk van eigen keuze”, is niet in Gods ware Kerk gekomen. Bij de WARE Kerk van God kan men zich niet „aansluiten”. Eerst wordt men door God de Vader gekozen en door zijn Geest getrokken, tot een volledige diepgaande bekering gebracht, en tot een totale verandering van levensstijl, en dan heeft men niet alleen in Jezus Christus als persoonlijke Verlosser geloofd en Hem als zodanig aanvaard, maar men gelooft Christus ook. Vergeet niet dat Christus het Woord van God is.

Jezus was het Woord van God in Persoon. De Bijbel is hetzelfde Woord van God in geschrift. Christus geloven is geloven wat Hij zegt, met andere woorden, geloven wat Gods Woord, de Bijbel, zegt. □

WAAROM een „tijdschrift voor zuiver begrip”?

John Ross Schroeder

Op DE ECHTE WAARHEID staan de woorden — *tijdschrift voor zuiver begrip* — afgedrukt.

Waarom? Waarom hebben wij in deze eeuw van ongekende informatie zuiver begrip nodig?

Wekelijks worden er bijna 1000 nieuwe boeken uitgegeven in de V.S. alleen. En in het Frans worden jaarlijks meer nieuwe publikaties uitgegeven dan in enige andere taal. In het Duits worden jaarlijks meer boeken vertaald dan in enige andere taal.

De druk om geïnformeerd te zijn is enorm groot. Geen enkele beroepsbeoefenaar kan ook maar enigszins gelijke tred houden met de stroom van nieuwe kennis op zijn speciale vakgebied. De Israëliische schrijver A.B. Yehoshua beschrijft dit heel juist: „Het gevoel voortgedreven te worden en een onzekerheid ten aanzien van de toekomst beletten ons de dingen in enig perspectief te zien...” (*Unease in Zion*, uitgegeven door Ehud be Ezer).

Het wereldgebeuren laat ons niet met rust. Onverkwikkelijke gebeurtenissen schreeuwen ons vanaf iedere uithoek der aarde toe. Ons gezond verstand eist dat wij greep krijgen op de wereldgebeurtenissen. Wij moeten een duidelijk zicht krijgen op de stroom van informatie.

Begrip en informatie niet synoniem

De Amerikaanse schrijver Saul Bellow heeft de Pulitzerprijs voor Literatuur gewonnen (1976). In een van zijn boeken schreef hij enigszins badinerend:

„Wanneer wij de wereldgebeurtenissen uitgebeeld zien . . . beschreven door commentatoren, leidt dat niet tot begrip, maar alleen tot een emotionele reactie en tot het verwerven van vluchtige kennis.”

Francis Pym — Ex-minister van buitenlandse zaken en auteur van *The Politics of Consent*.

Francis Pym was tijdens de Falklandoorlog Englands minister van buitenlandse zaken. Hij schreef daarop een boek getiteld *The Politics of Consent*. Het verradt een helder inzicht



„. . . Informatie is te vinden in de dagbladen. We worden overal over geïnformeerd. We weten niets.” Er schuilt wijsheid in deze woorden. De overdrijving is veelzeggend.

Saul Bellow's rake opmerking is ook door anderen geconstateerd.

in het informatie/begrip raadsel. Pym schrijft: „De directe beschikbaarheid van het nieuws verbergt ook het subtiele verschil tussen feitelijke kennis en begrip, die wij tot onze schade verwarren . . . De (Zie verder pagina 24)

Bent u een toerist in de Bijbel?

John A. Halford

Ik herinner mij de eerste keer dat mijn vrouw en ik Thailand bezochten. Wij gingen als toerist. Wij bezochten de schitterende paleizen en oude tempels, maakten een rondvaart door de grachten van Bangkok en zagen, voor de eerste keer in ons leven, hoe rijst wordt verbouwd.

Enigszins afgeschrikt door de hitte, de vele mensen en het ongewone voedsel trokken wij ons voor een hapje en een drankje vaak terug in de voorspelbare omgeving van de koffiешop in ons hotel.

Sindsdien ben ik vele malen in Thailand teruggeweest. Ik voel mij er zelfs geen toerist meer. Thailand werd gewoon een tweede plaats om te werken en zaken te regelen. Maar hoewel Thailand niet langer mysterieus schijnt, is het nog fascinerender en prettiger geworden. Ik zie steeds meer details, dingen die een toerist nooit ziet. Bij elk bezoek wordt Thailand interessanter.

Voor de Bijbel geldt hetzelfde. De meeste mensen in de Westerse wereld hebben de Bijbel zo nu en dan „bezocht”. Misschien was het op de zondagsschool of in de kerk, of misschien bladerde men hem alleen maar door om te kijken wat erin stond.

Misschien herkende men een paar „beroemde bezienswaardigheden”: Daniël in de leeuwenkuil, David en Goliath en, natuurlijk, Jezus in de kribbe. Waarschijnlijk kon men zonder gids deze plaatsen niet terugvinden, maar in ieder geval is men er geweest.

Gewoonlijk echter overtuigt een kort bezoek de meeste mensen ervan dat zij de Bijbel nooit echt zullen begrijpen, waardoor zij zich haastig op een vertrouwd gebied terugtrekken.

Bent u ook zo? Als dat zo is, behoort u dit boek, dat het geïnspireerde Woord van God is, te leren kennen. U moet het telkens opnieuw bezoeken tot u zich erin thuis voelt, en wat zelfs belangrijker is, opdat u enig nuttig werk kunt doen.

Neem geen genoegen met een oppervlakkige rondreis door de Bijbel. Hier volgen enige suggesties die u zullen helpen Gods Woord tot een vertrouwd gebied te maken.

Ken de weg

Wees in staat de weg te vinden zonder om de vijf minuten op de kaart te moeten kijken (dat is het duidelijkste kenmerk van een toerist). Een goede manier om te leren „rondreizen” is door telkens de verwijzingen naar de bijbelteksten, die in de artikelen van **DE ECHTE WAARHEID** staan, op te zoeken.

Maar beperk u niet alleen tot kijken,

om vervolgens haastig verder te gaan. Dat doen toeristen. Stel uzelf enige vragen.

Waarom doodde David Goliath? Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil geworpen? God zegt dat de profeten voorbeelden voor de hedendaagse christenen zijn (Jak. 5:10). Waarom?

Als u iets van de achtergrond weet, komen de lessen, die in de bijbelboeken staan, echt tot leven.

Gebruik de Bijbel

God gaf ons de Bijbel teneinde ons te onderwijzen hoe wij moeten leven (2 Tim. 3:16-17). Wanneer u in uw leven wordt geconfronteerd met problemen, wendt u dan regelmatig tot de Bijbel om advies en hulp.

Een van de beste manieren om een nieuwe plaats te leren kennen is om een rondreis met een gids te maken: een uitgebreide rondreis met iemand die het gebied kent.

De Bijbelcursus van Ambassador College zal u meenemen op een zorgvuldig geplande rondreis door de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. U zult de ware boodschap van de Bijbel ontdekken en hoe u die in uw leven kunt toepassen.

Honderdduizenden studenten hebben in deze gratis cursus een interessante en betrouwbare gids gevonden. U kunt hem aanvragen bij Ambassador College, Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein. □

Slechts een paar dagen voordat Hij gekruisigd werd, haalde Jezus de reeks van gebeurtenissen die het einde van dit tijdperk vormen en de wereld van morgen binnenleiden, naar voren.

„Ziet toe, dat niemand u verleide!”, waarschuwde Hij in Mattheüs 24:4-5. „Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen”, vervolgde Hij. „Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet” (vers 6).

De wereld op dit ogenblik!

Nooit eerder hebben zoveel verwarrende religieuze en politieke geluiden zo'n effect op de wereld gehad als in deze tijd van de massamedia.

En vanaf 1917 werd de wereld geconfronteerd met een aanhoudende periode van de ene burgeroorlog en revolutie na de andere, om maar niet te spreken van twee wereldoorlogen.

„Maar het einde is het nog niet”, zei Jezus. „Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk”. Dit betekent dat religieuze, politieke en economische conflicten zullen aanhouden.

„En er zullen zijn *hongersnoden*, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (vers 7-8; *Statenvert.*).

Wat was het gevolg van valse religieuze, sociale en politieke ideeën? Burgeroorlogen en revolutie, naties die elkaar bestrijden!

En wat is het resultaat, dat wij nu op grotere schaal beginnen te zien, van burgeroorlogen, revolutie en terrorisme? Een oplossing voor menselijke problemen? De schepping van een betere wereld? Helemaal niet.

In plaats daarvan is bijvoorbeeld de agrarische produktie in landen die door burgerlijke ongeregelheden zijn verscheurd, ingestort, in het bijzonder in Afrika en delen van Zuidoost-Azië.

De reeks van gebeurtenissen die Jezus beschreef, is echter eerder in de geschiedenis voorgekomen, vanaf de eerste eeuw na Christus. Zoals dat met vele bijbelse profetieën het geval is,

Waar bevinden wij ons NU in de bijbelse profetieën?

Herman L. Hoeh

vond de eerste vervulling geleidelijk plaats, over een periode van vele eeuwen, en bereikte in de Middeleeuwen een hoogtepunt in pestepidemieën en 1260 jaar van religieuze vervolgingen (Openb. 12:6).

In deze laatste fase van de moderne beschaving echter gaan dezelfde profetieën opnieuw, veel sneller achter elkaar, in vervulling, wat culmineert in drieënehalf jaar vervolging en wereldomvattend lijden (vers 14), waarop God in de menselijke aangelegenheden zal ingrijpen teneinde ons vrede te brengen.

Dus waar bevinden wij ons *nu* in deze tweede en laatste vervulling van Jezus' profetie? Wij zijn de periode van „*hongersnoden* . . . in verscheidene plaatsen” binnengetreden! De situatie kan door menselijke pogingen alleen niet worden veranderd.

Verskillende schrijvers uit de jaren zestig dachten, dat de huidige situatie zich sneller zou ontwikkelen. Dat dachten wij ook! En dit geldt ook voor de auteurs van het boek *Famine — 1975!*

In dit boek, dat in 1967 werd uitgegeven, voorspellen de auteurs William en Paul Paddock „een specifiek jaartal, 1975, waarin de nieuwe crisis zich in haar hele ontzagwekkende betekenis zal voordoen”. William Paddock volgde een speciale opleiding in agronomie, plantenpathologie en in tropische landbouw. Hij noch wij voorzagen echter ten volle het uitstel van een heel decennium, ten gevolge van twee gebeurtenissen: de Groene Revolutie in de landbouw en de uitwerking van abortus in de gehele wereld.

Kenneren van de wereldbevolking, ook die van de Verenigde Naties, hadden niet verwacht, dat de wereldbevolking tot het jaar 1986 nodig zou hebben om tot de vijf miljard te stijgen. Zie echter hoe snel de bevolking zich op dit ogenblik, zelfs met abortus, vernienigvuldigt.

In 1830 haalde de wereldbevolking voor het eerst de één miljard. Honderd jaar later, in 1930, bedroeg het aantal twee miljard. In 1960, slechts 30 jaar later, bedroeg het aantal drie miljard. Vijftien jaar later, in 1975, was dit vier miljard. In de loop van 1986 zal de wereldbevolking de vijf miljard bereiken, en men voorspelt dat zij tegen 1995 rond de zes miljard zal bedragen.

De Groene Revolutie in de landbouw in combinatie met de explosie in het aantal abortussen heeft dit geometrische tempo van de bevolkingsaanwas enigszins gestabiliseerd. Wij bevinden ons op dit ogenblik echter in een kritieke fase.

Revolutionaire twisten escaleren; er is geen nieuwe doorbraak in de Groene Revolutie ophanden; de arme landen die het dringendst voedsel nodig hebben, kunnen zich niet veroorloven het in voldoende hoeveelheden te kopen, en de Europese en engelstalige landen met voedseloverschotten worden bijgevolg met economische crises in de landbouw geconfronteerd.

Honger, hongersnoden en failliete boeren in de industriële wereld staan nu volop in het wereldnieuws. Deze reeks gebeurtenissen kan niet gekenterd worden, tenzij er een einde komt aan het egoïsme en de zelfrecht-

vaardiging onder de volkeren.

Wat nu?

Tegelijk met het verspreiden van honger en dood zal er onvermijdelijk een toename van epidemieën plaatsvinden, zowel in landen waar hongersnood en droogte voorkomen als in landen waar vluchtelingen een onderkomen zoeken.

Men heeft grote vorderingen gemaakt op medisch gebied om het verspreiden van ziekten te voorkomen. Ook dit is een soort revolutie die het jaar waarin epidemieën een wereldwijd gevaar worden, kan uitstellen. Maar de kosten van medische doorbraken zijn niet gering.

Wie zal de toenemende medische behoeften van de vluchtelingen betalen? Zal de geneeskunde met dezelfde kostenfactor waarmee de boeren in de rijkere landen te kampen hebben, geconfronteerd worden? De mensen die het dringendst voeding en gezondheidszorg nodig hebben, en die aan speciaal onderwijs in hygiëne en voeding behoefte hebben, kunnen zich het minst veroorloven!

Wij bevinden ons op een kritiek tijdstip in de reeks gebeurtenissen die Jezus opsomde. Er zijn nu hongersnoden. Pestilentiën volgen! □

Werkloos?

(Vervolg van pagina 15)

proef, om te zien of hij onvoorwaardelijk op God zou vertrouwen in het geven van een oplossing op het moment dat hem het verlies van iets dierbaars te wachten stond. Abraham gehoorzaamde. En God voorzag in de oplossing. „En Abraham noemde die plaats: De Here zal erin voorzien” (Gen. 22:1-14). En dat zal God doen voor allen die Hem even gehoorzaam zijn.

God, die onzichtbaar is, kan uw steun zijn bij de beproevingen van de werkloosheid. Gebruik de tijd om de onzichtbare Verzorger in uw leven te leren kennen. Het zal een van de beste dingen zijn die u ooit voor uzelf gedaan heeft.

Werkloosheid kan een ernstige slag zijn voor de stabiliteit van een gezin. Maar toch, als u met een positieve benadering de tijd nuttig besteedt, dan kunt u er fitter, geschoolder en gewapend met de steun van uw onzichtbare Partner uitkomen. En schrijf ook om ons boekje *De zeven regels voor succes*. Het is heel informatief en gratis. □

Zuiver begrip?

(Vervolg van pagina 21)

fysieke feiten zijn nooit voldoende.”

Wij moeten ons steeds afvragen waarom.

Pym vervolgt: „Er bestaat altijd het gevaar dat het begrip vermindert naarmate de feitelijke kennis vermeerdert. De beelden die wij op de televisie zien, weerspiegelen alleen de symptomen en gevolgen van een probleem... Wanneer wij de wereldgebeurtenissen uitgebeeld zien op het scherm en beschreven door commentatoren, leidt dat niet tot begrip, maar alleen tot een emotionele reactie en tot het verwerven van vluchtige kennis.”

Deze voormalige minister hecht veel waarde aan begrip — zonder af te geven op kennis. „Informatie en kennis zijn onschatbare geschenken die ons in vele opzichten verrijken. Begrip is nog kostbaarder, maar dat zal wellicht na verloop van tijd ontstaan” (pp. 25-26, 1984, nadruk van ons). Pym is optimistisch.

Maar wat is begrip? En waarom is dit geestelijke vermogen zo belangrijk?

Wat is begrip?

Begrijpen is veel meer dan alleen maar weten. Begrip betekent inzicht in oorzaak en gevolg. Iemand die begrijpt weet dat ieder gevolg een oorzaak heeft. Hij denkt na over wat hij leest en ziet. Rushworth M. Kidder, schrijver van het hoofdartikel van de *Christian Science Monitor*, vat deze waarheid. Hij schreef: „Het antwoord is dat wat van belang is in een verstoerde wereld niet méér kennis is maar een dieper nadenken” (24 december 1983). De begrijpende mens denkt steeds na — tracht steeds de gebeurtenissen in het juiste licht te plaatsen.

Begrip houdt vele dingen in. Wie begrijpt, heeft besef van de wereld in zijn totaliteit. Hij heeft een besef van de reikwijdte der dingen. Hij bezit aardrijkskundige kennis. Hij weet wat van geschiedenis af. Hij heeft inzicht in de menselijke natuur. Hij bestudeert de Bijbel. Hier is tijd en ervaring voor nodig. Begrip wordt niet gemakkelijk verkregen. Men moet er moeite

voor doen.

De onlangs overleden hoofdredacteur Herbert W. Armstrong van DE ECHTE WAARHEID heeft er altijd naar gestreefd te begrijpen. Vandaar dit tijdschrift dat u nu in handen hebt. Eens schreef hij over zijn verlangen om DE ECHTE WAARHEID uit te geven. „In 1927 drong zich aan mijn geest de hevige noodzaak op om een nieuw soort tijdschrift te produceren en uit te geven. Mijn droom was een ‘tijdschrift voor zuiver begrip’ te produceren. Toen ik een kind van nog geen vijf was, zei mijn vader dat ik later ‘advocaat in Philadelphia’ zou worden omdat ik altijd zoveel vragen stelde. Ik wilde weten ‘waarom’ en ‘hoe’. Ik wilde begrijpen. Als teenager werd ik in vervoering gebracht door de *Autobiografie* van Benjamin Franklin. Ik was geboeid door zijn intelligentie. Ik had altijd het leven willen begrijpen — het waarom van de problemen ervan — en de manier om die op te lossen.”

Het doel van DE ECHTE WAARHEID is begrip over te brengen. Niet alleen van de internationale gebeurtenissen, maar, belangrijker nog, van het mysterie van het leven — waarom zijn er

„... Informatie is te vinden in de dagbladen. We worden overal over geïnformeerd. We weten niets.”

Saul Bellow — Amerikaans schrijver die de Pulitzerprijs voor Literatuur heeft gewonnen (1976).

mensen hier op aarde?

Natuurlijk kunnen wij niet alles onmiddellijk begrijpen. Daar is tijd voor nodig en wij moeten selecteren.

Wat is het belangrijkste dat wij moeten begrijpen? Wat zijn onze prioriteiten? Een goed punt om mee te beginnen is erachter te komen waarom wij geboren zijn. Wij kunnen ons niet permitteren het antwoord op die vraag niet te weten — en te begrijpen. Waarom dus niet geschreven om het boekje *Waarom bent u geboren?* □

In het „Persoonlijk” van de vorige maand is toegezegd de kwestie „Is Jezus God?” te vervolgen. Bijna niemand schijnt te weten dat de Heer van het Oude Testament — *Jahweh* in het Hebreeuws — het „Woord” is van het Nieuwe Testament, de Persoon die vlees werd gemaakt. Hier is het beloofde bewijs dat het Woord, of Jezus Christus, niet God de Vader, *Jahweh*, de Heer van het Oude Testament, was.

Vergelijk Jesaja 8:13-14 met 1 Petrus 2:7-8 als deel van dit bewijs. In Jesaja staat: „De Here der heerscharen” — JHWH — zal „een steen, waaraan men zich stoot” en „een rotsblok, waarover men struikelt” zijn. Petrus schreef, toen hij deze tekst citeerde met betrekking tot *Christus*: Hij is „een steen des aanstoets en een rots der ergernis”. Jezus is de Here — de Eeuwige van het Oude Testament.

Vergelijk nu Jesaja 40:3 met Mattheüs 3:3 en Markus 1:3. Johannes bereidde de weg voor *Jahweh* (Jes. 40:3), die *CHRISTUS* was (Markus 1:14-15).

In Openbaring 1:17 lezen wij: „En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste.” En in Openbaring 22:13: „Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.” Bestudeer ook Openbaring 22:16 voor het bewijs dat het *Jezus* was die hier sprak.

Jezus Christus noemt Zichzelf de alpha en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Vergelijk deze teksten eens met Jesaja 44:6: „Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.”

Sla Jesaja 48:11-12 eens op: „Om Mij nentwil, om Mij nentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander. Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben

Ik de laatste.” De verzen 17-18 tonen aan dat het *Jahweh* was die sprak.

En ook in Jesaja 41:4: „Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.” Al deze passages tonen aan dat *Jahweh* de eerste en de laatste is. Christus is de *Jahweh* van het Oude Testament.

In 1 Korinthe 10:4 wordt „de Rots” van het Oude Testament Christus genoemd: „Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de *Christus*.” Lees ook 2

IS JEZUS GOD ?

Samuel 22:2-3: „Hij zeide: O, Here [Jahweh], mijn *steenrots*, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de *Rots*, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost.” Zie ook vers 32.

In Psalm 18:2-3 is deze zelfde „Rots” *Jahweh*. Toen Mozes tot *Jahweh* sprak en zijn naam vroeg (Ex. 3:4-5, 13), antwoordde Hij dat zijn naam „Ik ben” was (verzen 6, 14) en *Jahweh* — de Eeuwige (vers 15). Zie ook Exodus 6:2.

Zodra Jezus zichzelf in Johannes 18:5-8 geïdentificeerd had voor de menigte onder leiding van Judas als „IK

BEN” („het” is toegevoegd, en komt in de oorspronkelijke tekst niet voor), deinsden zij terug en vielen ter aarde.

In Johannes 8:56-58 noemde Jezus zich ook „IK BEN”: „Jezus zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik” (vers 58).

De persoon van de Godheid die onze *VERLOSSER* is, is Jezus Christus. In Johannes 4:42 staat het volgende:

„Zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat *deze waarlijk de HEILAND* der wereld is.”

„Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als *verlosser* verwachten” (Filipp. 3:20). Lees ook Titus 2:10-14, Lukas 1:68-69.

Deze Jezus, de Verlosser, is *Jahweh*. Zie Jesaja 49:26 en 60:16, waar Hij — *Jahweh* — ook „de Machtige Jakobs” is (Jakobs, d.w.z. van Jakob, een zoon of afstammeling van Jakob) — de Machtige van alle kinderen van Jakob. Ook in Jesaja 48:17 wordt *Jahweh* de *Verlosser* genoemd, en „de Heilige Israëls” — de Heilige van Israël! Hetzelfde wordt tot uitdrukking gebracht in Jesaja 43:14: „Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls.” Lees ook het volgende vers (15): *Jahweh* is de Heilige Israëls, de Schepper van Israël, Israëls Koning.

Lees nu in Handelingen 3:14-15 dat de Christus die verloochend werd, dezelfde „HEILIGE” is — *Jahweh*! „Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend... de Leidsman ten leven”. Zie ook Handelingen 2:27 en Markus 1:24.

Wie was de *herder* van David (Ps. 23:1)?

In Johannes 10:11 zei Jezus dat *Hij* de Herder was. Sla ook eens Hebreeën 13:20 in uw bijbel op: „De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote *herder* der schapen... heeft teruggebracht uit de doden.” Vergelijk deze tekst met 1 Petrus 2:25, waar staat: „Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de *herder* en hoeder van uw zielen.” Wij lezen tevens: „Hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is,

maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de *opperherder* verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven" (1 Petr. 5:2-4).

Samengevat: Ik heb verklaard dat in Genesis 1:1 het woord voor „God” in het Hebreeuws *Elohim* is, hetgeen betekent meer dan één Persoon die één GOD vormen: het *ene* Goddelijke GEZIN of het Goddelijke KONINKRIJK. Maar wanneer het historische verslag over God begint als INDIVIDU, dat spreekt tot de door Hem geschapen mens, wordt er een *nieuwe* en andere hebreeuwse naam gebruikt. In Genesis 2:15 (en in de verzen vanaf vers 4) zijn de woorden „de Here God” een vertaling van de hebreeuwse woorden *Jahweh Elohim*. Vergeet evenwel niet dat *Jahweh* een naam is die ‘de Eeuwiglevende’ of ‘de EEUWIGE’ betekent. God geeft dingen of mensen altijd een NAAM naar *wat zij zijn*.

Ook op veel plaatsen in het Nieuwe Testament vindt u aanhalingen uit het Oude Testament die naar Jezus Christus verwijzen. In deze oudtestamentische passages is sprake van *Jahweh*, vertaald als „de Here”.

In Johannes 1:1-3 wordt over deze zelfde Persoon gesproken als *het Woord*. Het griekse woord (het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk in het Grieks geschreven) is *Logos*, wat Woord, Woordvoerder of Openbarende Gedachte betekent. Jezus de Christus (Messias) is en was altijd de Persoon van het GODDELIJKE KONINKRIJK die als Woordvoerder optreedt. Hij zei evenwel dat Hij niets uit Zichzelf sprak: de Vader die Hem had gezonden had Hem geïnstrueerd en bevolen wat Hij moest zeggen.

De VADER van het Goddelijke Gezin is het HOOFD, de Wetgever, de Schepper. Maar Hij heeft alles *door* Jezus Christus geschapen (Ef. 3:9; *Statenvert.*). Christus voerde de opdrachten van de Vader uit, *door te spreken*, zoals de Vader had bepaald. Bij het scheppen „*sprak Hij* en het was er” (Ps. 33:9; Gen. 1:3). De HEILIGE GEEST is de KRACHT die voortbracht wat Hij gebod (Gen. 1:2). Daarom staat er in Johannes 1:3: „Alle dingen zijn door het Woord [de Logos: Jezus Christus — vers 14] geworden.”

Deze specifieke Persoon van de Godheid die tot Adam sprak was dus *Jahweh*, de EEUWIGE, *die later Jezus Christus werd*. Het is dus duidelijk dat Jezus de God van het Oude Testament is! □

Ooit oorlog?

(Vervolg van pagina 6)

Jakob en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls [Israël en Juda], en ijveren voor mijn heilige naam... Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. En zij zullen WETEN, dat IK DE HERE hun God ben...”! (Ezech. 39:25-28.)

Nogmaals! Bij zijn Wederkomst zal Christus het Huis Israël dat uit tien stammen bestaat — met aan het hoofd de Britse en Amerikaanse volken — terugbrengen uit de landen van hun vijanden.

Maar tegen die tijd zullen wij grondig gelouterd zijn. Wij zullen onze les geleerd hebben. Wij zullen volgens Gods regels leven, en zijn wet gehoorzamen.

En dan, beginnend bij hoofdstuk 40, openbaart de rest van het boek Ezechiël de ideale theocratie — de nieuwe orde die Gods regering op aarde zal brengen — de instellingen die uitdrukking zullen geven aan de ideale verhouding tussen God en mens.

In de tussentijd is het onze taak om Amerika en Engeland en andere landen te waarschuwen voor dat wat komen gaat. Om de waarschuwing uit te schreeuwen om uit te gaan van Babylon (Openb. 18:4), opdat zij die er aandacht aan schenken, God *nu* kunnen vinden — zich onder zijn goddelijke bescherming kunnen plaatsen (Ps. 91), en zich door een waarlijk van de Geest vervuld leven, gehoorzaam aan Gods wegen en wetten, erop kunnen voorbereiden om bestuurder en leraar te worden in Christus’ glorieuze Koninkrijk, dat spoedig zal komen! □



Er IS wereldvrede op komst!

Eeuwen geleden kondigde Jezus Christus een wereldregering aan die de wereld vrede zal opleggen! Ons boekje *Wereldvrede* — hoe het tot stand zal komen geeft geweldig nieuws. Schrijf om een gratis exemplaar.



Inzicht in wereldgebeurtenissen en stromingen



Zoeloeleider dringt aan op matiging

Het lijkt wel of iedereen weet wat Zuid-Afrika moet doen aan zijn ingewikkelde rassenproblematiek, maar niet veel mensen schijnen werkelijk te begrijpen waar het nu precies om gaat.

Zo erkende bijv. bij een onderzoek naar de kennis van actuele wereldproblemen 52% van de ondervraagde Canadezen „nooit iets te hebben gehoord of gelezen over de rassenpolitiek” van de Zuidafrikaanse regering. Dat neemt niet weg dat slechts 5% antwoordde met „geen mening” op de vraag wat Canada aan de toestand in Zuid-Afrika zou moeten doen.

Iemand wiens denkbeelden buiten

Zuid-Afrika zelden worden uiteengezet, is Mangosuthu Gatscha Buthelezi, die tegen de apartheidspolitiek van de regering is, maar die eveneens een tegenstander is van de eisen om tot economische sancties en desinvestering te besluiten.

„Als wij het produktievermogen van de [Zuidafrikaanse] economie vernietigen, zal dat voor miljoenen mensen hongersnood betekenen”, verklaarde dr. Buthelezi. In de praktijk zijn het juist de zwarten die het zwaarst door sancties getroffen zouden worden. In een toespraak tot leden van de Californische wetgevende macht riep hij zowel de zwarten als de progressieven in de V.S. op, zich niet te mengen in de problemen van Zuid-Afrika. In plaats daarvan zouden zij zich beter op de hoogte moeten stellen en tot de conclusie moeten komen „dat het voor hen een averechtse uitwerking zou hebben als de Zuidafrikaanse economie zou worden vernietigd”.

De Zoeloeleider weigert zijn volk aan te zetten tot een gewelddadige confrontatie met de blanke regering. Dr. Buthelezi is een felle tegenstander van het door communisten gesteunde ANC dat zich de gewelddadige omverwerping van de Zuidafrikaanse regering ten doel stelt.

Dr. Buthelezi hoopt dat

Zuid-Afrika lering zal kunnen trekken van andere landen die vroeger door blanke minderheden werden geregeerd. In een door de *South African Digest* aangehaalde toespraak zei hij: „Wanneer ik zie hoeveel landen in Afrika niet genoeg voedsel voor hun bevolking hebben, vraag ik mij dikwijls

af of zij die propaganda maken voor de vernietiging van de economie... Zuid-Afrika tot een economische puinhoop willen reduceren, zodat ook wij ons kunnen verheugen op de kruimeltjes van de naastenliefde die na onze bevrijding van de Westerse tafels zullen vallen.” ■

Bosbehoud

Landbouw, plattelandsontwikkeling en houtkap in 56 landen slokken per jaar in totaal zo'n 11 miljoen hectare bos op. Daar komt dan nog bij dat jaarlijks 500 tot 1000 plante- en diersoorten worden uitgeroeid en dat meer dan een miljard mensen de gevolgen ondervindt.

Grote bosgebieden worden zowel in Europa als in Noord-Amerika door zure regen en andere milieuvuilers aangetast. In de Middellandse Zee-regio vormen bosbranden de voornaamste bedreiging, terwijl de ontbossing van droogtegebieden tot het versneld oprukken van

woestijnen heeft geleid.

De Wereldbank, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en het Wereldinstituut voor Natuurlijke Rijkdommen hebben de koppen bij elkaar gestoken om het probleem planmatig te lijf te gaan, waarbij de nadruk komt te liggen op de beginselen van herbossing en verstandig bosbeheer. Het plan gaat 22 miljoen gulden kosten en heeft ten doel alle landen aan te moedigen hun wouden te beschermen.

„Bossen zijn onmisbaar voor de stabiliteit van het milieu van onze planeet en voor het behoud van de kwaliteit van het leven op aarde”, zegt Edouard Saouma, directeur van de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties. ■



Alcoholisten moeten de drank afzweren

Recente onderzoeken hebben aangetoond hoe lang en moeilijk voor alcoholisten de weg naar herstel is. Volgens John E. Helzer en zijn medewerkers van de Washington Universiteit in St. Louis (Missouri), bleek van de 1065 alcoholisten van het onderzoek vijf tot zeven jaar nadat zij voor hun problemen behandeld waren, nog geen 2% uit

Lichaamsbeweging en vruchtbaarheid

Deskundigen hebben vastgesteld dat inspannende lichaams oefeningen nadelig kunnen zijn voor de

De verborgen kosten van het roken

De gemiddelde roker in de V.S. rookt meer dan 11.000 sigaretten per jaar, wat hem of haar op zo'n

beheerste „sociale” drinkers te bestaan.

Terwijl sommige eerdere onderzoeken erop schenen te wijzen dat alcoholisten door middel van gedragstherapie kon worden geleerd matige drinkers te worden, duidt de studie van de universiteit erop dat „er weinig aanleiding is tot optimisme over de waarschijnlijkheid dat behandelde alcoholisten zullen evolueren tot blijvend stabiele, matige drinkers”.

Van de tussen 1973 en 1975 in vier verschillende medische en psychiatrische instellingen behandelde alcoholisten, bevonden Helzer en zijn collega's dat

menstruatiecyclus van de vrouw, vooral van balletdanseressen, zwemsters, joggers en vrouwen die regelmatig aan zware gymnastiek doen.

Sommige vrouwen die al voor de tienerjaren aan intensieve lichaamsbeweging deden, hebben nog nooit gemenstrueerd, een toestand die primaire amenorroe wordt genoemd.

800 tot 1600 gulden komt te staan. Maar daarmee blijft de portemonnaie niet gesloten.

Volgens een rapport in *The New England Journal of Medicine* wordt er jaarlijks meer dan 44 miljard gulden besteed aan met het roken verband houdende gezondheidszorg. Daar komt dan nog eens zo'n 102 miljard gulden bij aan inkomstenderving als gevolg van ziekte en voortijdige dood door roken. Bij elkaar opgeteld komen deze cijfers neer op een gemiddelde jaarlijkse last van meer dan 550 gulden voor elke man, vrouw en kind in de V.S.

„De economische druk op iedere niet-roker wegens het verschaffen van geneeskundige hulp bij door

79% nog steeds zware drinkers waren, dat 15% nooit meer alcohol dronk, dat 4,6% schommelde tussen matig drinken en onthouding, en dat slechts 1,6% uit beperkte, beheerste drinkers bestond.

Vrouwen met een ziektegeschiedenis van minder zwaar alcoholmisbruik maakten de meeste kans om hun drinkgewoonten onder controle te krijgen.

Volgens de onderzoekers bereiken alcoholisten die proberen van hun verslaving af te komen zonder zich professioneel te laten behandelen, uiteindelijk betere resultaten dan zij die

Anderen menstrueren niet meer of onregelmatig, wat secundaire amenorroe wordt genoemd. Onderzoek geeft uiteenlopende oorzaken voor deze afwijkingen aan.

Een daarvan zou een tekort aan het hormoon oestrogeen kunnen zijn, dat de menstruatiecyclus op gang brengt. Ongeveer eenderde van de productie van oestrogeen vindt in de vetweefsels plaats. Daar vrouwen die zware oefeningen doen doorgaans slanker worden en minder vet opslaan, vertonen zij soms een tekort aan dit onmisbare hormoon.

Een andere oorzaak zou kunnen zijn gelegen in de stress die optreedt als men een zwaar oefenschema probeert te combineren met een jachtig werktempo, dan wel in de onrust als gevolg van ingrijpende veranderingen in het leven.

roken veroorzaakte ziekten gaat de 275 gulden per jaar te boven — een bedrag dat voornamelijk wordt binnengehaald via de belastingen en de ziektekostenverzekering”, aldus het rapport.

Maar de zwaarste tol



in een bepaald stadium behandeling zoeken. Wat het onderzoek ook duidelijk aantoonde is dat de „overgrote meerderheid” van de alcoholisten die een behandeling ondergaan er beter aan zou doen naar absolute geheelonthouding te streven. ■

Vaak kan men het lichaam de weg naar herstel helpen vinden door het programma wat minder zwaar te maken, iets in gewicht toe te nemen of de geestelijke spanningen te verminderen.

Artsen waarschuwen er evenwel voor dat niet alle onregelmatigheden in de menstruatie automatisch aan een teveel aan lichaamsbeweging zijn toe te schrijven. Die moeilijkheden kunnen ook worden veroorzaakt door klierafwijkingen en door een te vroege menopauze.

Sommige vrouwen nemen het uitblijven van de menstruatiecyclus niet al te zwaar, in het bijzonder als zij er niet in geïnteresseerd zijn zwanger te worden, maar wat de lange termijn-effecten van deze toestand kunnen zijn is nog onbekend. ■

wordt betaald in mensenlevens: volgens de epidemioloog R.T. Ravenholt, directeur van „World Health Surveys, Inc.”, is roken in de V.S. verantwoordelijk voor zo'n 500.000 sterfgevallen per jaar. ■



BRIEVEN VAN ONZE LEZERS

Duidelijkheid

Al geruime tijd word ik in mijn kennissenkring geconfronteerd met het tijdschrift DE ECHTE WAARHEID, en verschillende malen heb ik zo'n blad mee naar huis mogen nemen om het eens te lezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd was over de objectiviteit en de verscheidenheid aan informatie ervan. Als christen had ik nogal wat vragen over de oorsprong van het geloof, over de herkomst van het begrip „ziel” etc., etc., maar uw blad heeft al heel wat duidelijk gemaakt. Ik verzoek u daarom vriendelijk mij in te schrijven voor een jaarabonnement en mij dit blad toe te zenden.

**J.L. van der Hoek Jr.
Spijk**

Ik heb pas een exemplaar van [DE ECHTE WAARHEID] van een vriend gekregen. Ik ben verbaasd bij de ontdekking dat het antwoorden geeft op de meeste van de hedendaagse problemen in de wereld. Het is bovendien erg interessant. Ik zou graag meer over dit tijdschrift willen weten.

Ik zou u zeer dankbaar zijn indien u mij iedere maand een exemplaar van [DE ECHTE WAARHEID] naar mijn eigen adres zou willen sturen ten behoeve van mijn persoonlijke opbouw. Ik vind het verhelderend, aangenaam te lezen en gemakkelijk te begrijpen, en een troost te midden van de diverse zorgen en problemen waarmee iedereen van ons in deze steeds ingewikkelder wereld te maken heeft.

**Abdulrahman A. Al Hajeri
Dubai**

Sinds mijn abonnement op en het lezen van DE ECHTE WAARHEID zijn voor mij zeer veel zaken en gebeurtenissen in eigen en buitenland duidelijker geworden.

Ook mijn visie van de wereldpolitiek en kerk heeft een duidelijker gezicht gekregen. Dank zij de duidelijke en voor iedereen begrijpelijke verslaggeving van de onderwerpen is DE ECHTE WAARHEID voor mij een waardevol tijdschrift.

**H.H. Rutgrink
's-Gravenhage**

Waardering

Ik heb werkelijk genoten met het lezen van uw artikelen in DE ECHTE WAARHEID sedert ik uw tijdschriften gratis thuis bezorgd heb ontvangen. Speciaal het artikel *Persoonlijk* van Herbert W. Armstrong heb ik altijd trouw met grote belangstelling gevolgd. Toen ik met groot verlof drie maanden in USA (Port Charlotte, Florida) verbleef hoefde ik uw tijdschrift ook daar niet te missen, want ik kon THE PLAIN TRUTH gratis uit de trommel beschikbaar gesteld bij de ingang van K-Mart of Wallgreen verkrijgen.

**I.I. Sutjahjo
Soerabaja, Indonesië**

Ik wil u bedanken dat u mij zo hartelijk als nieuwe lezer van uw fantastische tijdschrift hebt verwelkomd. Eerder deze week heb ik al het introductienummer ontvangen: heel leerzaam en prettig om te lezen.

Met spanning kijk ik uit naar uw eerstvolgende

nummer. Ik ben Filippino en werk in Finland als musicus. Vaak reis ik wel tweemaal per maand door het land. Ik ben van plan uw tijdschrift tot mijn vaste gezelschap te maken.

**Gorman de los Santos
Helsinki, Finland**

Bij deze brief sluit ik mijn verzoek in voor weer twaalf maanden [DE ECHTE WAARHEID]. Na de afgelopen twaalf nummers van uw tijdschrift te hebben ontvangen, moet ik reageren op het zeer hoge niveau ervan. Ik heb veel geleerd van uw informatieve en onpartijdige artikelen, in het bijzonder de „politieke”.

Ik aanvaard niet alles wat in [DE ECHTE WAARHEID] wordt gepubliceerd, maar ik vind het altijd stimulerend. Ik studeer pedagogie en het meest interessant was voor mij de seriepublicatie „De Ware Kinderopvoeding”. Ook „De weg des vredes kennen zij niet” door Dan C. Taylor [zie DE ECHTE WAARHEID van september 1985] zette mij aan het denken.

Uw Internationale Informatie en Nieuwsoverzicht zijn eveneens heel interessant.

Ik zou u willen danken voor het gratis abonnement. Ik ben blij dat ik het zonder verplichting kan ontvangen.

**Jomasz Pacholski
Polen**

Ik ben bijna een jaar abonnee en vind het een voortreffelijk tijdschrift. Ik ben Portugees, 19 jaar, en zit op de middelbare school. [DE ECHTE WAARHEID] helpt mij bij

mijn huiswerk, omdat wij onderwerpen behandelen over, bijvoorbeeld, abortus, sex, religie, oorlog en jongeren.

Ik heb genoten van de artikelen over jongeren.

Het is frappant hoe wijdverbreid de oplage van dit tijdschrift is en hoeveel ogen voor de waarheid worden geopend. Ik hoop dat het nog zeer veel jaren blijft bestaan.

**I. Franca
Oliveira de Azemeis
Portugal**

Ik heb uw tijdschrift ontdekt toen ik nog op school zat en ik was verrast dat het artikelen bevatte over de supermachten die van belang waren voor mijn studie toentertijd, aangezien ik als hoofdvak politiek had. Van toen af is uw tijdschrift mij op college en de universiteit blijven voorzien van discussie- en goed achtergrondmateriaal voor de vele opstellen en disputen.

Ik hoop het te blijven ontvangen, al ben ik het niet altijd eens met ieder naar voren gebracht standpunt! Sommige onderwerpen hebben aanleiding gegeven tot heftige woordenwisselingen, in het bijzonder over godsdienst. Ik geloof evenwel zeer zeker dat uw tijdschrift waardevolle informatie bevat. Als meer mensen de tijd namen om erbij te gaan zitten en het te lezen (en er vervolgens over na te denken), dan zou de wereld een betere plek kunnen zijn. Het blijft me verbazen, als ik uw brievenpagina lees, hoe wijd en zijd uw tijdschrift verspreid wordt!

**K.M. McKay
Edinburgh, Schotland**

FOTORECHTEN: Pag. 5: Noguez — Sygma. Pag. 8: Warren Watson — PT. Pag. 14-15: Hal Finch — PT. Pag. 21: J.L. Atlan — Sygma. Pag. 27, links: Jordan — Liaison; rechts: Cole — PT. Pag. 28, links: Daniel Andreasen; rechts: Finch — PT. Achterpagina, van boven naar beneden: Hal Finch — PT; PT; G.A. Belluche Jr. — PT.

IN DIT NUMMER



BENT U WERKLOOS?

Om deze donkere wolk zit een zilveren randje — een dat uw kansen kan vergroten, of u kan helpen een geheel andere richting in te slaan.

HET MYSTERIE VAN DE KERK

Dit artikel verklaart waarom het ware doel en de betekenis van de Kerk even weinig worden begrepen als de Bijbel zelf!



LICHAAMSBEWEGING EN VRUCHTBAARHEID

Lees in onze rubriek *Nieuwsoverzicht* wat enkele deskundigen over de relatie hiertussen zeggen.

DE GROOTSTE VRAAG IN HET LEVEN

Weinig mensen weten welke dat is! Lees hier hoe iemand zowel de vraag ontdekte als het antwoord kreeg.