

the NEDERLANDSE EDITIE
PLAIN TRUTH
a magazine of understanding

de

ECHTE WAARHEID

een tijdschrift voor een zuiver begrip



„Wij zijn ertegen...“

Dit schrijven ONZE LEZERS

Ambassador College

„Als jeugdige abonnee vanaf de eerste Nederlandse uitgave, ben ik er trots op geabonneerd te zijn op uw blad. Hoewel ik in 't begin wel met enige reserve tegenover de publicaties stond, zijn al deze reserves weg en twijfel ik geen ogenblik meer aan de eerlijke intenties van ons Ambassador College. Toch is het moeilijk na te komen wat wordt voorgehouden in uw blad en de brochures, zoals *De zeven regels voor succes*.”

Jan v.d.B., Jr.,
Alphen a.d. Rijn

• Lees dan vooral de artikelen die op pagina's 3 en 11 beginnen, Jan.

Studenten ...

„Ik ben student Technisch Ingenieur in de chemie en sedert enige weken lees ik nu regelmatig uw tijdschrift, dat aanwezig is in de gemeentelijke bibliotheek. Uw tijdschrift is werkelijk enig en nodig in onze wereld. Vooral uw artikelen over de kloof tussen de generaties, over de verhouding ouders-kinderen, over het huwelijk, hebben me diep getroffen. In onze huidige samenleving weten de jongeren niet meer wat hun te doen staat. Moeten wij, de toekomst, verder bouwen aan deze samenleving waarin geweld, egoïsme, oorlog en haat hoogtij vieren? Moge uw tijdschrift een lichtbaken zijn voor ieder rechtschapen mens en een ideaal voor de jeugd.”

Julien de R.,
Hansbeke (O.-VI.)

„Ik ben student in Amsterdam en kom met veel mensen in contact en leer ook de meest uiteenlopende aspecten van onze maatschappij kennen. Ik zie ook uw blad als een bepaald aspect van de werkelijkheid. Een bijzonder zeldzame benadering van allerlei problemen. Ik moet hierbij wel echter aantekenen dat ik het totaal niet eens ben met uw opvattingen, maar ik waardeer en

respecteer uw visie. Daarom wil ik graag uw blad blijven ontvangen.”

P. v. IJ., Amstelveen

... leraren ...

„Ik wil niet nalaten mijn blijdschap uit te drukken over het feit dat in deze tijd, waarin ieder alleen schijnt te jagen op succes, alles wordt opgeofferd aan de 'business', of het vermaak, deze uitgave van *De ECHTE WAARHEID* mogelijk is.”

Directeur van een Chr. Mavo-school

„Van bevriende zijde kreeg ik al een paar maal uw blad in handen. Over het algemeen sprak de inhoud van dit blad mij zeer aan en ik realiseerde mij dat het ook vooral voor mijn functie als docent maatschappijleer aan de opleidings-school voor de Rijkspolitie, zeer waardevolle artikelen bevat. Mijn avonduren zijn bovendien druk bezet met het geven van lezingen over wereldpolitiek voor allerlei groeperingen in het gehele land.”

W.v.d.V., Leuvenheim

... en ouders

„Telkens wanneer een nummer in de bus beland, heb ik het gevoel, een soort geheim document te hebben ontvangen. Is het om de titel of om de steeds keer op keer rake slagen die mijn innerlijke gevoelswereld moet incasseren bij het verorberen van uw doeltreffende 'in' zijnde artikelen? Als vader van vijf schoolgaande kinderen heb je problemen bij de vleet en wanneer we dan *De ECHTE WAARHEID* doornemen is het of we op het bankje worden geroepen. Het is alsof dat blad de bij ons lopende problemen sneller tot ontwikkeling wil doen komen, alsof wij het verwijt krijgen — jullie lauwe, tamme ouders. Het is mijn vurigste verlangen een faire zaak te maken in gans ons gezinsleven, inclusief opvoeding der kinderen, en toch staan wij als mens zo wantrouwig tegenover naakte waarheden.”

A. H., Aalst (O.-VI.)

de ECHTE WAARHEID

een tijdschrift voor een zuiver begrip

October-November 1970

3^e jaargang

No. 10-11

Wordt maandelijks uitgegeven in Pasadena (Californië), Radlett (Engeland) en North Sydney (Australië) door Ambassador College. Franse editie wordt uitgegeven in Pasadena, Californië; Nederlandse en Duitse edities in Radlett, Engeland; Spaanse editie in Big Sandy, Texas. © 1970 Ambassador College (U.K.) Ltd. Alle rechten voorbehouden.

HOOFDREDACTEUR

HERBERT W. ARMSTRONG

ADJ. HOOFDREDACTEUR

GARNER TED ARMSTRONG

CHEF-REDACTEUREN

Dr. Herman L. Hoeh
Roderick C. Meredith

REDACTEUR VORMGEVING

Arthur A. Ferdig

Kernredactie

William Dankenbring Gene H. Hogberg
Vern L. Farrow Paul W. Kroll
David Jon Hill Eugene M. Walter

Regionale Redacteuren: Engeland: Raymond F. McNair; Australië: C. Wayne Cole; Zuid Afrika: Robert Fahey; Duitsland: Frank Schnee; Zwitserland: Colin Wilkins; Filippijnen: Arthur Docken; Zuid-Amerika: Enrique Ruiz.

Redactiestaf: Gary L. Alexander, Dibar K. Apartian, Robert C. Boraker, Charles V. Dorothy, Jack R. Elliott, Gunar Freibergs, Robert E. Gentet, Ernest L. Martin, Gerhard O. Marx, L. Leroy Neff, Richard F. Plache, Richard H. Sedliacik, Lynn E. Torrance, Basil Wolverton, Clint C. Zimmerman.

Ontwerp en uitleg: Terry Warren, John Susco, Ron Taylor.

Documentatie: Dexter H. Faulkner, Donald D. Schroeder, Karl Karlov, Paul O. Knedel, Clifford Marcussen, David Price, Rodney A. Repp, W. R. Whitehart.

Fotografie: Norman A. Smith, Joseph Clayton, Lyle Christopherson, Frank Clarke, David Conn, Jerry J. Gentry, Ian Henderson, John G. Kilburn, Salam I. Maidani.

Grafische verzorging: Ted Herlofson, Donald R. Faast, Thomas Haworth, Connie Johnson, Roy Lepeska, Ronald Lepeska, Herbert A. Viera, Jr., Robb Woods, Monte Wolverton.

Administrateur

Albert J. Portune

— Nederlandse Editie —

HOOFDREDACTIE

Hoofdredacteur: Dick Gagel

Redactie-assistent: Jan Ursem

Redacteuren: Matthieu Janssen, Jo van der Wende, Han Wilms.

Vertalers: Roger Franck, A. Nieberg, J. Ursem.

Secretaressen: Charlotte Cordell, Iepke Klarenberg, Gerda Zonneveld.

UW ABONNEMENT is reeds door anderen betaald. Exemplaren voor massaverspreiding worden niet ter beschikking gesteld. Niet in de handel verkrijgbaar.

Abonnees in Europa, Afrika of Azië gelieven hun correspondentie te richten aan: Ambassador College, Postbus 496, Arnhem, Nederland. Indien elders woonachtig: Ambassador College, Dutch Department, P. O. Box 1030, Pasadena, California 91109, U.S.A.

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging graag zo spoedig mogelijk, met vermelding van zowel oud als nieuw adres.

Persoonlijk

van Herbert W. Armstrong

ENIGE TIJD geleden werd er tijdens een bijeenkomst van studenten en faculteit van Ambassador College, Pasadena een ontstellende film vertoond. Het was een kleurenfilm die de afschuwelijke toestanden in Biafra liet zien.

Naast mij, als mijn gast, zat de directeur van een belangrijk Europees filmbedrijf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij in Buchenwald gezeten.

Voor onze ogen zagen wij scènes van hongerlijdende kinderen, waarvan je de ribben kon tellen. We zagen weerzinwekkende beelden van stervende lichamen, bedekt met rottende zweren, als gevolg van verschrikkelijke ziekten, te weeggebracht door ondervoeding. Voor de meesten van ons was dit een aangrijpende, weerzinwekkende film, die onze ogen opende. De film schokte ons en wekte onze sympathie op voor de hulpeloze slachtoffers. Niettemin was het maar *een film!* Zelf waren wij niet in Biafra. We bevonden ons in een der vergaderzalen van onze vredige en mooie campus. Natuurlijk waren wij bewogen! Ons hart ging uit naar de lijdenden, de stervenden. Het bewoog ons er toe, iets te willen *doen*.

En toch, hoe ontroerend het ook was, voor ons was het maar *een film*. Maar voor mijn gast die de gruwelen van Buchenwald meegemaakt had, was het grimmige WERKELIJKHEID! Voor hem was het reëel — een levende ERVARING. Eens te meer beleefde hij de gruwelen van het beulskamp. Hij was er vierentwintig uur lang ziek van.

Er zijn hier twee lessen uit te leren waarvan ik graag zou willen dat onze lezers ze zouden bevatten. Ik ben benieuwd of velen van u dat zullen doen.

Ten eerste krijgt men van foto's of films alléén geen juiste indruk van heersende toestanden. Het schijnt zo te zijn dat men er aanwezig moet zijn en het daadwerkelijk moet meemaken wil men er een goed begrip van krijgen. Mijn gast had, evenals vele anderen, foto's

van onze drie academies gezien. Maar door persoonlijk te komen, door hier *te zijn*, werd het een volkomen andere ervaring. Nu werd het WERKELIJKHEID.

De vice-president en hoofddirecteur van een der belangrijkste radiozenders over welke wij het radioprogramma van de WERELD VAN MORGEN uitzenden, was hier een paar dagen geleden. „Ik heb uit de foto's nooit werkelijk kunnen opmaken hoe het hier eigenlijk is”, zei hij. „Men moet hier zijn om al die gelukkige, wakkere, glimlachende studenten te zien, en de sfeer te VOELN en te beleven. Dan wordt het iets volkomen anders.”

Dat is van toepassing op een oord van schoonheid, vrede en harmonie, van progressieve en opbouwende bezigheden. En het is evenzeer van toepassing wanneer het erop aankomt de afschuwelijke realiteit van hieraan geheel TEGENOVERGESTELDE toestanden te begrijpen.

Terwijl u tot zover in mijn *Persoonlijk* gesprek gekomen bent, zijn tenminste 4 personen — voornamelijk kinderen — de hongerdood gestorven. Dat is een feit. Ik kan het constateren — u kunt het lezen — maar u heeft het niet werkelijk meegemaakt. DE BETEKENIS ervan wordt niet ten volle door u bevat! Waarschijnlijk bent u er niet door aangespoord om in actie te komen.

Het tweede punt waarvan ik zou willen dat u het begrijpt is dit. De film over Biafra eindigde met een oproep voor geldelijke bijdragen voor voedsel en geneesmiddelen voor Biafra. De film was ontroerend genoeg om iemands emoties op te wekken en er gehoor aan te geven.

Maar voor *het punt waar het hier om gaat* kunnen slechts weinigen besef opbrengen. Er werd een beroep gedaan om de GEVOLGEN te behandelen, niet de OORZAAK.

Dergelijke gevolgen te behandelen — voedsel naar de hongerlijdenden te verzenden — voorlopig de pijn van de

In dit nummer

Dit schrijven onze lezers

— Binnenzijde voorpagina

Persoonlijk 1

Zo kun je nu een
TIENER zijn 3

De man die zich niet
de weelde kon veroorloven
tienden te betalen 6

Is de MENS de „hoogste”
vorm van leven? 9

Dit is pas LEVEN — echt
UITBUNDIG leven! 11

Ingrijpende VERANDERINGEN
in hedendaags
WERELDGEBEUREN
— Binnenzijde achterpagina



Foto: Ambassador College

ONZE OMSLAGFOTO

„Wij zijn ertegen...” Waar de hedendaagse tiener zich ook wendt of keert, overal ziet hij protesten, provocaties en promiscuïteit om zich heen, en vraagt zich af: „Hoe kun je in deze tijd van verwarring en chaos een normale tiener zijn met enige hoop op een toekomst?” Voor een antwoord op die vraag zie ons omslagartikel op pagina 3.

ziekte te verzachten — is goed. Maar dat is niet genoeg! HET ENIGE MIDDEL is de OORZAAK te behandelen!

Zelfs al was de héle mensheid dermate door sympathie en medelijden bewogen dat zij grote hoeveelheden voedsel en geneesmiddelen naar Biafra had gezonden, dan zou dit de wereld niet van de schanddaad van BROEDERSTRIJD verlossen!

Als dit alles is wat we doen, zullen we spoedig TWEE Biafra's moeten helpen, dan vier, dan tien, dan HONDERD dergelijke Biafra's!

In India, Egypte en in vele delen van de wereld heersen toestanden die even erg zijn. Deze toestanden zijn weerzinwekkend — walgelijk — hun afgrijselijkheid tart elke beschrijving!

Maar weinig mensen beseffen de omvang van dergelijke verschrikkelijke toestanden in de wereld.

Dr. Paul R. Ehrlich, van de afdeling Biologische Wetenschappen aan de Stanford Universiteit in Californië, heeft in zijn onlangs verschenen boek *The Population Bomb* enkele schrikbarende feiten vermeld.

Hij zegt dat het AL TE LAAT is de hongersnood te voorkomen die reeds tegen 1975 honderden miljoenen mensen het leven zal kosten. Hij zegt dat er nu al vijfhonderd miljoen mensen een langzame hongerdood sterven, en nog eens vijfhonderd miljoen ondervoed zijn. Dit, terwijl zovelen van ons in Europa en Amerika te veel eten en ons te buiten gaan aan grove voedselverspilling.

We zijn, zo zegt Dr. Ehrlich, „milieu-roulette” aan het spelen.

Maar weinig mensen beseffen wat we de mensheid aandoen door luchtvervuiling, watervergiftiging, en het ruïneren van de landbouwgrond. Wat we nu aan het doen zijn, zal weldra de hoeveelheid zuurstof in de lucht die we ademen — noodzakelijk om in leven te blijven — doen verminderen!

Ik heb reeds eerder gesproken over die plattelandsdokter-filosoof die tegen me zei: „Al wat de mens ooit in handen heeft kunnen krijgen, dat de Almachtige God geschapen heeft, heeft hij vervuild, bedorven, geruïneerd of vernield.” Indertijd geloofde ik hem niet. Deze uitspraak scheen onzinnig, ja ongelofelijk. Maar ik heb er in de 37 jaar

sinds ik het gehoord heb over nagedacht en het geobserveerd, en ik ben welhaast tot de slotsom gekomen dat hij gelijk had.

De natuur heeft vaste, onveranderlijke wetten. Er zijn natuurlijke wetten die ingesteld werden om het juiste ecologische evenwicht te handhaven om het leven in onze grond, in ons water, in onze lucht in stand te houden. Dit evenwicht wordt door de mens in zijn „ontwikkelde” onwetendheid en hebzucht in de war gebracht.

Er kan geen WET zijn zonder STRAF. Er zijn ook onverbiddelijke morele en geestelijke wetten die de menselijke verhoudingen en het menselijk geluk, welvaart en overvloedig welzijn regelen.

De mens schijnt er altijd op uit te zijn dergelijke wetten te breken, ongeacht of het om fysische, chemische, morele of geestelijke wetten gaat. De wetten beginnen automatisch hun straf uit te voeren. Het is een kwestie van OORZAAK en GEVOLG. Wat heeft de mensheid dus gedurende duizenden jaren gedaan? Ze heeft de wetten gebroken — het GEVOLG veroorzaakt — de straf voor gebroken wetten. En wat doet de mens dan? Hij tracht het GEVOLG te behandelen. En wat betekent dat? Het betekent, of men er zich van bewust is of niet, dat de inspanningen van de mens tot doel hebben te voorkomen dat de natuurlijke wetten hun straf zouden vorderen. Zelfs in zijn wetenschap, technologie en hoger onderwijs schijnt de mens in feite te zeggen: „Almachtige God — áls er een God is — wij gaan aantonen dat Gij uw wetten niet kúnt laten werken. We gaan een middel vinden om te voorkomen dat de straf haar uitwerking heeft.”

Over de hele wereld behandelt onze samenleving de gevolgen, terwijl zij de OORZAKEN *negeert* — of, juister, de samenleving breekt de wetten en tracht de straffen op te heffen.

Voor elk kwaad gevolg moet een OORZAAK zijn! Met voortdurend toeneemende energie blijft de mensheid zich toeleunen op de OORZAKEN van misdaad, geweld, oorlogen, ziekten, ongelukkige huwelijken, echtscheidingen en gebroken gezinnen.

De medische wetenschap, bijvoorbeeld, behandelt voornamelijk de GE-

VOLGEN. Net zoals een dokter tegen me zei: „Wij dokters zijn zo druk bezig ziekten en kwalen te behandelen, dat we eenvoudig geen tijd hebben om dieper op de oorzaken in te gaan”.

Ik heb herhaaldelijk gezegd dat andere tijdschriften, kranten, radio en tv het nieuws vermelden — de problemen opsommen — de slechte toestanden beschrijven. Maar De ECHTE WAARHEID brengt u de antwoorden, geeft de OPLOSSINGEN aan.

Wat doen *wij* nu om te voorkomen dat er *meer* en *meer* Biafra's komen? Wat doen *wij* om dit kwaad te verwijderen?

Heel wat meer dan de meesten van onze lezers waarschijnlijk beseffen.

Wij wijzen voortdurend op de OORZAKEN.

Maar we zijn uiteraard niet bij machte een VERANDERING in deze verkeerde OORZAKEN aan de totale mensheid over de hele wereld op te dringen.

En dus wijzen we niet alleen op de OORZAKEN — de misstanden die veranderd dienen te worden. We doen VEEL MEER, en de resultaten hiervan nemen met steeds groter wordende kracht toe!

Door juiste voorlichting in huiskamers over de hele wereld brengen we voortdurend de WAARHEID over de toestanden, met de OORZAKEN en de oplossingen, aan de meer dan 150 miljoen mensen die naar onze uitzendingen luisteren en onze publikaties lezen. En gaandeweg heeft dit VERANDERDE LEVENS bij vele duizenden personen to gevolg gehad, die vrijwillig, uit eigen wil, tot deze verandering kwamen.

Meer nog, wij geven metterdaad het VOORBEELD. Wij brengen een VERANDERDE toestand teweeg — die van VREDE, GELUK, en overvloedig welzijn — op de campus van drie hogescholen! Ze hebben veel weg van modelgemeenschappen. Hier hebben de kwade GEVOLGEN nooit plaatsgegrepen. Ze dienen als model voor de hele wereld ter geleidelijke en uiteindelijke navolging.

Dit programma begon 23 jaar geleden, met de stichting van Ambassador College te Pasadena, Californië. Het begon klein — *béél* klein. Het begon met 4 pionierstudenten en 8 docenten.

Heeft u er zich wel eens rekenschap (Vervolg op pagina 15)



Foto: Ambassador College

Zo kun je *nu* een **TIENER** zijn!

Wat overbruggt de kloof tussen de generaties? Waarom zijn zo veel jonge mensen ongelukkig — gefrustreerd en onverschillig? Wat is de bron van werkelijk geluk? Waar kun je de antwoorden vinden?

door Ronald Kelly en John Robinson

WAT ZOU een jong iemand uit het leven horen te halen? Plezier? Opwinding? Sensaties? Geluk? Wat bewonder je? Welk type will je imiteren? James Bond? Clint Eastwood? Rachel Welch? Robert Wagner? Per slot van rekening zijn zij hip, zij leiden met sensatie gevulde levens, *nietwaar?*

Duizenden zitten aan hun bioscoopzetels genageld als 007 naar het portier van zijn super Aston-Martin rent, een sensueel meisje aan één arm en een glanzend, rokend automatisch pistool in zijn andere hand. Of jongens identificeren zich met de breedgeschouderde, stoere sheriff uit Arizona die het hoofd van een half dozijn Newyorkse gangsters inslaat — en „New York 24 uur tijd geeft om weg te komen”.

De meisjes hebben in hun verbeelding de rol van het onweerstaanbare filmsterretje gespeeld, dat het hoofd van de dapperste mannen op hol bracht of met haar tong haar naaste concurrente in stukken scheurde.

Iedereen verlangt en hunkert naar zijn idee van vervulling en plezier. Elk normaal jong iemand wil uitmunten,

bewonderd worden voor wat dan ook — verstand, atletische bekwaamheid, schoonheid, sex-appeal, vindingrijkheid.

Maar vandaag voelt de jeugd zich gefrustreerd, confuus, moedeloos, en *zoekt naar antwoorden*. De jeugd keert zich naar drugs, vrije „liefde”, en hippiedom om de leegte in het leven aan te vullen.

Waar zijn de antwoorden? Zijn ze in drugs en ongeoorloofde sensaties te vinden? Waar kun je de weg naar waar geluk en vervulling vinden? Het wordt tijd dat je het antwoord vindt!

Het goede is slecht en lelijk

We leven in een wereld van *vertroebelde* waarden. De maatschappij heeft je geleerd het „padvinderstype” te verfoeien, dat met gevouwen handen en z'n scheiding in het midden Tante Agatha troost die haar been brak toen ze over haar gebedenboek struikelde. De maatschappij boycot de „brave” jongen. Als je op school niet afkijkt, de belasting of je meisje niet bedriegt, dan ben je „een saaie piet” — een echte rare snuiter!

Je weet wel hoe het gaat.

Deze maatschappij ziet voorhuwelijke sex door de vingers, staat onverschillig en gevoelloos tegenover homosexualiteit en lesbische liefde. Het is een tijd waarin gangsters, hippies en weetals die nergens eerbied voor hebben, tot helden gemaakt worden. Een tijd waarin men op de „smeris” spuugt en de oproerkraaijer bewierookt. De moderne wereld staat op z'n kop!

Misschien heeft het decennium van de jaren '60 de jeugd meer gegeven van wat *ZIJ* wilde hebben dan enige andere tijd. Jonge mensen van vandaag hebben minder beperkingen en meer vrijheden dan enkele jaren geleden maar van gedroomd kon worden. Sexuele en sociale taboes werden soepel gemaakt — in vele gevallen ontbonden. Financiële middelen zijn makkelijker beschikbaar, auto's rijden harder, alcohol is steeds makkelijker verkrijgbaar — alles wat de lage menselijke hartstochten zouden kunnen verlangen.

Maar wat hebben deze vrijheden **JULLIE** — de jeugd van de westerse landen en de rest van de wereld — geschonken?

Ben je plotseling *gelukkiger*? *Geniet*

je nu meer met volle teugen van het leven? Geniet je nu een *voller* en *rijker* leven dan ooit tevoren?

Kijk eens naar de feiten. Het beeld dat de eerste drie kwartalen van 1969 over de jeugdcriminaliteit geven, is somberder dan dat van dezelfde periode in 1968. *Ruim de helft* van de verdachten die wegens vermogens- of geweldsdelicten in Nederland voor de strafrechter verschijnen, is *jonger dan 24 jaar*. Venerische ziekte schiet omhoog. De jeugd, in zijn geheel genomen, voelt zich gefrustreerder dan ooit.

Er is alle kans dat je een tiener kent of gekend hebt die een geslachtsziekte had. Iedereen kent op z'n minst meer dan één stel dat moest trouwen. En wat te denken van diegenen die hun verstand er door jagen tengevolge van drugs? Van die knaap die probeerde de trein met zijn blote handen tegen te houden, of van Sally, een 17-jarig meisje, die tot 32 kg was afgevallen toen een rechercheur haar op een matras onder een hoop vuil vond. Of van het 14-jarig meisje uit de Amerikaanse stad Tacoma dat van huis weggelopen was. Haar armen droegen een tiental afzichtelijke door injectieaalden veroorzaakte zweren, complimenten van een 20-jarige „liefhebbende” vriend die haar verschillende keren per dag „high” maakte.

De feiten verschaffen een welsprekend bewijs dat de tendensen van onze jeugdige maatschappij *geen* WAAR GELUK meebrengen. Waar moeten we heen voor de ANTWOORDEN?

Laten we beginnen het leven te onderzoeken van een man die wist hoe hij moest „leven” — iemand die alles had wat jij altijd wilde hebben!

De koning die alles had

De aarde heeft reeds verscheidene duizenden malen haar baan rond de zon afgelegd sinds deze man adem haalde. Hij was een echte man — een kérel. Hij had letterlijk alles. Hij was 's werelds eerste miljardair. Hij had toegang tot letterlijk alles wat hij wilde hebben.

Sommigen van jullie denken dat er heel wat meisjes — of jongens — „achter je aan zitten” of „verliefd” op je zijn. Hoeveel heb je er? Vijf? Tien? Als dat zo is voel je je waarschijnlijk een echte stoere jongen.

Maar als er maar een tiental meisjes gek op je zijn — DAN BEN JE NOG NERGENS. Deze man had DUIZEND VAN 'S WERELDS BEGEERLIJKSTE, SENSUEELSTE EN VERLEIDELIJKSTE VROUWEN maar voor het vragen. Hij had brunettes, blondines, roodharige en zwartharige meisjes van elke mogelijke maat, vorm en figuur. Hij had lange meisjes, korte meisjes; langharige meisjes, kortharige meisjes. Hij had liefvallige meisjes, en brutale meisjes; bijdehante meisjes en domme meisjes. Hij had een vrouw voor elke mogelijke gelegenheid. Als hij er elke dag één bezocht, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar, dan zou hij er bijna drie jaar voor nodig gehad hebben om een bepaald meisje voor de tweede keer te zien.

Je denkt waarschijnlijk dat dit pas echt leven is. Zo dacht hij er ook over! Maar het interessante is dat 1000 vrouwen hem *GEEN* geluk brachten.

Aangezien vrouwen hem niet volledig bevredigden legde hij zich op andere dingen toe. Hij probeerde 't met drinken, maar dat had niet de gewenste uitwerking. Hij probeerde 't met dwaasheid. Hij werd door de grappigste komieken ter wereld vermaakt en genoot van de geestigste grappen. Dat had ook geen effect.

Hij probeerde ook opbouwende dingen. Hij legde adembenemende tuinen en fabelachtige zalen aan. Hij bouwde zelfs de prachtigste tempel ter wereld. Maar geen één van deze dingen ver-schafte wat hij verlangde.

Het was je reinste paradox. Een man die alles had, alles deed, alles probeerde, maar niet gelukkig was. De mensen kwamen *letterlijk* van overal in de wereld alleen maar om naar zijn parels van wijsheid te kunnen luisteren. Vrouwen wierpen zich voor zijn voeten. Hij was KONING van een machtige natie en beschikte over onuitsprekelijke rijkdommen. Hij was een groot schrijver, en de wijste van al de mannen die tot die tijd ooit geleefd hadden — *niettemin beleefde hij nooit volmaakt, diep en waar* GELUK.

Dit gaf hij zelfs toe in zijn autobiografie. Zijn naam was Salomo. En je kunt zijn woorden voor jezelf in Prediker 2:1-11 lezen.

Het einde van de zaak

Toen alles gezegd en gedaan was, overwoog Salomo: „Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen” (Pred. 12:1-3, *Statenvertaling*).

Ja, de wijste man die ooit geleefd had bewees op onherroepelijke wijze dat tenzij je in overeenstemming met God en zijn wetten leeft — je NOOIT helemaal gelukkig zult zijn. Dat fysieke sensaties en genoegens, los van Gods levenswijze, je niet het overvloedige leven zullen geven dat je zoekt.

Het is een uiterst belangrijke les die jullie tieners allemaal moeten leren. God brengt je in aanraking met zijn Waarheid. Velen hebben de Waarheid gehoord door toedoen van ouders die *De ECHTE WAARHEID* lezen. Anderen hebben het contact met Gods Werk op hun eigen houtje gezocht. Afgezien van hoe of waarom je aan die kennis kwam — *je wordt GEORDEELD naar wat je ermee doet!*

We hebben gesproken met tieners die beweren dat God hen niet verantwoordelijk houdt voor hun daden. „Wij zijn te jong om het verschil tussen goed en kwaad te kennen, en daarom kunnen we uitgaan en rondspelen met sex, op school liegen en bedriegen, en ons in het weekend te buiten gaan. Natuurlijk, wanneer we ouder zijn geworden zullen we achtbare leden van de maatschappij worden — *dán* zullen we wel veranderen!”

Maar „DAN” *zou wel eens te LAAT kunnen zijn!*

Ongewone auto's — maar geen ongewone mensen

Er is moed voor nodig te veranderen. Niemand kan dit ontkennen. Iedereen kan zich door het leven laten meevoren, de stroom volgen en met de massa meelopen. Maar het opnemen voor wat rechtvaardig is, blijkt geven van karakter — daar is *ruggegraat* voor nodig — *geen dagdromen!*

De advertentie-industrie spreekt van mensen die liever vechten dan overgaan op een ander merk. Ken je ook maar iemand die zich eerder op zijn gezicht zou laten slaan dan gewoon van sigarettenmerk te veranderen? Adverteerders

verkopen „ongewone” wagens aan mensen die iets „anders” dan het doodgewone alledaagse in de maatschappij willen. Maar wie heeft er het hart „ongewoon” te zijn en zich uit de rotte maatschappij waarin we leven, los te rukken?

Wie heeft er het hart te zeggen: „Ik wil *geen* LSD nemen, omdat je verstand er aangaat, omdat het mogelijk nageslacht misvormd wordt — EN WAT MEER IS OMDAT IK DENK DAT JE EEN STOMME IDIOOT BENT ALS JE HET WEL DOET”. Wie durft te zeggen: „Ik wil een maagd trouwen en daarom wil ik niet iemand anders z'n toekomstige vrouw verknoeien”. Of welke standvastige ziel durft homosexualiteit als een perverse, smerige, ziekelijke en krankzinnige levenswijze te veroordelen? Wie weigert geld uit te geven om naar een succesfilm over twee geestelijk gestoorde vrouwen te gaan kijken die elkaar op een walgelijke manier kussen?

Maar heel weinigen!!

Het is niet erg chic voor iets waar je in geloofd te durven uitkomen — en het kind bij zijn naam te noemen. Maar of het nu chic is of niet, *jij* moet de waarheid onder ogen durven zien.

Christus zegt dat Hij kwam opdat WIJ (en dat houdt ook tieners in) *een overvloedig leven* zouden hebben (Joh. 10:10). Christus was ook eens een tiener. Hij kwam voor dezelfde frustraties, zorgen en problemen te staan die ook jij ondervindt. Hij is er persoonlijk goed mee vertrouwd en toch zegt Hij dat je een overvloedig leven kunt leiden als je leeft volgens de richtlijnen die Hij en zijn Vader vastgelegd hebben.

Wanneer moet je deze richtlijnen beginnen na te volgen?

Zodra je er mee in aanraking komt — ongeacht of je 12, 13, 15 of 19 jaar oud bent.

Waar kun je deze richtlijnen vinden?

Vele ervan ken je al door je associatie met ons tijdschrift. De bron is echter Gods persoonlijk instructieboek aan de mensheid (ongeacht leeftijd) — de Bijbel! Er zullen ook voortdurend artikelen verschijnen over essentiële onderwerpen die *JOU* aangaan. Bovendien hebben we een rijk geïllustreerd boekje

over de juiste manier van omgang tussen jongens en meisjes beschikbaar. Het geeft onschatbaar onderricht over hoe je je van een ideaal huwelijk kunt verzekeren. Tienerproblemen over voorechtelijke zwangerschap, liefkozen, vrijen, gemengde huwelijken — dat alles wordt openhartig en ronduit besproken. Als je de Engelse taal machtig bent sporen we je aan dit boekje *Modern Dating* onmiddellijk aan te vragen.

En wat moet je doen om volgens de nieuw opgedane kennis te kunnen handelen? Zoals we reeds zeiden, hier is het waar *moed* voor nodig is, *WARE MOED!* De mensen, zelfs je „vrienden”, zullen erom kunnen lachen, je belachelijk maken en je „een saaie piet” noemen als je je durft los te rukken.

En wat zou dat!

Natuurlijk doet het pijn voor een tijdje. Maar je weet ook iets dat zij niet weten. Je weet dat er een God is die daarboven in de hemel is, wiens Zoon terug zal keren om over deze wereld te regeren. Hij is een vriendelijke en liefhebbende God. Maar Hij is ook een God die de perverse en Hem tartende mensen, die tegen zijn levenswijze rebelleren, zal verpletteren.

En door de kennis die je hebt, zal het je mogelijk zijn uit te komen voor wat je weet. Je bent geen sentimentele, zoetsappige sul of een zwakkeling. Maar je hebt wél het karakter de uitdaging van deze tijd op te nemen, en de nodige wilskracht en vastberadenheid aan de dag te leggen.

NIEMAND van jullie jongens of meisjes hoeft zich te verontschuldigen voor wat GOED is. Hippies voeren de leus: „doe waar je zelf zin in hebt.” Hopelijk heb *JIJ* ontdekt waar *JIJ* zin in hebt (gehoorzaamheid aan God) *en doe je het*. Hier is geen plaats voor excuses of bedeesdheid. Wees positief, er op vertrouwend dat jouw levenswijze de levenswijze van de toekomst is. Natuurlijk moet je niet beginnen anderen tegen je in het harnas te jagen, maar je hoeft ook niet in een hoekje weg te kruipen.

De beloning voor gehoorzaamheid aan God is grenzeloos. Wij, de schrijvers van dit artikel, werden, toen we nog tieners waren, op de een op andere wijze met de kennis van Gods Waarheid

gezegend. We zijn nu in de *leeftijdsgroep* van het „establishment”, maar we zijn niet ver verwijderd van de problemen die jullie als tieners hebben. We weten met grote zekerheid dat gehoorzaamheid aan God de ENIGE WARE WEG naar geluk is. Wij praten niet over dingen waarvan we niets afweten en we zelf niet ondervonden hebben. We hebben weerskanten van de medaille gezien. En geen van ons tweeën zou *nu* (of wanneer dan ook sinds we God zijn beginnen te gehoorzamen) willen ruilen met Clint Eastwood, James Bond of wie dan ook.

God heeft ons gezegend met liefhebbende echtgenotes en gezonde kinderen, prettige woningen en een bevredigende werkkring. Hij biedt ook jou deze zegeningen aan. Maar je moet bereid zijn de vereiste, positieve veranderingen die Hij oplegt aan te brengen. Je gewilligheid en de mate van je ommekeer zullen deze zegeningen bepalen.

Hoe tiener te zijn is een heel uitgebreid onderwerp. We hebben het onderwerp, jonge mensen aan te tonen hoe ze behoren te leven, en hoe een gelukkig en overvloedig leven te bereiken, pas heel lichtelijk aangeroerd.

Dit artikel heeft het fundament van *kennis* — Gods Woord — aangetoond.

Van dit fundamenteel begin uitgaand zul je ontdekken hoe een echte man of een echte vrouw te zijn — hoe van je tienerjaren de meest produktieve, vreugdevolle jaren van je leven te maken; een tijd om met vreugde op terug te zien, niet met hartzeer en spijt.

In komende nummers hopen we artikelen te brengen over wat er precies voor nodig is om een jongen groot te brengen; hoe je een meisje moet zijn en in een oergezonde tiener op kunt groeien, en vervolgens in een echte vrouw.

Verzuim niet deze artikelen, die speciaal tot jonge lezers van *De ECHTE WAARHEID* gericht zijn, te lezen. Ze zijn van het grootste belang voor jou. Schrijf in de tussentijd behalve voor het eerdergenoemde boekje over *Modern Dating*, ook om *Echte vrouwelijkheid* — een „verloren kunst”?, *De ideale Wereld van morgen* — een blik in de toekomst en *De zeven regels voor succes*. Ze zijn allemaal gratis en liggen op je aanvraag te wachten! □

De man die
zich niet
de weelde
kon
veroorloven

TIENDEN te BETALEN

door Herbert W. Armstrong

HET WAS laat in het jaar 1933 — het dieptepunt van de crisisjaren. Ed Smith sloeg welpompen voor z'n brood, maar niemand scheen zich de weelde te kunnen veroorloven pompen te laten slaan.

Ed en zijn vrouw, Emma, woonden kerkdiensten bij die ik toen in een heel klein plattelandsschooltje hield, 20 km ten westen van Eugene, in de Amerikaanse staat Oregon. Ed beleed het christendom pas later. Maar hij woonde de diensten bij, en liep het platteland af om met zijn burens, die belijdende christenen waren, Bijbeldogma's te discussiëren.

„U moet tienden betalen en God gehoorzamen”, drong hij aan. „Dat staat in de Bijbel. Dat is zo klaar als glas!”

Een buur van hem werd hierdoor geprikkeld.

„Kijk eens even, Eddy”, barstte de buurman los, „waarom kom je hier om mij proberen over te halen dit te doen, wanneer je de Bijbel zelf niet gehoorzaamt en zelf geen tienden betaalt?”

„Omdat ik me niet voor christen uitgeef, en jij wel”, kwam Eds rappe antwoord. „Bovendien,” voegde hij er aan toe, „kan ik me toch niet veroorloven tienden te betalen”.

Duizenden zoals hij

Er zijn er duizenden die, zoals Ed Smith, bij zichzelf redeneren dat zij zich niet de weelde kunnen veroorloven tienden te betalen, zelfs wanneer zij, zoals Ed Smith, inzien dat de Bijbel het beveelt.

Ik had over het bovenvermeld gesprek gehoord en hield een preek over de vraag of *onbekeerde* mensen de Tien Geboden moeten gehoorzamen en tienden betalen, óf, zoals Ed geredeneerd had, deze dingen alleen voor christenen waren. Ik wees erop dat Gods Wet voor het welzijn van de mens in beweging was gezet — het is de levenswijze die vrede, geluk en welvaart brengt — het volle, overvloedige, interessante leven; succes, plezier, *hier en nu*, zowel als eeuwig leven door Christus voor hen die behouden worden.

Ik toonde aan dat het de moeite loont, en dat het de enige verstandige levenswijze is, helemaal afgezien van de kwestie van behoud — en dat, zelfs als iemand tenslotte verloren is, hij die weinig zondigt gestraft zal worden met *weinig*

slagen, maar hij die veel zondigt met *vele* slagen (Luc. 12:47-48). Ik wees op Gods beloften de tiendbetaler *voorspoed* te brengen, en dat dit een duidelijk omschreven wet is die God in beweging heeft gezet, en die onverbiddelijk en automatisch van kracht is op zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige.

Ed begon de Bijbel te gehoorzamen. Tijdens de eerstvolgende dienst — we hielden toen driemaal per week diensten in dit kleine schoolgebouw en op drie andere avonden in de week in een zaal in het centrum van Eugene — overhandigde Mevrouw Smith mij glimlachend een bankbiljet van één dollar.

„Dit is Eds eerste tiende,” zei ze triomfantelijk. „We hebben nog maar 10 dollar over en Ed heeft besloten tienden te gaan betalen met wat we nog hebben”.

De eerstvolgende dienst kwam ze opnieuw naar mij met een gelukkige glimlach.

„Hier is een briefje van 5 dollar,” zei ze. „Precies één dag later nadat Ed Gods Werk een tiende van al wat hij bezat gegeven had, kwam een klant die hem sinds een jaar 50 dollar schuldig was om hem te betalen. En hier is dan de tiende van deze 50 dollar. Nadat we totaal 6 dollar aan tienden betaald hebben, bezitten we nu 54 dollar in plaats van de tien dollar die we een paar dagen geleden hadden.”

Het begon vruchten af te werpen. Maar het was nog maar een begin! Ik herinner me dat tegen de volgende dienst Ed zijn eerste opdracht sinds een of twee jaren ontvangen had om een nieuwe pomp te slaan, waarvoor hij constant betaald werd. Voordat hij deze taak voltooid had, kreeg hij nog een opdracht. Weldra had hij drie of vier opdrachten die tegelijkertijd binnenkwamen, en was hij verplicht personeel aan te nemen om het werk voor hem uit te voeren. Ed Smith was maar één van de velen die ik gekend heb, die door ondervinding geleerd hebben, dat men zich niet de weelde kan veroorloven God niet de tiende te betalen die aan God toekomt! Ik herinner me dat Ed Smith later moeilijkheden van een andere aard ondervond, en dat zijn vrouw en zijn zoon naar een Rijkstubercolose-

sanatorium gezonden werden, en dat hij zich uiteindelijk in ware bekering overgaf en Jezus Christus als Redder aanvaardde. Hij kwam naar mij overeenkomstig het gebod in Jacobus 5:14, en zowel zijn vrouw als zijn zoon werden helemaal genezen en keerden naar huis terug.

Dit is een waar verhaal, en de naam is niet verzonnen. Ed Smith stief verscheidene jaren geleden, maar ik ben blij dat ik me deze gebeurtenissen in zijn leven kan herinneren, in de hoop dat zij vele anderen op de ware en lonende, zowel als christelijke, levenswijze zullen brengen.

Waarom stelde God het geven van tienden in? Was het om een toemende druk en belasting op onze schouders te leggen? Laten we Gods liefde en wijsheid niet verkeerd begrijpen!

Het is niet zo dat God uw eerste tiende nodig heeft. Hij had een ander systeem kunnen instellen om zijn Werk voort te zetten. Maar door dit te doen zou Hij ons de zegeningen ontnomen hebben die weer naar ons terug stromen wanneer we trouw zijn in tienden en offergaven!

De tiendbetaler is onvermijdelijk een welvarend man. Ik bedoel niet noodzakelijk vermogend — maar wel iemand in wiens behoeften steeds voorzien wordt. Tiendbetalers, als zij trouw en gehoorzaam zijn aan de Eeuwige, zijn niet gauw in nood. „Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit” (Filip. 4:17).

God belooft dat zijn kinderen steeds iets te geven zullen hebben (Deut. 16:16-17). Het is alleen wanneer zij hun tiende en offergaven inhouden en verkeerd aanwenden dat God nalaat hen voorspoed te brengen. Want door Johannes zegt Hij ons: „Voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt” (III Joh. 2, *Statenvert.*).

„Vereer de HEER met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen” (Spreuken 3:9, 10). Probeer het! „Beproeft mij nu daarin,” daagt de Eeuwige ons uit, in

HOE UW ABONNEMENT OP DE ECHTE WAARHEID BETAALD IS

Zo velen vragen: „HOE komt het dat mijn abonnement al betaald is? WAAROM kan ik dat zelf niet betalen? HOE kunt u een tijdschrift van zo'n kwaliteit uitgeven, zonder enige advertentie-inkomsten?”

Het antwoord is verbazingwekkend, maar toch zó eenvoudig! De ECHTE WAARHEID is volkomen uniek. Uw reeds betaald abonnement is daar slechts een voorbeeld van. Dit tijdschrift geeft u INZICHT in de zich snel wijzigende toestanden in deze wereld — de sociale kwesties, onze gezinsproblemen en uw persoonlijke vraagstukken. Wij geven u de *betekenis* en het *doel* van het menselijk bestaan.

Andere nieuwsmedia rapporteren vaak alleen maar het nieuws en de vele wan toestanden in deze wereld. De ECHTE WAARHEID geeft u evenwel het *hoe* en het *waarom* en hoe de praktische oplossingen er uit zullen zien!

De moderne wetenschap heeft zich uitgegeven als de „Messias”, die de wereld van haar problemen zou verlossen. In tien jaar tijds is de wetenschappelijke kennis *verdubbeld* — maar in die zelfde tijd hebben de *wereldproblemen* daar gelijke tred mee gehouden!

Het communisme kwam naar voren met de leus: „Anderen hebben aangetoond hoe [slecht het met] de wereld is; we moeten daarom de wereld veranderen!” (Karl Marx.) Vandaag — na vijftig jaar communisme — kunt u het resultaat zien in het verschil tussen Oost- en West-Berlijn!

Wetenschap, technologie, communisme en fascisme hebben bewezen valse verlossers te zijn! Alles wat de mensen tot dusverre geprobeerd hebben, heeft deze vraagstukken niet op kunnen lossen. Zij kennen de WEG niet die naar VREDE leidt — zelfs de ZIN VAN HET LEVEN kennen zij niet.

De redacteuren van De ECHTE WAARHEID hebben het daarom gewaagd — zonder zich hiervoor te verontschuldigen — om naar die Bron te gaan, die de *antwoorden* geeft en met onfeilbare zekerheid de *oplossingen* aan de hand doet. Ongeveer een derde ervan bestaat uit toekomstvoorspellingen die, naar het schijnt, door geleerden, godsdienstige organisaties, regeringen en opvoedkundigen volkomen over het hoofd zijn gezien. Toch hebben de gebeurtenissen van de afgelopen 2500 jaar bewezen dat deze voorspellingen *volkomen betrouwbaar* waren!

Men weet eenvoudig niet dat we ons voor een bepaald doel hier op aarde bevinden en dat dit onbegrepen Boek in feite de Handleiding is, waarin onze Schepper het doel van ons bestaan uiteenzet! Het heeft te maken met de huidige wereldsituatie. Maar het slaat niet alleen op deze tijd — de voorspellingen verschaffen ons ook een blik in de toekomst! Er bestaat *geen andere* Bron waardoor we de tijd waarin we nu leven beter kunnen begrijpen! En de Auteur van deze Bron zegt: „Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”

Wij geven u de zuivere waarheid! Ze is onbetaalbaar — we kunnen er eenvoudig niets voor vragen. Dat is ons beleid. Een naar verhouding klein aantal medewerkers heeft zich vrijwillig bij ons aangesloten om dit unieke beleid mogelijk te maken. Wij, en zij, danken u uit de grond van ons hart dat u het ons mogelijk maakt, u te dienen. Het is werkelijk „meer gezegend te geven dan te ontvangen.” Dank u wel dat u ons dit plezier gunt!

een profetie voor onze tijd (Mal. 3:10), „of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des Hemels, en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen” (Mal. 3:10, *Statenvert.*) — financiële zegeningen! Komt u financieel te kort? Zit u in de schuld? Uw ontrouw in het betalen van tienden en offergaven kan hiervan de reden zijn!

Concrete ondervindigen

Men zegt dat John D. Rockefeller op de leeftijd van acht jaar Gods uitdaging, om voorspoed te brengen aan diegene die Hem zijn tiende betaalt, aannam. Hád hij voorspoed?

De heer Colgate, de grote zeepfabrikant, verliet het ouderlijk huis toen hij nog een heel kleine jongen was. Spoedig ontmoette hij een welvarende oude zeekapitein. Hij vroeg de jongen wat hij kon, en de jongen antwoordde dat hij alleen zeep en kaarsen kon maken.

„Geef je aan God over”, raadde de oude zeekapitein hem aan, „en betaal Hem een tiende van je inkomen. Eens zal er een man aan het hoofd van de grote zeepindustrieën in New York staan, en er is geen reden waarom jij die man niet zou kunnen zijn.” De jongen nam de raad aan, kreeg een baantje, verdiende een dollar en betaalde tien cent.

Heel spoedig verdiende hij twee dollar en betaalde hij twintig cent. Spoedig kreeg hij een betrekking in een zeepfabriek en hij ging verder zijn tiende te betalen en voorspoed te genieten. Van gewone werkman klom hij op tot ploegbaas, later tot directeur en vervolgens tot president van de maatschappij, en uiteindelijk werd hij eigenaar van de hele onderneming. Terwijl het hem voorspoedig bleef gaan, betaalde Colgate twee tienden. Het ging hem nog voorspoediger en hij betaalde drie tienden. Het ging hem nog steeds voorspoedig en hij betaalde vier tienden. Zijn voorspoed nam maar steeds verder toe en hij besloot de helft van zijn hele inkomen te geven.

En nog steeds ging het hem voor de wind!

Ik ken een man die een kleine kruidenierszaak begon in een kleine stad in de Amerikaanse staat Oregon. Dat was gedurende de grote malaise. Hij had prak-

tisch geen kapitaal, had de slechtste ligging in de stad, en weigerde tabak te verkopen. De andere mensen zeiden dat hij nooit kon slagen. Weinigen zouden het gewaagd hebben met zo'n handicap een hele tiende te betalen — in het begin van de ergste crisis die de wereld ooit gekend had.

Deze man besloot een trouwe rentmeester te zijn, een compagnonschap met God aan te gaan en zijn zaak de Almachtige toe te vertrouwen. Van het begin af ging het hem voorspoedig en hij was de enige kruidenier in die stad die de storm van de depressie met succes doorstond.

Wanneer God zijn deel van al uw inkomen ontvangt, wordt God uw Compagnon, die een aandeel heeft in uw winsten. Hij zorgt ervoor dat zijn compagnons voorspoed genieten. Als u dus schulden heeft, neem dan éérst God als Compagnon, en let op hoe Hij het u voorspoedig doet gaan tot u uiteindelijk van uw schulden bevrijd bent! Denk eraan dat de schuld die u tegenover God heeft, het eerst komt.

Tienden betalen terwijl men schulden heeft

Niettemin zijn er heel veel mensen die zeggen: „Ik denk niet dat ik er goed aan zou doen tienden te betalen terwijl ik in de schulden zit”. Ja, u doet er wél goed aan, en de andere wijze is verkeerd. „Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” Gods woord zegt ons wat juist is, en God zegt ons de eerstelingen van heel ons inkomen aan zijn werk af te dragen. Wat onze materiële en financiële behoeften betreft, zegt God: „Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Matth. 6:33, *Statenvert.*).

De tiende is de schuld die u aan God verschuldigd bent. In tijd en principe komt deze schuld het eerst. Betaal uw schulden aan God, maak Hem uw Compagnon in uw financiën, en ontvang zijn zegeningen in tijdelijke zaken. Dit zal u in staat stellen uw schulden te betalen, of een baan te vinden of vlugger in uw behoeften te voorzien dan wanneer u zijn schuld zou ontwijken.

Denk eraan dat heel uw bezit aan

Hem toebehoort, niet aan u (Deut. 10:14). U bent in de positie van een rentmeester die datgene beheert wat iemand anders toebehoort. Hij is uw stille Vennoot, en de eerste tiende, naast de offergaven, is zijn aandeel. Het overige geeft Hij vrijuit aan u. Maar als u zijn aandeel voor uzelf toeëigent bedrijft u diefstal en berooft u God (Mal. 3:8). Zou u uw schulden betalen met geld dat iemand anders u toevertrouwd heeft? Wanneer een bankbediende dit doet, noemt men het verduistering!

De enige zekere manier om te weten dat u God als Compagnon heeft en dat Hij uw belangen verdedigt, is Hem in het betalen van tienden te gehoorzamen.

De prachtige gelegenheid die u hebt

Sommigen zullen zeggen: „Ik heb nooit tienden betaald, en ik weet dat God mij nooit afkeurend gadeslagen heeft, want ik heb het gevoel in mijn hart dat ik zijn kind ben, zonder tienden te moeten betalen.”

God heeft u gezegend naarmate u zich aan Hem onderworpen heeft in overeenstemming met het licht dat Hij u uit zijn Woord geopenbaard heeft! Wandel, terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle! (Joh. 12:35, 36). Groei in de genade en in de kennis van onze Heer (II Petrus 3:18). Zie ook Rom. 11:22.

Als elke belijdende christen deze duidelijke voorschriften van God aannam en Hem met zijn vermogen eerde in plaats van zichzelf, zou het Werk van de Eeuwige met zo'n grote kracht vooruitgaan dat de wereld tot op haar grondvesten zou trillen!

Zoek eerst het Koninkrijk en uw materiële behoeften zullen u toegeworpen worden. Probeer het! Neem God op zijn Woord! Beproof Hem! (Mal. 3:10). En kijk maar eens hoe voorspoedig het u zal gaan! Wees een trouw rentmeester; maak God uw Compagnon. Ontvang zijn zegeningen! Gods Werk wacht op u!

Als u ons verbazingwekkend nuttige brochure: *Zult u ooit uit de schulden raken?* nog niet gelezen hebt, schrijf er ons dan onmiddellijk om. Het is gratis. Het zal u vertellen hoe u financieel er bovenop kunt komen! □

Regelmatig assisteert onze researchafdeling Garner Ted Armstrong met de voorbereiding van zijn serie artikelen over evolutie. In het nu volgende artikel brengt onze staf een ander facet betreffende het evolutiedi-lemma naar voren door de vraag te stellen...

HOE GROOT hun verschil van mening op andere gebieden ook zijn moege, geleerden, professoren, studenten en leken zijn het op één punt allemaal eens. Wat zij n. l. allen geloven is dat de mens steeds **HOGER EVOLUEERT**. De mens is *superieur* ten opzichte van alle andere dieren door miljoenen jaren van „natuurlijke teeltkeus.”

Niets zou verder van de waarheid kunnen zijn!

Vele dieren op aarde zijn op een of ander gebied superieur aan de mens. Met uitzondering van het verstand of intellect blijft geen enkele bekwaamheid of uitvinding van de mens onbetwist door wat sommige dieren instinctmatig — vanaf hun geboorte — doen.

Dit is een alles omvattende bewering, maar laten we eens een voorbeeld nemen uit de ontelbare *bewijzen* — dat van de vleermuis.

De vleermuis

Vóór de tweede wereldoorlog besteedden intelligente, hardwerkende mensen miljarden dollars aan het ontwikkelen en perfectioneren van radar. Later kwamen ze in uiterste verbazing tot de ontdekking dat de „lagere” vleermuis dit geheim altijd al gekend had!

De stomverbaasde geleerden ontdekten dat de vleermuisen al van hun eigen radarsysteem gebruik maakten om hun weg in het donker te kunnen vinden — vóórdat de „evoluerende” mens, zoals zij het uitdrukken, zelfs maar „uit de bomen” was gekomen.

In de afgelopen jaren is de kleine, groteske vleermuis het onderwerp van honderden experimenten geweest. De

Is de MENS de „hoogste” vorm van leven?



Foto: Photo Researchers-Edgar Mönch

Grote hoefijzerneus in vlucht — het superieure radarsysteem.

resultaten — de nauwkeurigheid van hun sonarsystemen — zullen u verbazen!

Neem bijvoorbeeld de gewone vleermuis. Hij zendt uit, ontvangt, en beoordeelt tien à twintig geluidjes of fluittoontjes *per seconde* bij het afspeuren van z'n omgeving, en tot 250 tonen per seconde wanneer hij zijn prooi „bestudeert”. Het uitgezonden geluid heeft een frequentie van 150 000 trillingen per seconde, veel hoger dan wat het menselijk gehoorspectrum kan opvangen.

Een ingewikkeld en fijngevoelig kunstwerk. Maar dat is nog niet alles.

De vleermuis *beoordeelt* elk van deze tonen als zij naar zijn oor terugkeren.

De tijdsduur tussen het uitgezonden en het teruggekeerde geluid bepaalt de afstand tussen de vleermuis en zijn obstructie. Het originele sonarsysteem!

Het „storen” van de geluidsgolven

Voor een der ingewikkelde experimenten waren 60 luidsprekers in een donkere kamer aangebracht waarin 28 ragfijne pianodraden kris-kras door elkaar gespannen waren. De luidsprekers ontwikkelden een geluidsterkte die 2000 keer zo sterk was als de echo van de fluittoontjes van de vleermuis, en *op dezelfde frequentie!* De mens probeerde op deze manier het ingebouwde sonarsy-

steem van de vleermuis te „storen”!

Toch waren de vleermuizen nog steeds in staat zonder ook maar één draad te raken, door de wir-war van draden heen te vliegen! Zij vingden niet alleen hun eigen geluidsecho's op die van de draden terugkaatsten, maar onderscheidden ook de correcte geluidsgolven van het veel sterkere „achtergrond”-geluid van dezelfde frequentie!

Hetzelfde experiment werd herhaald, alleen werd nu het bekje van de vleermuis dichtgebonden om het uitzenden van zijn eigen geluidsgolven te verhinderen. In plaats hiervan werd tijdens de vlucht van de vleermuis een geluidsband van zijn „stem” afgedraaid. De opname was van dezelfde vleermuis gemaakt, in dezelfde kamer, met dezelfde obstakels. Ook deze keer vloog de vleermuis zonder moeite met 90% nauwkeurigheid door het dradennet, met slechts af en toe een lichte aanraking van de draden.

Experimenten hebben aangetoond dat de geluidsgolven van vleermuizen hen niet slechts een *vaag* beeld van schaduw en de voornaamste punten geven. *Hun geluidsgolven zijn net zo kristalhelder voor hen, als perfect zicht is voor de mens.* Een klein insect, dat binnen een straal van 8 meter van een vleermuis vliegt, wordt zo goed als zeker gevangen, maar als een onderzoeker iets in de lucht zou gooien van dezelfde afmeting, vorm en gewicht als een vlieg, dan zou de vleermuis het door middel van zijn sonar bestuderen, tot de conclusie komen dat het niet eetbaar is, en niet eens in de buurt komen.

Deze massa van sonarevaluaties wordt ogenblikkelijk tot stand gebracht door een brein dat slechts *een paar gram* weegt!

Een professor in de zoölogie aan de Harvard Universiteit geeft het volgende toe: „In deze tijd van technologische triomfen doen we er goed aan in gedachten te houden dat levende mechanismen vaak onvergelykbaar efficiënter zijn dan hun kunstmatige imitaties. Er bestaat hiervan geen beter voorbeeld dan de sonar van vleermuizen. *Gram voor gram en watt voor watt, is het miljarden keren doeltreffender en gevoeliger dan de radars en sonars die door de*

mens uitgedacht zijn” (*Scientific American*, juli 1963, „Bat Sonar”).

De verschillende soorten vleermuizen

Bijzondere soorten vleermuizen vormen zelfs nog grotere raadsels voor de evolutietheorie. De GROTE HOEFLIJZERNEUZEN in Europa hangen ondersteboven en draaien 360 graden in het rond, net als een gewone radarantenne. Als hun „scanner” een insect op het „scherm” ontdekt, vliegen ze er op af, vangen het, en keren daarna naar hun omgekeerde positie terug en gaan opnieuw als een radarantenne rond-draaien!

Professor Griffin van de Harvard Universiteit beschrijft nog een andere soort: „De meest verbazende van alle gespecialiseerde vleermuizen zijn de soorten die zich met vis voeden. Zij hebben een goed ontwikkeld sonarsysteem met frequentiemodulatie (FM), maar omdat geluid bij de overgang van lucht naar water en vice versa veel van zijn energie verliest, is de grote vraag: hoe kunnen deze vleermuizen door middel van dit systeem vis onder water opsporen?” Het zou een compensatie moeten inhouden voor de *buiging* van de sonargolven door het water en weer terug — een ogenschijnlijke *onmogelijkheid!*

Zo'n nauwkeurige prestatie vereist de toepassing van vele wiskundige compensaties in een fractie van een seconde. Toch *kunnen* de vleermuizen al deze gegevens in een *honderdste deel* van een seconde evalueren met een brein ter grootte van een erwit; en zijn *miljarden* keren efficiënter dan de elektronische sonars van de mens. Vernederend, vindt u niet?

Het is paradoxaal, maar waar. Als de evolutietheorie waar zou zijn, als dieren van een lagere intelligentie zich geleidelijk ontwikkeld zouden hebben tot een *bogere* intelligentie, waarom is de MENS, de z.g. „hoogste ontwikkeling” dan zo ver achter bij de „lage” vleermuis?

'n Miljoen getuigen

De vleermuis is slechts één van de miljoenen voorbeelden. Arenden, krabben, kikvorsen, havikken en uilen hebben betere OGEN dan de mens. Vissen, zeevogels, uilen en insecten hebben een

beter GEHOOR dan de mens. Haaien en zijdemotten overtreffen de mens in REUKVERMOGEN, evenals BEREN, HERTEN, HONDEN, KATTEN en bijna alle andere dieren ter wereld.

De „thermostaatvogel” of malleehoen heeft als het ware een thermometer in zijn snavel voor het op constante temperatuur houden van z'n eieren, terwijl zowel de krekkel als de ratelslang temperatuurverschillen van een honderdste deel van een graad onderscheiden kunnen! Wie van ONS kan zo iets presteren?

Vogels zijn beter gestroomlijnd dan vliegtuigen, dolfinen zijn gladder dan boten en de zwempatronen van visscholen hebben de menselijke klaverblad-supersnelwegen glansrijk overtroffen!

Ieder atletiekrecord van de mens ten minste door een af ander dier gebroken. *Vér-* en hoogspringen (poema) korte afstand hardlopen (jachtluipaard), boksen (kangoeroe) en gewichtheffen (kevers kunnen 850 maal hun eigen lichaamsgewicht heffen)!

Zeesterren, kreeften en hagedissen kunnen allemaal nieuwe ledematen laten aangroeien. WAAROM KAN DE MENS DAT NIET? Als een zeester een lid verliest, dan laat zij onmiddellijk een nieuwe aangroeien. Als de MENS uit zeedieren en hagedissen geëvolueerd is, waarom kan *bij* dan geen nieuw been laten aangroeien als een van zijn benen geamputeerd is?

Koelen zijn in staat cellulose (plantvezels) te eten voor het verkrijgen van voedingsstoffen. Zou het niet geweldig zijn, als de MENS dit ook zou kunnen doen? Dan zou er GEEN probleem van hongersnood of gebrek aan voedsel meer zijn! Waarom kan de mens dit niet doen, terwijl toch aangenomen wordt dat hij uit deze lagere dieren voortgekomen is?

De voorbeelden stapelen zich op, maar de vraag blijft: „WIE plaatste dit instinct — dat vaak superieur is aan wat de mens vermag — in een dier?”

De conclusie is onontkoombaar — óf de insecten die staaltjes verrichten waar de mens niet aan tippen kan, hebben MACTIGER HERSENEN DAN DE MENS, óf, *er is een Groot Ontwerper met machtiger hersenen en verstand dan de mens die ZOWEL de mens ALS het dier schiep!* Er is geen middenweg! □

Dit is pas LEVEN

—echt UITBUNDIG leven!

Weet U HOE U TEN VOLLE — OVERVLOEDIG — kunt leven?
In dit artikel kunt u te weten komen hoe u de vreugden van
echt overvloedig leven kunt ondervinden.

door Herbert W. Armstrong

WAAROM schijnen godsdienstige mensen vaak het gevoel te hebben dat een godsdienstig leven er een moet zijn van het opgeven van alle pretjes en plezier in het leven? — dat om God te behagen zij een somber, droefgeestig leven moeten verduren? Zij spreken zwaarmoedig over „zonde”.

Voor velen van deze mensen bestaat zonde uit dingen die door vele andere mensen als de meest begeerlijke dingen in het leven beschouwd worden. Zonde is voor hen het tegenovergestelde van een stel „mag niet's”, zoals „je mag niet roken”, „je mag niet dansen”, „je mag niet kaartspelen”, „je mag niet naar de schouwburg gaan”, „raak van je leven geen druppel sterke drank aan”, „je mag dit niet”, „je mag dat niet!”

Wat mankeert er aan de godsdienst?

De vrouw van een vooraanstaand advocaat zei eens tegen me: „Ik zou nooit een christen kunnen worden. Als ik roken, dansen, kaarten, de schouwburg en alle genoegens van het leven moest opgeven, *wat zou er dan feitelijk overblijven om voor te leven?*”

Een wereldberoemd filosoof, redacteur en spreker die ik gekend heb — en die ook geen nut in godsdienst zag — zei eens dat hij niet „verdrongen” wenste te worden of een leven van pijnlijke boetedoening te leiden. Hij zei: „Ik wil graag opgewekt zijn, vrolijk, vriendelijk, en de mensheid met een glimlach tegemoet gaan.”

Klaarblijkelijk *veronderstelde* hij dat

zo'n gelukkig leven geen godsdienstig leven kon zijn.

Maar het vreemde was dat geen van deze mensen WIST HOE TE LEVEN.

Slechts een enkeling heeft ooit het echt overvloedig leven gevonden of genoten.

U was voorbestemd gelukkig te zijn!

De Schepper die u in staat stelt adem te halen, verlangt niet dat u een leeg, deprimerend of ongelukkig leven zult leiden. U kunt God nooit behagen door geluk, of iets dat goed voor u is, op te geven.

De Almachtige God heeft u nooit een enkel „verbod” opgelegd behalve voor die dingen die niet goed voor u zijn, u te gronde zullen richten en later ellende met zich meebrengen. Oh, natuurlijk geven sommige van die dingen u een prikkeling, of een tijdelijke „kick” in het leven, maar het werkt altijd als een boemerang. Ze eisen later een hoge tol en het is de prijs eenvoudig niet waard. Het is een slechte manier van zakendoen.

God verbiedt die dingen die slecht voor ons zijn, de dingen die ons in 't ongeluk zullen storten en een leeg, vreugdeloos leven veroorzaken. Maar de Almachtige God zal u nooit één enkel ding verbieden dat voor uw geluk, uw welvaart, uw echte welzijn is.

Ik herinner me een bejaarde man die tot een „luidruchtig” soort godsdienst behoorde. Op een keer stond hij tijdens een kerkdienst op en stelde de aanwezige

gen luid een vraag. Hij zei: „Broeders, geniet u ervan, *of verdraágt u het alleen maar?*”

Sommige mensen verdragen een ernstige, stijve en formele kerkdienst. En anderen, meer emotioneel ingesteld, zullen naar een soort kerkdienst gaan waarin veel geschreeuw is en emotioneel gereageerd wordt, alleen maar om zich gedurende de dienst te amuseren. Gedurende de rest van de week schijnt godsdienst geen grote rol in hun leven te spelen.

Anderen menen dat als zij, zoals zij het noemen „behouden” willen worden, voor altijd een vreugdeloos leven moeten leiden waarin alles opgegeven moet worden waar zij vroeger van genoten, en dat hun ingetogen, ongelukkige levens op de een of andere manier hun Schepper zullen behagen. *Dat soort geloof is min of meer een bijgeloof!*

Jezus bracht OVERVLOEDIG LEVEN

Laten we deze zaak eens recht zetten. Jezus Christus, de grondlegger van het christelijk geloof, zei dat Hij op deze aarde kwam met een doel.

„Ik ben gekomen,” zei Jezus, „opdat zij LEVEN zouden bezitten, en wel *in overvloed*” (Joh. 10:10, *Willibrord Vert.*). Jezus Christus kwam om ons een „OVERVLOEDIG LEVEN” te brengen. Weet u wat dat is?

De Almachtige God bestemde dat het ware christelijke leven vol blijdschap zou zijn.

Weet u dat als u een echt christelijk leven leidt, als u Gods Geest in u

heeft, dat het dit resultaat tot stand zal brengen? Het zal, zoals we zeggen, „vrucht voortbrengen.” Wat voor soort vruchten zullen in een echt christelijk leven — niet in het vreugdeloze, trieste leven — worden voortgebracht? Dit zijn ze. Dit zal uit een echt christelijk leven voortkomen. Het is in Galaten 5 te vinden, beginnende bij vers 22:

„De vrucht van de Geest” — dat is de Geest van God. Dat is de heilige Geest die God *alleen geeft aan diegenen die werkelijk bekeerd zijn.* „Die vrucht van de Geest is LIEFDE” — allereerst komt liefde — en de tweede is „VREUGDE”. Vreugde is boordevol, overlopend geluk.

Dat lijkt niet veel op een ongelukkig, leeg en triest leven, wel? Dit is liefde die spontaan van u uit zal gaan!

Het leven kan STRALEND zijn

De eerste „vrucht van de Geest van God” is LIEFDE. Liefde wil zeggen dat uw gezicht straalt. Het zal betekenen dat u werkelijk van uzelf geeft. Het zal betekenen dat u stralend en gelukkig bent. Liefde heeft BLIJDSCAP tot gevolg, het tweede product van de Geest van God. Het derde is „VREDE.” In plaats van ruzieachtig, haatdragend, bitter, ongelukkig en redetwistend door het leven te gaan — dat is geen vrede maar een soort oorlog — zult u vrede hebben met uzelf en met uw naaste en met uw God!

En de volgende is „lankmoedigheid” of moderner uitgedrukt „GEDULD”. Ongeduld maakt meer mensen ongelukkig dan iets anders! Als u zich werkelijk geduld eigen kunt maken, dan zult u één van de dingen leren die u gelukkig en het leven de moeite waard maakt.

De volgende is „vriendelijkheid,” en dan „goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.” Dat zijn de vruchten van de Geest. Zij zullen spontaan bij u naar boven komen. Dat zal altijd van u uitgaan, altijd van u uitstralen, *indien u een ware christen bent.*

Maar de meeste mensen zijn GEEN christenen

U leest in Romeinen 8:9 dat indien u de Geest van God niet van buitenaf ontvangen heeft, u niet aan Christus

toebehoort! U BENT DAN GEEN CHRISTEN.

Er zijn miljoenen mensen die het christendom belijden maar geen christenen zijn volgens Gods definitie. Zij zijn volstrekt geen christenen!

Natuurlijk komen er moeilijkheden voor in het leven van een christen. Er zullen zelfs vervolgingen komen. Jezus Christus werd vervolgd. Hij zei: „Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.” Dat komt van buitenaf. Dat is iets dat van andere mensen afkomt. *Dat hoeft u zich noodzakelijkerwijze niet innerlijk aan te trekken.* En degene die deze innerlijke vrede in zich heeft, de mens die deze blijdschap heeft, deze liefde en dit geduld — en die deze verdraagzaamheid heeft voor andere mensen — zal niet al te veel verontrust worden door andere mensen die het niet met hem eens zijn, en hem misschien vervolgen.

Ja, u zult tegenover problemen en bezoeken komen te staan. Deze dingen zijn goed voor ons. Ze overkomen ons voor een bepaald doel — om ons te helpen karakter te vormen. En een waar christen begrijpt dat. Het maakt hem niet ongelukkig.

We ondergaan allemaal beproevingen

We zullen, net zoals iedereen, moeilijkheden, problemen en beproevingen meemaken. Die zijn er om ons op de proef te stellen. Ze zijn er om ons te sterken, en ons karakter te vormen. En dat is het ware doel van ons bestaan — zoals God te worden. Wij kunnen, net als Jezus, in het Koninkrijk Gods geboren worden. Let eens op I Petrus 4:12-13 in de Willibrord vertaling:

„Dierbare vrienden,” dit is tot echte christenen gericht, „dierbare vrienden, verwondert u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt.”

Sommige mensen denken, wanneer enige van deze beproevingen en problemen opkomen, dat niemand anders ooit zoiets overkomen is. Dat het iets vreemds is wat zij alléén maar hebben. Dat is niet waar! Ieder ander mens op deze wereld heeft problemen. Iedereen heeft moeilijkheden. Zij hebben, net als u, allerlei dingen het hoofd te bieden,

te overwinnen en op te lossen. Het is niet iets vreemds. En hier is wat God leert. Hij zegt:

„VERHEUG u veeleer,” ja, verblijdt u inwendig hierover, „juist in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus.”

Christus leed, maar Hij zei ook tot zijn apostelen: „. . . dat mijn *vreugde* in u moge zijn . . .” „Ik ben gekomen, *opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.*” En Hij is gekomen om ons HET OVERVLOEDIGE LEVEN te geven. Hij leed dat leven. Hij was gelukkig. Hij was vervuld met blijdschap, hoewel Hij tevens een man van smarten was — en waarom?

Omdat Hij alle mensen LIEFHAD, en zag welke kant ze opgingen. Hij zag hoe zij zich aan het verdelgen waren, hoe zij zich ellende en leegheid, angst en bezorgdheid, armoede, ziekte, kwalen en ellende op de hals haalden. Hij deelde daardoor in hun lijden. Hij was een man van smarten. Hij was bedroefd over hen. Doch Hij was een man die een *innerlijke* vreugde bezat. Hij gaf ons een voorbeeld van het leven dat wij behoren te leiden. Daarom lezen we hier:

„Verheug u veeleer, juist in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.”

Waarom wij altijd INNERLIJK gelukkig kunnen zijn

„Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijk, onbevleete en onverwelkte erfenis” (I Petrus 1:3-4).

Er is niet één op de 10 000 belijdende christenen die werkelijk weet en begrijpt wat die onvergankelijke erfenis eigenlijk is. Het is veel grootser — en bekleed met veel meer praal en glorie, en véél meer vreugde — dan u zich waarschijnlijk ooit heeft voorgesteld. Dat is wat u te wachten staat *als u uw leven aan God wilt overgeven.* Het hangt helemaal van u af!

Petrus gaat voort met te zeggen dat

wij in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot het heil, „welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.” Dat betekent een tijd die nog komen moet, die net voor ons ligt — slechts enkele jaren in de toekomst verwijderd — bij de wederkomst van Christus. Jezus Christus zal weer naar deze aarde terugkeren!

De brief gaat verder: „Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeken bedroefd” of beproevingen of moeilijkheden die ons overkomen: „... de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt...” — omdat deze beproeving van ons geloof *karakter vormt dat nooit vergaan zal*. Het heeft een grotere waarde dan goud.

Wanneer u een moeilijkheid overkomt, realiseert u zich dan dat het u overkomen is om u op de proef te stellen, om karakter te vormen, om iets wezenlijks en onvervalst in u te ontwikkelen dat u voor eeuwig zult behouden — in plaats van te gaan klagen, te kankeren, te jammeren en er u ongelukkig en miserabel over te voelen.

Maar als moeilijkheden opdagen, verblijdt u er zich dan over? Realiseert u zich dat u iets overkomt dat meer waarde voor u heeft dan een grote som goud? Of moppert en klaagt u en wenst u dat zulke dingen nooit waren gekomen?

Jezus Christus kwam opdat onze levens *veranderd* zouden worden. Ze moeten overgeschakeld worden van het-je-maar-laten-gaan, het de makkelijke kant uitgaan, impulsief te reageren — wat geen karakter vormt, wat ons niets geeft dat we met ons mee kunnen nemen, niets dat reëel is, dat bestendig en blijvend is — tot een leven dat de werkelijke waarden ontdekt. Hij geeft ons een leven dat hindernissen en verleidingen onder ogen ziet en overwint — je reinste ware, overvloedige leven, dat vol geluk, boordevol en overlopend van blijdschap is. Wij realiseren ons dan wat er tot stand gebracht wordt, waar we heen gaan. U heeft EEN DOEL als u Christus toebehoort. U heeft een bestemming. U weet waar u heen gaat; u kunt de vooruitgang zien die u maakt. Het geeft u een sensatie van geluk.



Foto: Tom Wright

God wilde dat er van het leven genóten zou worden. Maar al te vaak wordt in ons moderne gejaagde leven geen aandacht besteed aan het gezinsuitstapje — om samen van de grootse pracht van Gods schepping te genieten.

Ook MATERIËLE zegeningen

En, tussen twee haakjes, als u het juiste leven leidt, dat God begeert — dat voor uw welzijn is — als u eerst zijn Koninkrijk zoekt, wat het doel van uw leven is — of het hóórt te zijn — en zijn gerechtigheid, de juiste manier van leven, *dan zegt Hij dat al deze materiële dingen u er bovendien bij gegeven zullen worden*.

God zal u misschien niet vroeg in uw leven materiële dingen erbij geven. Hij zal ze u misschien niet direct geven. Het kan enige tijd duren, maar Hij zal u alle materiële dingen, en alles wat u werkelijk nodig heeft, geven, en zelfs vrijveel luxe, als uw levenswijze Hem aanstaat. Ja, u kunt al deze dingen krijgen als u weet hoe ze te beheren en er mee om te gaan.

Wat is een overvloedig leven? Wat is overvloed? Hier is de definitie: „rijklijk, in grote hoeveelheid”. Het betekent grote rijkdom — een buitengewoon rijk en heerlijk leven. Het is een overvloeiend-zijn. Dát is het soort leven dat Jezus Christus ons kwam openbaren dat wij zouden kunnen leiden.

Niet veel mensen begrijpen dit. Niet veel mensen begrijpen wat echte christelijkheid is. Niet veel belijdende mensen weten wat een echt christelijk leven is. Ze maken zichzelf zo onnodig ongelukkig.

Een echt christelijk leven is dus boordevol van die dingen die de vruchten van de Geest van God zijn — boordevol LIEFDE (het is Gods liefde, het is onvervalste, geestelijke liefde), overvol van VREUGDE, VREDE, geloof, *zachtmoedigheid, en zelfbeheersing*. Maakt dit

alles deel uit van uw leven? Zijn al deze dingen uw leven binnengekomen om u ermee te vervullen?

Ik weet dat u in dat alles enorm te kort schiet. Iedereen trouwens. We schieten *allemaal* nog steeds te kort. Maar het blijft ons doeleinde! Dat is het leven dat we in Gods Koninkrijk zullen leiden. Dat is het leven waarnaar we behoren te streven, en waar we, met Gods hulp, geleidelijk meer en meer in kunnen groeien.

Het is een interessant leven waarheen we groeien, een leven met Gods heilige Geest in ons — dat is het GELUKKIGE leven, het VREUGDEVOLLE leven en het OVERVLOEDIGE leven.

Waar komt onze kracht vandaan?

Het overvloedige leven moet een leven zijn dat in ruime mate RUGGESTUENEN bevat. Als u deze steun geniet, moet ze ergens vandaan gekomen zijn, want *als u uw innerlijk beschouwt, zult u bemerken dat ZE DAAR NIET AANWEZIG IS!* We beschikken over enige kracht van onszelf, maar die schiet veel en veel te kort voor het overvloedige leven dat Christus schetst en waarover ik schrijf. Dergelijke steun en bijstand heeft u niet van uzelf en u kunt het niet uit uw omgeving verkrijgen.

Kijk maar eens rond. U kunt het niet van andere mensen betrekken omdat zij die ook niet bezitten.

GOD hierboven is de bron

We kunnen over overvloedige steun beschikken als we weten waar naar toe te gaan om deze hulp te verkrijgen. Maar *materieel bezit* kan iemand deze hulp niet verschaffen. Het kan er alleen maar aan bijdragen.

U heeft die steun niet van *uzelf*. U kunt het niet uit uw omgeving betrekken. Maar u kunt het ontvangen — *maar alleen van boven*, van de Almachtige God. De Almachtige God is de grote Gever, niet alleen van het leven, maar van overvloedig leven. God is de Gever van deze geweldige hulp en bijstand. Hij is de Almachtige.

De Almachtige God heeft heel wat sterkte om aan u te geven. U kunt van Hem overvloedig GELOOF ontvangen, de bron van STERKTE — GELOOF om angst en bezorgdheid te verdrijven, geloof om ontmoediging vanwege hindernissen te

verdrijven, en te weten dat het ieder probleem zal oplossen; sterkte om, terwijl u nu zwak bent, u liefde te geven om verbittering en wrok te verbergen en te verdrijven als andere mensen u onrecht aandoen.

De *LIEFDE* van God bedekt dat alles en verdrijft het. God zal u een bron van WIJSHEID geven waar u nu te kort in schiet. God bezit alle kennis en alle wijsheid. God zegt dat indien iemand in wijsheid te kort schiet, hij God hierom moet vragen — Hij die aan iedereen overvloedig geeft. En als u werkelijk geloofd dan *zal het u gegeven worden*, en ook *begrip!* En vervolgens *geestdrift en energie* — echte, levende drijfkracht die nodig is om het werk te doen dat u moet volbrengen.

Het kan ook u overkomen

Ik zal u iets persoonlijks vertellen. Het beheer van dit werk brengt een buitengewoon druk en actief leven voor mij mee, en ik verbruik dientengevolge heel wat energie. Een dokter, met wie ik bevriend ben, vroeg me eens: „Mijnheer Armstrong, ik begrijp niet hoe u het doet. Waar haalt u die energie vandaan? Hoe kunt u zolang blijven doorgaan onder zoveel uren van inspanning en pressie, en toch nog die drijfkracht hebben?”

Ik antwoordde hem: „Het is sterkte die ik van boven krijg.”

Weet u dat ik de laatste 43 jaar niet naar een dokter heb hoeven gaan voor slechte gezondheid? Natuurlijk eist het van me de gezondheidsWETTEN in acht te nemen en in alles matigheid te betrachten. Dat vergt zelfdiscipline. En daarna schenkt God gezondheid.

U kunt deze steun en bijstand, die u gelukkig maakt, ook verkrijgen. Dat is wat we allemaal nodig hebben. Dat is sterkte die alleen van God kan komen. En dat is de sterkte en steun die de vruchten van liefde, vreugde, vrede en geduld zullen voortbrengen.

Tegenwoordig zijn de meeste levens leeg, volkomen *leeg!* Zij zijn vol verveling, frustraties en angsten.

Het is zoals u in Jesaja 55 kunt lezen:

„O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs wijn en melk.”

Iedereen dorst werkelijk naar de goede dingen in het leven, naar geluk, de prettige dingen en, tot op zekere hoogte, zelfs de spannende en opwindende dingen in het leven die we zouden kunnen en moeten hebben. Maar de meeste levens schijnen leeg te zijn. De put is droog en men is dorstig.

„Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan?”

De heilige Geest verleent die kracht

Wat drinkt u in? Jezus zei dat als iemand van Hem drinkt: „Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van *levend water* zullen uit zijn binnenste vloeien” — geen stilstaand water, maar *levend water*, sprankelend water „DIT ZEI HIJ VAN DE GEEST, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden” — de heilige Geest van God.

Gods heilige Geest wordt voorgesteld als levend water. Het komt in u. U moet naar Christus gaan om het te ontvangen. U kunt het niet in een fles opstoppen. Het vloeit van u uit. De heilige Geest vloeit van u uit in liefde, vrede en vreugde — het straalt van u uit. Er is geen andere wijze waarop we deze sterkte kunnen vinden. Er bestaat geen andere manier om een gelukkig leven te leven.

De wetten van God zijn een manier van leven. De Bijbel in zijn geheel is een manier van leven. Jezus Christus zei dat *we moeten leven van alles wat uit de mond van God voortkomt*. Als u leeft van alles wat God zegt, zult u leven in overeenstemming met de levenswijze die God in dit boek, de Bijbel, heeft vastgelegd. Het is de levenswijze, de weg, die leidt tot het *overvloedige* leven. Het is de weg tot een gelukkig, opgewekt en eenvoudig *stralend* leven. Het verspreidt zonneschijn en geluk en het is altijd geluk van binnen. De put is niet opgedroogd. Hij is vol!

Dit is wat dit soort leven zal betekenen. Het betekent dat uw gelaat liefde en vreugde zal uitstralen. Het betekent dat Gods heilige Geest in u *opgewekt*heid en een *glimlach* zal verspreiden, *vriendelijkheid* tegenover anderen *liefde, oprechtheid, gezondheid, kracht,*

kalme moed, welwillendheid, en belangstelling voor anderen, in plaats van zo zelfbewust te zijn met zoveel overbelangstelling voor uzelf.

Als Gods Geest *in* u is, zult u ongekunsteld en eenvoudig zijn, zonder enige aanstellerij. Zonder airs aan te nemen zoals de meeste mensen om ons heen doen. U zult natuurlijk zijn en niet huichelachtig. U zult eerlijk en openhartig en ongedwongen zijn, zuiver van geest en lichaam. U zult nederig zijn. Er zal geen *zelfvertrouwen* zijn. In plaats daarvan zal er *vertrouwen in God* zijn.

U zult nederig zijn, maar u zult het GELOOF en de KRACHT VAN GOD bezitten, wiens macht onbepert is. U zult sterk zijn door dit geloof van God afkomstig.

Er zal geen zwakheid zijn, maar grote sterkte. U zult wijsheid hebben en moed. U zult alles hebben, elke steun die u nodig heeft.

U zult altijd bereid zijn om „ik weet het niet” te zeggen, als dat het geval is. U zult altijd bereid zijn een fout toe te geven wanneer het aangetoond wordt en iets verkeerd te bekennen en ten goede te *veranderen* als u iets verkeerd doet, waar dan ook. U zult bereid zijn correcties en terechtwijzingen aan te nemen en er iets aan te doen, hoe vernederend

of pijnlijk het ook mag zijn. U zult naarstig streven de juiste weg te leren kennen en na te leven, en u zult de Bijbel bestuderen om het te vinden. U zult iedere hindernis — ieder bezwaar, ieder vraagstuk en elke moeilijkheid — onbevreesd onder ogen zien, in vol vertrouwen op God, van Wie u wijsheid verwacht, wetende dat Hij u zal leiden en u eruit zal verlossen.

De denkwijze van een christen

Dit is de denkwijze die u zult krijgen. U zou willen dat anderen hun levens ook ten volle en ten beste zouden leven. U zult bezorgd zijn over hun welzijn.

U zult proberen anderen zoveel mogelijk te helpen, en nooit te kwetsen of te benadelen. U zult zich nooit met andermans zaken bemoeien. U zult nooit iemand de wet voorschrijven, u ergens ongevraagd in mengen, of ongevraagd advies geven, of kwaad van iemand spreken, noch over iemand roddelen. Nooit zult u mopperend en klagend rondlopen, en morren dat alles uzelf en anderen zo ongelukkig maakt.

U zult altijd bereid zijn anderen een kans te geven, en voornamelijk kunt u anderen helpen door hen te helpen zichzelf te helpen, door hen aan te moedigen, door het juiste voorbeeld te geven,

hiermee anderen te inspireren en op te heffen, ALLEEN *raad te geven* ALS HET WELKOM IS, en als het gewensd is en men bereid is het onbevooroordeeld aan te nemen.

U zult *recht toe, recht aan* op het hoogste doel van het leven aanhouden, dat het beërven van het Koninkrijk Gods hoort te zijn, om waarlijk uit God in diens gezin geboren te worden. U zult dit doel voortdurend met ijver, geestdrift, drang en energie blijven nastreven, aangevuurd door godvruchtige eerezucht, met hoop en geloof, leven volgens ieder Woord dat van God uitgaat. *De Bijbel zal het gezag zijn dat u GEHOORZAAMT*, het gezag waar u zich voor alles in uw leven op verlaat.

U zult uw eigen menselijke natuur en de wereld overwinnen, Satan weerstaan en dichter tot God komen door voortdurend dagelijks de Bijbel te bestuderen, te bidden en door van tijd tot tijd te vasten met gebed.

Dat is het christelijke leven. Het is gelukkig, overvloedig leven.

Het is het uwe als u erom vraagt. Het is het uwe als u bereid bent God uw zonden te bekennen en u te bekeren van het overtreden van zijn wetten. Het is het uwe als u bereid bent te **DOEN** wat Hij zegt. God helpe u allen het te begrijpen. □

Persoonlijk

van Herbert W. Armstrong

(Vervolg van pagina 4)

van gegeven hoe dingen groeien en zich ontwikkelen — of ze nu goed of slecht zijn? Heeft u wel eens een kiezelsteentje in het midden van een stille en vredige vijver geworpen? Het vormt een kleine kring rond het punt waar het steentje neerkwam. Maar die kring breidt zich verder en verder uit, tot het de hele vijver vult.

De grootste nieuwsvoorspeller die ooit geleefd heeft, die wereldnieuws vermeldde lang voordat het gebeurde, bracht van te voren het nieuws over de komende wereld van vrede, welvaart, geluk en overvloedig welzijn. Maar hij zei dat het op z'n allerkleinst zou begin-

nen, als een mosterdzaadje, het kleinste van alle zaden. Maar het zou groeien en zich ontwikkelen tot het het grootste zou worden — en uiteindelijk de hele aarde zou vullen.

Ambassador College werd gesticht als een instelling voor karaktervorming. Het gelooft dat er een OORZAAK is voor elk gevolg. Het gelooft dat de mensheid in het algemeen, en hogescholen en universiteiten in het bijzonder, verkeerde oorzaken toepassen en ongelukkige resultaten oogsten. Het gelooft dat de maatschappij over 't algemeen valse waarden nastreeft. Het nam daarom als devies: „Terug naar de WERKELIJKE waarden”.

Het was onmogelijk docenten aan te werven, die tegenover deze andere benadering — deze nieuwe dimensie in het onderwijs — volledig sympathiek stonden. Zo goed als geen van deze acht oorspronkelijke docenten geloofde

werkelijk in deze andere WEG. Sommigen waren het vijandig gezind en verzetten zich ertegen.

Misschien was het belangrijk en noodzakelijk dat het met slechts 4 studenten begon. Er hadden zich 36 opgegeven om te worden toegelaten. Maar door vertragingen in de reconstructie van gebouwen werd de opening tot acht oktober uitgesteld. Tegen die tijd hadden al de sollicitanten, uitgezonderd de vier „pioniers”, zich elders laten inschrijven.

Waren het er 36 geweest in plaats van vier, dan ben ik er van overtuigd dat de vastberaden tegenwerking van de docenten die in de euvelen van het onderwijsstelsel van deze wereld geschoold waren, het merendeel van de studenten voor zich gewonnen zou hebben. Het zou het zoveelste „gewone” college geworden zijn.

Zoals de zaken erbij stonden was het me persoonlijk mogelijk zó nauw in

contact met deze vier studenten te blijven dat zij voor de weg, de principes, van Ambassador gewonnen werden. Het jaar daarop kwamen er maar 3 bij. Ook zij verkozen het pioniersspoor van Ambassador te volgen. Hetzelfde gold voor de 5 nieuwe studenten die het derde jaar kwamen — en zo groeide het college uit tot de nieuwe en andere Ambassador-vorm.

En wat is die weg, die levenswijze? Wat is de OORZAAK van het gewenste resultaat? Wat is de weg die de oorzaak van het kwaad dat de hele wereld in zijn greep houdt, *vermijdt*?

In 't kort is het een levensfilosofie die lijnrecht tegenover datgene staat wat de menselijke natuur sinds 6000 jaar nageleefd heeft. Het is de weg van onbaatzuchtige, innerlijke bezorgdheid voor en medeleven met anderen — in plaats van egocentrische begeerte, ijdelheid en hebzucht — de weg van geven in plaats van nemen, grijpen en zich toeëigenen. De weg van helpen, dienen, delen — van vriendelijkheid, consideratie en liefde voor anderen, in plaats van nijd, afgunst, wrok, haat en alleen jezelf liefhebben.

Het college groeide in die levensweg.

Maar wij voorzagen de euvels van een lopende-band-opvoeding van ettelijke duizenden studenten op één campus. Daarom beperkten we het aantal studenten dat op één campus kan verblijven tot 700. In 1960 werd de tweede campus in de onmiddellijke omgeving van Londen geopend. In 1964 werd de derde campus geopend in Texas, 160 km ten oosten van Dallas.

Deze campussen, met hun studenten, beginnen een culturele invloed op hun respectieve gemeenschappen uit te oefenen. Door het wereldomvattende Algemene Ontwikkelingsprogramma van het Ambassador College bereikt de invloed van deze LEVENSWIJZE vele MILJOENEN mensen — en vele DUIZENDEN zijn uit vrije wil hun leven beginnen te veranderen — ten goede. Ook zij verheugen zich in hun steeds toenemende welvaart, geluk en levensvreugde.

Heel deze activiteit zou OPERATIE GELUK genoemd kunnen worden — door daadwerkelijk de OORZAKEN die gevolgen als vrede, welvaart, geluk

en overvloedig welzijn opleveren, toe te passen!

Op een Ambassadorcampus komen geen studentenprotesten, rellen of geweld voor. Er is geen oppositie van faculteitsleden. Er is een innige en hoogst harmonieuze SAMENWERKING tussen bestuur, docenten en studenten. Als de studenten een BETER IDEE hebben, luisteren de docenten en de bestuursraad graag. Er is geen behoefte aan protestbetogingen. Onze oren zijn open en we zijn bereid, zoals Abraham Lincoln zei, onze meningen zo vaak te herzien als nieuwe opvattingen de juiste opvattingen blijken te zijn!

Hier wensen we DEUGDELIJKE RESULTATEN! Wij wensen een AANGENAAM LEVEN! Wij wensen, en hebben, visie, een vooruitziende blik, en we zien in hoopvolle verwachting reikhalzend uit naar een grootse toekomst! Wij voorzien een heerlijke toekomstige wereld. Wij zijn er de pioniers van! We hebben EEN AANDEEL in het VERANDEREN VAN DE WERELD VAN MORGEN! En we genieten de diepe voldoening het op de meest praktische manier in WERKING te zien, met resultaten die nu reeds, VANDAAG, verwezenlijkt worden!

Wij weten wat vandaag de dag de OORZAAK is van de kwalen der samenleving. Wij kunnen de hele wereld nu, op staande voet, geen ommekeer opdringen. Maar we kunnen een voorbeeld geven — eerst met vier pionierstudenten — toen zeven, toen twaalf, nu 1300. En we kunnen het kleine steentje der GOEDE OORZAKEN in het midden van de vredige en stille vijver gooien en zien hoe z'n kringen zich uitbreiden tot ze de hele aarde zullen omcirkelen! Het BEGINT, als een gelukkige vervulling metterdaad, op deze campussen. En vandaar uit bieden wij de hele wereld deze praktische levensweg vol resultaten aan. Honderdvijftig MILJOEN mensen luisteren reeds naar ons programma en lezen onze publicaties. En vele DUIZENDEN volgen ons in een gelukkiger, vredzamer, voorspoediger en overvloediger leven.

Van tijd tot tijd wordt iemand kwaad, voelt zich geraakt, wordt bitter, en versmaadt deze juiste levensweg! Een hippie schreef: „Schrap mijn gratis

abonnement op uw tijdschrift maar. Ik dacht dat u hip was — ik wist niet dat u „SQUARE” [saai burgerlijk] was!” Reken maar dat we echt degelijk, open en eerlijk zijn! Wij zijn op de man af — ouderwets degelijk in onze betrekkingen met anderen. Toon ons een weg die BETER, PRAKTISCHER en VOOR ONS WELZIJN is, en wij zullen hem aannemen. Maar de weg van de ongekamden, de smeerpotsen, de viespeuken en de onooglijken op te gaan, de weg van hopeloosheid, ontmoediging en frustratie, ons leed in drugs, dronkenschap en sexuele tuchteloosheid verdrinkend — NEE, DANK U FEESTELIJK!

Wij hebben de weg naar geluk, ambitie, gezondheid, sterkte, een heldere geest en een gezonde gedachtengang gevonden. We verwachten een prachtige toekomst en we verheugen ons te veel in deze levenswijze om naar de oude weg van moedeloosheid en frustratie terug te keren.

We geven u niet alleen de antwoorden — maar wij geven u ook het voorbeeld. Wij hebben iets gedaan om de OORZAAK van de Biafra's uit de weg te ruimen. En, naarmate meer en meer mensen *met ons meegaan*, zullen we ingaan tegen het in toenemende mate oprijzen van meer en meer Biafra's en andere zware plekken, gevolgen van menselijk plichtsverzuim, ellende, smerigheid, vuil, onwetendheid, armoede, hongersnood en ziekte!

We bekritisieren niet de emotionele oproep voor bijdragen om de gevolgen te helpen behandelen — bijdragen voor voedsel en geneesmiddelen voor diegenen die reeds het slachtoffer zijn geworden — maar we wensen tevens te helpen de OORZAAK recht te zetten — deze gruwelijke toestanden van de aarde WEG TE VAGEN. Anders zullen ze zich vermenigvuldigen. God geve dat dit PRAKTISCH EN OPBOUWEND WERK zich zelfs nog SNELLER mag uitbreiden, tot een GELUKKIGE en vreedvolle wereld bevrijd is van zowel armoede, ziekte, smerigheid en vuil, als van egoïsme, hebzucht, begeerte, ijdelheid, nijd, afgunst, haat, wrok en moord.

Ja, we DOEN er iets tegen!

We HEBBEN EEN AANDEEL in het VERANDEREN VAN DE WERELD! □



INGRIJPENDE VERANDERINGEN

IN HEDENDAAGS

Wereldgebeuren

NEDERLAND had de afgelopen zomer een primeur in de vorm van het eerste grote popfestival op het vasteland van Europa. Ongeveer 70 tot 80 000 jeugdigen, gemiddelde leeftijd 20 jaar, en waarvan één derde uit meisjes bestond, waren bij elkaar om te genieten van het lawaai van de popmuziek, van elkaars aanwezigheid en van de drugs, die openlijk (en tegen verhoogde prijzen) op het terrein verkocht werden. Van de jongens had 29% en van de meisjes 21% voor de zekerheid hun eigen „stuff” maar meegenomen. Een drugteam gaf uitgebreide voorlichting over hoe drugs te gebruiken en welke drugs niet in te nemen. De politie hield zich discreet uit de buurt.

Ook aan seksuele voorlichting ontbrak het niet. De stand van de NVSH stond eendrachtig naast de kleinere stand van de homoseksuelen met hun bedekte leus, „Wie homoseksuelen verwerpt is zelf verwerpelijk.”

Hippies met hun drugs, poplawaai en hun nietsdoen, konden zich hier naar hartelust uitleven. Niet-hippies konden hippie worden en zich wagen aan soft drugs. „Hard drugs” heetten ten strengste verboden te zijn op het festival. De leer dat soft drugs niet tot hard drugs leiden hebben we op het terrein gelogenstraft gezien. Hoewel LSD beslist taboe heette te zijn, hebben we verscheidene op een „goede trip” gezien en gesproken. Een gymnasiast die 's morgens op het hoogtepunt van zijn trip was, vertelde ons later dat dit zijn eerste trip op LSD was. Ouders waren zoals gewoonlijk nergens van op de hoogte. En de meeste ouders zullen wel niet geweten hebben dat hun zoon of



Foto: Ambassador College

... Kralingen 1970, primeur voor Nederland ...

dochter aan het Festival meedeed. Wel opmerkelijk overigens daar de statistieken over het toenemende druggebruik op de middelbare scholen een niet mis te verstane taal spreken. Op sommige scholen hoort slechts 20% tot de „niet-rokers”.

Hoe kan het ook anders als de waarschuwend stemmen van o.a. politieautoriteiten, die direct met het druggebruik te maken hebben, en die weten dat de „hard druggers” uit de gelederen van de „soft druggers” komen, volledig overstemd worden door het geroep dat soft drugs ongevaarlijk zijn.

Het oorverdovende geloei, gesis, gekreun, gerochel en gegil van de pop-

bands overstemde alles — de waarschuwend stemmen en de stem van het gezonde verstand.

De popbands, het volslagen nietsdoen, sex in elke vorm, maar vooral de drugs, „hard” of „soft”, vormt één geheel. Een geheel dat niet meer weg te denken is. Wat is de aanleiding hiervan? Wat leidt jonge mensen ertoe hippie te worden? Is de hippe wereld van popmuziek, „love” en marihuana wel zo onschuldig als ze afgeschilderd wordt? In ons opnieuw bewerkte en geïllustreerde boekje *Hippies — Hervormers of Huichelaars* zult u een volledige, op feiten en statistieken gebaseerde uiteenzetting aantreffen. Schrijf ons vandaag nog om uw gratis exemplaar.

IN DIT NUMMER

★ **PERSOONLIJK**

De mens schijnt er altijd op uit te zijn geweest, wetten te verbreken, ongeacht of het nu fysische, chemische, morele of geestelijke wetten zijn. De wetten beginnen automatisch hun straf uit te voeren — een kwestie van oorzaak en gevolg. Duizenden jaren lang heeft de mensheid wetten gebroken — het GEVOLG veroorzaakt. Daarna tracht zij het gevolg te behandelen. Dit betekent feitelijk, of men er zich bewust van is of niet, dat de inspanningen van de mens tot doel hebben te voorkomen dat de natuurlijke wetten hun straf zouden vorderen. Zie pagina 1.

★ **ZO KUN JE NU EEN TIENER ZIJN!**

Wat overbruggt de kloof tussen de generaties? Waarom zijn zo veel jonge mensen ongelukkig, gefrustreerd en onverschillig? Wat is de bron van werkelijk geluk? Waar kun je de antwoorden vinden? Zie pagina 3.

★ **DE MAN DIE ZICH NIET DE WEELENDE KON VEROORLOVEN TIENDEN TE BETALEN**

Zie pagina 6.

★ **IS DE MENS DE „HOOGSTE“ VORM VAN LEVEN?**

Regelmatig assisteert onze researchafdeling Garner Ted Armstrong met de voorbereiding van zijn serie artikelen over evolutie. In dit artikel brengt onze staf een ander facet betreffende het evolutiedilemma naar voren. Zie pagina 9.

★ **DIT IS PAS LEVEN — ECHT UITBUNDIG LEVEN!**

Weet u hoe u ten volle — OVERVLOEDIG — kunt leven? In dit artikel kunt u te weten komen hoe u de vreugden van echt overvloedig leven kunt ondervinden. Zie pagina 11.

★ **INGRIJPENDE VERANDERINGEN IN HEDENDAAGS WERELDGEBEUREN**

Zie binnenzijde achterpagina.