

het **GOEDE NIEUWS**  
van de wereld van morgen



**Hommage aan  
Herbert W. Armstrong**

# het **GOEDE NIEUWS** van de wereld van morgen

5e JAARGANG No. 6

JUNI/JULI 1986

## Artikelen:

Ons Werk is speciaal voor ons bestemd	1
Herbert W. Armstrong 1892-1986	2
Na 54 jaar was Christus' apostel nog steeds zijn tijd vooruit!	4
„Het overdragen van de staf”	12
Beproeft alle dingen: Het bestuur in Gods Kerk	14
Vrienden gedenken mijnheer Armstrong	16
Een uniek persoon	18
Eerbetoon aan het leven	20
Mijlpalen uit het leven van Herbert W. Armstrong	21

**VOORPAGINA:** Herbert W. Armstrong, de apostel en algemeen leider van de Worldwide Church of God, is op 16 januari 1986 vredig in zijn huis in het Californische Pasadena overleden. Tot aan zijn dood gaf hij actief leiding aan Gods wereldomvattende werk dat aan alle volken het evangelie van Jezus Christus predikt. Dit speciale nummer van *Het Goede Nieuws* richt zich op het leven en het werk van mijnheer Armstrong en op het voortgaande werk van Gods Kerk.

*Het Goede Nieuws* wordt gepubliceerd door de Worldwide Church of God, 300 W. Green St., Pasadena, Calif., 91123, V.S. Copyright © 1986 Worldwide Church of God. Verantwoordelijke uitgever in België: H. Van Lerberghe, Postbus 3, 2120 Schoten. Alle rechten voorbehouden. Printed in England by Ambassador Press Ltd., St.Albans.

Gelieve uw correspondentie te richten aan:  
AMBASSADOR COLLEGE  
Postbus 444  
3430 AK Nieuwegein  
(Nederland)

Gaarne opgave van adreswijziging zo spoedig mogelijk.  
Indien mogelijk oud adresstrookje insluiten a.u.b.

## Oprichter

Herbert W. Armstrong  
1892 - 1986

## Uitgever

Joseph W. Tkach

## Hoofdredacteur

Dexter H. Faulkner

## Eindredacteur

Norman L. Shoaf

## Vaste medewerkers

Dibar K. Apartian

Jerold W. Aust

K. Neil Earle

John A. Halford

George M. Kackos

Ronald D. Kelly

Graemme J. Marshall

L. Leroy Neff

Bernard W. Schnippert

Richard H. Sedliacik

Clayton D. Steep

Philip Stevens

Earl H. Williams

## Redactie-assistent

Cheryl Ebeling

## Illustraties

Minette Collins Smith

## UITGEGEVEN DOOR DE WORLDWIDE CHURCH OF GOD

## Algemeen leider

Joseph W. Tkach

## Financieel beleid

Leroy Neff

## Directeur uitgeverij

Ray Wright

## Productie en distributie

Roger G. Lippross

## Regionaal directeur

Bram de Bree

## Internationale edities

Duits: John B. Karlson

Frans: Dibar Apartian

Nederlands: Bram de Bree

Spaans: Don Walls

## PERSOONLIJK

# Ons Werk is speciaal voor ons bestemd

**U** zult allen inmiddels gehoord hebben van de dood van Herbert W. Armstrong op 16 januari 1986.

Gods wegen zijn hoger dan de onze, en Hij ziet wat wij *niet kunnen* zien. Hij kent onze noden en *voorziet* daarin, zij het niet altijd op de wijze die wij verwachten.

Ik leerde lang geleden dat, ofschoon God ons zijn trouwe en onverbreekelijke belofte om te *genezen*, wanneer

men zich bekeert en *gelooft*, inderdaad geeft, Hij de beslissing over het *hoe* en *wanneer* aan zichzelf voorbehoudt. Als God inderdaad verkiest een gelovige te laten sterven, dan is die dood niet blijvend, maar slechts een tijdelijke toestand van rust van het lijden van deze huidige

heilloze wereld, in afwachting van de verlossing van ons lichaam om toegelaten te worden tot de glorieuze vrijheid van de zonen van God.

God schonk ons in barmhartigheid wat mijnheer Armstrong beschouwde als verscheidene extra-jaren van zijn leiderschap. God gebruikte hem op effectieve wijze om de Kerk tot een toegewijde, samenwerkende eenheid te maken die het doel van onze roeping, het bekendmaken van Christus' Evangelie van het spoedigkomende Koninkrijk van God, ten uitvoer brengt en de kudde, het Lichaam van Christus, voedt.

Ik voor mij heb uiteraard diep ontzag voor de verantwoordelijkheid die God op mijn schouders heeft gelegd als algemeen leider van de Worldwide Church of God, een verantwoordelijkheid waaronder ik mij klein voel. De apostel Paulus verklaarde dat hij „de geringste der apostelen” was (1 Kor. 15:9). In een andere passage zei hij dat hij „verreweg de geringste van alle heiligen” was (Ef. 3:8). Evenals Paulus ben ik ook de minste van de broeders. Toch weet ik, evenals Paulus: „Ik vermag alle dingen door Chris-

tus, Die mij kracht geeft” (Filipp. 4:13; *Statenvert.*).

Jezus zelf gaf ons het voorbeeld. Hij sprak niet op *eigen* gezag. Hij sprak de woorden en deed de werken van zijn Vader, *die in Hem was* (Joh. 14:10). Hij en zijn Vader waren EEN! Zij waren (en zijn) een volkomen *eenheid*. Diezelfde *goddelijke* eenheid moet Gods Kerk binden.

Ons Werk is speciaal voor ons bestemd. God heeft ons geroepen om *een van zin en een van hart* te zijn en door te gaan tot Christus terugkeert.

Opnieuw benadruk ik dat wij *overwinnen* prioriteit moeten geven. De tijd voor deze wereldse beschaving is nog maar *kort*. Maar er is nog *veel* te doen. Wanneer wij ons aan God onderwerpen en zorgvuldig en ijverig zijn wil nastreven in ons leven en DE WEGEN VAN DEZE WERELD VERZAKEN, dan zal God zijn Werk blijven zegenen. Hij zal ons leiding en richting geven, ons begeleiden. Maar wij moeten zijn aanwijzingen *tezamen* volgen, als ÉÉN LICHAAM. Jezus is niet verdeeld en *zal dat ook nooit zijn*.

Nadat Jezus was gekruisigd en begraven, besloten verscheidene van zijn discipelen te gaan vissen — weer terug naar hun oude beroep te gaan. Misschien dachten zij dat het werk was gedaan. Maar wat zij niet beseften was dat het belangrijkste werk *nog vóór hen lag!*

Bid als *nooit tevoren* — voor Gods volk, voor elkaar, voor de groei van het Werk, en bid alstublieft ook voor mij. Mijn gebeden zijn met u. Ik gevoel een diepe waardering en sympathie voor elk van u, leden en medewerkers. Blijf HET GOEDE NIEUWS en DE ECHTE WAARHEID lezen. Zij zullen, naar wij geloven, de beste tijdschriften op aarde blijven.”

Zal Christus ons bezig vinden met zijn Werk, wanneer Hij terugkeert? Dat is wel mijn bedoeling. En ik doe een beroep op u allen om mij bij te staan in de dienst van Christus en *vast te houden* aan de belangrijke opdrachten die Hij ons heeft gegeven, *geduldig en getrouw* volhardend tot het einde.



Pastor-General van de  
Worldwide Church of God





Herbert W.  
**Armstrong**

1892-1986

---

Op 16 januari 1986 's morgens om 5 uur 59, stierf, vredig in zijn huis in Pasadena in Californië, Herbert W. Armstrong, apostel en algemeen leider van de Worldwide Church of God, terwijl hij rustte in de lievelingsstoel van zijn overleden vrouw Loma. Hij was ruim 93 jaar oud.

Mijnheer Armstrong had Joseph W. Tkach, 'Director of Church Administration' en reeds lang dienaar in de Kerk, aangesteld om het ambt en de titel van 'Pastor-General' van de 80.000 leden tellende Kerk over te nemen. Op een bestuursbijeenkomst kort voor zijn dood sprak mijnheer Armstrong over het „overdragen van de staf” om de voortgang van het menselijk leiderschap van Gods Kerk onder Jezus Christus zeker te stellen.

Tot zijn dood bleef mijnheer Armstrong actief in de dagelijkse leiding van Gods wereldomvattende Werk. Hij was stichter en voorzitter van Ambassador College en van Ambassador Foundation en oprichter en algemeen hoofdredacteur van het tijdschrift DE ECHE WAARHEID, dat in zeven talen wordt uitgegeven en een wereldwijde oplage van meer dan acht miljoen exemplaren heeft. Mijnheer Armstrong was tevens oprichter en hoofdredacteur van HET GOEDE NIEUWS en van YOUTH 86.

Mijnheer Armstrong was wijd en zijd bekend door zijn verschijning in de radio- en televisieuitzendingen van *The World Tomorrow*, dat door 374 televisie- en 30 radiostations overal ter wereld wordt uitgezonden. Hij was de auteur van verscheidene boeken, waaronder *Mystery of the Ages* (1985), *The Wonderful World Tomorrow* (1979), *The Incredible Human Potential* (1978), *The Missing Dimension in Sex* (1969), *The United States and Britain in Prophecy* (1967; ned. vert. 1984) en zijn *Autobiography*.

Mijnheer Armstrong werd op 31 juli 1892, in Des Moines (Iowa) geboren als oudste zoon van Horace en Eva Armstrong. Zijn ouders waren

gerespecteerde, hardwerkende mensen van wie de voorouders rond 1680 van Engeland naar Pennsylvania waren geëmigreerd. Mijnheer Armstrong was een afstammeling van koning Edward I van Engeland. In juli 1917 huwde hij Loma Dillon, een onderwijzeres uit Iowa. Mevrouw Armstrong stierf in april 1967.

Mijnheer Armstrong werd de leider van het huidige tijdperk van de Kerk van God waarvoor in 1933 in Eugene, in de staat Oregon, de basis werd gelegd. Mijnheer Armstrong maakte in januari 1934 de eerste radiouitzending van *The World Tomorrow* en liet deze in februari volgen door het eerste nummer van THE

---

## Tot zijn dood bleef mijnheer Armstrong actief in de leiding van Gods Werk.

---

PLAIN TRUTH, dat hij de luisteraars gratis aanbood. THE PLAIN TRUTH (DE ECHE WAARHEID) wordt, evenals alle andere literatuur die door de Worldwide Church of God wordt uitgegeven, ook nu nog steeds gratis aangeboden.

Als auteur, spreker voor radio en televisie en algemeen hoofdredacteur van verscheidene tijdschriften was Herbert W. Armstrong zeer goed op de hoogte van het wereldgebeuren. Op zijn reizen bracht hij onder meer talrijke bezoeken aan wereldleiders. Deze ontmoetingen met keizers, koningen, presidenten en premiers gaven hem een uniek zicht op wereldzaken en vormden voortdurend het onderwerp van zijn geschriften en radio- en televisieuitzendingen.

Onder degenen met wie hij een persoonlijke ontmoeting had waren koning Bhumibol en koningin Sirikit van Thailand, wijlen koning Leopold III van België, keizer Hirohito van Japan, Deng Xiaoping van China, koning Juan Carlos van Spanje, wijlen koning Mahendra en koning Birendra en koningin Aishwarya van Nepal, wijlen keizer Haile Selassie van Ethiopië, koning Hoessein van Jordanië, wijlen

president Allende van Chili, premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië, wijlen premier Indira Ghandi van India, wijlen premier Golda Meir en premier Menachem Begin van Israël, wijlen president Anwar El-Sadat en president Hosni Moebarak van Egypte, president Soeharto van Indonesië en alle Japanse premiers sinds 1970, met inbegrip van premier Nakasone.

Vele eerbewijzen werden mijnheer Armstrong toegekend, waaronder het ereteken van de Japanse 'Order of the Sacred Treasure', 'Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand' en de 'Order of the White Elephant', de 'Presidential Medal of Merit' van president Marcos van de Filipijnen, een speciale vredesprijs van koning Leopold III van België en eredoctoraten van zowel de Iloilo als de Angeles Universiteit op de Filipijnen, alle als erkenning van zijn arbeid ten behoeve van wereldvrede.

Op 24 maart 1985 verleende koningin Sirikit van Thailand, op speciaal verzoek van koning Bhumibol, aan mijnheer Armstrong de ridderorde van de 'Ratanaporn II Class' voor zijn hulp aan humanitaire projecten van koning Bhumibol en koningin Sirikit. Deze onderscheiding is normaal voorbehouden aan leden van de Thaise koninklijke familie en wordt in speciale gevallen toegekend aan zeer goede vrienden van de koninklijke familie.

Mijnheer Armstrong besprak vaak de problemen waarmee iedere regeringsleider die hij bezocht werd geconfronteerd en legde daarbij de paradox uit van de ontzagwekkende wetenschappelijke en technologische vooruitgang te midden van verontrostende problemen. Door middel van Ambassador Foundation werkte mijnheer Armstrong samen met vele leiders door hulp te verlenen bij talrijke humanitaire en culturele projecten. De Foundation is nog steeds betrokken bij projecten in Israël, Egypte, Syrië, Engeland, Thailand, Japan, China, België, Kenia en andere delen van de wereld.

Mijnheer Armstrong werd erkend door leden van het corps diplomatieque als onofficiële „ambassadeur voor wereldvrede” en als „bruggebouwer tussen mensen overal ter wereld”. □



# Na 54

## was Christus' apostel nog

**D**eze maand is het vijfenvijftig jaar geleden dat Herbert W. Armstrong — in juni 1931 — in het ambt van apostel van Jezus Christus werd bevestigd.

Vijf jaar eerder was hij uitgedaagd tot een grondige bijbelstudie. „In het voorjaar van 1927 was mijn geest volledig ontdaan van de geloofsopvattingen die ik klakkeloos had aanvaard, en was Jezus Christus in mijn leven gekomen... Ik werd door Jezus Christus overmeesterd. Ik bekeerde mij, werd gedoopt en in mij werd een geheel nieuw leven verwekt”, luidt de beschrijving die mijnheer Armstrong van zijn bekering gaf.

Al spoedig begonnen kleine groepen mensen in Gods Kerk in het agrarische Oregon hem aan te sporen om voor hen te spreken. Uit de vruchten hiervan werd, reeds voordat mijnheer Armstrong was geordineerd, duidelijk dat God hem riep om een speciaal Werk te verrichten.

In 1933 gebruikte God hem om de moederkerk van de Worldwide Church of



De Jeans-school (linksboven), ± 20 km ten westen van Eugene. In 1933 hield hr. Armstrong hier een evangelisatiecampagne.

De heer Armstrong hield zijn eerste preek in 1928 in de Old Dever Store (boven) bij Salem. Op een eenvoudige schrijfmachine worden stencils gemaakt voor de eerste Plain Truth.

Een stencilmachine zoals deze rechts drukte het eerste nummer van The Plain Truth (februari 1934). Boven: een van de eerste nummers.



# jaar steeds zijn tijd vooruit!

*The*  
**PLAIN TRUTH**  
*A magazine of understanding.*

Vol. VIII No. 2 Published by HENRIK W. ARMSTRONG August-September 1947

**The Invasion of the British Isles  
in PROPHECY**

**Will Hitler succeed in conquering the British Isles?**

Will the INTER-CATY in the Atlantic be the first step in the invasion of the British Isles? Will the INTER-CATY be the first step in the invasion of the British Isles? Will the INTER-CATY be the first step in the invasion of the British Isles?

*The*  
**PLAIN TRUTH**  
*A magazine of understanding.*

Vol. VIII No. 2 Published by THE RUSSO GROUP OF COS November-December 1947

**RUSSIA and the WAR  
at the Moment!**

**WHAT's happened to HITLER? Will Germany get a second peace with Stalin? Will Russia fight Japan? Here's the Plain Truth about the war and world events at the moment!**

What's happened to Hitler? Will Germany get a second peace with Stalin? Will Russia fight Japan? Here's the Plain Truth about the war and world events at the moment!



**Nummers uit de eerste periode van The Plain Truth (boven); het tijdschrift heeft zich steeds gericht op de ware betekenis van de wereldgebeurtenissen, gezien in het licht van de bijbelse profetieën. Rechts: het I.O.O.F.-gebouw in Eugene, Oregon, huisvestte de groeiende uitgever- en verzendfaciliteiten waarover het Werk beschikte van 1941 tot 1947. Linksonder: Don Hunter, in de opnamestudio in zijn huis in Eugene, waar hij de eerste opnamen voor de radiouitzendingen van mijnheer Armstrong maakte. De heer Hunter is nu gepensioneerd directeur van de audiovisuele dienst van de Universiteit van Oregon. De boodschappen van mijnheer Armstrong werden op platen vastgelegd (rechtsonder).**



God te vormen in een platte-landsschool bij Eugene, in de staat Oregon. Het Filadelfiatijdperk van de Kerk was aangebroken!

In hetzelfde jaar kreeg mijnheer Armstrong de gelegenheid om te spreken op een plaatselijk radiostation met 100 watt vermogen. De reactie van de luisteraars was zo bijzonder dat de beheerder van het zendstation mijnheer Armstrong voorstelde regelmatig uitzendingen te verzorgen. Als resultaat daarvan ging, zuiver en alleen op geloof gebaseerd, voor het eerst in januari 1934 het programma dat *The World Tomorrow* zou worden, de ether in.

In februari van dat jaar werd het eerste nummer van het tijdschrift THE PLAIN TRUTH — oplage 250 exemplaren — geproduceerd met behulp van een geleende stencilmachine.

Met dit bescheiden begin werd het ware Evangelie van Jezus Christus opnieuw, en voor het eerst sinds de dagen van de oorspronkelijke apostelen, in het openbaar verkondigd.

Het ware christendom herstellen was pionieren in de ware zin des woords. De pioniersgeest is steeds een kenmerk gebleven van het Werk dat God door de jaren heen heeft gezegend en vergroot. Het is als een mosterdzaadje gegroeid.

In 1947 werd in Pasadena het Ambassador College opgericht om personeel op te leiden dat mijnheer Arm-

*Belknap Springs, Oregon (rechts), een Feestplaats uit het vroege Filadelfiatijdperk van Gods Kerk.*



*Post buiten het kantoor in Eugene (boven). Mijnheer Armstrong aan de microfoon in Eugene (rechts).*



*Mijnheer Armstrong woonde in 1945 de Conferentie van San Francisco bij (onder). Rechts: het portret van mijnheer Armstrong uit de eerste studiegids van Ambassador College.*



*Een van de eerste foto's van de bibliotheek van het College.*



*Na een reis in 1947 naar Europa gaven mijnheer en mevrouw Armstrong verzamelde brieven uit die hun reis en hun indrukken van de na-oorlogse wereld beschrijven.*

While on our trip abroad during February and March, 1947--our first time away from The North American continent--we wrote as many letters as time afforded to our children, grandchildren, and brethren at home in Eugene, Oregon.

Travel is education. It is an experience--and experience also is education. The record of our most unusual experiences, day by day, we feel may prove not only interesting reading, but helpful to many of our friends and co-workers.

Most writers, it seems, who write of Europe are veteran world travelers. And always they seem to neglect to write about those many little things that appear so strange and different to an American in foreign lands for the first time. We believe you will read here many of those interesting little things of other countries you've always wondered about. Also recorded are our impressions of this post-war WORLD in which we live.

Upon assembling these letters, we find they make up a sizeable volume. But we feel it is worth while to publish them --- so here they are, just as we wrote them --- the personal, private, intimate family letters to our own children--and we invite you to steal a look over our shoulders, and read them with our own family.

*Robert Armstrong.*

*Lorna D. Armstrong*

*De Campus van Ambassador College na een zeldzame sneeuwval in januari 1949 (links); de Armstrongs tijdens een bezoek aan Israël (rechts).*



*In januari 1953, 19 jaar na de start van de radiouitzendingen en 1000 jaar nadat het Evangelie voor het eerst Europa bereikte, kwam The World Tomorrow op Radio Luxemburg (rechts).*

*Vanaf 1934 zond Christus' apostel het Evangelie van Christus uit, dat bijna 1900 jaar aan de wereld onthouden was. De foto rechts dateert uit de jaren '50.*

*Mijnheer Armstrong tijdens een tv-programma van The World Tomorrow in de jaren '50 (onder); de Distributieafdeling in ± 1951 (rechts).*



*Televisieuitzending en vanuit de studio van het College in de jaren '50, met Norman Smith (boven).*





*Plechtigeden ter gelegenheid van de start in 1972 (links) van de bouw van het Ambassador Auditorium, het kopstuk van de campus in Pasadena.*



*Op Ambassador's vroegere campus in Bricket Wood, Engeland, bevindt zich Memorial Hall (boven). Links, de Grand Hall van Memorial Hall.*

strong in het Werk moest assisteren. Naarmate er mensen beschikbaar kwamen, begon het aantal plaatselijke gemeenten te groeien, en zo ging het ook met alle andere facetten van het Werk.

In 1953 werden de deuren geopend om het Evangelie via de radio in Europa bekend te maken. Vervolgens kwam in 1955 het programma *The World Tomorrow*, dat op weg was het meest beluisterde radioprogramma ter wereld te worden, voor het eerst op de televisie. Intussen nam het tijdschrift THE PLAIN TRUTH in omvang en kwaliteit toe.

Mijnheer Armstrong, een man met visie en een vooruitziende blik, paste zich voortdurend aan de veranderde omstandigheden aan en gebruikte alle bruikbare middelen die beschikbaar waren om Gods waarheid als een getuigenis aan de wereld te brengen.

Die middelen waren, behalve radio, televisie, DE ECHTE WAARHEID en andere tijdschriften, waaronder HET GOEDE NIEUWS, ontmoetingen met wereldleiders, advertenties in nationale en internationale publikaties, lezingen, het uitgeven van boeken en van gratis boekjes en artikelen en het sponsoren



*De campus van Ambassador College in Pasadena won verscheidene prijzen. Boven: voorbereidingen voor de bouw van het Academisch Centrum; luchtfoto van de campus; mijnheer Armstrong op een bulldozer op het bouwterrein; het voltooide Academisch Centrum. Rechts: de bibliotheek op de Big Sandy-Campus van Ambassador College in Texas.*





**Het Ambassador Auditorium is wereldberoemd geworden als centrum van uitvoerende kunsten. Linksonder: het Auditorium in aanbouw en rechts: voltooid. Linksmidden: Carlo Maria Giulini dirigeerde het Weens Symphonieorkest bij het openingsconcert van het Auditorium op 7 april 1974. Andere beroemdheden die in het Auditorium optraden waren onder meer de tenor Luciano Pavarotti, Bob Hope en Sammy Davis Jr. en de pianist Artur Rubinstein.**



**Koning Leopold van België en mijnheer Armstrong ontwikkelden een warme vriendschap.**



**Tijdens het prediken van het Evangelie van Christus kwam mijnheer Armstrong in contact met talrijke wereldleiders, onder wie, boven, koning Juan Carlos van Spanje, president Nguyen van Thieu van Zuid-Vietnam en prins Mikasa van Japan. Links: mijnheer Armstrong ontmoette president Soeharto van Indonesië, koning Hoessein van Jordanië en president Jomo Kenyatta van Kenya.**

van bepaalde culturele en humanitaire projecten.

Tot aan zijn dood op 16 januari 1986 bleef mijnheer Armstrong op dynamische en krachtige wijze leiding geven aan het groeiende Werk dat God door hem had opgebouwd. In het laatste jaar van zijn leven maakte mijnheer Armstrong lange reizen naar Azië en Europa om het Evangelie te prediken en door de Kerk gesponsorde projecten te bezoeken. Hij was aanwezig bij de viering van het 40-jarig jubileum van de ondertekening van het Handvest van de Verenigde Naties in San Francisco.

Mijnheer Armstrong voltooide eveneens het boek dat wellicht het belangrijkste boek van de afgelopen 1900 jaar is: *Mystery of the Ages*. Dit boek neemt de stukken van de legpuzzel die de Bijbel vormt op en past ze alle tezamen in een duidelijke, begrijpelijke vorm om de essentiële waarheden, die tegenwoordig zo weinig worden begrepen, uit te leggen.

Op 10 januari 1986 benoemde mijnheer Armstrong Joseph W. Tkach om hem na zijn dood op te volgen als pastor-general.

Na meer dan een halve eeuw ziet Gods Werk nog steeds vooruit en wijst de weg naar de vredige wereld van morgen, door het Evangelie van Gods Koninkrijk aan de mensheid te prediken.

Enkele van de hoogtepunten van Gods Werk in de afgelopen 54 jaar zien wij hier afgebeeld. □



**Campagnes in het openbaar** (boven: op de Filipijnen) bleven belangrijk bij het prediken van het Evangelie. Rechts: mijnheer Armstrong met Deng Xiaoping van China.



**Koningin Sirikit, mijnheer Armstrong en zijn assistent Aäron Dean** bezoeken een landbouwproject in Thailand. Rechts, van bovenaf: in het kantoor van premier Nakasone; in gesprek met president Anwar Sadat; en met president Jajewardene.



**Ofschoon mijnheer Armstrong pas met regelmatige televisieuitzendingen begon toen hij in de 80 was, was hij een geoefend spreker en bouwde hij het programma The World Tomorrow uit tot een programma van topklasse. Rechtsmidden: mijnheer Armstrong schreef vaak artikelen in zijn 'kantoor in de lucht'.**





**Gods Kerk geeft veel publikaties uit. Mijnheer Armstrong met het 50-jarig jubileumnummer van de Plain Truth.**



**Verleden zomer reisde mijnheer Armstrong naar Des Moines (Iowa) om aanwezig te zijn bij de viering van het 20-jarig bestaan van Gods gemeente.**



**Mijnheer Armstrong presenteert zijn laatste boek, Mystery of the Ages, aan studenten van Ambassador College (boven).**



**Joseph W. Tkach, mijnheer Armstrong's opvolger als menselijk leider van Gods Kerk, ontmoet mijnheer Armstrong op het vliegveld (rechtsboven) en spreekt de aanwezigen in het Ambassador Auditorium toe.**



**O**fschoon God besloot Herbert W. Armstrong, de eerste menselijke leider van Gods Kerk in dit Filadelfiatijdperk (Openb. 3:7-13), te laten sterven, blijven de Kerk en het Werk van God onverminderd voortgaan.

Uiteraard! Jezus heeft immers gezegd dat de poorten van het graf Gods Kerk nooit zullen overweldigen (Matth. 16:18). De verkondiging van Gods komende Koninkrijk is nog steeds noodzakelijk (Matth. 24:14). Nog steeds moeten uit alle volken discipelen worden gemaakt (Matth. 28:19).

Jezus Christus, het levende Hoofd van de Kerk (Ef. 1:22-23), blijft de Kerk actief leiden en besturen door middel van de door mijnheer Armstrong aangewezen opvolger, Joseph W. Tkach.

Mijnheer Armstrong noemde zijn benoeming van de heer Tkach „het overdragen van de staf”. Het is interessant te weten hoe bij een estafette een stok wordt doorgegeven. Hij wordt niet doorgegeven om een wedloop te beëindigen, maar om hem voort te zetten. De wedloop stopt niet, er is alleen sprake van een snelle aanpassing wanneer de estafettestok van de ene renner aan de volgende wordt doorgegeven. Is de stok eenmaal in



Joseph W. Tkach

## „Het overdragen van de staf”

*De benoeming door mijnheer Armstrong van zijn opvolger is een recent voorbeeld van hoe God voorziet in het leiderschap van zijn volk.*

handen van de volgende renner, dan wordt het tempo opgevoerd.

Dat is wat er nu in het Werk gaat gebeuren! Na ons te hebben aangepast zullen wij voortrennen met de

stok die vóór ons aan mijnheer Armstrong werd gegeven, met de lessen die God door hem heeft geopenbaard, gebruikmakend van wat reeds bereikt werd, voortbouwend op het fundament en voortgaand naar de eindstreep.

De Bijbel biedt verscheidene voorbeelden van een probleemloze en ordelijke overdracht van het menselijke gezag onder Gods regering.

### Mozes en Jozua

Mozes was een uniek man die door God voor een speciale taak was geroepen. Hij leidde de Israëlieten uit Egypte tot aan de grens van het Beloofde Land.

Met verstand van zaken en daartoe gekwalificeerd (Hand. 7:20, 22) kweet Mozes zich met succes en ijver van zijn taak. Maar God besloot dat niet hij Israël Kanaän zou binnenleiden.

De staf werd overgedragen — de taak om Israël het land binnen te leiden ging over op Jozua.

Mozes sprak tot geheel Israël over deze machtsoverdracht, evenals mijnheer Armstrong Gods Kerk informeerde over zijn benoeming van de heer Tkach (Deut. 31:1-3).

Hoe wist Mozes dat hij Jozua moest uitkiezen? God openbaarde het (vers 14)! Op dezelfde wijze bracht God mijnheer Arm-

strong ertoe de kwaliteiten voor het leiderschap in mijnheer Tkach te zien.

Jozua had in de voorste linies gestreden (Ex. 17:8-10). Mijnheer

Tkach heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in de voorste linies gevochten. In zijn vele jaren als dienaar is hij ook gewikkeld geweest in geestelijke gevechten. Hij heeft mijnheer Armstrong en de Kerk moedig gesteund.

Zegende God Jozua? Hij leidde Israël door de Jordaan naar Jericho. Zes dagen lang trokken zij eenmaal per dag om de stad en bliezen op horens. Op de zevende dag liepen zij zevenmaal om de stad heen, terwijl zij op de horens bliezen — en de muren stortten in!

Ziet u een parallel tussen die gebeurtenis en wat er plaats zal hebben voor Christus weerkomt? Er zal op zeven bazuinen worden geblazen en de zeven laatste plagen zullen neerdalen, en dan zal deze boosaardige wereld instorten. (Vraag voor meer informatie ons gratis boekje *Het boek Openbaring eindelijk onthuld!* aan.)

God gebruikte Jozua op krachtige wijze om Israël te leiden. Jozua bleef trouw aan wat hij onder Mozes had geleerd, zoals ook mijnheer Tkach vastbesloten is trouw te blijven aan wat hem onder mijnheer Armstrong is geleerd (Jozua 24:31).

### Elia en Elisa

God gebruikte Elia om jegens Israël te getuigen dat zij de verering van de afgod Baäl moesten staken (1 Kon. 18). Zo ook stelde mijnheer Armstrong de mensen in kennis van de ware God.

Elia had, evenals mijnheer Armstrong, een opvolger: Elisa. Elia gaf Elisa zijn mantel, het symbool van zijn ambt en gezag (1 Kon. 19:19). Mijnheer Armstrong oefende mijnheer Tkach in het gebruik van macht en stelde hem aan in verantwoordelijke posities in Gods Werk.

2 Koningen 2:9 geeft aan dat Elisa een dubbel deel wenste van de heilige Geest die in Elia had gewerkt. Waarom? Omdat hij als Elia kon zijn — omdat hij het werk van Elia zou kunnen doen. Elisa ontving Gods kracht en ging voort om een nog groter werk te doen (vers 13-14). God droeg de macht en de zegen van het ambt over op Elisa.

### Christus en Petrus

Jezus koos één man uit, Petrus (Matth. 16:13-18), om de leidende apostel te zijn. Petrus zou het fysieke

hoofd zijn van Gods Kerk op aarde; hij moest de stok verder dragen na de dood van Jezus, die het fundament legde en de personen onderrichtte die Petrus zou gebruiken om het Evangelie te verkondigen aan de wereld.

Mijnheer Armstrong heeft vele mensen opgeleid en nu heeft hij de verantwoordelijkheid aan mijnheer Tkach gegeven om deze mensen te gebruiken bij het voltooiën van het Werk. Vers 19 zegt dat aan Petrus de verantwoordelijkheid werd gegeven om bindende beslissingen te nemen.

In Johannes 14:12 zei Christus dat degenen die in Hem geloven nog grotere werken zouden doen dan Hij. Het is een feit dat er nu voor de Kerk van God een nog groter Werk te doen valt!

Wat zijn de gemeenschappelijke elementen in de gevallen die wij besproken hebben? 1) God droeg de macht van de oorspronkelijke leider over op een nieuwe leider. 2) De nieuwe leider baseerde zijn leiderschap op het onderricht van zijn voorganger. 3) God heeft het werk van de nieuwe leider altijd gezegend.

### En nu — een nieuwe menselijke leider

Joseph William Tkach, 59, diende in de U.S. Navy en ontving een technische basisopleiding die hij in 1945 afsloot. Vervolgens bezocht hij het Illinois Institute of Technology in Chicago, waar hij een studie volgde in bedrijfsmanagement.

In 1950 werd mijnheer Tkach in dienst genomen door Hupp Aviation. In 1963 nam hij ontslag om zich in dienst van Gods Kerk te stellen.

Eens werd hij door Hupp Aviation ontslagen omdat hij Gods sabbat onderhield, die op zaterdag valt. (Lezers die in de ware sabbat zijn geïnteresseerd kunnen ons gratis boekje *Welke dag is de christelijke sabbat?* aanvragen.)

„Men dreigde mij dat, als ik op die sabbat niet kwam voor een speciale vergadering, ik zou worden ontslagen”, herinnert zich de heer Tkach. „Toen ik van de kerkdienst thuiskwam, lag er een telegram op mij te wachten met de mededeling dat ik ontslagen was.

„Op maandagmorgen ontving ik een telefoontje van de personeelschef die zei: ‘De directie wil dat je onmiddellijk komt, zo snel je maar kunt.’

„Ik wist niet wat mij te wachten stond”, zegt mijnheer Tkach. „Maar toen ik bij de fabriek aankwam, waren op het parkeerterrein bijna 2000 mensen op de been in een wilde staking, omdat zij gehoord hadden dat ik was ontslagen.

„U ziet, wij dienen een God die voor ons vecht. Ik kreeg mijn baan terug.”

Op 31 maart 1951 trouwde de heer Tkach met Elaine Apostolos uit Chicago. De heer en mevrouw Tkach hebben een zoon en twee dochters.

Mijnheer Tkach werd gedoopt op 1 maart 1957, in Chicago, en begon zijn dienaarswerk als assistent in de gemeenten van Chicago. Op 7 januari 1961 werd hij als diaken geordineerd en op 3 juni 1963 als ‘local elder’.

Van 1966 tot 1969 studeerde mijnheer Tkach op Ambassador College. In 1974 werd hij ‘preaching elder’.

In juli 1979 werd hij benoemd tot hoofd ‘Ministerial Services’ (thans ‘Church Administration’). In datzelfde jaar ordeneerde mijnheer Armstrong mijnheer Tkach tot evangelist en benoemde hem tot hulp-pastor van de Auditorium P.M.-kerk in Pasadena waarvan mijnheer Armstrong zelf de pastor was.

Als persoonlijk assistent van mijnheer Armstrong werd mijnheer Tkach in 1981 door mijnheer Armstrong aangesteld in de ‘Advisory Council of Elders’.

„Hij heeft ons het belang doen inzien van de reden waarom wij werden geroepen”, zegt de heer Tkach met verwijzing naar mijnheer Armstrong. Wij zijn hier om te worden onderwezen en te worden opgeleid. Het is nu niet de tijd om in wanhoop af te haken. Het is nu niet de tijd om, zoals de discipelen, te gaan visen.

„Het is nu wel de tijd om op te staan en mee te gaan tellen in het doen van Gods Werk. Bedenk dat dit ons leven is.

„En dus, naarmate de hoofdstukken aan het levende boek der Handelingen worden toegevoegd, behoren er geen leemten te zijn, maar slechts een baken van trouw om ons te helpen starten vanaf de plaats waar mijnheer Armstrong eindigde. Dit is de erfenis die ons is nagelaten, om door te gaan met het Werk. Wij hebben een ontzagwekkende verantwoordelijkheid.” □

## Het bestuur in Gods Kerk

**W**at is de juiste bestuursvorm voor de Kerk?

Het lijkt ongelooflijk, maar terwijl de meeste mensen weleens hebben nagedacht over de voor- en nadelen van de verschillende landelijke en stedelijke regeringsvormen, is er bijna niemand die stilstaat bij de bestuursvorm van de kerk waar hij of zij lid van is, of die zich afvraagt of deze wel met de bijbelse normen overeenkomt.

Deze onwetendheid is gevaarlijk. Want hoe kan een kerk pretenderen de ware kerk te zijn tenzij haar basis — haar bestuur — gevormd is naar het hemelse model en niet naar het wereldse? Wij behoren te weten hoe het bestuur van Gods ware Kerk is geconstrueerd, en hoe het moet functioneren.

### De basisdoctrine

Gods regeringsvorm in zijn Kerk is een theocratie met Christus aan het hoofd en daaronder de door God gekozen dienaren die onder Christus hun verantwoordelijkheden dragen. Het is een bestuur gebaseerd op geloof, waarin de leiders hun wil onderwerpen aan die van Christus en de leden erop vertrouwen dat God zijn Kerk door middel van die leiders bestuurt.

### De leerstellingen van deze wereld

Er is niet veel denkwerk voor nodig om in te zien dat de bestuursvormen van de gevestigde christelijke kerken mijlenver van het bijbelse model afstaan.

Veel kerken hebben een democratisch bestuur; de leden kiezen hun

functionarissen om de kerk te leiden en beslissen zelfs over de aanstelling en het ontslag van de predikanten. Andere kerken zijn slechts voor een deel democratisch, in die zin dat de predikant wordt gekozen, terwijl de lagere beambten vervolgens worden benoemd. Sommige kerken hebben onafhankelijke, plaatselijke besturen die vertegenwoordigers naar grotere kerkeraden afvaardigen om over belangrijke zaken te beslissen. Weer andere worden bestuurd door een patriarch die zelf alle beslissingen neemt. En tenslotte zijn er kerken die bestuurd worden door een soort „natuurlijke selectie” waarbij degenen die de noodzakelijke politieke handigheid bezitten, zichzelf de topposities toebedelen.

Wat is nu de juiste bestuursvorm voor Gods ware Kerk? Hoe werkt die? Hoe worden de leiders benoemd? Wie houdt die leiders in het rechte spoor?

### De bijbelse leer

Niemand die serieus de Bijbel bestudeert, kan op basis van de Bijbel of van de wetten van de logica beweren dat de Bijbel enige andere gezagsstructuur voorstaat dan die waarvan God het levende hoofd is. De Kerk is dus een theocratie, wat

wil zeggen dat zij wordt bestuurd door God.

God de Vader heeft het hoogste gezag over alle dingen, dus ook over de Kerk. Ook Jezus Christus heeft gezegd: „De Vader is meer dan Ik” (Joh. 14:28). Toch staat er duidelijk in de Bijbel dat aan Jezus Christus de algemene leiding is overgedragen over alle kerkelijke zaken. Lees hiervoor Efeze 1:22; 5:23 en Mattheüs 16:16-18.

Hoewel de Bijbel duidelijk verklaart dat Jezus het hoofd van de Kerk is, is hiermee het bestuur van de Kerk nog niet compleet. Christus is de hoeksteen van het bestuur, en stelt onder zich mensen op officiële posten aan, die zo deel uitmaken van het fundament van zijn regering. In Efeze 2:19-20 zegt Paulus dat de Kerk is „gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is”.

In het Nieuwe Testament worden de bestuursfuncties voornamelijk door geordineerde dienaren verricht, terwijl andere functies naar behoefte door daarvoor gekwalificeerde leden worden vervuld. Efeze 4:11: „En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.” In 1 Korinthe 12:28 wordt melding gemaakt van andere, ongeordineerde personen die verschillende werkzaamheden verrichten. En uit deze verzen blijkt duidelijk, dat niet alle dienaren dezelfde rang of verantwoordelijkheid bezitten, terwijl zij wel allemaal „oudsten” zijn.

Andere verzen, zoals 1 Timotheüs 5:17 („De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe”) en 1 Korinthe 5:1-5 (waarin wordt aangetoond dat dienaren de bevoegdheid hebben om strafmaatregelen op te leggen), laten zien dat God de





dienaren bestuurlijke bevoegdheid geeft en niet alleen de bevoegdheid om de waarheid te prediken zonder verder enige macht om binnen de Kerk op de naleving van het onderwijs toe te zien.

Wij zien dus dat de Kerk wordt bestuurd door haar functionarissen, de dienaren, die elk hun eigen rang en functie hebben. Aan het hoofd van hen staat Jezus Christus, die zelf onder leiding staat van God de Vader.

Er zijn echter nog twee kwesties met betrekking tot de juiste bestuursvorm van de Kerk die van groot belang zijn. Ten eerste: wie stelt de dienaren in de Kerk aan en volgens welke procedure? Ten tweede: wie houdt de leiders van de Kerk, die immers worden benoemd, en niet gekozen, in het rechte spoor en wie geeft leiding aan hun handelingen, opdat zij standvastig blijven?

Wij beginnen met de eerste vraag. Dienaren worden door de Kerk aangesteld en geordineerd, door middel van reeds geordineerde dienaren. Dit gebeurt in overeenstemming met duidelijke bijbelse richtlijnen.

Christus zei tegen zijn discipelen dat zij niet Hem gekozen hebben, maar Hij hen (Joh. 15:16). Zij werden niet bij stemming verkozen en stelden zich evenmin vrijwillig beschikbaar. Vervolgens werden de apostelen door God geïnstrueerd om anderen te ordineren (Hand. 13:1-3), terwijl Paulus voorschreef dat er onberispelijke mensen moesten worden aangesteld (Titus 1:5-6).

Deze ordinatie is niet willekeurig, niet afhankelijk van de grillen van degene die de ordinatie verricht of degene die geordineerd wordt. Iemand die voor een ordinatie in aanmerking komt, moet eerst voldoen aan de voorwaarden van de positie die in 1 Timotheüs 3:1-7 worden beschreven. Dit bewijs moet worden gevonden in de vorm van de vruchten die hij voortbrengt, welke in alle duidelijkheid aanwezig moeten zijn voor de dienaren in functie van de Kerk (Matth. 7:15-16). Deze belangrijke beslissing behoort gepaard te gaan met veel gebed en vasten (Hand. 13:3).

Wij zien dus dat het ambt van dienaar niet iets is waarvoor men zich vrijwillig kan aanmelden of waarvoor men zelf kan kiezen in de gebruikelijke zin van het woord.

Omdat dienaren worden benoemd door degenen die in de gezagspiramide boven hen staan, kan men zich afvragen hoe en door wie de hoogste gezagsdrager van de Kerk, de pastor-general, gekozen wordt.

Wanneer de pastor-general of de algemeen leider van de Kerk voelt dat zijn dood nadert of dat hij zijn taak wegens ziekte niet meer naar behoren kan uitvoeren, kan hij na gebed en na wijs advies ingewonnen te hebben, zijn eigen opvolger aanwijzen. Als hij sterft of ziek wordt zonder een opvolger te hebben aangewezen, zullen de hoogstgeplaatste dienaren in de Kerk na gebed overeenkomstig de wil van God een opvolger benoemen. Als een dergelijke benoeming niet tot stand kwam, zou God zelf omstandigheden scheppen waardoor de man van zijn keuze een hoofdrol gaat spelen in zijn Werk (zodanig zelfs tegen de eigen wil van die persoon in — zie Jona 1 en 2).

Benadrukt moet worden dat God de persoon kiest die het ambt van pastor-general gaat vervullen. Het is niet de keuze van de betreffende persoon zelf. Evenmin is het de keuze van degene of degenen die hem aanstellen, hoewel zij misschien als menselijke instrumenten worden gebruikt om de wil van God te ontdekken en uit te voeren. Het is de keuze van God. Hij geeft ieder kerklid de verantwoordelijkheid in de Kerk die Hem goeddunkt (1 Kor. 12:18).

Alles wat wij tot dusverre over bestuur in de Kerk hebben gezegd benadrukt de noodzakelijkheid om het antwoord op de tweede vraag te weten. Aangezien de leiders van de Kerk worden benoemd en niet bij stemming worden verkozen, en aangezien de leden van de Kerk geen toezicht op hen kunnen uitoefenen, wie heeft dan de verantwoordelijkheid deze leiders in geestelijk en bestuurlijk opzicht in het juiste spoor te houden?

Het antwoord luidt dat Gods bestuur in zijn Kerk een bestuur van geloof is. Eenvoudig gezegd betekent dit, dat de leden geloven dat achter de materiële, uiterlijke verschijning van de Kerk de ongeziene hand van Jezus Christus opereert, die alle zaken leidt. Ware christenen vertrouwen erop dat God de Kerk leidt, zegent, en haar of haar dienaren zodanig corrigeert en haar algemene koers uitzet.

Van de tijd van Mozes en de opstand van Korach (een leider die door God wegens opstandigheid werd gedood — Numeri 16), via de tijd van de apostelen en de uitsluiting van Judas Iscariot, tot aan de dag van vandaag heeft Christus aangetoond dat Hij zeer wel in staat is zijn Kerk te besturen, capabele mensen op de juiste plaatsen te zetten, tot de orde te roepen wie dat nodig heeft.

### Sleutelverzen

Hier volgen belangrijke teksten waarop wij bij de bestudering van dit onderwerp in het bijzonder moeten letten: Efeze 1:22; 5:23 — Christus is het Hoofd van de Kerk. Efeze 2:19-20 — de basis van de Kerk bestaat uit de groep sleutelfiguren die steunen op de hoeksteen, Jezus Christus. Efeze 4:11 en 1 Korinthe 12:28 — de dienaren hebben verschillende rangen. 1 Korinthe 5:1-5 en 1 Timotheüs 5:17 — de dienaren hebben bestuurlijk gezag. Handelingen 13:1-3; Titus 1:5-6; 1 Timotheüs 3:1-7 — de dienaren worden aangesteld volgens de wil van God en met inachtneming van hun kwalificaties. 1 Korinthe 12:18 — Christus benoemt mensen.

Inderdaad, door de eeuwen heen hebben de mensen geworsteld om voor hun land een doeltreffende regering te vormen, maar de kwestie van wat de juiste bestuursvorm voor de kerk is, hebben zij genegeerd. God echter heeft zijn Kerk niet verwaarloosd en heeft in haar een hoeksteen gelegd, zijn Zoon Jezus, en het fundament van hen die Hij heeft geroepen om aan zijn Kerk krachtig en energiek leiding te geven. □

# Vrienden gedenken mijnheer Armstrong

**T**ijdens de vervulling van de grote opdrachten die God hem gaf, ontwikkelde Herbert W. Armstrong een warme vriendschap met tientallen leidinggevende men-

hun leven door mijnheer Armstrong werd beïnvloed en hoe het was om met hem te werken.

Hier volgt een terugblik op de herinneringen en boodschappen die Herbert W. Armstrong naliet. Wij hebben zoveel condoléances en herinneringen opgenomen als de ruimte in dit nummer van HET GOEDE NIEUWS ons toeliet.

Het hele leven van mijnheer Armstrong was sterk gericht op één ding: Gods Werk. Hij leefde, at, sliep en ademde Christus' opdracht aan de Kerk. Al zijn gesprekken en discussies handelden of direct over of kwamen al spoedig neer op Gods plan, het Evangelie, de Kerk, het Werk of de Bijbel. De grote vreugde van zijn leven was het doen van Gods wil. En hij bleef die doen tot het einde van zijn lange en veelbewogen leven.

Joseph W. Tkach  
Pastor-General  
Worldwide Church of  
God

De enige reden waarom Jezus Christus mijnheer Armstrong kon

gebruiken als apostel in onze eeuw was dat hij nooit apostel wilde zijn — ook al zeiden zijn ordinatiepapieren dat hij in die hoedanigheid was aangesteld.

In de loop der jaren kreeg mijnheer Armstrong niet alleen inzicht in het bestuur van de Kerk, maar leerde ook daar naar te leven.

Herman L. Hoeh  
Hoofdredacteur  
van THE PLAIN TRUTH

Bedroefd en geschokt door het bericht van het overlijden van de heer Herbert Armstrong, voorzitter van Ambassador Foundation, en goede vriend van het Chinese volk. Zijn bijdrage tot wederzijds begrip en vriendschap tussen het volk van China en dat van de Verenigde Staten zal ons altijd bijblijven. Brengt u mijn deelneming over aan zijn familieleden.

Tang Shubei  
Consul-Generaal van China  
San Francisco

Hunne Majesteiten gaven mij opdracht hun oprechte medeleven en hun condoléances in verband met het overlijden van Herbert W. Armstrong over te brengen, alsmede hun hoop dat het leven van welwillendheid, altruïsme en het streven naar een beter begrip tussen de volken dat de heer Armstrong leidde een inspirerend pad zal blijven dat anderen zullen volgen.

Adnan Abu Odeh  
Gezant van het Hasjemitisch Hof  
van Jordanië

Ik ben diep bedroefd over het bericht van het overlijden van Herbert W. Armstrong. Hij was een groot meester die pleitte voor wereldvrede en die zijn leven en bezit geheel in dienst stelde van eeuwige vrede voor onze wereld.

De studenten, de staf en het bestuur van ons instituut in Mt. Lavinia, Sri Lanka, willen hun leedwezen betuigen over het verlies van deze liefdevolle man.

Mapalagama Wipulasara  
Maha Thera  
Direkteur

Parama Dhamma Chetiya Pirivena

Mij werd vaak gevraagd: „Hoe werd mijnheer Armstrong ontvangen?” De ontvangst door degenen die hem reeds ontmoet hadden was warm en vaak hartelijk. En degenen die hem voor het eerst ontmoetten zagen hem al spoedig als een man met inzicht en wijsheid . . .

Ofschoon zij het vaak niet wilden toegeven, en zij niet geloofden dat het zou gebeuren, werd toch het Evangelie hun gegeven als een getuigenis. Het was dui-



*De Koningin en ik zijn bedroefd over het bericht van het overlijden van Herbert Armstrong. Hij was een man die werkelijk toegewijd was aan de zaak van het dienen van de mensheid. Moge zijn ziel rusten in vrede.*

**Birendra Bir Bikram Shah Dev  
Koning van Nepal**

sen overal ter wereld. Bij zijn dood werd Gods Kerk overspoeld met de condoléances van hoogwaardigheidsbekleders die hulde brachten aan de apostel van Christus.

Dienaren en leiders in Gods Kerk gaven een indruk van hoe



***De Koningin en ik hebben met intens verdriet het nieuws vernomen van het overlijden van Herbert W. Armstrong, de stichter en voorzitter van Ambassador Foundation, die door zijn inzicht en wijsheid heeft getracht aan de mensen overal ter wereld bemoediging en hulp te bieden, en in het bijzonder aan Thailand waaraan hij veel van zijn tijd en middelen heeft gewijd, en zo een naaste en waardevolle vriend van ons land werd.***

***Wij haasten ons aan de familieleden van de heer Armstrong, aan zijn collega's van Ambassador Foundation en Ambassador College onze innige deelneming te betuigen met dit droeve en onherstelbare verlies, dat niet alleen gevoeld zal worden in de Verenigde Staten van Amerika, maar ook in Thailand.***

**Bhumibol Adulyadej  
Koning van Thailand**

delijk dat God hem leidde in wat hij moest zeggen.

Aaron Dean  
persoonlijk assistent  
van mijnheer Armstrong

Aanvaard mijn verlate maar oprechte deelneming met het verscheiden van Dr. Herbert W. Armstrong. Het verlies van hem zal worden gevoeld door al degenen die deelden in zijn onvermoeide toewijding aan de wereldvrede en in het bijzonder door degenen van wie het leven werd verrijkt door de uitmuntende culturele programma's die artiesten van wereldfaam al jarenlang in Ambassador College presenteren.

Hazeltaizo Watanabe  
Consul-Generaal van Japan  
Los Angeles

Zeer bedroefd te horen van het overlijden van Herbert Armstrong, een onvermoeid werker voor de broederschap der mensen en een inspirerende religieuze, publieke en onderwijskundige persoonlijkheid, door Israël beschouwd als een ware vriend. Onze oprechte deelneming.

Meir Rosenne  
Israëliisch Ambassadeur  
bij de Verenigde Staten

Personeelsleden van de Koninklijke Thaise Ambassade zenden met mij hun diepste sympathie en oprechte deelneming aan de familie Armstrong in verband met het overlijden van Herbert

Armstrong, een groot vriend van Thailand en een werkelijk hoogstaand mens.

Het was een voorrecht mijnheer Armstrong te hebben gekend en met hem te hebben gewerkt en wij zullen altijd dankbaar zijn voor de inspanningen en bijdragen van mijnheer Armstrong ten behoeve van meer begrip en vriendschap tussen het volk van Thailand en dat van de Verenigde Staten.

Kasem S. Kasemsri  
Thais Ambassadeur  
bij de Verenigde Staten

Bijna 40 jaar van succes — van rijke vruchten — voor Ambassador College is

het resultaat van de vooruitziende blik van de stichter ervan, wijlen Herbert W. Armstrong . . .

Vanaf het begin zette mijnheer Armstrong het College op de juiste koers. Hij durfde het aan Ambassador anders te maken — het te maken tot een uniek instituut voor hoger onderwijs in een wereld waarin de meest essentiële dimensie in het onderwijs op droeve wijze veronachtzaamd was . . .

Raymond F. McNair  
Vice-voorzitter  
Ambassador College

Als zeer oude vriend van mijnheer Armstrong zend ik mijn oprechte deelne-

***Diep geschokt door het nieuws van de dood van de onvergetelijke Herbert W. Armstrong. Ben met u allen in gebeden en hoop op succesvolle voortzetting van zijn levenswerk.***

**Otto von Habsburg  
Lid van het Europees  
Parlement**



# Een uniek persoon

Dibar K. Apartian

Herbert W. Armstrong gebruikte vaak het woord *uniek* als hij sprak of schreef.

Dertig jaar geleden, toen ik hem voor het eerst ontmoette, hoorde ik hem dat woord meermalen zeggen. Met zijn unieke uitdrukkingswijze aarzelde hij zelfs niet om de combinatie „hoogst uniek” te bezigen.

Maar waarom deed hij dat? Een van de redenen hiervoor was wellicht dat hij zelf uniek was — of liever, „hoogst uniek”! Bijna alles wat hij onderwees en schreef — de manier waarop hij zijn gedachten en ideeën overbracht — alles aan Herbert W. Armstrong was uniek. Maar vooral de boodschap die hij tientallen jaren lang stoutmoedig aan de wereld verkondigde was — en is nog steeds — „hoogst uniek”.

Herbert W. Armstrong wist hoe hij de aandacht van de mensen kon trekken. Men moest wel luisteren naar wat hij te zeggen had, of men het nu met hem eens was of niet. Hij zette de mensen aan het denken. Op zijn onnavolgbare wijze maakte hij de dingen eenvoudig en duidelijk — gemakkelijk te begrijpen.

Waarom gaf mijnheer Armstrong het tijdschrift dat hij meer dan 52 jaar geleden begon uit te geven — een uniek tijdschrift dat vandaag een oplage heeft van meer dan acht miljoen en in zeven talen over de gehele wereld wordt verspreid — de titel *The Plain Truth* (De Echte Waarheid)?

In het voorjaar van 1963, toen hij mij het groene licht gaf voor het uitgeven van de franstalige versie van dit blad, was hij zeer betrokken bij de titel die ik het in het Frans zou geven. „Begrijpt u werkelijk precies wat ‘plain truth’ betekent?” vroeg hij.

Ik dacht van wel. Maar ik had het mis.

„Bijna niemand van onze lezers begrijpt het”, voegde hij eraan toe. „Nee,

ik geloof niet dat zij weten wat ‘plain truth’ betekent.” Toen ging hij achter zijn typemachine zitten en schreef bijna drie bladzijden vol om de betekenis uit te leggen!

Wij begonnen in juni 1963 met de franstalige editie van het „tijdschrift voor zuiver begrip”. Vandaag heeft *La Pure Vérité* een oplage van meer dan 300.000 exemplaren en wordt het in meer dan 100 landen gelezen. Evenals de prijs van *Het Goede Nieuws* dat u nu leest is de abonnementsprijs uniek: gratis op aanvraag. Uw abonnement is reeds voor u betaald!

Het was een eer Herbert W. Armstrong persoonlijk te hebben gekend. Hij eiste geen respect, hij inspireerde respect en belichaamde gezag. Hij wist te corrigeren als correctie nodig was. Zijn unieke wijze van corrigeren was echter even inspirerend als bemoeidigend. Men bleef nooit gedeprimeerd achter. Hij was inderdaad een „hoogst unieke” persoonlijkheid.

Als lezer van *Het Goede Nieuws* bent u ongetwijfeld op de hoogte van de unieke boodschap die hij verkondigde. „Het Evangelie van het komende Koninkrijk van God is gedurende 19½ eeuw niet door anderen aan de wereld gepredikt”, zei en schreef hij vaak.

Sommige luisteraars en lezers waren door deze boude en onorthodoxe uitspraak geschokt. Anderen spotten ermee. Maar niemand kon hem weerleggen of aantonen dat hij ongelijk had. Het ware Evangelie dat hij verkondigde was — en is — uniek.

Herbert W. Armstrong predikte niet wat mensen behaagde; hij predikte wat God behaagde. Ikzelf had, voordat ik hem ontmoette, geen idee van de ware betekenis van het Koninkrijk van God. Evenmin wist ik wat het betekende om dat Koninkrijk te beërven. Als de

meeste christenen had ik „geloof in” Jezus Christus zonder zijn boodschap, het ware Evangelie, te begrijpen. Voor mij was de wederkomst van Christus een symbolische zaak, geen letterlijke werkelijkheid. Ik zag er niet werkelijk de noodzaak van. Wat een vergissing!

In zijn laatste boek, *Mystery of the Ages*, schreef mijnheer Armstrong: „De huidige beroering in de wereld, de escaleserende oorlogen en conflicten zullen culmineren in wereldproblemen die zo groot zijn dat, tenzij God ingrijpt, geen menselijk wezen in leven zou blijven (Matth. 24:22). Op het hoogtepunt wanneer verder uitstel tot gevolg zou hebben dat alle leven van deze planeet werd weggevaagd, zal Jezus Christus terugkeren.”

Vorig jaar september liet mijnheer Armstrong mij in zijn werkkamer komen voor een gesprek onder vier ogen. Zoals gewoonlijk waren zijn gedachten gericht op het Werk — het Werk van God! Hij wilde weten hoe wij, „oudgedienden”, zouden samenwerken in het geval hem iets zou overkomen. Hij voelde dat hij niet veel langer bij ons zou zijn. Ik vertelde hem wat wij allemaal herhaaldelijk hadden gezegd: dat niemand hem ooit kon vervangen.

„Jezus Christus is het levende Hoofd van zijn Kerk!” zei hij vol vertrouwen.

Een paar dagen voor zijn dood benoemde mijnheer Armstrong Joseph W. Tkach tot zijn opvolger. Wat een ontzagwekkende taak om deze „hoogst unieke” man op te volgen! Mijnheer Tkach is zich daar ten volle van bewust. „Mijn doel is in zijn voetsporen te treden — zijn voorbeeld te volgen.”

Dit is precies wat wij allemaal wensen. Met de hulp van God zullen wij trouw volgen in het voetspoor van mijnheer Armstrong, tot aan de wederkomst van Jezus Christus! □

ming aan u en aan de hele Worldwide Church of God.

De heer Armstrong en ik ontmoetten elkaar voor het eerst in 1939 of 1940 (geen van beiden konden wij ooit de precieze datum vaststellen) en van toen af aan tot nu toe hadden wij een warme vriendschap.

Zoals u en de leden weten was een van de edelste karaktertrekken van mijnheer Armstrong zijn loyaliteit. Voeg daarbij zijn liefde voor volmaaktheid in alles waarmee hij in aanraking kwam...

Ik beschouw zijn overlijden als een groot persoonlijk verlies en mijn herinneringen aan onze vele jaren samen zul-

len nimmer verflauwen. Ik wens u alle succes in de jaren die u wachten. Moge God u leiden en rijk zegenen.

Art Gilmore  
Aankondiger  
van *The World Tomorrow*

Mijnheer Armstrong was in staat op een pittige en vakkundige manier zijn gedachten over te brengen. Wijd en zijd werd hij erkend om zijn opmerkelijke vermogen tot schrijven en iets aanprijzen. Terwijl miljoenen mensen overal ter wereld de hoge kwaliteit van de geschriften van mijnheer Armstrong in stilte erkenden, hadden wij hier op

de redactie het voorrecht persoonlijk getuige te zijn van hoe hij werkte...

Mijnheer Armstrong had geen belangstelling voor wat Herbert Armstrong in de publikaties wenste, hij stelde belang in wat God in de publikaties wenste. En hij hield vol dat elke kop, elk artikel, elke advertentie deze wereld iets dichtert bij Gods Koninkrijk moest brengen.

Dexter H. Faulkner  
Hoofdredacteur  
van HET GOEDE NIEUWS

Ik wil u laten weten dat Claire en ik een diep gevoel van gemis delen bij het overlijden van Herbert W. Armstrong.

Hij was een zeer groot man met gezag in welwillendheid en beginselvastheid.

William J. Bogaard  
Burgemeester van Pasadena

Vanaf de jaren '70 verschaftte Ambassador Foundation wijlen pastor-general Herbert W. Armstrong een forum om te tonen dat Gods levenswijze kwaliteit en consideratie voor de mensheid inhoudt.

Door middel van de wereldomvattende programma's en projecten van de Foundation toonde de heer Armstrong op kundige wijze dat Gods Kerk haar woorden met daden staaft.

Ellis La Ravia  
Vice-voorzitter  
Ambassador Foundation

Met grote droefheid ontvingen wij het nieuws van de dood van Herbert W. Armstrong. In de jaren van onze samenwerking met hem, kregen wij allen het grootste respect voor zijn aangename persoonlijkheid en grote kwaliteiten. Zijn intense toewijding aan de idealen van vrede en gerechtigheid in de geest van de bijbelse profeten werd door zijn vrienden in Israël zeer gewaardeerd.

Zijn sympathie voor Israël en Jeruzalem bleek uit zijn diepgaande belangstelling voor de archeologische opgravingen bij de Tempelberg en in de Stad van David. Zijn naam zal met deze hoogst belangrijke onderneming in Jeruzalem altijd verbonden blijven.

Benjamin Mazar  
Joseph Aviram  
Israel Exploration Society

Mijnheer Armstrong had een natuurlijke aanleg voor communicatie. Ofschoon hij pas met het maken van regelmatige televisieuitzendingen begon toen hij in de 80 was, paste hij zich snel aan dit medium aan.

Mijnheer Armstrong toonde een levendige belangstelling voor ieder aspect van het televisieprogramma...

Veel mensen passen zich nooit aan aan het spreken voor een camera, maar mijnheer Armstrong wist dat de cameralens een wereld vertegenwoordigde die de boodschap die hij moest doorgeven nodig had. Dat is, denk ik, wat hem tot zo'n boeiende spreker maakte. Hij sprak niet ten overstaan van zijn gehoor — hij keerde zich rechtstreeks tot de mensen.

Mijnheer Armstrong deed zijn televisieuitzending zo natuurlijk en eenvoudig lijken dat veel mensen niet weten hoe hard hij moest werken. Tegen het einde, toen zijn gezichtsvermogen hem bijna geheel in de steek liet, zodat hij nauwelijks kon lezen en het felle licht pijn deed aan zijn ogen, wist hij steeds wegen te vinden om de problemen te overwinnen en het programma te maken. Wij allen in de studio zullen die opnamen niet vergeten.

Mijnheer Armstrong had iets dat maakte dat men hard voor hem wilde werken. Zijn vastbeslotenheid en moed om de opdracht die God hem gaf te vervullen waren een ware bron van inspiratie voor ons allen.

Larry Omasta  
Directeur Media Services  
Worldwide Church of God

Diep geschokt en bedroefd bij het bericht van het overlijden van Dr. Armstrong. Graag wil ik mijn innige medeleven en mijn oprechte deelneming overbrengen aan u en via u aan de familie van de overledene.

Bunsei Sato  
Minister van Posterijen en  
Communicatie  
Japan

De Raad van Bestuur van de Boeddhistische Universiteit van Maha Chulalongkorn betreurt het verlies van Dr. Herbert W. Armstrong die zij altijd zal blijven gedenken.

Somdej Praputhajarn  
Directeur

Met droefheid hoorde ik het bericht van de dood van onze goede vriend Herbert Armstrong. Het is een grote schok voor de leden van mijn gezin en zeer zeker ook voor de talrijke vrienden die hij in Jordanië had. Hij was werkelijk een groot man met visie en zijn campagne voor begrip en coëxistentie werd zeer gewaardeerd. Ik vertrouw dat zijn collega's zijn opdracht en zijn grote werk zullen voortzetten.

Mohammed Kamal  
Jordaans ambassadeur  
bij de Verenigde Staten

Hij sprak niet als tegen een grote menigte, ook al luisterden er duizenden mensen. Hij wist dat men alleen of met zijn tweeën of drieën in een gezin luisterde...

Met deze opvatting in zijn gedachten, was hij in staat om rechtstreeks naar de microfoon te kijken en zo persoonlijk te zijn dat de luisteraars meenden dat hij rechtstreeks tot hen sprak. Ditzelfde talent sprak uit zijn televisieuitzendingen...

Vaak legde hij uit dat hij de wereld niet op zijn kop zette. De wereld stond al op zijn kop, en hij was bezig hem weer recht op te zetten.

Norman A. Smith

Technicus bij de eerste radiouitzendingen van *The World Tomorrow* (thans evangelist van de Worldwide Church of God)



***Met grote droefheid hoorden wij van het overlijden van Voorzitter Herbert W. Armstrong...***

***In Jeruzalem getuigen de vele projecten die hij ondernam van zijn zorg en consideratie: de archeologische opgravingen die de geschiedenis van duizenden jaren blootlegden, het speelterrein voor kinderen en de activiteiten die hij hielp bekostigen en begeleiden, het toegewijde werk van de studenten van Ambassador College.***

***Zijn bezoeken aan Jeruzalem waren altijd heel bijzonder en ik genoot het voorrecht deze met hem te delen. Hij hielp met het verwezenlijken van onze doelstellingen om de toekomst van Jeruzalem, de Stad van Koning David, te verzekeren.***

Teddy Kollek  
Burgemeester van Jerusalem

De grootste verdienste van wijlen pastor-general Herbert W. Armstrong, afgezien van zijn wens Gods Werk te doen, was zijn scherpe visie. Hij had het zeldzame vermogen om ver vooruit te denken en niet alleen te voorzien tot welke taak God hem leidde, maar ook het uiteindelijke resultaat daarvan. Mijnheer Armstrong was een ziener... Hij was niet in staat kleinschalig te denken.

Als het erom ging God te dienen, was alleen het beste aanvaardbaar en wat mijnheer Armstrong ons nalaat is dat kwaliteit een noodzakelijk element is in alles wat wordt gebouwd tot glorie en eer van God...

Al degenen in de Kerk van vandaag die de visie van mijnheer Armstrong en de realiteit van de toekomst delen zijn daar ongelooflijk veel rijker door.

Hij was bemind. Hij zal worden gemist.

Frank Brown  
Regionaal directeur  
van Gods Werk in  
Engeland, Scandinavië,  
Oost- en West-Afrika  
en het Midden-Oosten

Wij zijn diep bedroefd over het over-

lijden van onze grote vriend, een uitnemende persoonlijkheid wiens leven was gewijd aan wereldvrede, Herbert W. Armstrong.

Moshe Kol  
Zvi Dagan  
International Culture  
Centre for Youth

Het Tucson Community Center wil gaarne zijn deelneming betuigen aan de familie en de congregatie van Herbert W. Armstrong.

Wij hebben het voorrecht gehad... jaarlijks tot congresplaats te dienen voor de Worldwide Church of God. Het ontbreken van de heer Armstrong zal een droef gemis vormen.

Robert J. Sullivan  
Directeur

Niemand die ik gekend heb was in zijn doel en denken zozeer op één ding geconcentreerd. De meeste van zijn gedachten en gesprekken hielden verband met Gods Werk en Gods Woord...

Ik vond hem de edelmoedigste persoon die ik ooit heb gekend. Zijn edelmoedig-

heid jegens vele mensen is in de loop der jaren duidelijk geweest.

L. Leroy Neff  
financieel directeur  
Worldwide Church of God

Geschokt vernam ik het bericht van het overlijden van voorzitter Armstrong. Aanvaard mijn oprechte condoléances en brengt u mijn oprechte medeleven over aan zijn familie.

Lin Qing  
Vice-voorzitter van de  
Friendship Association en  
voormalig ambassadeur van China  
bij de Verenigde Naties

Mijn vrouw en ik waren diep bedroefd bij het horen van de plotselinge dood van Herbert Armstrong, een zeer menslievend en filantropisch mens, een verlies dat de wereld... zich moeilijk kan permitteren in tijden als deze.

Wilt u onze deelneming overbrengen aan zijn naaste familie en vrienden en tot zijn nagedachtenis.

Majda en  
Raad Zeid El Hoessein  
Jordanië

## Eerbetoon aan het leven

Roderick C. Meredith

Onder de tientallen begrafenisplechtigheden die ik bijgewoond heb, neemt die van Herbert W. Armstrong een zeer bijzondere plaats in.

In een stille, maar verwachtingsvolle — men zou bijna kunnen zeggen vibrerende — atmosfeer stond een groep van ongeveer 4000 mensen te wachten tot de plechtigheid zou beginnen.

Plotseling werd hun aandacht in beslag genomen door de erewacht van studenten van het Ambassador College die aan weerszijden van de lijkwagen liepen.

Toen volgde de toespraak van Herman L. Hoeh. In grote trekken schetste hij het beeld van de bemoeienissen van de Schepper met de mensheid: van de patriarch Abraham via de vergadering van Israël en de nieuwtestamentische Kerk van God tot de tijd van zijn dienaar, de heer Armstrong.

De inspirerende toespraak van mijnheer Hoeh was toonaangevend voor de gebeurtenis: een erbetoon aan het leven en de bijzondere prestaties van Herbert W. Armstrong, de apostel van de moderne tijd.

Ook de mensen die niet tot de Kerk van God behoren en waren gekomen om mijnheer Armstrong de laatste eer te bewijzen, werden merkbaar geroerd en geïn-

spireerd. Hoewel zij aanvankelijk vreemd stonden tegenover het ontbreken van aards verdriet, beseften zij dat de leiders en leden van Gods Kerk dankbaar waren voor het opmerkelijke leven van mijnheer Armstrong, en dankbaar dat hij op het laatst niet lang heeft hoeven lijden.

Het diepe geloof en het kalme vertrouwen in God van de kerkleden waren bij deze begrafenis bijna voelbaar aanwezig. Een aantal bezoekers zei naderhand dat zij zo iets nooit eerder hadden meegemaakt.

Dat is goed. Want de sfeer van geloof en liefde bij de begrafenis van mijnheer Armstrong heeft vele mensen een voorproefje gegeven van de realiteit van de boodschap die hij verkondigde. De troostende woorden, de warmte en onmiskenbare liefde onder het volk van God waren slechts een zichtbare afspiegeling van de liefde en warmte die binnen in hen leeft.

Binnen korte tijd zal er in de diepten van de aarde een seismische beroering ontstaan — die uiteindelijk iedere berg en ieder eiland zal ontwrichten (Openb. 16:20). Daarna zal er over hen die God en zijn doel niet erkennen een verpletterende hagelstorm losbarsten (vers 21).

Tenslotte zal Jezus Christus uit de

hemel neerdalen, omringd door legers engelen, gereed om alle naties te regeren waardoor een tijdperk van ware vrede en vreugde wordt ingeluid.

Dan zullen miljoenen mensen over de gehele wereld terugdenken en begrijpen. Van de boeren uit Iowa, de staat waar mijnheer Armstrong geboren werd, tot de houthakkers in de noordwestelijke staten waar dit tijdperk van Gods Kerk begon, van de Bible Belt in Amerika tot aan de straten van Londen en Sydney, en het heuvelland van Thailand — honderden duizenden mensen zullen zich herinneren dat Herbert W. Armstrong hun gezegd heeft dat deze dingen zouden gebeuren en dat zij zich moesten voorbereiden.

Naarmate de laatste voorbereidingen getroffen worden voor de glorieuze kroningsceremonie van de Koning der koningen, zullen wij allemaal steeds beter begrijpen waarom de begrafenisplechtigheid van Herbert W. Armstrong met recht een erbetoon aan het leven was. Want het was een goed besteed leven. Het was een leven dat was afgestemd op de meest ontzagwekkende gebeurtenis in de lange geschiedenis van de mensheid — de tweede komst van de Zoon van God. □

**31 juli 1892** — Herbert W. Armstrong wordt geboren in Des Moines, Iowa.

**Zomer 1908** — De aanmoediging van een werkgever stimuleert in de 16-jarige Herbert W. Armstrong de ambitie en de wil om te slagen.

**31 juli 1917** — Mijnheer

**1 okt. 1933** — *The Bulletin* bericht dat „met de families Fisher en Ellis er meer dan 20 de wens te kennen gaven in dit district [Eugene, Ore.] een nieuwe Kerk van God op te richten die de sabbat onderhoudt”.

**9 okt. 1933** — Mijnheer Armstrong preekt op KORE, een ra-

**Augustus 1961** — *The Plain Truth* verschijnt in het Duits.

**18 juni 1962** — De eerste geregelde kerkdienst wordt gehouden in Canada.

**Juni 1963** — *The Plain Truth* verschijnt in het Frans.

**8 sept. 1964** — Het Ambassador College in Big Sandy start zijn lessen.

eerst naar een communistisch land.

**14 jan. 1972** — Mijnheer Armstrong steekt de eerste spade in de grond voor de bouw van het Ambassador Auditorium.

**15 maart 1972** — Mijnheer Armstrong ontmoet 10 van de machtigste leden van de Ja-

# Mijlpalen uit het leven van Herbert W. Armstrong

Armstrong en Loma Dillon trouwen in Chicago, Ill.

**Augustus 1917** — In de eerste week van hun huwelijk ziet Loma Armstrong in een droom een engel uit de hemel neerdalen die zijn armen om



Vroege foto van Herbert W. Armstrong en Loma Dillon in Iowa.

de Armstrongs heenslaat en aankondigt dat Jezus Christus in deze generatie zal terugkeren en meldt dat Christus werk voor hen te doen heeft.

**Herfst 1920** — Een plotselinge malaise schakelt het reclamebedrijf van mijnheer Armstrong uit.

**Herfst 1926** — Mijnheer Armstrong wordt uitgedaagd tot een grondige bijbelstudie.

**Mei of juni 1927** — De heren Armstrong wordt gedoopt.

**Juni 1931** — Mijnheer Armstrong wordt in het ambt van dienaar van Jezus Christus geordineerd.

**Juli 1933** — Mijnheer Armstrong geeft een serie lezingen in Eugene, Ore., die leidt tot de instelling van Gods wereldwijde werk.

diostation met een vermogen van 100 W. in Eugene.

**7 jan. 1934** — Het radioprogramma *The World Tomorrow* gaat de ether in.

**Februari 1934** — Begin van de publicatie van *The Plain Truth*.

**Februari 1939** — *Het Goede Nieuws* wordt uitgegeven als een gestencild bulletin.

**8 okt. 1947** — Het Ambassador College in Pasadena start met acht docenten en vier studenten.

**Januari 1953** — Het programma *The World Tomorrow*, uitgezonden via Radio Luxemburg, bereikt Europa.

**25 okt. 1953** — *The World Tomorrow* komt op het transcontinentale net van de ABC in de Verenigde Staten.

**17 sept. 1954** — Als resultaat van de evangelisatiecampagnes van mijnheer Armstrong in Engeland wordt het eerste Britse lid van de Kerk van deze tijd gedoopt.

**Juli 1955** — *The World Tomorrow* verschijnt voor het eerst op de televisie.

**14 april 1956** — Acht radiostations in Australië beginnen eenmaal per week *The World Tomorrow* uit te zenden.

**Juni 1956** — De eerste geregelde kerkdienst wordt in Londen gehouden, met 16 toehoorders.

**30 jan. 1960** — De eerste geregelde kerkdienst wordt in Sydney, Australië, gehouden met 30 toehoorders.

**16 okt. 1960** — Ambassador College opent zijn campus in Bricket Wood, Engeland.

**Februari 1965** — De eerste *Plain Truth* met gekleurde omslag verschijnt.

**15 april 1967** — Mevrouw Armstrong sterft, drie maanden voor zij en mijnheer Armstrong hun 50-jarig huwelijksfeest zouden vieren.

**7 juni 1967** — *The World Tomorrow* wordt voor het eerst uitgezonden vanuit Jeruzalem.

**1968** — Mijnheer Armstrong ontmoet Koning Leopold III van België, die behulpzaam is bij het arrangeren van vele ontmoetingen van mijnheer Armstrong met staatshoofden.

**Februari 1968** — *The Plain Truth* verschijnt in het Spaans.

**September 1968** — *The Plain Truth* verschijnt in het Nederlands.

**Oktober 1971** — Op uitnodiging van president Nicolae Ceausescu van Roemenië reist mijnheer Armstrong voor het

panse regering en heeft daarbij een onderhoud van 40 minuten met premier Eisaku Sato.

**19 juni 1973** — Mijnheer Armstrong ontmoet de Ethiopische Keizer Haile Selassie.

**6 mei 1974** — Mijnheer Armstrong leidt de plechtigheden bij de officiële ingebruikneming van het Ambassador Auditorium.

**17-19 mei 1974** — Mijnheer Armstrong voert een campagne in Manila, op de Filipijnen, met 24.000 toehoorders. Het is de eerste buitenlandse campagne waarin hij persoonlijk optreedt.

**23 juni 1974** — Mijnheer Armstrong ontmoet koning Hoessein van Jordanië.

**21 jan. 1975** — Mijnheer Armstrong spreekt in Bombay 400 gasten toe die de regering van India vertegenwoordigen.

**18 maart 1975** — Mijnheer Armstrong start *Ambassador International Cultural Foundation* die culturele, humanitaire, charitatieve en educatieve activiteiten van de Kerk zal begeleiden.

**27 april 1975** — Mijnheer Armstrong spreekt tot 4000 afgevaardigden die een bijeenkomst van de Lion's Club bijwonen in Bombay, India.

**21-22 nov. 1975** — In Kingston, op Jamaica, geeft mijnheer Armstrong een lezing over het ongelooflijke potentieel van de mens.

**17 februari 1976** — Mijnheer Armstrong ontmoet Sir Milo

De eerste kleurenomslag van *The Plain Truth*: zeldzame foto van Churchill.



B. Butler, Gouverneur-Generaal van de Bahama's.

**29 mei 1976** — Mijnheer Armstrong spreekt voor het eerst tot de leden in Zuid-Afrika op een gezamenlijke sabbatbijeenkomst voor alle rassen.

**Augustus 1977** — Na een afmattende buitenlandse reis en een lange periode van schrijven krijgt mijnheer Armstrong een hartstilstand in zijn huis in Tucson, Ariz. God grijpt in en redt mijnheer Armstrong van de dood.

**18 mei 1978** — Mijnheer Armstrong kondigt zijn besluit aan om de regelmatige uitzendingen in *The World Tomorrow* te hervatten.

**3 jan. 1979** — Vertegenwoordigers van de procureur-generaal van Californië trachten beslag te leggen op de *Worldwide Church of God*.

**22-24 jan. 1979** — Bijna 5000 leden uit Zuid-Californië drommen samen in het hoofgebouw en op het college terrein om een door het Hof aangestelde curator de toegang te beletten.

**December 1979** — Mijnheer Armstrong wordt de eerste kerkelijke leider van de christelijke wereld die de topleiders van de Chinese Volksrepubliek officieel bezoekt en spreekt.

**17 dec. 1979** — Teddy Kollek, de burgemeester van Jeruzalem, organiseert een speciale inwijdingsplechtigheid voor Liberty Bell Garden, ter ere van de rol van mijnheer Armstrong waardoor deze faciliteit mogelijk werd.

**25 sept.-2 okt. 1980** — Voor het eerst zien de leden op alle terreinen van het Loofhuttenfeest in Noord-Amerika en Engeland dezelfde diensten, waaronder via microgolf en satelliet overgebrachte boodschappen van mijnheer Armstrong. God beweegt mijnheer Armstrong tot het uitgeven van het tijdschrift *Youth* voor jongeren.

**14 okt. 1980** — Procureur-Generaal George Deukmejian kondigt de intrekking aan van het proces van de Staat Californië tegen de Kerk.

**Januari 1982** — *The Good News* verschijnt in het Frans, het Duits, het Spaans en het Nederlands.

**Juli 1982** — Mijnheer Armstrong ontmoet premier Mar-

garet Thatcher en prins Charles van Engeland. *The Plain Truth* verschijnt in het Italiaans.

**14 okt. 1982** — In zijn kantoor in het Hoofdgebouw heeft mijnheer Armstrong een „warme en vriendschappelijke ontmoeting” met de 18e Op-



Mijnheer Armstrong op het Loofhuttenfeest van 1983 in Eugene (Oregon).

perste Patriarch van de Bhoedistische godsdienst van Thailand, Ariawongsagatayana.

**November 1982** — Mijnheer Armstrong bezoekt Kenya voor een ontmoeting met president Daniel Arap Moi en een *Plain Truth*-lezing.

**19 nov. 1982** — Mijnheer Armstrong ontmoet koning Juan Carlos I van Spanje.

**10-13 juli 1983** — Otto von Habsburg, lid van het Europees Parlement en voorstander van Europese eenwording, bezoekt de campus van Ambassador College in Pasadena.

**17 aug. 1983** — De Kerk ontvangt haar 50-miljoenste brief.

**September 1983** — Tijdens het Loofhuttenfeest bezoekt mijnheer Armstrong de Feestplaats in Eugene, Ore. (waar het Filadelfia-tijdperk van de Kerk begon) ter ere van het 50-jarig jubileum van het Filadelfia-tijdperk.

**November 1983** — Mijnheer Armstrong bezoekt Zuid-Azië en het Verre Oosten, ontmoet hoogwaardigheidsbekleders en handelt zaken af in China, Nepal, Bangladesj, Sri Lanka, Thailand en Japan.

**1 jan. 1984** — Het televisieprogramma *The World Tomorrow*, uitgezonden met Italiaanse ondertiteling vanuit Monte Carlo, bereikt Italië.

**Februari 1984** — *The Plain Truth* verschijnt in het Noors. **6 nov. 1984** — Mijnheer Arm-

strong ontmoet Deng Xiaoping, topleider van de Chinese Volksrepubliek.

**13 febr. 1985** — De Kamer van Koophandel van Pasadena reikt mijnheer Armstrong haar *Civic Achievement Award* uit. Voorzitter Cy Graph merkt op: „De heer Armstrong heeft op zijn eigen rustige manier meer gedaan om positieve betrekkingen tussen de landen te bevorderen dan het ministerie van buitenlandse zaken.”

**19-26 maart 1985** — Koningin Sirikit van Thailand bezoekt Ambassador College in Pasadena.

**Mei 1985** — Mijnheer Armstrong maakt een 24-daagse reis naar Engeland, België, Tsjechoslowakije, West-Duitsland, Frankrijk, Syrië, Jordanië en Israël.

**29 mei 1985** — Mijnheer Armstrong maakt een video-opname met de Young Ambassadors voor de film voor het Feest van 1986

**23 juni-5 juli 1985** — Mijnheer Armstrong woont de 40e gedenkdag van de ondertekening van het Handvest van de Verenigde Naties bij in San Francisco. Hij neemt deel aan de viering van het 20-jarig bestaan van de gemeente van Des Moines, in Iowa.

**29 juli 1985** — Het laatste boek van mijnheer Armstrong, *Mystery of the Ages*, gaat ter perse.

**Augustus 1985** — Mijnheer Armstrong neemt zijn beide laatste *World Tomorrow*-uitzendingen op de band op. Hij wordt ziek.

**19 aug. 1985** — Mijnheer Armstrong zet een boodschap voor het Loofhuttenfeest van 1985 op de band.

**30 sept. 1985** — Mijnheer Armstrong wordt ernstiger ziek en is niet in staat de toehoorders op het Loofhuttenfeest live toe te spreken. Hij geeft opdracht in plaats daarvan videotapes van de boodschappen van de Eerste Heilige Dag en de Laatste Grote Dag van 1984 uit te zenden.

**18 nov. 1985** — Mijnheer Armstrong spreekt een congres van regionaal-directeuren in Pasadena toe via een telefoonverbinding vanuit zijn huis en meldt dat hij ondanks zijn ziekte „dagelijks voortdurend in contact blijft met het

werk en doet wat hij kan”. **December 1985** — Er worden vijf records gebroken m.b.t. het aantal reacties op het tv-programma: het hoogste aantal telefonische reacties in één weekend (26.020); een weekgemiddelde in één jaar van 14.100; één miljoen telefoontjes in een jaar; zes miljoen brieven in een jaar; ontvangen poststukken in één enkel weekend (7-8 december): meer dan 150.000.

**10 jan. 1986** — Mijnheer Armstrong benoemt Joseph W. Tkach in de functie van vervangend pastor-general, om hem als pastor-general op te volgen als God verkoos hem te laten sterven.

**16 jan. 1986** — Om 5 uur 59 sterft mijnheer Armstrong op 93-jarige leeftijd in zijn huis in Pasadena, terwijl hij rust in de lievelingsstoel van zijn overleden vrouw, Loma.

**18 jan. 1986** — Mijnheer Tkach maakt zijn besluit be-



Mijnheer Armstrong met de Young Ambassadors in de film voor het Loofhuttenfeest.

kend om het huis van mijnheer Armstrong in Pasadena, dat vroeger het *Campus Social Center* genoemd werd, om te dopen tot de *Herbert W. Armstrong Memorial Hall*.

**19 jan. 1986** — Mijnheer Armstrong wordt begraven op de *Mountain View Cemetery* in Altadena, Calif., naast zijn vrouw, Loma, zijn zoon, Richard, en zijn moeder, Eva.

**26 jan. 1986** — Een speciale uitzending van het tv-programma *The World Tomorrow* gewijd aan de nagedachtenis van mijnheer Armstrong, waarin mijnheer Armstrong's boek *Mystery of the Ages* wordt aangeboden, roept een record aantal reacties op (81.356). □