
het **GOEDE NIEUWS**
van de wereld van morgen

**U KUNT HET
DOEL BEREIKEN!**



het **GOEDE NIEUWS** van de wereld van morgen

2e jaargang No. 7

oktober/november 1983

Artikelen:

Vertrouwen doet slagen	1
U kunt het doel bereiken!	3
Hoe u voor uw gezin kunt zorgen	6
Om de waarheid te zeggen . . .	8
Ministudie: Hoe het zal zijn in de Wereld van Morgen	11
Waarom was David een man naar Gods hart?	14
Waarom JIJ leeft	17
Wat is ware mannelijkheid?	19
Tussen haakjes . . .	22

ALGEMEEN HOOFDREDACTEUR: **Herbert W. Armstrong**
EINDREDACTEUR: **Dexter H. Faulkner**

ASSISTENT-REDACTEUR: **Norman Shoaf**
ILLUSTRATIES: **Greg S. Smith, Minette Collins Smith**
VASTE MEDEWERKERS: **Dibar Apartian, Jack R. Elliott, K. Neil Earle, John Halford,**
Shirley King Johnson, George M. Kackos,
Ronald D. Kelly, Raymond F. McNair, L. Leroy Neff,
Richard J. Rice, Bernard W. Schnippert, Richard H. Sedliacik, Clayton Steep
REDACTIE-ASSISTENT: **Colleen M. Gus**

Uitgegeven door de Worldwide Church of God
UITGEVER: **Herbert W. Armstrong**
FINANCIËEL BELEID: **Leroy Neff**
DIRECTEUR UITGEVERIJ: **Ray Wright**
PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE: **Roger G. Lippross**
REGIONAAL DIRECTEUR: **Bram de Bree**

Gelieve uw correspondentie te richten aan:
AMBASSADOR COLLEGE
Postbus 333
3500 AH UTRECHT
(Nederland)

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging gaarne zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk oud adresstrookje insluiten a u b. © 1983 Worldwide Church of God. PRINTED IN ENGLAND.

OMSLAG: Het staat vast dat een christelijk leven leiden — zich voor behoud kwalificeren — een uitdagende worsteling is. Maar het staat evenzeer vast dat wij, met Gods hulp, het doel kunnen bereiken! Lees over de krachtige bemoediging door God in het artikel dat op pagina 3 begint. Foto Four by Five.

Brieven

Hartelijk dank voor het hoofdartikel in HET GOEDE NIEUWS van juni/juli '83 getiteld „Christenen hebben hun KRACHT verloren!”

Dank nl. voor de inspiratie die het geeft tot meer gerichte persoonlijke bijbelstudie als dagelijks geestelijk voedsel; noodzakelijk om geestelijk op sterkte te blijven net zoals in fysieke zin het lichaam met 3 maaltijden per dag in stand gehouden moet worden.

Dank ook voor de stimulans die er van uit gaat om met parate bijbelkennis te allen tijde het juiste antwoord te vinden tegen iedere onverhoedse aanval van satan, naar het (volmaakte) voorbeeld van Jezus Christus tijdens het meest titanische gevecht aller tijden in de woestijn na Zijn 40 daagse vasten. Ook toen was het de KRACHT van de Vader die Hem deed overwinnen; het artikel van de heer H. W. Armstrong toont aan dat wij op dezelfde wijze KRACHT van God kunnen en moeten betrekken om te overwinnen en tot het einde toe vol te houden, en dat die KRACHT dagelijks moet worden aangevuld uit Zijn Woord, door gebed en vasten.

Hartelijk dank voor dit en vele andere VERSTERKENDE artikelen iedere keer weer in HET GOEDE NIEUWS VAN DE WERELD VAN MORGEN.

Met vriendelijke groet,
L.J.H.
Tilburg

Iedere keer als ik het nieuwe nummer van HET GOEDE NIEUWS open, heb ik het gevoel dat ik een goudmijn binnenga. En terwijl ik lees ben ik verrukt en onder de indruk van de goudklompen die ik aantref. Sommige zijn klein, andere groot, maar allemaal zeer kostbaar. Ik word onbeschrijflijk rijk!

O ja, het is een zeer donkere mijn. En ik besef dat ik die goudklompen niet zonder licht kan vinden. (Ik dank God voor het „licht” van zijn heilige Geest.) Het stemt mij droevig dat velen die door deze mijn lopen (het GN lezen) geen licht hebben en niet in staat zijn de goudklompen te zien.

Iets anders wat mij is opgevallen is dat ieder nieuw nummer rijker is dan het vorige. Bent u bezig mij verder de mijn in te leiden, waar de goudklompen groter en zuiverder zijn? Of wordt mijn licht helderder, waardoor ik beter kan zien? Ik denk beide. Wat denkt u?

H.B.
Diana, Texas, V.S.

Persoonlijk van



Vertrouwen doet slagen

Enige tijd geleden kreeg ik van een van mijn persoonlijke assistenten een exemplaar van een boek dat vele jaren geleden — waarschijnlijk omstreeks 1910 — mijn leven als jongeman heeft beïnvloed.

Het was een van die „inspiratieboeken” die bedoeld zijn om jonge mensen met ambitie, met de wil en de moed om iets te bereiken, te inspireren. Dit speciale boek droeg de titel *He Can Who Thinks He Can* (Vertrouwen doet slagen). Het was een van de vele inspirerende boeken of ‘succesboeken’ van de hand van Orison Swett Marden.

Het was enige jaren geleden bij me opgekomen dat wij dat boek in de bibliotheek van Ambassador College zouden moeten hebben. Als ik me goed herinner, kwamen de mensen van de bibliotheek tot de ontdekking dat het boek niet meer verkrijgbaar was, en zij zochten alle tweedehands boekwinkels af tot zij een exemplaar hadden gevonden.

Toen ik een exemplaar van dit boek zag, bracht dit allerlei herinneringen bij mij naar boven. Het schijnt dat er tegenwoordig óf geen vraag meer is naar zulke boeken, óf geen schrijvers meer zijn die de inspiratie en de kunde hebben om ze te schrijven.

Ik ben er zeker van dat dit boek zijn aandeel geleverd heeft in ambitie, inspiratie en vertrouwen. Maar als ik het nu, na meer dan 70 jaar, nog eens inkijk, kom ik tot het besef dat ik in al die jaren enkele dingen heb geleerd die ik destijds nog niet wist.

Het boek heeft geen voorwoord — geen introductie. Hoofdstuk 1 begint met: „Ik heb mijn God beloofd dat ik het zou doen.” Toen Lincoln in september 1862 de voorlopige Emancipation Proclamation uitvaardigde, de meest sublieme wet van de 19e eeuw, schreef hij in zijn dagboek: ‘Ik heb mijn God beloofd dat ik het zou doen.’ Is er ook maar iemand die eraan twijfelt dat een dergelijke onverzettelijke vastbeslotenheid deze fantastische man kracht gaf; of dat het hem de moed gaf om te doen wat hij op zich genomen had?

„Bespotting noch spotprenten — de angst voor zijn vijanden noch het verraad van zijn vrienden — kon zijn onverwoestbare vertrouwen dat hij in staat was het land door de grootste worsteling in zijn geschiedenis te loodsen, doen wankelen.

„Napoleon, Bismarck en alle andere grote mannen hadden een enorm vertrouwen in zichzelf. Dit maakte de normale kracht van deze mannen twee-, drie- of zelfs viermaal zo groot . . .

„Hoe had dat eenvoudige boerenmeisje, Jeanne d’Arc, zonder dit verheven vertrouwen, dit geloof in haar missie, het Franse leger kunnen leiden en aanvoeren? Dit goddelijke zelfvertrouwen maakte haar kracht duizendmaal zo groot, tot zelfs de koning haar gehoorzaamde, en zij zijn dappere troepen leidde alsof het kinderen waren.”

Ik denk dat niet veel mensen iets anders dan inspiratie en goede principes zullen zien in uitdrukkingen als „zijn onverwoestbare vertrouwen” in zijn capaciteiten of „hadden een enorm vertrouwen in zichzelf” of „Dit goddelijke zelfvertrouwen”.

En dat is nog slechts het begin. De rest van het hoofdstuk staat vol infor-

matie over de voordelen van zelfvertrouwen — vertrouwen in het ZELF.

Ik wil niet zeggen dat men met zelfvertrouwen geen betere resultaten bereikt.

Dat is het soort van vertrouwen dat ik in die dagen in mij opnam. Het was inspirerend. Het spoorde mij aan! Het gaf doorzettingsvermogen. Het gaf betere resultaten.

Maar toen ik ouder was, maakte ik kennis met een veel beter, veel doeltreffender vertrouwen.

Ik heb al enkele malen eerder verteld dat ik in de herfst van 1926 werd uitgedaagd om de evolutietheorie te onderzoeken.

Ik was min of meer bekend met deze doctrine, maar ik had me nog nooit verdiept in de kwestie van de oorsprong der dingen. Deze uitdaging heeft mij tot dat onderzoek gedreven.

Ik verdiepte mij dus grondig in het werk van Darwin en zijn aanhangers, Haeckel en Huxley, in het werk van Lyell die hen voorging en Chamberlin en Vogt die na hen kwamen. Dit leidde tot de bestudering van de andere claim inzake onze oorsprong.

Ik begon het bestaan van God in twijfel te trekken. Ik was opgevoed om in God te geloven. Maar nu realiseerde ik me dat ik het bestaan van God al die tijd zo maar had aangenomen — ik had het voor waar aangenomen — maar ik had er nooit BEWIJS van gezien.

Dus begon ik Genesis en de hele Bijbel te bestuderen, om de beweringen over een speciale schepping en het bestaan van een almachtige Schepper te onderzoeken.

Het werd ronduit duidelijk dat voor veel evolutionisten de belangrijkste reden om deze theorie te

accepteren in feite hun tegenzin was — of weigering — om te geloven in een God die gezag over hen heeft. De menselijke natuur verzet zich tegen gezag, hoewel zij het graag uitoefent.

Ik vond geen bewijs voor de evolutietheorie, hoewel ik veel vond dat deze theorie tegensprak. En ik vond wat voor mij een onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs was voor het bestaan van de levende God.

Maar toen begon ik mijzelf af te vragen waarom ik een soort schaamte gevoeld had — of verlegenheid — door in God te geloven. Hoevelen hebben datzelfde gevoel?

Nu ik een onweerlegbaar BEWIJS gevonden had, leek het dwaas dat ik enige verlegenheid zou voelen met te erkennen dat er een GROTERE MACHT is — een groter VERSTAND — die het menselijk verstand — MIJN verstand — ontworpen en gemaakt had. Zou ik niet eerder dankbaar moeten zijn?

Toen ik de Bijbel intensief doornam, ontdekte ik tot mijn verbazing dat het een boek is over *het leven van NU*. Het is een boek voor VANDAAG. Een derde ervan bestaat uit profetieën, en 90 procent daarvan heeft betrekking op de 20e eeuw en later.

Een rationele bestudering van de Bijbel onthulde een directe relatie tussen de mens en God.

De mens, zo wordt in de Bijbel geopenbaard, is gevormd en gemodelleerd naar de gelijkenis van GOD — niet naar die van dieren. Hij werd hier op aarde geplaatst om een vastomlijnde relatie tot en met zijn Schepper te hebben.

Ik ontdekte nu een dynamisch, actief, NIEUW soort van vertrouwen, oneindig superieur aan ZELFvertrouwen. Het is iets dat God SCHENKT!

Het is het vertrouwen dat GELOOF is.

De God van de Bijbel BELOOFT vele dingen en voordelen die wij mensen zouden moeten ontvangen. Daaronder bevinden zich leiding, het verlenen van KRACHT — vele dingen die de levende God voor ons zal doen.

Ik ontdekte dat er iets heel praktisch in dit alles zit.

Ik ontdekte dat ik, als ik mijn leven onderwierp aan de leiding van God, een bron van KRACHT aanboorde die miljoenen malen groter is dan enige reserves in mijzelf.

O, ik was me er heel goed van bewust dat er in de meeste mensen latente vermogens, krachten en reserves liggen — sluimerende talenten die opgewekt moeten worden, naar boven gebracht en ontwikkeld.

Ik heb al eens verteld over het geval van een vroegere collega, een uitgever die ik verscheidene jaren gekend heb, Clifford De Puy. Zijn vader was plotseling gestorven en had hem een prominent tijdschrift op het gebied van het bankwezen nagelaten, *The Northwestern Banker*, met een verbazend grote schuldenlast.

De jonge Clifford, die op dat moment ongeveer 28 jaar was en onervaren, trok zijn jasje uit, stroopte zijn mouwen op en begon die onontwikkelde verborgen talenten aan het werk te zetten. De bank van zijn vader steunde hem, en in een paar jaar betaalde hij de schulden af en werd een succesvol uitgever.

Maar er bestaat een GROTERE krachtbron. Er zijn bronnen die vele malen *groter* zijn.

Waarom zou men ze dus niet ALLEBEI aanboren?

Waarom zou men die vonk in ons niet ontsteken, zich ertoe zetten de *eigen* vermogens te ontwikkelen en tegelijkertijd ZELFvertrouwen vervangen door een levend GELOOF in de leiding, inspiratie, wijsheid en reserves van een dynamische, bovennatuurlijke KRACHT?

Dat was precies wat ik in de lente van 1927 besloot te doen! En het resultaat was het ontstaan van wereldomvattende ondernemingen die van invloed zijn op het leven van miljoenen mensen op alle continenten. Vele duizenden levens zijn gewijzigd — in goede banen geleid — succesvoller gemaakt — en gelukkig!

Ik ontdekte dat er drie dimensies zijn: de *binnenwereld*, de *buitenwereld* en de *bovenwereld*.

De meeste mensen beroven zichzelf door alleen van de eerste twee gebruik te maken. In hun leven zijn er slechts deze twee dimensies waarop zij vertrouwen.

Kijken in de *binnenwereld* is als kijken in een put en zien dat hij is drooggevallen.

Zij vertrouwen op de binnenwereld en worden egocentrisch. Hun zorgen gelden vooral zichzelf. Zo worden zij zelfzuchtig.

Zij kweken hebzucht, het verlan-

gen om te hebben, te NEMEN, te vergaren. Zij meten succes naar de hoeveelheid materiële goederen. Ten opzichte van anderen zijn zij onverschillig, afgunstig, jaloers, achterdochtig. Zij leven in een geest van wedijver.

Hun op zichzelf gerichte denken heeft als resultaat dat zij hun blik voortdurend vernauwen.

Zij ontwikkelen wellicht verborgen talenten, wekken ambitie op voor eigen voordeel en ontwikkelen hun eigen innerlijke krachten en reserves, maar deze reserves zijn relatief klein. Zij proberen geluk te vinden in het vergaren van materiële goederen, maar dat is niet de bron van geluk.

Daarnaast is er natuurlijk nog de aandrang van de menselijke natuur om CONFORMISTISCH TE ZIJN — ERGENS BIJ TE HOREN. De dimensie van de *buitenwereld* speelt dus een grote rol in hun leven.

Maar de mensen om hen heen zijn ook egocentrisch, en proberen hen op alle fronten te slim af te zijn. Zij richten hun verlangens eveneens op het vergaren van materiële zaken. Zij vormen een ongelukkige wereld. Zij zijn uit op bezit, en u ondervindt maar al te vaak dat zij jaloers of afgunstig op u zijn of een wrok tegen u koesteren. U ondervindt dat zij alleen om zichzelf geven, en niet om uw welzijn of geluk. U vertrouwt hen, en u ondervindt maar al te vaak dat zij niet te vertrouwen zijn.

Er is niet veel te vinden aan reserves in de *buitenwereld*, maar wel veel diepe teleurstellingen.

Maar de derde dimensie — de *bovenwereld*? Is het mogelijk dat het grootste deel van de mensheid nagelaten heeft om de bron aan te boren met de grootste reserves en betekenisvolle, lonende voordelen?

Ik heb de volgende openbaringen gevonden. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel — over de schepping — staat dat God vee maakte naar de aard van vee en walvissen naar de aard van walvissen — dat is hoe God hen maakte — hoe Hij hen vormde en modelleerde. Maar in de verzen 26 en 27 staat dat Hij de mens vormde naar Gods eigen beeld en gelijkenis — de mens werd GEMAAKT — gevormd, gemodelleerd in de vorm en gestalte van God.

(Zie verder pagina 13)

Is Gods plan om zichzelf voort te planten een bizar idee dat geen enkele kans van slagen heeft? Is het slechts een groots experiment dat zal eindigen in een gesmolten massa te midden van verterende vlammen?

Zullen God en Christus dan weer alleen zijn in het universum en zeggen: „Het was een goed idee, maar het was wel een beetje te hoog gegrepen”?

Of zal het ontzagwekkende plan van God slagen?

Is God werkelijk in staat zich voort te planten? Zal het plan werken? Zullen er duizenden, en dan miljoenen, en dan miljarden mensen zijn die tot onsterfelijke leden van Gods Gezin gemaakt zijn?

Soms ontmoedigd

Wij worden allemaal wel eens ontmoedigd. Ieder van ons heeft zo nu en dan het gevoel dat wij het niet kunnen halen. De weg is te moeilijk. Er zijn teveel verleidingen.

Wij voelen dit vooral wanneer wij beproevingen moeten doorstaan of wanneer wij slechts moeizaam vooruit kunnen komen. De Bijbel bevat vele passages over beproevingen en verdrukkingen, en op zulke tijden lijken ze ons allemaal in gedachten te schieten. Zoals:

„Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen . . . de boze geesten in de hemelse gewesten” (Ef. 6:12).

Of wij denken aan wat Christus zei in de Bergrede: „Breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan” (Matth. 7:13).

Misschien zijn de woorden van Paulus: „In mij, dat wil zeggen in mijn vlees, woont geen goed” (Rom. 7:18) ons welbekend.

Of misschien is het vers dat het

U kunt het doel bereiken!

God geeft ons allen een sterke bemoediging in onze worsteling om in ons christelijke leven te slagen.

Ronald D. Kelly



meest aangehaald wordt wanneer wij in moeilijkheden verkeren wel: „Ik, ellendig mens!” (vers 24.)

Wij hebben allemaal af en toe onder deze stemming te lijden. Wij zijn in een strijd op leven en dood tegen Satan verwickeld. Wij lijden van tijd tot tijd onder vervolgingen. Wij zullen zwak zijn en soms verleid worden.

Maar moeten wij ons terneergeslagen voelen? Moedeloos? Moeten wij het opgeven?

Zeker niet!

Hier is een test die u op uzelf kunt uitproberen. Bent u een pessimist of een optimist in geestelijk opzicht?

Geestelijke pessimisten en optimisten

Sla Handelingen 14:22 op. Lees dit vers en let erop waar u de klemtoon legt: „. . . om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.”

Hoe las u dat? Las u: „dat wij DOOR VELE VERDRUKKINGEN het Koninkrijk Gods moeten binnengaan”? Als u de klemtoon op die plaats gelegd hebt, is het heel goed mogelijk dat u een pessimist bent.

Of las u: „dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods MOETEN BINNENGAAN”? Dit is geestelijk optimisme — weten dat er beproevingen en moeilijkheden zullen zijn, maar erop vertrouwen dat u met Gods hulp het doel zult kunnen bereiken.

De pessimist ziet gewoonlijk alleen de zorgen en het leed. Hij ziet niet de zonneschijn die na de regen komt. De optimist weet dat hij de storm niet kan ontwijken, maar ziet het succes aan het eind van de beproeving.

In dit artikel wordt niet beschreven hoe gemakkelijk het is om in het Koninkrijk van God te komen. U kunt

niet op uw gemak in uw luie stoel gaan zitten in de waan dat u het doel bereikt hebt of dat u niets te doen hebt.

Volgens het Woord van God zal er een worsteling nodig zijn. Er zullen beproevingen op uw weg liggen. Misschien ontmoet u vervolging en ernstige moeilijkheden. Maar u kunt het doel bereiken! Daar gaat dit artikel over.

In religieuze kringen komt men vaak het denkbeeld tegen dat het plan

Foto Four by Five

van God bij de schepping mislukte.

Velen geloven dat Adam en Eva in een bijzondere, verheven toestand werden geschapen, en dat zij „vielen” toen de slang, de duivel, hen ertoe verleidde van de verboden boom te eten. De mensen die deze overtuiging zijn toegedaan, zeggen verder dat God sinds die tijd voortdurend probeert om de mensheid terug te brengen tot een toestand die even goed is als die waarin Adam zich oorspronkelijk bevond.

Dat is niet wat er is gebeurd.

Laten wij een belangrijke passage lezen in 1 Petrus 1:18-20: „Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u.”

Adam en Eva zondigden. Maar zij vielen niet. Zij werden geschapen als mensen met een lichaam van vlees en bloed. Toen zij van de verkeerde boom namen, waren zij ongehoorzaam aan God. Maar zij vielen niet.

Sinds Adam en Eva hebben alle mensen gezondigd (Rom. 3:23). En het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23). Wij hebben allemaal de mogelijkheid gekregen om in moreel opzicht vrij te handelen. Wij beslissen zelf wat wij zullen doen — of wij God zullen gehoorzamen of niet. Adam en Eva werden door de duivel tot ongehoorzaamheid verleid. Wij hebben allemaal hetzelfde gedaan — dat wil zeggen, wij zijn allemaal verleid en gestruikeld.

God en Christus wisten vanaf den beginne dat Jezus zou moeten komen om de straf voor de zonde van de mens te ondergaan. Dat hebben wij zojuist in 1 Petrus 1 gelezen.

De apostel Paulus schreef: „Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw” (Gal. 4:4). Het was noodzakelijk dat een lid van Gods Gezin zich van zijn goddelijkheid ontleedigde en mens werd (Filipp. 2:7).

Omdat de dood van Christus zo belangrijk was — Hij was God in het vlees — was zijn dood de betaling voor de zonden van alle mensen. Daarna hadden de mensen door middel van bekering en vergeving van de zonde de mogelijkheid om te groeien en te overwinnen en in het Gezin van God geboren te worden.

Maar hoe kunt u er zeker van zijn?

God heeft ons niet zonder geestelijke bemoediging gelaten. Zoals wij al gezien hebben, vertelt de Bijbel over de vervolging en beproevingen die wij op ons pad kunnen ontmoeten. Maar hij vertelt ook over de beloning

U kunt niet op uw gemak in uw luie stoel gaan zitten . . . Volgens het Woord van God zal er een worsteling nodig zijn. Er zullen beproevingen op uw weg liggen. Misschien ontmoet u vervolging en ernstige moeilijkheden. Maar u kunt het doel bereiken!

als wij overwinnen en trouw blijven.

Laten wij eens zien wat God zegt dat zijn wil is voor de hele mensheid: „Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen” (1 Tim. 2:3-4).

Wij weten van tevoren dat niet iedere mens die ooit geleefd heeft, zal worden behouden. Jezus zei dat sommigen in zijn dagen „Abraham en Isaak en Jakob [zullen] zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen” (Lukas 13:28).

En God heeft geopenbaard dat „de dag komt, brandend als een oven [een grote vuurpoel]! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken” (Mal. 4:1).

Niet iedereen zal dus het doel bereiken. Het schijnt dat er aan het eind sommigen zullen zijn die God eenvoudig niet willen gehoorzamen.

In zijn barmhartigheid zal God ervoor zorgen dat het is alsof zij er nooit geweest zijn. De poel van vuur is geen eeuwig vuur waarin de kwade zielen moeten verblijven. Het is de laatste grote brand, waarin de materiële dingen zullen verteren, samen met hen die onverbeterlijk zijn en niet in geest zijn veranderd. Maar dat zullen er zeker niet veel zijn.

Maar hoe staat het met u?

Als u uw hart op God en zijn levenswijze gezet hebt, zegt Christus tot u: „Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?” (Hebr. 13:5-6.)

Als christenen zullen wij nu en dan struikelen. Wij zullen af en toe zwak zijn. Maar Christus zal ons niet verlaten.

Sla nu Filippenzen 1:6 eens op. De apostel Paulus moest de gemeenten in zijn tijd voortdurend bemoedigen. Ook wij hebben bemoediging nodig: „Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.”

God zal u niet in de steek laten. Hij zal u niet verstoten. Niet tenzij u het helemaal opgeeft — onverbeterlijk bent.

In Jesaja 59:1 vinden wij deze bemoediging: „Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen.” God bevindt zich nooit buiten bereik. Hij hoeft nooit te zeggen: „Ik zou u echt wel willen helpen, maar mijn macht is eenvoudig niet groot genoeg.” Hij is aanwezig om naar onze noden te luisteren en voor ons tussenbeide te komen.

Voorbereid zijn

Paulus heeft beschreven hoe wij ons op de toekomst moeten voorbereiden — hoe wij op de weg naar eeuwig leven kunnen blijven, „waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen” (1 Tim. 6:19). Wij kunnen de toekomst niet zomaar over ons heen laten komen. Wij moeten christelijk karakter opbouwen. Maar wij

moeten op het juiste fundament bouwen.

Er zijn twee dingen die wij in dit verband in het oog moeten houden. Ten eerste heeft Christus gezegd dat er twee fundamenten zijn waarop wij kunnen bouwen: een fundament van zand en een fundament van rots (Matth. 7:24-27). Als u niet op het juiste fundament bouwt, is ieder gebouw dat u optrekt waardeloos.

Ten tweede vertelt de apostel Paulus over twee verschillende soorten bouw materiaal. U kunt bouwen met hout, hooi of stro. Of u kunt bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente (1 Kor. 3:12). Als u met het eerste bouwt, kan uw gebouw zelfs op een goed fundament de storm niet doorstaan. Maar als u bouwt op een sterk, hecht fundament met duurzame materialen van goede kwaliteit, kunt u uw gebouw zo sterk maken dat het alles kan doorstaan.

De apostel Paulus voegde eraantoe: „Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden” (1 Tim. 4:16).

Er is iets wat u moet doen. U moet op Gods weg voortgaan. Zoals wij al eerder gezegd hebben, kunt u niet in een luie stoel gaan zitten. U moet de levenswijze van God vinden, en die dan volgen. U moet doorgaan en overwinnen tot aan het einde (Openb. 2:26).

Niet allen worden nu geroepen

God werkt hier beneden aan een plan. Het zal slagen. Maar op dit moment heeft God zich er nog niet toe gezet om de hele wereld te roepen.

Gedurende de laatste 6000 jaar heeft de mensheid de les van de menselijke geschiedenis, los van de wet van God, mogen schrijven. Vanaf Adam en Eva tot aan onze tijd hebben de meeste mensen besloten de verkeerde weg te gaan. Dit is niet de dag van hun behoud.

God heeft op dit tijdstip alleen „eerstelingen” geroepen (Jak. 1:18). Omdat velen niet begrijpen dat God nu niet iedereen roept, lijkt het alsof Gods plan mislukt.

Maar Gods plan verloopt precies

volgens schema. De volgende belangrijke fase in dat plan, is de Wederkomst van Jezus Christus. Wanneer deze plaatsvindt, zullen alle doden in Christus uit hun graf opstaan. Diegenen in Christus die nog leven, zullen in onsterfelijke geestelijke wezens veranderen. Samen zullen zij opstijgen om Christus in de lucht te ontmoeten (1 Thess. 4:13-17; 1 Kor. 15:50-52).

De profeet Zacharia schrijft: „Zijn [Christus'] voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt . . . En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem . . . En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de

In Openbaring 5:11 wordt een hemels koor beschreven dat God en Christus lof en eer toezingt en zingt over het plan van God. God geeft u nu de kans om deel uit te maken van dat fantastische plan.

Here de enige zijn, en zijn naam de enige” (Zach. 14:4-9).

Er staat een inspirerende passage in het boek Openbaring die aantoont hoe graag God wil dat u zijn Koninkrijk binnengaat.

Een triomflieder

In Openbaring 5 worden de profetieën van het boek Openbaring vergeleken met een boekrol, die alleen Christus waardig is te openen. Deze profetieën gaan over de tijd die nog voor ons ligt, wanneer Christus zal wederkeren om Gods regering op de aarde te vestigen. Ze gaan over de tijd waarin de heiligen uit de dood zullen opstaan om Christus te ontmoeten en samen met Hem 1000 jaar lang te regeren.

Vers 9 en 10 van Openbaring 5 zijn zeer inspirerend en hebben veel te maken met uw toekomst.

De oudsten zingen een majestueuze hymne voor de troon van God, terwijl zij eer en lof bewijzen aan Christus, die aan de rechterhand van

God zit. „En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt *hen* [de heiligen] voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt *hen* [de heiligen] voor onze God gemaakt tot een koninkrijk [koninkgen; *Statenvert.*] en tot priesters, en *zij* zullen als koningen heersen op de aarde” (Openb. 5:9-10).

Heeft u hier ooit eerder bij stilgestaan? Misschien bent u wel het onderwerp van een gezang dat voor de troon van God wordt gezongen.

Petrus schreef over het plan van God dat hier op aarde uitgewerkt wordt: „In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan” (1 Petr. 1:12). De engelen moeten het fascinerend vinden — hoe God stof van de aarde nam en menselijk leven naar zijn eigen beeld maakte. De engelen hebben het bijna 6000 jaar lang allemaal gadeslagen. De mens heeft zijn eigen weg mogen gaan en het bedrog van Satan mogen volgen.

Maar wanneer Christus komt om de regering van God te vestigen, zal de duivel worden

gevangengenomen en voor 1000 jaar worden opgesloten (Openb. 20:2). Iedereen zal de kans hebben om de ware God te leren kennen en Gods levenswijze te volgen. Het bijzondere is dat u op dit ogenblik Gods levenswijze kunt leren kennen en volgen.

U kunt deel uitmaken van „hen” over wie de 24 oudsten zingen.

In Openbaring 5:11 wordt een hemels koor beschreven van meer dan 100 miljoen engelen die God en Christus lof en eer toezingen en zingen over het plan van God.

God geeft u nu de kans om van dat fantastische plan deel uit te maken.

Ja, er kunnen inderdaad strijd en beproevingen op uw weg liggen. Maar u kunt het doel bereiken. God staat aan uw kant. Hij is er om u te helpen — om u op te richten — om u te bemoedigen. De oudsten zingen over u. Miljoenen engelen zingen jubelend over het plan van God en uw aandeel daarin.

U kunt het doel bereiken! □

Hoe u voor uw gezin kunt zorgen

David J. Albert

Dit zijn moeilijke tijden. Zelfs als men gezegend is met een goede baan — en velen zijn dat niet — is het nog moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en goed voor zijn gezin te zorgen.

Ik weet dat, omdat ik net als velen onder u een gezin heb waarvoor ik moet zorgen, met dochters die voortdurend dingen nodig hebben. Vooral, schijnt het, op het gebied van kleding!

Zij hebben bijvoorbeeld verschillende soorten kleding nodig voor verschillende gelegenheden, activiteiten en seizoenen. En hun behoeften zijn reëel, niet slechts denkbeeldig. Zij hebben echt behoorlijke, passende kleding, voedsel en onderdak nodig — zij willen het niet alleen graag hebben of „denken dat het wel leuk zou zijn om dat of dat te hebben”

En ik ben degene die God verantwoordelijk houdt om in die behoeften te voorzien.

U kunt niet kiezen

Nu ik eraan terugdenk lijkt het lachwekkend, maar ik dacht dat, toen de kinderen klein waren, het geven van kleding ongeveer hetzelfde was als het geven van een cadeautje — iets dat ik deed omdat ik zo goedhartig was, een bijzondere uiting van vriendelijkheid.

Net als de meeste ouders heb ik in de loop van de tijd geleerd dat zorgen voor het gezin geen incidentele zaak

is, maar iets dat men voortdurend moet doen. En u kunt ook niet kiezen of u het wel of niet zult doen; het is vereist! In het Woord van God wordt dat nadrukkelijk duidelijk gemaakt.

Sla in uw eigen bijbel 1 Timotheüs



5:8 op en lees de duidelijke instructies van God over het zorgen voor het gezin: „Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige” (*Statenvert.*).

Ja, de zorg voor het gezin is een duidelijke vereiste in het christelijke ouderschap. Men kan niet de zorg voor zijn gezin verwaarlozen en beweren een christen te zijn.

Een ernstige verantwoordelijkheid

Net als iedere verstandige ouder kent God de verschrikkelijke gevolgen van ouderlijke verwaarlozing: slechte voeding, onvoldoende kleding en slechte behuizing.

Tel deze fundamentele zaken op bij dingen als een goede opleiding,

evenwichtige ontspanning en onderrecht in geestelijke waarden, dan heeft u de krachten die óf het succes van het kind op lange termijn bevorderen, óf zijn vooruitgang in het leven afremmen.

Christenen die deze dingen niet doen zijn „erger dan een ongelovige”, omdat vele ongelovigen *wel* goed voor hun kinderen zorgen, hoewel zij niet beweren christen te zijn.

De zorg voor het gezin is een zeer ernstige verantwoordelijkheid als men het ten volle en juist begrijpt. Als men niet in staat is dit goed te doen, kan dat tot diepe ontmoediging en frustratie leiden.

Hoe kunnen wij in deze moeilijke tijden goed voor ons gezin zorgen? Wij hoeven niet ontmoedigd te zijn, omdat er een manier is waarop wij aan deze uitdagende christelijke plicht tegemoet kunnen komen.

God zorgt voor ons

Met de aard en het belang van de taak om voor ons gezin te zorgen goed in gedachten kunnen wij in Mattheüs 6 lezen hoe dit alles in verband staat met onze relatie tot God.

In de verzen 25 tot 30 verklaart Jezus Christus, de Zoon van God de Vader, dat God ook voor kleine vogels als mussen zorgt en lelies mooier kleedt dan koningen uitgedost zijn. Daarna helpt Jezus ons de dingen in het juiste perspectief te zien door te vragen: „Zal Hij [de Vader] u niet veel meer kleden, kleingelovigen?”

Zou een liefhebbende God wel voor stomme beesten zorgen die geen enkele andere toekomst hebben dan terug te keren tot het stof waaruit zij gekomen zijn, en zijn eigen verwekte

Illustratie: Ron McKee

kinderen verwaarlozen die zijn voorbestemd om eeuwig te leven in zijn Koninkrijk? Natuurlijk niet!

Jezus wist heel goed dat wij als mensen soms moeten leren uit onze eigen ervaring met de grote God — in dit geval dat Hij goed voor zijn kinderen zorgt. Zoals het met ons is, is het ook met Hem. Hij moet de zorg op zich nemen!

Heeft u het ooit in dit licht gezien? God eist in dit opzicht niets van ons dat Hij niet bereid is zelf te doen.

Merk verder in vers 32 op dat God, als iedere goede verzorger, onze behoeften kent. En Hij kent ze zelfs voor wij Hem erom vragen (vers 8)! Dat wil zeggen, God voorziet en verwacht onze behoeften zelfs eerder dan wijzelf. Hij is een ouder die zeer met ons begaan is en die klaar staat om in al onze behoeften te voorzien.

Wij hebben natuurlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid als wij willen dat God in onze behoeften voorziet. In vers 33 verklaart Jezus dat wij ons aandeel moeten bijdragen als wij in aanmerking willen komen voor deze zegeningen door eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken.

God wil ons graag zegenen als wij ons onderwerpen aan zijn wil en zijn wegen, zoals deze in al zijn geboden en wetten duidelijk naar voren komen. God kan en wil ons niet zegenen in ongehoorzaamheid en zonde (Jak. 4:3).

De apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven: „... en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht” (1 Joh. 3:22).

Dit houdt in dat wij ons op alle gebieden van ons leven moeten inspannen en ernaar moeten streven ijverig, en produktief te zijn. Christus bedoelde met deze beloften niet dat wij alles zonder enige inspanning onzerzijds aan God moeten overlaten. Maar als wij ons eenmaal aan de wil van God overgegeven en onderworpen hebben, beginnen deze magnifieke beloften allemaal in ons leven te werken.

Wij moeten ook beseffen dat wij leven in een tijd waarin God ons geloof op de proef stelt om ons iets te leren. Het feit dat wij onder zulke beproevingen kunnen lijden, doet

niets af aan de beloften van God.

God heeft beloofd in al onze behoeften te voorzien, niet in al onze verlangens, en er zijn tijden dat God ons bepaalde moeilijkheden laat doormaken om ons karakter op de proef te stellen en te versterken. Zelfs Gods eigen Zoon moest beproevingen en lijden doorstaan (Hebr. 5:8; 12:2-6).

Bij God geen ouderlijke verwaarlozing

Lees verder in hoofdstuk 7 van Mattheüs, en u zult zien dat dit thema van het voorzien in behoeften door God de voornaamste boodschap is van wat de Bergrede wordt genoemd, de kern van het onderwijs en de instructies van Jezus.

Beginnend in vers 7 zei Jezus: „Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opgedaan worden.” En in vers 8: „Want een ieder, die bidt, ontvangt...” Kunnen wij dat in vrouwen geloven?

Merk nu op hoe Jezus redeneert vanuit het menselijke voorbeeld dat wij onderzocht hebben om de geestelijke relatie tot God te verklaren: „Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden” (Matth. 7:9-11).

Laten wij extra aandacht schenken aan „hoeveel te meer”! God voorziet beter in onze behoeften dan waartoe zelfs de beste menselijke ouder in staat is. Dit principe wordt herhaald in Lukas 11:13: „... hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”

God weet dat wij onze dagelijkse fysieke behoeften hebben. Christus heeft ons gezegd dat wij God moeten vragen: „Geef ons elke dag ons dagelijks brood” (Lukas 11:3). Wij hebben tevens onze dagelijkse geestelijke behoeften, zoals de behoefte aan Gods heilige Geest. En God is gereed en bereid om in beide behoeften te voorzien. God zal u niet laten verhoorgeren, fysiek noch geestelijk! Hij zal zich nooit schuldig maken aan ouderlijke verwaarlozing of verlatenheid.

David zei in Psalm 37:25: „Jongen ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar — een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood.” Nee, Gods volk hoeft niet te bedelen of te vragen om een maaltijd in een gaarkeuken.

En de apostel Paulus zei tot de Filippenzen: „Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in [door; Statenvert.] Christus Jezus” (Filipp. 4:19).

De tegenwoordige dienaren van God kunnen u hetzelfde even zeker en overtuigd vertellen, gebaseerd op hun eigen ervaringen. God zal in uw behoeften voorzien als u zich in geloof tot Hem wendt en u meer aan zijn levenswijze onderwerpt (Matth. 6:33).

Het geheim van het voorzien in behoeften

Dit is dus het geheim van het op christelijke wijze voorzien in behoeften: het feit dat God voor u zal zorgen, zodat u kunt zorgen voor hen die zich onder uw hoede bevinden. U kunt zich tot God wenden, net zoals zij zich tot u kunnen wenden. U kunt Hem in geloof vragen om u te helpen goed voor uw gezin te zorgen, en Hij zal in al uw en al hun behoeften voorzien. Hij zal u en hen die van u afhankelijk zijn niet in de steek laten.

Er is dus zelfs in moeilijke tijden geen reden voor ontmoediging of twijfel. David heeft gezegd: „... in boze tijd zullen zij niet beschaamd worden, in dagen van hongersnood zullen zij verzadigd worden” (Ps. 37:19). Onze God zal ons erdoorheen helpen.

Wanneer u dus geconfronteerd wordt met dringende en hoogstnoodzakelijke benodigdheden voor het dagelijks leven, ga dan vrijmoedig en vol vertrouwen naar uw hemelse Vader en vraag Hem in geloof om te voorzien in wat u nodig heeft. Als u zelf in de behoeften van anderen moet voorzien, ga dan naar uw Vader en vraag Hem u te helpen deze belangrijke christelijke verantwoordelijkheid te vervullen.

Als u bereid bent dat voor uw kinderen te doen, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader bereid, gereed en in staat zijn om te voorzien in uw behoeften? Onze God zorgt goed voor ons! □



Om de WAARHEID te zeggen...

Zegt u altijd de waarheid? Behoort u dat te doen? Hier leest u hoe het Negende Gebod van God van toepassing is op uw leven.

Dibar K. Apartian

Kan een leugen, zelfs een 'leugentje', ooit noodzakelijk of zelfs gerechtvaardigd zijn?

In deze moderne tijd van situatie-ethiek, grootscheepse reclame, ingewikkelde menselijke relaties en dekmantels van regeringen kan

men zich dat heel goed gaan afvragen!

„Leugentjes om bestwil” tussen man en vrouw, ouders en kinderen of andere familieleden worden door vooraanstaande autoriteiten vergoelikt en zelfs aangemoedigd. Ambtenaren zwijgen over de misstanden aan de top „ter bescherming van de nationale veiligheid”.

Veel van de fictieve verhalen op de televisie en in de film zijn op leugens gebaseerd, en dat alles in de naam van het amusement (veelal als „komedie”) — en hoe meer leugens, hoe interessanter het verhaal, schijnt het.

Adverteerders zijn in hun schandelijke en vaak regelrecht onjuiste beweringen over goederen en diensten zo

ver gegaan dat er geen enkele verstandige consument meer is die tegenwoordig nog onvoorwaardelijk in enige reclame gelooft.

De tijd is voorbij dat „de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid” nog als ideaal werd beschouwd. Maar *is* het wel altijd het beste om de waarheid te zeggen? Bestaan er situaties waarin een leugen beter zou zijn? Duurt eerlijkheid niet altijd het langst?

Hier is het krachtige antwoord van God: „... alle leugenaars — hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel” (Openb. 21:8)!

Voor het vleeselijk-gezinde verstand lijkt een dergelijke redenering onlogisch. Maar vanuit de volmaakte geestelijke zienswijze waarop Hij zijn hele levenswijze gebaseerd heeft, gebiedt God ons: „Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste” (Ex. 20:16).

Het Negende Gebod omvat alle aspecten van liegen: valse beschuldigingen, voorwendzels, hypocrisie, halve waarheden, leugentjes om bestwil, roddelen — zelfs het breken van beloften. In feite bestaat er, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, niet zoiets als een leugentje om bestwil of een halve waarheid. Een leugen is een leugen — en God verafschuwt leugens!

Halve waarheden

Mensen proberen zich vaak te rechtvaardigen door te doen alsof een halve waarheid geen leugen is. Zij beseffen niet dat de halve waarheid nog steeds een hele zonde is.

De patriarch Abraham moest de gevolgen van een dergelijke ervaring ondergaan. Toen hij en zijn buitengewoon mooie vrouw Sarai in Egypte kwamen, was hij bang dat de Egyptenaren hem zouden doden om Sarai voor zichzelf te nemen.

Abraham zei tegen Sarai: „Zeg toch, dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil welga, en ik om uwentwil in leven moge blijven” (Gen. 12:13).

Loog Abraham? Ja. Maar Sarai was immers zijn halfzuster? Inder-

daad — maar zij was tevens zijn vrouw. Abraham had niet de hele waarheid verteld. „Maar, de Here sloeg Farao met zware plagen, evenals zijn huis, ten oorzake van Sarai, de vrouw van Abram” (vers 17).



Die „onschuldige” opmerking die u maakt, de toespeling die u toevoegt en uw beschrijving en de manier waarop u beschrijft hoe het allemaal gebeurd is, maken een groot verschil uit.

Spreekt u weleens een halve waarheid, misschien in de waan dat u het Negende Gebod niet overtreedt? De meesten van ons doen dat weleens, bewust of onbewust. Het is niet noodzakelijk om ieder detail van iets dat u weet te vertellen (soms is het beter om helemaal niets te zeggen) — maar wat u zegt, moet de waarheid zijn — de echte waarheid!

Bijgekleurde waarheden

Een van de belangrijkste dingen waar u aan moet denken als u met iemand in gesprek bent, is dat de mensen niet altijd horen wat u wilt dat zij horen — niet helemaal tenminste. Uw woorden hebben voor hen niet dezelfde betekenis als voor u. Hun oren vangen alleen dat op wat hun geest graag en geredelijk zal accepteren.

En als zij herhalen wat er gezegd is, kleuren zij de waarheid bij op een wijze die henzelf in een goed daglicht stelt, net als u doet. U hoort alleen wat u wilt horen, en u herhaalt de dingen op een zodanige manier dat u onschuldig lijkt. Deze neiging hebben wij allemaal.

Heeft u er bijvoorbeeld ooit eerlijk

op gelet hoe u een ongeluk beschrijft waarbij u betrokken bent geweest? Wiens fout blijkt het te zijn?

Die „onschuldige” opmerking die u maakt, de toespeling die u toevoegt en de manier waarop u beschrijft hoe het allemaal gebeurd is, maken een groot verschil uit. Door de waarheid bij te kleuren vertelt u in feite een leugen.

Denk eens aan de manier waarop Eva Satan antwoord gaf toen Satan haar vroeg wat God tegen haar en Adam had gezegd. God had hun geboden: „Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Gen. 2:16-17).

Eva was duidelijk niet ingenomen met het gebod van God. Zij wilde het recht hebben om van alle vruchten in de Hof vrijuit te nemen. Toen zij

daarom Gods gebod herhaalde, kleurde zij het tot haar eigen voordeel bij; zij rechtvaardigde haar eigen gevoelens, in de poging een manier te vinden om aan te tonen dat God egoïstisch was.

Eva zei tegen de slang: „Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven” (Gen. 3:2-3).

Sla de Bijbel erop na! Is dat echt wat God tot Adam gezegd had? Lees het zelf. Had God hen verboden om de vrucht zelfs maar *aan te raken*? Had Hij gezegd „anders zult gij sterven” of „zult gij voorzeker sterven”?

Het is het verlangen van de mensen om zich te verdedigen, om de strengheid van een gebod te tonen of een schijnbare onrechtvaardigheid die hen is aangedaan, die de mensen de waarheid doet bijkleuren. En dit gebeurt vaker dan u denkt.

Een bijgekleurde waarheid staat soms even ver van de waarheid af als een regelrechte leugen. De waarheid kan bijgekleurd worden door weglating, toevoeging of wijziging, die alle

de feiten verdraaien en de waarheid in een leugen veranderen. En vergeet niet, God verafschuwt leugens!

Roddelen

Vertelt u altijd verder wat u hoort, of het nu goed of slecht is, waar of onwaar? God heeft gezegd: „Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen... Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan” (Lev. 19:11, 16).

Wanneer u roddelt of lastert, overtreedt u het Negende Gebod. U kunt uw naaste niet liefhebben, zoals God gebiedt, wanneer u kwaad van hem spreekt of de mensen tegen hem keert. Een ware christen is een vrede-stichter, geen oorlogshitser. Christus heeft gewaarschuld: „Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen!” (Lukas 17:1.)

Een ware christen spreekt over niemand kwaad. Hij oordeelt niet en herhaalt geen dingen die zijn naaste kunnen schaden. Zoals u weet, verspreiden roddelpraatjes zich zeer snel. Dat komt doordat Satan eropuit is de mensen op te hitsen en twist te veroorzaken. Satan is de „aanklager van onze broeders” (Openb. 12:10).

Let op de beschrijving van het type mens dat God in zijn Koninkrijk wenst: „Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt” (Ps. 15:1-3).

Overtreed Gods Negende Gebod niet door te roddelen. God verafschuwt lippen die roddels verspreiden.

Valse getuigenissen

Wanneer u een getuigenis moet afleggen, rust er een zeer belangrijke verantwoordelijkheid op u. Door uw woorden kan een onschuldige persoon worden veroordeeld, of kan een misdadiger vrijuit gaan.

Legt u een ware of een valse getui-

genis af? Doet u nauwkeurig verslag van de feiten, of verdraait u ze en kiest u partij? Een ware christen kent geen aanzien des persoons. Maar de neiging bestaat om een verhaal te verdraaien, vooral als iemands eigen



... de neiging bestaat om een verhaal te verdraaien, vooral als iemands eigen belangen ermee gemoeid zijn.

belangen ermee gemoeid zijn.

God zegt: „Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast, ontkomt niet” (Spr. 19:5).

Geen van de mensen die Christus vervolgden, kon een fout bij Hem vinden. Toch beschuldigden zij Hem onophoudelijk van verkeerde praktijken. Zij bekritiseerden zijn woorden en daden. Zij kochten zelfs mensen om om leugens over Hem te verkondigen teneinde Hem te veroordelen. En hun afschuwelijke samenzwering eindigde zelfs niet bij zijn dood — zij gebruikten ook nog valse getuigen om te liegen over het wonder van de opstanding van Christus (Matth. 27:62-66; 28:1-15).

Vraag God iedere dag om u te helpen de waarheid te spreken, ongeacht de prijs of de omstandigheden. Als u de taak krijgt om te getuigen, spreek dan altijd de waarheid, zelfs als die u pijn doet of schaadt. Wees een ware christen, een betrouwbare getuige — probeer God te behagen, niet de mensen!

Hypocrisie

Hypocrisie is een ander facet van liegen — van het overtreden van het

Negende Gebod. Een hypocriet zegt het ene en doet het andere.

Bijvoorbeeld, de schriftgeleerden en Farizeeën uit de tijd van Jezus vonden zichzelf rechtvaardig en heilig, maar in werkelijkheid bestond hun rechtvaardigheid alleen in schijn. Zij reinigden „de buitenzijde van de beker en van de schotel”, maar van binnen waren zij „vol roof en onmatigheid” (Matth. 23:25).

Daarom zei Christus: „Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet” (vers 3).

Een ander voorbeeld van hypocrisie is dat van Ananias en Saffira. Zij deden alsof zij hun bezittingen met het volk van God deelden, maar hun schijnbare vrijgevigheid was niet meer dan uiterlijk vertoon. Nadat zij hun land voor een bepaalde som verkocht hadden, deden zij alsof zij de

hele koopsom aan de voeten van de apostelen legden, maar in werkelijkheid hielden zij een deel ervan voor zichzelf achter. Het gevolg? Zij betaalden voor hun leugen met hun leven (Hand. 5:1-10)!

Hypocrieten doen zich voor als iets wat zij niet zijn, of geven voor dat zij iets doen zonder het te doen.

Verfeschuw liegen

Voor leugens, hypocrisie en valse voorwendsels is geen plaats in de geest of handelingen van een ware christen.

En hoe zit het met de beloften die u doet? Houdt u ze? Denkt u misschien dat het breken van een belofte geen zonde is? Toch is ook dit een overtreding van het Negende Gebod!

David zei: „Ik haat en verafschuw leugen, maar uw wet heb ik lief” (Ps. 119:163). Wat een prachtige verklaring — wat een prachtige instelling! Het is geen wonder dat David een man was naar Gods hart.

Wilt u een christen zijn naar Gods hart? Zo ja, haat en verafschuw dan de leugen, en heb Gods geboden lief — ook het Negende! □

Hoe het zal zijn in de Wereld van Morgen

Samengesteld door Richard H. Sedliacik

Jezus Christus zal de wereld van morgen besturen. Zijn rechtvaardige heerschappij zal zich vanuit Jeruzalem over de gehele wereld uitbreiden. De heropvoeding van de mens in Gods levenswijze zal de hoogste prioriteit krijgen. Naarmate de wereld heropgevoed wordt, zullen de mensen de zegeningen ontvangen die men krijgt wanneer men aan Gods wet van liefde gehoorzaam is. Er zal vrede zijn, samenwerking, gezondheid, overvloed en vreugde. En de gehele wereld zal Gods meesterplan voor de mensheid leren begrijpen.

Deze duizendjarige wereld wordt uitgebeeld door het Looftentenfeest, dat ieder jaar door de Worldwide Church of God wordt gehouden. Laten wij eens zien hoe die utopische wereld er in werkelijkheid uit zal zien.

1. Wat voorspelt God met betrekking tot de afstammelingen van Jakob in de eindtijd, die in ballingschap zullen leven in vreemde landen? Amos 9:7-11; Zach. 8:7-8; Ezech. 36:8-11; Jes. 27:6.

Bij zijn terugkeer zal Christus de wederopbouw van de door atoombommen verwoeste naties van de wereld ter hand nemen, beginnend met de afstammelingen van het oude Israël. Nadat Hij hen uit ballingschap bevrijd heeft, zal Hij hen een nieuwe woonplaats geven en hen tot een voorbeeld maken voor alle naties.

2. Waar zal de hoofdzetel van de regering van Christus op aarde gevestigd worden — de hoofdstad van de wereld? Zach. 8:3; Jer. 3:17. Zal het een voorbeeld zijn voor de gehele wereld? Jes. 62:1-2, 7.

Omdat het ongeveer in het geografische middelpunt van het landoppervlak van de aarde gelegen is, is Jeruzalem het ideale kernpunt voor de wereldheerschappij. Het zal in perfectie worden herbouwd. Geen enkele stad uit het verleden of heden zal zijn schoonheid en pracht kunnen evenaren. Het zal de toekomstige modelstad worden — het patroon waarnaar andere steden zullen worden gebouwd.

3. Zullen de verwoeste steden herbouwd worden? Amos 9:14-15; Ezech. 36:33-35 (lees Ezechiël 36 helemaal). Zal er in deze steden geluk en vreugde heersen? Jer. 33:10-11; Zach. 8:4-5.

In het Millennium zullen de steden klein genoeg zijn om een gezond, gelukkig familieleven te bevorderen en toch groot genoeg voor een goed evenwicht tussen industrie en die zaken die van belang zijn voor een gezonde levenswijze.

4. Zal Christus de oorlogsangst doen verdwijnen als Hij degenen die de aarde met geweld en dood gevuld hebben met grote kracht verslagen heeft? Jes. 2:4.

5. Zullen alle naties onderwezen willen worden in Gods levenswijze? Vers 2-3. Zullen de mensen met elkaar gaan samenwerken als zij leren over God en zijn levenswijze? Jes. 52:7-8. Zal de hele wereld uiteindelijk Gods weg naar vrede, naar geluk, naar overvloedig leven en behoud begrijpen? Jes. 11:9; Jer. 31:34.

Het komende Koninkrijk van God zal een letterlijke wereldomvattende regering zijn, samengesteld uit onsterfelijke, uit geest geboren leden van het Gezin van God. Onder de leiding en de directe supervisie van Jezus Christus zal het Koninkrijk van God de wetten en heerschappij van God over de gehele wereld herstellen. En het onderwijsprogramma van Christus voor de gehele mensheid zal een nieuwe beschaving tot stand brengen die gebaseerd is op Gods levenswijze — op zijn wet van liefde — met universele vrede en welvaart als resultaat.

6. Zullen de oude, onvruchtbare plaatsen onder de herstelprogramma's van Gods regering vruchtbaar gemaakt worden, en zullen in het Millennium mooie bossen tot ontwikkeling komen? Jes. 41:14-20; 35:1-2, 6-7.

Gedurende de komende duizendjarige periode zal het grootste deel van het landoppervlak van de aarde productief worden. Er zullen in de gehele wereld prachtige bossen en agrarische gebieden zijn en er zullen geen verontreinigde rivieren

MINISTUDIE

meer zijn of verwoeste landschappen.

7. Het grote aantal verschillende talen is een van de grootste hindernissen voor samenwerking tussen de volken. Kunt u zich voorstellen hoe een wereld met slechts één taal eruit zou zien? Bedenk eens wat een grote stap voorwaarts het zou zijn als alle mensen dezelfde taal zouden kunnen spreken, lezen en schrijven. Zal God de gehele wereld een enkele, zuivere taal geven, zodat iedereen Hem eenparig kan dienen? Zef. 3:9.

In het Millennium zal God een tijdperk inluiden van wereldwijd alfabetisme en van onderwijs door middel van een enkele, zuivere taal.

8. Zullen de mensen in het Millennium bezittingen hebben en het rechtvaardige loon van hun eigen arbeid ontvangen? Micha 4:4; Jes. 62:8-9.

9. Onder welke voorwaarden heeft God altijd beloofd grote materiële welvaart te schenken? Mal. 3:10-12. Zal God de natuurwetten laten functioneren ten bate van hen die Hem in de wereld van morgen zullen gehoorzamen? Ezech. 34:26. Zal er grote vreugde zijn over de overvloed aan gewassen en vee die God zal schenken? Jer. 31:12. Zal er in feite een grote overvloed aan voedingsmiddelen zijn? Amos 9:13.

De naties zullen leren dat het betalen van Gods tienden werkelijk functioneert. Gehoorzaamheid aan Gods wetten zal universele welvaart, vrede en geluk in het Millennium tot gevolg hebben.

10. Zullen stadsbewoners bang zijn om zich op straat te begeven, vooral 's avonds, zoals het geval is in vele grote steden in deze 'beschaafde' wereld? Jes. 32:2.

Een vreemde op een eenzame plaats in de nacht zal iemand zijn die kan helpen, niet iemand om bang voor te zijn. Onder Gods regerings- en onderwijssysteem zal het menselijk leven in ieders ogen kostbaar zijn.

11. En de gezondheid in de wereld van morgen? Zullen de doven, blinden, verlamden en doofstommen op wonderbaarlijke wijze worden genezen? Jes. 35:5-6. Zullen ziekten en kwalen in al hun vormen worden genezen? Jes. 33:24; 58:8; Jer. 30:17.

12. Wat zal er met de Olijfberg gebeuren als Christus terugkomt? Zach. 14:3-4. Zal de vallei die zo gevormd zal worden de bedding worden van een machtige rivier die in Jeruzalem zal ontspringen? Vers 8. Zal de helft van deze rivier oostwaarts vloeien naar de Dode Zee en de andere helft westwaarts naar de Middellandse Zee? Hetzelfde vers.

13. Is de oostelijke bedding van deze rivier,

van waaruit 'levende wateren' in de Dode Zee vloeien, dezelfde als de beek die beschreven wordt in Ezechiël 47:1-12? Wat zal er met de Dode Zee gebeuren als er zoet water in gaat stromen? Het laatste deel van vers 8. Zullen er in de Dode Zee, die nu zoveel zout en andere mineralen bevat dat er geen leven in kan bestaan, planten en vissen kunnen leven? Vers 9. Zal deze beek ook leven geven aan de dorre woestijngebieden waardoor zij stroomt? Vers 12.

14. Ontspringt deze beek van 'levend water' op de plaats waar de Tempel van God zal staan — op de plaats waar de troon van Christus zal staan in Jeruzalem? Ezech. 47:1, 12; Joël 3:18, laatste deel. Wordt de heilige Geest met 'levend water' vergeleken? Joh. 4:10; 7:37-39.

De heilige Geest, waarvan deze fysieke beek het symbool is, zal van Jeruzalem uitgaan en alle geestelijke problemen van de mensheid genezen.

15. Zal God in het Millennium de aard van de dieren wijzigen, zodat alle schepselen in vrede zullen leven? Jes. 11:6-9.

16. In de Bijbel spreekt God over het menselijke hart als symbool van het denken van de mens. Hoe ziet het menselijke hart — zijn gedachten — er tegenwoordig eigenlijk uit, beïnvloed door Satan, de onzichtbare god van deze wereld? Jer. 17:9. Onderwerpt het menselijke verstand zich van nature aan God en zijn wet? Rom. 8:7.

17. Wat zegt God dat Hij in het Millennium zal toevoegen aan de geest van de mens om de fundamentele instelling of de aard van de mens te wijzigen? Ezech. 36:26-27; Joël 2:28-29.

God zal zijn heilige Geest — zijn eigen aard van zorgzame liefde en toewijding aan anderen (1 Joh. 4:16; Rom. 5:5) — in de mens plaatsen. De mensen zullen God en hun naasten liefhebben en ernaar streven hen gelukkig te maken. Dit zal het Millennium — de prachtige wereld van morgen — tot het utopische paradijs maken dat door het Loofhuttenfeest wordt uitgebeeld! □



SCHRIJF U IN OP DE GRATIS BIJBELCURSUS

De korte studie die u zojuist hebt voltooid is een voorbeeld van de studiemethode die in de lessen van de Schriftelijke Cursus van Ambassador College wordt gehanteerd. De Bijbel is het boeiendste, het meest uitdagende boek dat ooit werd geschreven, en de boodschap ervan is aan u gericht! Indien u zich op deze gratis cursus wilt inschrijven, schrijf ons dan.

Persoonlijk

(Vervolg van pagina 2)

In het 7e vers van het tweede hoofdstuk staat echter dat Hij de mens uit stoffelijke substantie vormde — uit de aardbodem — terwijl in Johannes 4:24 wordt geopenbaard dat God bestaat uit immateriële GEEST.

Maar WAAROM werd de mens gevormd en gemodelleerd als GOD, in plaats van als een van de dieren? Omdat de mens met een bepaald DOEL geschapen is — hij werd geschapen om een persoonlijke en bijzondere relatie met God te hebben.

In het boek Johannes wordt verklaard dat Jezus aan ieder die Hem ontvangt de kracht geeft een zoon van God te worden. En in 1 Johannes 1:3 staat dat al diegenen werkelijk gemeenschap hebben — daadwerkelijk contact en *gemeenschap* — met God en met Christus!

Ik ontdekte dat de Bijbel letterlijk vol staat met BELOFTEN van God, waarin Hij BELOOFT dingen voor ons te doen, ons dingen te schenken en te voorzien in onze behoeften.

Hier zijn enkele voorbeelden:

„Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus” (Filipp. 4:19).

Hierin wordt niet beloofd dat in al uw verlangens of wensen voorzien zal worden — alleen in uw behoeften.

En het is goed ons te realiseren dat de Bijbel openbaart dat God voor ons doet waartoe wij zelf niet in staat zijn. Hij zal gewoonlijk in uw behoeften voorzien door middel van uw eigen inspanningen — maar als u op Hem VERTROUWT, zal Hij ervoor zorgen dat wat u nodig hebt ook komt.

Jakobus 1:5-6: „Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende . . .”

Zeer kort nadat ik deze waarheid omtrent de Bijbel had geleerd, 56 jaar geleden, ontdekte ik in een moeilijke tijd dat ik in wijsheid te kort schoot.

Vanaf mijn vroege jongensjaren had ik er altijd naar verlangd om INZICHT te hebben. En ik had dat in

behoorlijke mate gekregen, maar wijsheid is meer dan kennis en inzicht. Het is het vermogen om die twee te gebruiken en een juiste en wijze beslissing te nemen.

Ik hield God dus aan wat Hij in Jakobus beloofd had. Ik vroeg om wijsheid.

Ik geloofde dat ik wijsheid zou ontvangen als ik erom vroeg, omdat God het BELOOFD had — en God kon zijn belofte niet verbreken. Ik ontving wijsheid.

In mijn huidige positie als leider van wereldomvattende activiteiten moet ik vaak beslissingen nemen waar miljoenen guldens mee gemoeid zijn. Ik heb die wijsheid NODIG!

Als ik gedwongen was geweest alleen te vertrouwen op de vermogens in de *binnenwereld* of op raad en advies van de *buitenwereld*, had dit grote Werk nooit zo kunnen groeien, daar ben ik zeker van. Maar ik kon *alle drie* dimensies aanboren.

Ik vraag uiteraard *wel* advies aan anderen. Salomo heeft gezegd dat er veiligheid ligt in een groot aantal raadgevers. Ik roep dus de hulp van adviseurs in. Ik gebruik mijn eigen onderscheidingsvermogen, gebaseerd op ervaring. En daarnaast vertrouw ik op wijsheid van God. Ik maak gebruik van alle drie dimensies — en ze doen uitstekend werk. Dat is de veiligste manier die ik ken.

Hoe GROOT zijn de reserves van de *bovenwereld* precies? Hoe GROOT is de levende GOD?

De profeet Jesaja geeft ons hier informatie over. Dit is wat hij schreef, geïnspireerd door God:

„Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?

„Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt . . . Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel. Met

wie dan wilt gij God vergelijken? . . .

„Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont . . .

„Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt . . .

„Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerderd hij sterkte . . . wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht” (Jes. 40:12-15, 17-18, 22, 26, 28-31).

De mensen vragen mij vaak waarom ik jong blij — en waar ik mijn energie vandaan haal.

De bovenstaande verzen zijn voor mij een belofte — zij leveren een bron van reserves waarop ik vertrouw.

Ja, ik heb 56 jaar geleden een vertrouwen gevonden dat veel praktischer en doeltreffender is dan zelfvertrouwen. Ik vond het vertrouwen dat GELOOF is.

Het is het vertrouwen op de allerhoogste, grote God, wiens grootheid hierboven is beschreven.

Zijn reserves zijn volkomen. Ze zijn onbeperkt. Van Hem zijn de rijkdom en de middelen van het gehele universum. Hij is de BRON van alle kracht, van alles wat goed is, van alles wat wenselijk is.

Hij is niet alleen de grote Schepper. Hij is de allerhoogste HEERSER over het universum. Hij is de grote leraar, de bron van elementaire kennis.

Hij is de grote GEVER! Hij gaf zijn eniggeboren Zoon — voor onze verlossing. Hij geeft macht en sterkte. Hij voorziet in al onze behoeften. Hij geeft wijsheid. Hij kan ALLES geven wat GOED is.

Mijn leven is enorm verrijkt sinds ik 56 jaar geleden in verbinding kwam met deze bron voor alle behoeften. En dit heeft geleid tot de verrijking van duizenden anderen.

Wat is het een overweldigende rijkdom waar het grootste deel van de mensheid zichzelf van beroofd door de dimensie van de *bovenwereld* niet aan hun leven toe te voegen! □



Waarom was David een

„Ik heb David, de zoon van Isai, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen” (Hand. 13:22).

Dit zei God van koning David van het oude Israël! Wat een positieve evaluatie!

Van alle mensen die geleefd hebben, heeft God David een bijzondere plaats in zijn hart gegeven. Wij weten uit de Bijbel dat David na zijn opstanding in het Koninkrijk van God over heel Israël zal heersen (Jer. 30:9; Ezech. 37:24).

Heeft u er ooit bij stilgestaan waarom God zo over David dacht? Hoe beantwoordt u, als lid van Gods volk, die op dit moment geoordeeld wordt naar uw houding ten opzichte van God (1 Petr. 4:17), aan het voorbeeld van David? Zou God kunnen zeggen dat u een man of vrouw naar zijn hart bent?

In de bijbelboeken 1 en 2 Samuël wordt de levensgeschiedenis van David beschreven. Vóór David was Saul koning, maar hij faalde volkomen door ongehoorzaamheid aan God (1 Sam. 13:13-14). God besloot Saul te vervangen, en om de volgende koning te selecteren ging Hij anders te werk dan mensen zouden hebben gedaan.

God kijkt naar het innerlijk, naar de innerlijke beweegredenen van het hart, naar iemands instelling (1 Sam. 16:7). Hij wilde dat de vervanger van Saul qua karakter aan hoge eisen voldeed.

Stanley M. McNiel

Hier volgen verscheidene specifieke aspecten van het karakter van David die hem bij God bijzonder geliefd maakten — die hem een man naar Gods hart maakten.

Werkzaam geloof

Hoewel David nog maar jong was toen hij tot koning gezalfd werd, had hij al grote kracht, wijsheid en talent getoond. Hij stond bekend als een vindingrijk vechter. Hij bevond zich in een goede, evenwichtige lichamelijke conditie en was een talentvol musicus (1 Sam. 16:18). Niet lang daarna toonde hij een van de belangrijkste redenen voor zijn succes in de ogen van God: een werkzaam, levend geloof.

Er is wellicht geen enkel bijbelverhaal zo bekend als dat van David en Goliath. David nam als teenager het besluit om te vechten tegen de kampioen van het vijandelijke leger — een overweldigend strijder, meer dan twee meter lang, wiens wapenrusting alleen al bijna 100 kilo woog.

Goliath had de Israëlieten al enige tijd uitgedaagd om hem een tegenstander te bezorgen. Alle Israëlitische strijders weigerden. Maar David niet. David liet zich leiden door geloof, niet door wat hij kon zien, en hij wist dat God hem kon gebruiken om deze vijand van zijn uitverkoren volk te verslaan (1 Sam. 17:26, 36-37).

Zonder een spoor van angst, en

zonder wapenrusting of oorlogsgerei kwam David naar voren met zijn slinger en — daar stortte de massa spieren, botten en wapenrusting die de Eeuwige had durven weerstaan ter aarde!

David stond dicht bij God. Hij luisterde naar God en geloofde dat niets de kracht van God zou kunnen weerstaan. Hij bezat een volkomen geloof om iedere schijnbaar onoverkomelijke hindernis te overwinnen.

Maar het was geen geloof zonder inspanning. David was voorbereid. Hij verwaarloosde het fysieke aandeel dat hij kon bijdragen niet. Hij was sterk en krachtig geworden door het beschermen van de schapen van zijn vader tegen wilde dieren, en na jaren van oefening was hij een zeer goede schutter.

Maar David bleef regelmatig contact met God onderhouden en gaf God terecht alle eer van de overwinning.

Wij zouden deze zelfde karaktereigenschap moeten hebben. Als wij God geloven, zijn Woord ijverig bestuderen, door gebed met Hem in contact blijven en God volgen terwijl Hij door middel van zijn Kerk leiding geeft, kunnen wij hetzelfde soort vertrouwen verkrijgen dat David toonde.

Een ander belangrijk aspect van Davids karakter was dat hij een oprechte en consequente nederigheid bezat. Deze karaktertrek was vooral duidelijk in Davids relatie tot Saul.

Goddelijke nederigheid

Na zijn ongelooflijke overwinning



man naar Gods hart?

op Goliath en de daaropvolgende bewieroking door heel Israël werd David lid van het koninklijke hof van Saul. Toch vond hij zichzelf volkomen onwaardig om met de dochter van de koning te trouwen (1 Sam. 18:18, 23-24). Hij wist dat God hem gezegend had, en voelde zich onwaardig.

Later, toen Saul door jaloezie „een vijand van David zijn leven lang” geworden was (vers 29), sloeg David zichzelf nog steeds niet hoger aan dan een dode hond of een vlo (1 Sam. 24:15). Hij was oprecht van mening dat hij te onbeduidend was om de positie van Saul te bedreigen.

Toen David tenslotte koning werd, deed God hem verstrekkende beloften, waaronder de vestiging van een eeuwige troon, waarvoor Saul zich niet had weten te kwalificeren. Toch bleef David goddelijke nederigheid tonen: „Wie ben ik, Here Here, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hier toe gebracht hebt?” (2 Sam. 7:18.)

David vond dat hij niet belangrijk was; voor hem waren alleen Gods plan en doel van belang. Hij diende God in nederigheid, met de geest van Christus, met de instelling die beschreven is in Filippenzen 2:3: „Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf.” Bezitten wij deze nederigheid?

Trouw aan de regering van God

David toonde nog een andere eigenschap die iedereen behoort te bezitten die voorbereid wordt op leiderschap: hij was volkomen loyaal

aan en had diep respect voor Gods regering en voor de menselijke werktuigen die God in die regering aanstelt.

Aanvankelijk werkte God door middel van koning Saul om het volk te regeren. Saul, die tot een opstandige instelling verviel, begon de aanwijzingen van God te verwerpen.

Onmiddellijk nadat God de toekomstige koning David gezalfd had, zond Hij een boze geest om Saul te kwellen, maar Hij liet hem zijn positie als koning behouden (1 Sam. 16:13-14). De door demonen beïnvloede Saul, die waanzinnig was van jaloezie, greep iedere gelegenheid aan om te proberen David te vermoorden. Hoewel David hem in alles dienstbaar was en weigerde terug te slaan, bleef Saul zijn pogingen hernieuwen.

David had een diep, duurzaam respect voor degene die God boven hem gesteld had, zelfs al was die gezaghebbende persoon een moordlustige maniak. David streefde er slechts naar het leven te behouden; hij zei nooit iets ten nadele van Saul en erkende altijd Sauls gezag als de gezalfde van God.

Eens gaf David toe aan de verleiding om zich tegen de koning te keren en hij „sneed de slip van Sauls mantel af” (1 Sam. 24:4-5), een daad die de heerser zou hebben beschaamd. David voelde zich schuldig, en had er grote spijt van (vers 6).

En al die tijd probeerde Saul David te vermoorden!

Enige tijd later verwierp David een

gunstige gelegenheid om Saul het leven te benemen in de wetenschap dat hij zich schuldig zou maken aan opstandigheid tegenover God als hij dit deed (2 Sam. 26:9, 11). David begreep de les die Saul niet geleerd had: „Voorwaar, weerspanningheid is zonde der toverij en ongezeggenheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn” (1 Sam. 15:23).

God liet deze proef voor David vele jaren nadat hij gezalfd was om Saul te vervangen, voortduren. David had in opstand kunnen komen en de macht over kunnen nemen, maar dat deed hij niet. Hij verzette zich niet en bewees altijd eer aan de uitverkoren dienaar van God.

Hoe zouden wij gereageerd hebben als wij in Davids schoenen hadden gestaan? Zouden wij deze beproeving hebben doorstaan? Hoe is onze reactie op Gods uitverkoren apostel en dienaren? Zijn wij bereid om nu geregeerd te worden, zodat wij kunnen leren te regeren in Gods Koninkrijk (Hebr. 13:7, 17)?

Rustig geduld

Een ander facet van Davids karakter, dat samen met loyaliteit tot ontwikkeling kwam, is geduld.

David moest na zijn zalving vele jaren wachten tot hij koning werd! En het wachten was niet gemakkelijk. Hij moest talloze lichamelijke en geestelijke beproevingen doorstaan. Pas na veel strijd gaf God hem het koninkrijk Israël. David bleef op God

vertrouwen en bleef in moeilijke omstandigheden volharden. Hij legde zijn leven en toekomst in de handen van God en bezat het geduld dat noodzakelijk is om goddelijk karakter te ontwikkelen. Paulus verduidelijkt deze houding met betrekking tot het leven van de ware christen: „... wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop” (Rom. 5:3-4).

Geloof en geduld worden in de Bijbel vaak samen genoemd. Men kan geen geduld hebben zonder geloof. Geloof is het vertrouwen op God, gesteund door actieve gehoorzaamheid (Jak. 2:18). Geduld is die kalme instelling die u in staat stelt om in ongunstige omstandigheden op God te vertrouwen. Geduld wordt ontwikkeld door middel van beproevingen zoals die van David: De beproefdheid van uw geloof werkt volharding uit (Jak. 1:3).

David wist dat God zijn plan met hem zou verwezenlijken als hij met geduld zou volharden (Hebr. 10:36).

Houden wij geduldig vol? Bezitten wij die kalme vastberadenheid die ontstaat wanneer wij ons leven in Gods handen leggen?

Ijver

Een ander belangrijk aspect van Davids karakter had betrekking op zijn hele benadering van Gods levenswijze. Hij deed nooit iets half. David toonde altijd een ongeveinsde, volkomen, geestdriftige toewijding aan God. Als David iemand diende, diende hij hem ook zonder enige terughoudendheid in alles wat noodzakelijk mocht zijn. Hij was een voortdurende bron van inspiratie voor anderen.

Toen hij de ark van het verbond op de vijandelijke legers heroverd had, was niemand zo uitgelaten als koning David zelf. Hij liet elke hoffelijke terughoudendheid varen en danste van blijdschap in de straten van Jeruzalem (2 Sam. 6:14).

Iedereen wist hoe geestdriftig David God diende, en het hele land werd erdoor beïnvloed. David gaf zich volkomen over aan de levenswijze van God. Hij toonde geen enkele terughoudendheid. En wij? God zegt ons dat wij deze zelfde oprechte inzet

behoren te ontwikkelen door een goede relatie met Hem op te bouwen en elkaar aan te sporen (Hebr. 10:22-24, 38).

Zijn wij enthousiast voor het Werk van God, een ijver die aanstekelijk is? Wij mogen niet terughoudend zijn of ons door anderen laten afremmen. Wij moeten God onze totale inzet geven, zoals David deed. Hij was God welgevallig. En wij?

Wijsheid

Nog een essentieel aspect van het leven van David, dat niet vergeten mag worden, is de wijsheid die hij verwierf.

Salomo, de zoon van David en de wijsste man die ooit geleefd heeft, leerde over wijsheid van zijn vader, en van hem is het grootste deel van de instructie die opgenomen is in het boek Spreuken (Spr. 4:3-5).

De wijsheid, de juiste toepassing van de geest van de wet van God op ieder levensgebied, begon voor David met een diepe eerbied voor God. Hij had groot respect voor God en gaf zich met zijn gehele hart en instelling om Hem te gehoorzamen.

Bezitten wij goddelijke wijsheid?

God zegt ons dat wij in volledig geloof om wijsheid moeten vragen, dan zal Hij het in overvloed geven (Jak. 1:5).

Berouw en bekering

Deze laatste geestelijke eigenschap van David is tevens de belangrijkste. Zonder deze zou hij geen man naar Gods hart zijn gebleven. David toonde steeds waar berouw.

David was niet volmaakt. Net als wij allemaal struikelde ook hij wel eens. Maar als hij zijn fouten inzag, erkende hij altijd dat hij verkeerd gehandeld had en zocht hij God met heel zijn hart om weer op het juiste pad te geraken.

Na zijn overspel met Bathseba en de moord op haar echtgenoot Uria, bijvoorbeeld, toonde David een volkomen berouw voor God. Hij wist dat hij niet slechts een zonde had bedreven. Hij was als mens door en door slecht. Hij had niet alleen berouw over wat hij gedaan had, maar ook over wat hij was.

David riep God aan en vroeg Hem of Hij hem wilde vergeven en zijn Geest weer over hem wilde laten komen: „Zie, Gij wilt waarheid in het

verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw... Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen” (Ps. 51:8-9, 11-14).

Merk op wat de bedoeling en de motivatie van David was. Hij verlangde er met zijn gehele hart naar dat God hem zou blijven gebruiken, dat hij geestelijk op het juiste spoor zou blijven (vers 15-17).

David wist dat God hem moest reinigen om hem te kunnen gebruiken. De beweegreden van David was om te geven. Hij verlangde er met zijn hele hart naar om anderen te helpen God te leren kennen en gehoorzamen.

„Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God” (vers 18-19). David was volkomen gebroken in deze houding van diep berouw. Zijn ego was verpletterd. En hij wist dat God dit diepe berouw vereiste voor zijn eigen welzijn.

God, die naar het hart kijkt, vergaf en vergat de zonden van David (2 Sam. 12:13). Hij houdt alleen het karakter dat David opbouwde in gedachten. Daarom beschrijft Hij David als een man naar zijn hart. Als David zijn zonden niet erkend had en niet veranderd was, had God dat niet over hem kunnen zeggen.

De karakterschets van David uit Handelingen 13:22, die aan het begin van dit artikel geciteerd is, werd lang nadat David is gestorven, opgetekend. Door geloof, nederigheid, trouw aan de regering van God, geduld, ijver, wijsheid en waar berouw overwon David zijn menselijke natuur, ontwikkelde hij goddelijk karakter en kwam hij in aanmerking voor een hoge positie in Gods komende Koninkrijk. Hij was een man naar Gods hart.

Wat zal God over ons zeggen? □

Waarom JIJ leeft

Herbert W. Armstrong

Waarom leef jij? Met welk doel heeft God jou hier op deze aarde geplaatst? Weet je het?

Dit is de grootste en belangrijkste vraag waar je geest zich mee bezig kan houden — de meest essentiële levensvraag, en toch ook de vraag waar de mensen het minst over nadenken.

Als Gods bedoeling met ons leven is om ons „verlost” te krijgen, zoals sommigen denken — en als men om „verlost” te worden slechts Christus hoeft te aanvaarden als de Verlosser, zoals zovelen denken, waarom brengt God dan niet meteen iedereen die Christus accepteert zijn beloning — weg van de voortdurende beproevingen, de pijn en het lijden van dit leven?

Het antwoord is kortweg dat God een zeer groot doel had met de schepping van de menselijke familie — een doel dat de meeste belijdende christenen, en zelfs, naar ik vrees, de meeste predikanten totaal hebben gemist.

De Almachtige God is de allergrootste Artiëst — je ziet zijn artistieke in magnifieke zonsondergangen, prachtige landschappen, ontzagwekkende bergen en de met sterren bezaaide hemel. Gods artistieke werk is de SCHEPPING. Hij is de allerhoogste, almachtige Schepper.

Maar in de mens heeft God zich ertoe gezet de bekroning van zijn eigen scheppings werk te maken, ja, hoger zelfs dan de engelen. In de mens scheidt Hij een volmaakt, rechtschapen, heilig KARAKTER. En dat is de grootste, meest verheven prestatie die zelfs de almachtige soe-

vereine Schepper kan leveren!

God heeft jou op de wereld gezet — stelt jou in staat om te leven en adem te halen — met het doel om in



en door jou zijn absolute meesterwerk van de schepping te creëren!

O, maar je zult zeggen: „Ik ben toch niet belangrijk — ik beteken niet zoveel — hoe kan de grote almachtige God zich nu speciaal met mij bezighouden?”

Dat is waar; zoals je nu bent, ben je zeker niet erg belangrijk — beteken je niet zoveel — waar het je eigen, inherente vermogen en vaardigheid betreft. God heeft je iets lager dan de engelen geplaatst. Hij heeft de mens een beetje hoger geplaatst dan de redeloze dieren, maar op eigen kracht en initiatief is de mens afgezakt naar een diepte die lager is dan enig dier zou kunnen bereiken.

De mens heeft *gezondigd* — ja, jij hebt gezondigd! Je bent vol fouten, zwakheden en tekortkomingen. Je hebt slechte gewoonten. Je hebt naar alle waarschijnlijkheid een geheime zonde die je nog niet beheerst en overwonnen hebt, en waarover niemand iets weet behalve jijzelf — en God!

Kun je dan de nuchtere waarheid

zien dat het het doel van de eeuwiglevende God is om van jou — zondig en onwaardig en machteloos als je bent — een onsterfelijk, geestelijk en heilig

KARAKTER te maken dat zo zuiver is, zo nobel en rechtschapen, dat de eeuwige God zelf je uiteindelijk met liefdevolle trots kan bezien als het allerhoogste produkt van zijn scheppende macht in de eeuwigheid?

Kan jouw geest de ontzaglijke grootheid, de plechtige immensiteit van die waarheid bevatten? En het *is* een waarheid. Er zullen natuurlijk vele anderen zijn die zich op hetzelfde verheven vlak bevinden — net zulke heilige en rechtschapen karakters als jij. Maar je bent een mens,

en dit is Gods doel met het menselijk bestaan! Dit zou je moeten vervullen met ontzag — verbazing! Onmogelijk? Helemaal niet! Het zou uiteraard belachelijk en volkomen onmogelijk zijn dat je jezelf op eigen kracht tot een dergelijke schepping zou maken. Maar bij God is alles mogelijk, en dit is het hoogtepunt van alle dingen. Denk eraan dat God ALLES kan — Hij is de Almachtige. Zijn macht is grenzeloos.

En dat is precies waarom jij geboren bent — waarom je leeft en op dit ogenblik deze zinnen leest! GOD HEEFT EEN DOEL VOOR JOU! Een groot machtig, alles overheersend doel! Voel je je nu nogal nederig — deemoedig, onbeduidend, onwaardig? Zo hoort het ook!

Maar zie je, je hoeft dit niet zelf te doen. De Schepper is God. En zijn doel — zijn alles overheersend doel in de hele eeuwigheid — is om in jou, als kostbaar lid van de menselijke familie, dit hoogtepunt van karakter te scheppen. God zal dit scheppen zelf doen. Hij zal het werk verrich-

ten. Hij is de goddelijke Beeldhouwer. Jij bent slechts een brok mense-lijke klei in zijn handen.

Maar dit karakter zal niet in je geschapen worden tenzij en totdat jij zelf de beslissing neemt — tenzij en totdat je eenvoudig hongert en dorst naar het bouwen van het zuivere, heilige karakter van God in jou — tenzij en totdat je het sterfelijke vlees en zijn wensen en verlangens en grillen kruisigt — tenzij je diep en bitter berouw hebt over de zonde en je tot het uiterste zult inspanssen om die de kop in te drukken, terwijl je voortdurend en gelovig met een gebroken, berouwvol hart tot God roept en erop vertrouwt dat Hij je zal vergeven en je zal vervullen met zijn liefde, zijn begrip en wijsheid, zijn geloof en zijn macht, en dat Hij je eenvoudig in zijn vaardige handen zal nemen en van je zal maken wat Hij van plan is, en waartoe jij volkomen onmachtig bent. Ja, jij hebt er een aandeel in — maar het is God die je zijn rechtvaardigheid zal schenken — zijn eigen heilige en rechtvaardige karakter!

Als je je bekeert en tot God komt door Jezus Christus als Verlosser, vertrouwend op zijn kostbare, vergoten bloed als de kwijtschelding van iedere zonde die je ooit hebt begaan, vertrouwend dat de opgestane, eeuwiglevende Christus als Hogepriester letterlijk in je zal komen, door zijn heilige Geest, en je karakter zal kneden, vormen en modelleren — dan zul je zien dat de Schepper nog steeds schept in jou, het hoogste werk van al zijn scheppingswerken!

Ja, christenen worden „in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen” (Ef. 2:10) — „geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Ef. 4:24).

Voor dit enorme doel werd jij van sterfelijke klei gemaakt — een beetje lager geplaatst dan de engelen. Ja, onderhevig gemaakt aan trots, ijdelheid, hartstochten, temperament en de begeerten en verlangens van het vlees. Karakter is niet iets dat van het ene moment op het andere kan worden geschapen. Het groeit en wordt ontwikkeld door ervaring — en ervaring vereist tijd.

Daar is het menselijke leven voor nodig, waarin wij bloot staan aan verleidingen, hindernissen ontmoe-

ten, beproevingen doorstaan en onze ego overwinnen. Maar jij hebt GODS KRACHT om op te steunen. Je doet het in werkelijkheid niet zelf — God doet het. Het is jouw aandeel om je te bekeren, je volledig, totaal, zonder terughoudendheid over te geven in zijn handen — Hem te zoeken, Hem aan te roepen, op Hem te vertrouwen. Uiteraard heb jij je aandeel, anders zou er geen karakter zijn!

En dit is allemaal omdat „wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan” — en „talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here” — en „allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden”.

Word je vervolgd, bestreden wegens je geloof en christelijke leven? Zo niet, ga dan snel op je knieën en bekeer je, en vraag God je te tonen waarom je niet goddelijk leeft in Christus Jezus! Zo ja, VERHEUG JE — en lees Mattheüs 5:10. Maar haal niet opzettelijk vervolging op je hals door gebrek aan wijsheid of misleide ijver!

Jezus zelf is ons voorbeeld. Zoals Hij vervolgd is, zo zullen ook wij vervolgd worden als wij echt zijn volgelingen zijn! Jezus heeft GELEDEN! Maar er staat geschreven: „Zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden” (Hebr. 5:8-9).

En: „Maar wij zien Jezus, die... beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods... met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde Hem... dat Hij... de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken” (Hebr. 2:9-10).

Jezus is volmaakt geworden! Hij was als mens geboren, en was niet volmaakt. Hij werd door lijden volmaakt gemaakt — Hij leerde door hetgeen Hij leed!

Wij lijden dus ook. Wij leren door te lijden. Het ontwikkelt ons karakter. Als wij met Hem lijden, zullen wij ook met Hem heersen!

Doen er zich omstandigheden voor

in jouw leven — ongunstige omstandigheden die misschien aanvankelijk angst, consternatie en zorg brengen, maar die je op de knieën brengen om verlossing te zoeken bij God — omstandigheden waarvan je later inziet dat zij in feite door God gezonden waren om je te straffen — om je een les te leren — om je dichter bij Hem te brengen? God zegt dat Hij iedere zoon die Hij liefheeft, tuchtigt! Dus geen gemopper, geklaag en gesnauw; VERHEUG JE!

Heb je vijanden? Kun je zien dat de duivel je letterlijk achtervolgt en misschien misleide mensen gebruikt die onder zijn invloed staan, hoewel zij zich als christenen voordoen? Verheug je dan! Als Satan kwaad op je is, moet je een van de uitverkorenen van God zijn! Lees Openbaring 12:12-17. Maar je hoeft niet tegen je vijanden terug te vechten. God zal voor je vechten, als je maar op Hem vertrouwt! Bid voor je vijanden — maar pas op dat het niet een gebed tegen hen is. Heb geen omgang met hen als hun werken slecht zijn — vermijd hen, maar wees nooit onvriendelijk tegen hen. Iedereen die door God gebruikt wordt, en die iets voor Christus bereikt, zal vijanden hebben. Maar laat je hart vervuld blijven van de liefde van God en je geest van zijn geloof, en vertrouw op Hem!

Je hebt natuurlijk één vijand die je zelf moet bestrijden — voortdurend en meedogenloos. Die vijand ben JEZELF! Je bent zelf je grootste vijand. Als je die met Gods hulp overwint, zul je met Christus op zijn troon zitten en over de volkeren heersen!

God is de grote meesterbeeldhouwer. Wij zijn zijn klei. Als wij ons in zijn handen overgeven, zal Hij uit ons leven een prachtig, heilig en volmaakt karakter vormen, modelleren en kneden, dat eens, als het klaar is, zijn bekronende meesterwerk zal worden!

Voor dat doel ben jij geboren en leef je. Laat geen dag — geen uur of minuut voorbijgaan waarin je dat grote doel verwaarloost of negeert. Geef jezelf volledig aan God over — draag je leven opnieuw op — wees opnieuw toegewijd, volkomen en totaal, en doe het NU! □

Wat is ware mannelijkheid?

Waar kunnen wij voorbeelden van ware mannelijkheid vinden? In dit artikel wordt besproken hoe jij je kunt voorbereiden om als volwassene jouw plaats in de maatschappij in te nemen.

Ronald D. Kelly

Wij leven in een rare, chaotische wereld. Er heerst een ware identiteitscrisis — wij schijnen niet meer te weten wat mannelijkheid en vrouwelijkheid betekenen. *Unisex* is een veel gehoord woord geworden. Wij zien het in de haarverzorging, in de kledestijl, en zelfs in de cosmetica.

De druk van de maatschappij, waarin iedereen een vrij leventje leidt en doet waar hij zin in heeft, is overweldigend. Als je niet goed oppast, zul je in de val lopen en niet eens weten dat je in de mallemlen gevangen zit.

De grote God die ons als man en vrouw heeft geschapen had hiermee een fantastisch doel. Als jij de uitdaging aan wilt nemen, zullen wij jou de waarheid vertellen over werkelijke mannelijkheid.

Hier zijn vier eigenschappen van ware mannelijkheid.

Onderwijs

Bij de ontwikkeling van teenager tot een succesvolle man kun je niet om onderwijs heen.

Wij hebben allemaal weleens de legendarische verhalen gehoord over het mogen doen van een wens — de geest in de fles, de wens die men mag doen als men een vallende ster ziet, en de wensput.

Eens is zo'n wens werkelijk ver-

vuld. Het is een waar gebeurd verhaal uit de Bijbel, dat je kunt vinden in 2 Kronieken 1:7-10: „In die nacht verscheen God aan Salomo en zeide tot hem: Vraag; wat zal Ik u geven?”

Wat zou jij vragen als God aan jou



Kennis, zowel uit boeken als door ervaring, is een essentieel deel van de ontwikkeling van de volwaardige man. (Foto's Nathan Faulkner, Barry Stahl en Kim Stone)



zou verschijnen en je alles zou willen geven wat je maar wilt? Een sportwagen? Een miljoen? Salomo vroeg niets van dit alles.

In plaats daarvan zei Salomo tegen God: „Gij hebt aan mijn vader David grote goedertierenheid bewezen en mij in zijn plaats koning gemaakt. Here God, laat nu uw woord tot mijn vader David bewaarheid worden... Geef mij thans wijsheid en kennis, dat ik voor dit volk kan uitgaan en ingaan, want wie zal dit grote volk van U kunnen richten?”

Onvoorstelbaar, nietwaar? Een



man die liever wijsheid heeft dan rijkdom. God was zo verheugd over zijn keuze dat Hij Salomo de wijsheid en kennis gaf waarom hij had gevraagd en ook nog een fabelachtige rijkdom.

In je teenager-jaren zul je kiezen of je wijsheid en kennis wilt verwerven of dat je je tijd wilt verdoen met zinloos amusement.

Christus' voorbeeld

Laten wij eens kijken naar het voorbeeld van Jezus Christus. Toen Hij 12 was, had Hij zijn doel al vastgesteld.

Misschien herinner je je het verhaal. Jezus was met zijn ouders naar Jeruzalem gegaan voor de viering van een van de jaarlijkse heilige dagen. Toen zijn familie na het feest naar huis ging, bleef Jezus achter. Toen zijn ouders Hem misten, keerden zij

haastig naar Jeruzalem terug.

En waar vonden zij Hem? „En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden” (Lukas 2:46-47).

Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk onderwijs is in de ogen van God. Deze mannen verlangden beiden naar kennis, wijsheid en begrip — dat wil zeggen, naar

onderwijs. Zorg ervoor dat jij de goede basis krijgt terwijl je onderwijs ontvangt. Wees niet bang om Gods Woord te bestuderen — de Bijbel! God noemt zijn Woord een zwaard — als je het opneemt en ermee vertrouwd raakt, zul je ontdekken waarom! Wees niet bang voor de reacties van je vrienden. Lees zelf over echte mannen die de moed hadden om historische daden te verrichten!

Lees het boek Jozua. Bestudeer Spreuken en Prediker — het is uitstekende, interessante en nuttige leesstof — en van praktische waarde.

Onderwijs en kennis zijn essentiële werktuigen voor een strijdlustige, mannelijke jongeman met een doel. Stel belang in wat er om je heen gebeurt — leer zoveel je kunt.

Muziek

Muziek is een belangrijk deel van het leven. Bijna iedereen heeft vandaag wel een liedje in zijn hoofd gehad. Dat kan een hit van de top 40 geweest zijn, of een liedje van jaren geleden. Deze liedjes hebben invloed op je leven.

Hier is nog een gebied van het leven waarop je je eigen lot in handen hebt. In het engelstalige februari-nummer van

YOUTH 83 hebben wij laten zien dat muziek een invloedrijke kracht is, en dat het belangrijk is om te beslissen waarnaar je wilt luisteren.

Of je het nu beseft of niet, de levensbeschouwingen die in liedjes uitgedragen worden, hebben invloed op je. Liedjes en songteksten, muziek in het algemeen, wekken stemmingen op. Muziek kan je inspireren en opbeuren of je treurig, melancholiek en triest maken. Ze kan er ook aan meewerken dat je een nutteloze, moedeloze instelling krijgt.

En je zult het ermee eens moeten zijn dat tenminste sommige van de hedendaagse liedjes ronduit platvloers zijn!

Denk dus maar niet dat de muziek geen invloed op je leven heeft.

Wat moet je dus doen? Moet je opstaan in gerechtvaardigde verontwaardiging, je radio kapot slaan, je platen verbranden en gaan leven als een kluizenaar? Natuurlijk niet!

Muziek kan heel goed zijn. Waarom zou je niet op zoek gaan naar het beste in allerlei soorten van muziek? En waarom leer je geen instrument bespelen?

evenwichtige, mannelijke jongeman.

Jij kunt ook leren om de juiste principes van goede muziek toe te passen. Het kan best zijn dat je het veel nuttiger zult vinden om zelf een instrument te leren bespelen dan om alleen maar naar anderen te luisteren.

Lichamelijke fitheid

Een uitstekende mentale vaardigheid en genieten van muziek zijn veel minder doeltreffend met een gedegegeneerd, zwak lichaam. Toch hebben proeven een aantal alarmerende ontwikkelingen aangetoond. Hoewel de honderd meter in steeds kortere tijd gelopen wordt, het record polsstokspringen steeds hoger, en de voetbal- en basketballspelers steeds groter en sterker worden, wordt het grootste deel van de jongens in de tienerleeftijd steeds zwakker.

Kijk eens rond op school. Merk op hoeveel jongens er ongezond en zwak uitzien. Hoeveel van hen kunnen zich 10 keer optrekken of 25 keer opdrukken? De beschamende waarheid is: veel jongens hebben er geen belangstelling voor om kracht en vaardigheid te ontwikkelen.

Je tienerjaren zijn de beste jaren van je leven. Het is een schande om niet in vorm, vel over been, mollig en vet of zwak en verwijfd te zijn!

David was nog maar een tiener toen hij vocht tegen de Filistijnse reus, Goliath. Davids enorme tegenstander verachtte hem en zei feitelijk: „Dat is nog maar een kind” (1 Sam. 17:42).

Maar David was geen moederskindje of zwakkeling. Hij bracht lange dagen en nachten door met de schapen van zijn vader. Hij moest tegen wilde dieren vechten en doodde zelfs een leeuw en een beer (1 Sam. 17:34-35). David was sterk en kon met zijn slinger dodelijk nauwkeurig richten. Hij was moedig en sportief — een echte man!

Het is waar, jij hoeft je niet voor te bereiden op gevechten met leeuwen en beren en reuzen van 2 meter. Maar je kunt deelnemen aan een grote verscheidenheid van sporten, atletiek en trainingsprogramma's die je in een goede lichamelijke conditie zullen brengen en houden. Dit zal niet alleen onmiddellijk voordeel



Genieten van het beste in verschillende soorten muziek — vooral door je eigen talent te ontwikkelen — zal je helpen een mannelijke persoonlijkheid te vormen. (Foto's Nathan Faulkner en Kim Stone)

Herinner je je dat er een eindje terug in dit artikel verwezen werd naar Salomo? Veel van wat Salomo leerde, was afkomstig van zijn vader, David. In 1 Samuël 16 lezen we dat David uitverkoren was om muziek te maken voor de koning van zijn land. De Bijbel noemt het instrument dat David bespeelde een harp of citer.

David kon er goed op spelen. En wij zullen ook ontdekken dat David een uitstekende sportman was. Met andere woorden, David was een

Blijf in vorm door training en sport. Lichamelijke fitheid is een belangrijk deel van echte mannelijkheid. (Foto's Craig Clark, G. A. Belluche Jr. en Nathan Faulkner)



Het aanleren van vaardigheden en goede werkgewoonten zal je erop voorbereiden om je plaats in de maatschappij te vinden en een evenwichtige, mannelijke man te zijn.

opleveren, maar het zal ook een evenwichtiger en goedgevormd persoon van je maken.

Je hoeft niet de beste sporter van je school te worden om goede mannelijke eigenschappen te ontwikkelen. Misschien ben je er niet toe in staat om aan het wereldkampioenschap voetballen mee te doen.

Iedere jonge man kan echter baat hebben bij sport, zijn coördinatievermogen ontwikkelen en door middel van de juiste training zijn mentale vaardigheden stimuleren. Training is ook een sleutel om tot een succesvolle jongeman te worden.

Werk

Vroeger zei men wel: „Wie zijn zoon geen vak leert, kan hem net zo goed leren stelen.” Er ligt een heleboel wijsheid in dat oude gezegde. Maar al te veel jonge mannen in de huidige, moderne maatschappij hebben eenvoudig niet geleerd om te werken.

Wanneer je tienerjaren voorbij zijn, heb je nog ongeveer 50 volle jaren van werken voor de boeg.

Vroegtijdige oefening in fundamentele vaardigheden zal de moeite lonen, ongeacht op welk gebied je in die jaren werkzaam bent.

Je moet je natuurlijk ook voorbereiden op een specifiek beroep. Velen van jullie zullen naar een universiteit gaan of een beroepsopleiding volgen. En omdat je je beroep bijna 50 jaar lang kunt uitoefenen, kan het net zo goed een beroep zijn dat je leuk vindt.

Wij hebben David al als ons voornaamste voorbeeld gebruikt voor de muziek en

de sport, dus laten wij eens naar zijn werk kijken. Waar leerde David de dingen die hem geschikt maakten om koning over heel Israël te worden? Verbazingwekkend genoeg in het veld waar hij vele uren doorbracht als herder en de kudde hoedde. Daar leerde hij betrouwbaarheid en zorgzaamheid. Zijn uiteindelijke werk was niet dat van een herder in het veld, maar als tiener ontving hij kostbare training.

De kennis van een vak en, wat belangrijker is, de instelling ten opzichte van werken en betrouwbaarheid, kunnen aangeleerd worden in de tienerjaren. Laten wij een ander bijbels voorbeeld nemen — Jozef deze keer.

Jozef was de zoon van een vee- en schapenhouder. Zijn vader begunstigde hem boven zijn andere zoons. Door deze bevoorrechte positie waren zijn broers jaloers. Toen hij 17 was, beraamden zij een plan om hem te doden, maar in plaats daarvan besloten zij hem als slaaf te verkopen. Je kunt het verhaal in Genesis 37:1-28 lezen.

Toen Jozef in Egypte kwam, werd hij verkocht aan ene Potifar, die overste was van de lijfwacht van de Farao. Verbazingwekkend genoeg klom Jozef op van slaaf — op 17-jarige leeftijd — tot de tweede man (eerste minister) van het land Egypte — tegen de tijd dat hij 30 was (Genesis 41:41).

Het is waar dat God Jozef leidde en hem bijzondere zegeningen schonk. Maar Jozef droeg zijn aandeel bij. Zelfs toen hij slaaf was en in de gevangenis zat door een valse beschuldiging van verkrachting, paste hij de wetten toe die tot succes leidden. In alle omstandigheden werkte hij ijverig en nauwgezet aan elke taak die hem gegeven werd. Hij vertrouwde er tevens op dat God hem zou zegenen. En dat deed God — overvloedig.

Jij kunt ook elementaire vaardigheden leren en je voorbereiden op succes door hard te werken in ieder baantje dat je kunt vinden. Vaardigheid en goede werkgewoonten, die zelfs rond het huis aangeleerd kunnen zijn, kunnen je helpen om betaalde baantjes te krijgen en te behouden.

En zelfs in financieel moeilijke tijden zijn er kansen op een baan voor een harde werker. Kijk om je heen. Je kunt groente inpakken, kranten bezorgen, benzine verkopen, gras maaien, bij een bouwploeg werken, het beroep van je vader leren, en leren om kleine apparaten, fietsen of zelfs auto's te repareren.

Werk zoeken moet je zelf doen. Als je bij je vader kunt werken of bij iemand die je kent en die een vak kent, zoveel te beter. Maar het belangrijkste is om dit belangrijke gebied niet te verwaarlozen.

Wij hebben in dit artikel slechts geprobeerd een paar fundamentele principes over het man- worden te bespreken. Als je deze principes toepast, zul je je leven vullen en een fundament bouwen voor echt succes.

Het leven op zich is een enorme verantwoordelijkheid. Het is de plicht van iedereen om het ware doel te vinden. Stel je er niet mee tevreden om onderuit te hangen en zwak en verwijfd te zijn — stippel je koers uit om een man te worden! □

TUSSEN HAAKJES...

Dexter Faulkner

Pas nog een goeie smoes gehoord?

Uitvluchten, smoesjes, Wat is jouw favoriete uitvlucht?

- „Ik ben het vergeten.”
- „Ik had er geen tijd voor.”
- „Ik begreep niet wat je bedoelde.”

Waarschijnlijk heeft ieder van ons weleens een gekke uitvlucht gehoord om verantwoordelijkheid uit de weg te gaan — of is er zelf mee komen aandragen. En dat is precies wat een uitvlucht is — een doorzichtige reden om iets wat we behoren te doen, niet te doen.

Uitvluchten komen in allerlei situaties goed van pas — een karweitje thuis niet doen, vergeten iets te doen wat we een vriend beloofd hadden, geen huiswerk inleveren, uitleggen hoe iets gebroken is.

Een van mijn staffleden had op de lagere school eens een onderwijzer, die zoveel malle smoesjes had gehoord van leerlingen die hun huiswerk niet hadden ingeleverd, dat hij dreigde er een boek over te schrijven.

„Mijn haar deed zo'n pijn.” „M'n kleine zusje heeft het opgegeten.” „Ik ben het verloren.” „Mijn grootmoeder is gestorven.” (Deze laatste smoes zou effect gehad kunnen hebben, maar de leerling die hem gebruikte, had wel vier oma's die gedurende het schooljaar overleden!)

Iemand anders van mijn staf, die ik ongenoemd zal laten, liet een uitnodiging om te gaan lunchen schieten en zei, dat ze haar lever op moest eten. (Snap jij het?)

Een leeuw op straat

De Bijbel vertelt enkele humoristische uitvluchten, die wijzen op

fouten in het karakter van de mensen, die ze gebruiken.

Spreuken 26:13-16 vertelt over een luie man, die het vertikte naar zijn werk te gaan, omdat hij beweerde, dat er buiten op straat een leeuw wachtte om hem aan te vallen. Hij bleef zo lang in bed, dat hij ging lijken op een deur die op haar scharnieren omdraait:

„De luiaard zegt: Een roefdier op de weg! Een leeuw op straat! De deur draait zich om op haar scharnieren, zo de luiaard op zijn bed. Al heeft de luiaard zijn hand in de schotel gestoken, hij is te traag om haar naar zijn mond te brengen. De luiaard is wijzer in zijn eigen oog, dan zeven die verstandig antwoord geven.”

Toen Mozes op de berg Sinaï de Tien Geboden van God ontving, maakte zijn broer Aäron een gouden kalf om door de kinderen Israëls te laten aanbidden.

Moet je zien wat Aäron zei toen Mozes hem wegens deze zonde ter verantwoording riep:

„De toorn van mijn heer ontbrande niet; gij weet zelf, dat dit volk in het boze ligt. Zij zeiden tot mij: Maak ons goden, die vóór ons uitgaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd... wij weten niet, wat er van hem geworden is. Toen zeide ik tot hen: Wie heeft goud? Rukt het af! Zij gaven het mij en ik wierp het in het vuur, en dit kalf kwam eruit” (Ex. 32:22-24).

Denk *jij* dat het kalf er zomaar uit kwam? Mozes trapte daar in elk geval niet in. Anderen de schuld geven van onze eigen gebreken is een alledaagse valkuil, als er iets verkeerd gaat.

„Ik heb het niet gedaan”

Toen God aan Adam vroeg waarom hij de vrucht gegeten had, waarvan God hem speciaal geboden had niet te eten, antwoordde Adam: „De vrouw, die Gij aan mijn zijde hebt gesteld, die heeft mij van de boom gegeven, en toen heb ik gegeten” (Gen. 3:12). Met andere woorden, Adam vond dat zijn vrouw de schuld had.

Maar wat had zijn vrouw te zeggen? „En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.” Het was dus de schuld van de slang. En God had de slang geschapen, dus was het God z'n schuld!

Dat was het standpunt, dat Adam en Eva innamen. Wij gebruiken tegenwoordig een soortgelijke uitvlucht: heb je nooit meegemaakt, dat iemand een karweitje verprutste of iets brak en dan zei: „Kijk nou eens, dat komt door jou!” Ook weer een uitvlucht.

Christus vertelde een gelijkenis over iemand, die één talent had gekregen om mee te werken, maar in gebreke bleef er iets mee te doen. Toen zijn heer hem naar de reden vroeg, was zijn armzalige antwoord: „Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in die grond verborgen” (Matth. 25:24-25).

Belachelijk? Ja. Maar het gevolg was niet zo grappig — vooral niet voor de dienstknecht.

Laten wij eraan denken het zoeken van uitvluchten — zwakke, ongegronde redenen voor onze tekortkomingen — achterwege te laten. Rudyard Kipling schreef: „We hebben 40 miljoen smoesjes om te mislukken, maar geen enkel excuus.”

Wat is de grappigste uitvlucht, die je ooit gehoord hebt? Schrijf ons er over. Als we voldoende leuke antwoorden krijgen, kunnen we ze misschien een keer plaatsen. □