

---

het **GOEDE NIEUWS**  
van de wereld van morgen

---

**Bouwt u aan  
harmonie in uw gezin?**



# het **GOEDE NIEUWS** van de wereld van morgen

1e jaargang No. 9

november / december 1982

## Artikelen:

|  |    |
|--|----|
| Hoe u kunt overwinnen  | 1  |
| Speciale zegeningen voor hen die een ongelovige echtgenoot hebben            | 2  |
| Wat bedoelde Christus met: 'Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren'? | 6  |
| Wees positief in een negatieve wereld  | 8  |
| Ministudie: De rol van rechtvaardige engelen                                 | 11 |
| Kerknieuws   | 13 |
| Waarom God voor de meeste mensen geen realiteit is                           | 17 |
| Tussen haakjes . . .   | 19 |

ALGEMEEN HOOFDREDACTEUR: **Herbert W. Armstrong**  
EINDREDACTEUR: **Dexter H. Faulkner**

ASSISTENT-REDACTEUREN: **Sheila Graham, Norman Shoaf**  
ILLUSTRATIES: **Greg S. Smith, Minette Collins Smith**

Uitgegeven door de Worldwide Church of God  
UITGEVER: **Herbert W. Armstrong**  
FINANCIËEL BELEID: **Leroy Neff**  
PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE: **Roger G. Lippross**  
REGIONAAL DIRECTEUR: **Bram de Bree**

Gelieve uw correspondentie te richten aan:  
AMBASSADOR COLLEGE  
Postbus 333  
3500 AH UTRECHT  
(Nederland)

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging gaarne zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk oud adresstrookje insluiten a.u.b. © 1982 Worldwide Church of God. PRINTED IN U.S.A.

**OMSLAG:** Werkelijke harmonie en vreugde in het gezin schijnen in de huidige maatschappij moeilijk te verwezenlijken. Toch zijn hechte familiebanden mogelijk voor christenen die bepaalde principes toepassen, ook wanneer een van beide echtgenoten geen lid van Gods Kerk is. Lees „Speciale zegeningen voor hen die een ongelovige echtgenoot hebben”, dat op bladzijde 2 begint. Foto Roland Rees.

# Brieven

## Beter begrip

Alhoewel ik de Engelse taal vrij aardig beheers, ben ik erg blij dat de heer Armstrong de beslissing heeft genomen om THE GOOD NEWS nu ook in het Nederlands te laten verschijnen.

Het is een verademing om al deze geweldige artikelen nu ook in je moedertaal te kunnen lezen. Het draagt zeer zeker bij tot een nog beter begrip.

Hartelijk dank hiervoor. Ik hoop dat dit tijdschrift, HET GOEDE NIEUWS VAN DE WERELD VAN MORGEN nog heel lang zijn weg naar de lezers mag blijven vinden.

C.S., Culemborg

## Velen geroepen, maar weinigen uitverkoren

Ik wil graag de aandacht vestigen op het artikel van Raymond F. McNair in THE GOOD NEWS van april „What Did Christ Mean — ‘Many Are Called, But Few Are Chosen?’” [opgenomen in dit nummer van HET GOEDE NIEUWS met de titel „Wat bedoelde Christus met: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren?’”] Na lezing van dit artikel zal het veel eenvoudiger zijn om deze bijbeltekst aan iemand anders uit te leggen. En om er zeker van te zijn dat ik er niet een zal vergeten, heb ik de teksten waarnaar wordt verwezen achter in mijn bijbel bij elkaar gedaan.

B.H., Pittsford, Mich., V.S.

## Artikelen op prijs gesteld

Wilt u alstublieft alle schrijvers van HET GOEDE NIEUWS zeggen dat er mensen zijn — zoals ik — die werkelijk met hun gehele hart de artikelen op prijs stellen die de afgelopen maanden in HET GOEDE NIEUWS zijn verschenen?

In het bijzonder heb ik het artikel „How to Handle Conflict” in het [Engelstalige] april-nummer gewaardeerd. [„Hoe men conflicten kan oplossen” in het Nederlandstalige juli/augustus-nummer.]

Ook is het fantastisch dat HET GOEDE NIEUWS nu ook wordt gedrukt in het Duits, Frans, Spaans en Nederlands voor de mensen die geen Engels kennen.

Lezer, Missouri, V.S.

# Hoe U kunt overwinnen

*Hoe kunt u uw menselijke natuur overwinnen en beheersen?  
— en al Gods geboden onderhouden?*

Herbert W. Armstrong

**I**k meen dat het nodig is om eens echt van hart tot hart met mijn familie van lezers en medewerkers te spreken, en zo enkele van mijn gedachten met u te delen.

Het betreft de voor u belangrijkste zaak voor dit leven en voor de eeuwigheid. Op dit ogenblik was ik echter over mijzelf aan het denken.

Iedereen — ook u — is de grootste vijand van zichzelf. Mijn hele leven al word ik aangedreven om mijn grootste vijand te bestrijden — dat lastige *zelf*, dat van nature zo wanhopig slecht is.

Ik ben niet geboren met een zachtmoedig, nederig *zelf*, met een zwakke wil. In dat geval had ik waarschijnlijk nooit als Gods instrument gebruikt kunnen worden om zijn boodschap aan u te brengen. Mijn moeder, die ver in de negentig is geworden, zei dat ik een jongen met een zeer sterke wil was, en dat ik haar en mijn vader steeds veel last bezorgde.

Vanaf het moment dat ik volwassen was en verantwoordelijk voor mijzelf, heeft ditzelfde slechte vastbesloten *mij* vele moeilijkheden bezorgd. En ik dien daaraan nog toe te voegen dat sinds ik dat zelf overgaf aan God het zeker zijn geduld op de proef moet hebben gesteld!

## Het lastige zelf

Dat brengt ons tot het onderwerp waarover ik het wil hebben. De gedachte die bij mij opkwam betreft

dit zeer lastige zelf. De vraag rees, hoe kan ik ooit uiteindelijk *behouden* worden en eeuwig leven in het Koninkrijk van God beërven, met zo'n krachtige, schijnbaar onweerstaanbare, kwaadaardige macht in mij, die me constant de andere kant uittrekt?

Wanneer God zegt: „En in haar [het Koninkrijk van God] zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet” (Openb. 21:27), dan leek het stellig onmogelijk dat ik bij machte zou zijn te „overwinnen” en te „volharden tot het einde”.

Op hetzelfde ogenblik echter flitste het antwoord door mijn hoofd — GOD zal mij behouden!

Ik kan mijzelf niet behouden. Wanneer ik dit moeilijke, slechte zelf bekijk, zo menselijk en met zoveel fouten en zwakheden, zo door verleidingen van trots en door het vlees aangevochten, met al zijn beperkingen en tekortkomingen — en weet dat ik, om tenslotte behouden te worden, moet *groeien* in genade en Gods kennis; een rechtvaardig en heilig karakter moet ontwikkelen; dit *zelf* moet overwinnen, en verleidingen en zwakheden weerstaan; en dat ik moet *volhouden* tot het einde, door alle beproevingen, testen, tegenstand en ontmoediging heen — welnu, wanneer ik het op deze manier bekijk, dan komt het mij volslagen hopeloos voor om te verwachten ooit behouden te worden.

En ik vroeg me af, toen deze gedachten door mijn hoofd gingen, hoeveel van mijn lezers en medewer-

kers verleid worden om het op dezelfde wijze te bekijken — om zich nutteloos en hulpeloos te gaan voelen — misschien om ontmoedigd te raken en het geloof te verliezen.

Ah, dat is het sleutelwoord — GELOOF!

Onze toestand is helemaal niet hopeloos!

## Hoe we behouden zullen worden

Natuurlijk, wij kunnen onszelf niet behouden. Maar samen met God staat het vast — indien we ons aan Hem overgeven en op Hem vertrouwen. We zullen behouden worden, niet door op eigen kracht te overwinnen en volmaakt karakter te ontwikkelen, maar door GELOOF IN GODS KRACHT!

Maar juist op dit punt worden 999 van de 1000 mensen misleid door de fabeltjes van deze tijd. „Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen”!

Aangezien wij onszelf *niet kunnen* behouden — we het slechte zelf *niet kunnen* beheersen — we *niet* altijd iedere verleiding *kunnen* weerstaan — we Gods heilige wet *niet* volmaakt *kunnen* onderhouden — en we, als het alleen van onszelf zou afhangen, de overwinning niet zouden behalen, niet zouden groeien in goddelijk karakter en niet tot het einde zouden volhouden — is de valse leer ontstaan dat *Jezus deze dingen voor ons heeft gedaan* — dat wij ze niet meer behoeven te doen.

Miljoenen mensen vandaag geloven dat God Jezus' gerechtigheid aan  
(Zie verder pagina 20)



**W**at hadden Jozef, Mozes, David, Hosea en Esther, deze geestelijke pilaren, gemeen? Hier is het verrassende antwoord!

Zij waren allen machtige en indrukwekkende dienaren van God, terwijl hun echtgenoten ongelovig waren (Hosea 1:2-3), buiten de gemeente van Israel stonden (Gen. 41:50; Esther 2:10, 16-17) of zelfs vijandig gezind waren (Ex. 4:26; 2 Sam. 6:20-23).

Wat een welsprekend getuigenis voor de mogelijkheden voor diegenen in de Kerk van God van wie man of vrouw geen lid is!

God belooft speciale zegeningen voor diegenen die een man of vrouw hebben die niet in zijn Kerk is. Welke zijn deze zegeningen? Laten we daarvoor Gods Woord bestuderen. U kunt enige verrassingen verwachten.

#### **Een speciale taak**

God zet zorgvuldig uiteen dat leden met een niet-gedoopte echtgenoot geroepen zijn om een speciale taak in zijn Werk te vervullen. „Heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te



## Speciale zegeningen voor hen die een ongelovige echtgenoot hebben

*Hebt u soms het gevoel dat u met uw man of vrouw een verloren strijd voert? Lees dit bemoedigende onderricht uit Gods Woord.*

Neil Earle

wonen, die man niet verstoten” (1 Kor. 7:12-13).

Zolang de ongelovige oprecht en serieus verlangt om een normale gezinsrelatie te onderhouden, behoort het huwelijk in stand te blijven.

Waarom? Waarom roept God man en vrouw soms niet gelijktijdig in de Kerk? Paulus zegt: „Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor” (vers 17).



**Het geven van een goed voorbeeld, het organiseren van speciale avonden, kinderen bijbelse principes leren — dit zijn enkele uitdagingen voor degenen met een ongelovige man of vrouw. God belooft speciale zegeningen voor hen die wijsheid, nederigheid en onzelfzuchtige bezorgdheid in acht nemen.**



Waarom spreekt God hier zo uitdrukkelijk? Waarom gaf Paulus als regel dat leden die met niet-leden waren getrouwd bij elkaar moesten blijven? Zie vers 16: „Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?”

De potentiële uitbetaling in een situatie waarin de echtgenoot geen lid is, bestaat uit de mogelijkheid dat een ongelovige man of vrouw eens zal reageren op Gods roeping. Let wel dat ik zei „eens”. Wij zijn echter mensen „van dit ogenblik” en we vergeten dat een van de namen van onze God „de Eeuwige” is. Het is zoals pastor general Herbert W. Armstrong zegt: de Eeuwige heeft tijd genoeg. Blijf geduldig volharden.

Waarom kiest God ervoor soms op deze wijze te werk te gaan? Herinnert u zich wat er gebeurde toen Jezus in Nazareth kwam? De Bijbel vermeldt dat „Hij . . . daar niet vele krachten [deed] wegens hun ongelooft” (Matth. 13:58). Waarom niet? Vooroordeel en vooropgezette meningen kunnen de toevloeiing van

Gods Geest blokkeren (Hand. 7:51).

Beschouw de situatie betreffende uw man of vrouw eens. Verkeerde voorbeelden, ontvenderende ervaringen in de kindertijd, misplaatste verwachtingen, een blindmakend materialistisch streven of pure hardheid van hart — deze dingen kunnen het iemand moeilijk maken om aan een directe roep van God gehoor te geven (Hebr. 3:7-8). Daarom hanteert God soms de indirecte benadering. Niemand is knapper, scherpzinniger en bekwaamer dan de Meesterontwerper van het heelal (Dan. 2:20).

Uitzonderlijk christelijk karakter heeft invloed (Matth. 5:14). Velen met een echtgenoot buiten Gods Kerk hebben zichzelf zo veranderd door de vormende en modellerende inwerking van Gods Geest (Rom. 12:2), dat zij nu bakens op Gods weg

zijn. Hun man of vrouw is in conflict geraakt met de meest onweerstaanbare kracht die er in het universum te vinden is, de kracht van Gods Geest, welke zich uit in goedheid, vriendelijkheid en geduld (2 Tim. 1:7; Gal. 5:22).

Honderden mensen die dit artikel lezen, hebben Gods hand aan het werk gezien in deze ingewikkelde situatie. Onze liefhebbende God zou graag hetzelfde voor ons allemaal willen doen (Ef. 3:20). Op één voorwaarde. Zij die een ongelovige echtgenoot hebben, moeten de volgende belangrijke waarschuwing van Gods dienaren ter harte nemen: „Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet” (Spr. 3:5).

### **God moet roepen**

Neem de zaken niet in eigen hand (Spr. 21:30). Probeer niet langer de bekering van uw man of vrouw zelf te bewerkstelligen. De heer Armstrong benadrukt al jaren Johannes 6:44: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke”.

Realiseer u de verregaande implicaties van dat vers. Laat de roeping aan God over. Geen enkel mens bezit de welsprekendheid en de bekwaamheid om tot stand te brengen wat God nog niet tot stand heeft gebracht.

O, hoe verleidelijk is het voor een gehuwde vrouw of man om „per ongeluk” bepaalde artikelen uit HET GOEDE NIEUWS of DE ECHTE WAARHEID open en bloot op tafel te laten liggen, in de hoop dat de ander deze zal lezen en zich daardoor — gauw! — „bij de Kerk zal aansluiten”.

Hoe slim lijkt het om met de sociale bezigheden van man of vrouw mee te doen in de hoop dat hij of zij zich enigszins verplicht voelt om de volgende activiteit van de Kerk bij te wonen!

Hoeveel mannen en vrouwen proberen niet hun gesprekken subtiel in hun eigen richting te sturen, zodat ze kunnen afsluiten met een lijst van overduidelijke argumenten (vinden zij) in het voordeel van de Kerk!

Vermijd deze vleselijke „openingszetten”! „Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards,

Foto's: Four by Five

ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk" (Jak. 3:15-16). Dergelijke strategieën hebben gewoonlijk een jammerlijk boemerangeffect.

Het is immers zo, dat het geven om iets terug te ontvangen, niet Gods manier van geven is (Hand. 20:35). Dat is louter handel drijven. Heb respect voor de positie van uw echtgenoot. Dat heeft God ook. Hij dwingt niemand zijn weg te gaan. Iemand kan kiezen niet te gehoorzamen.

Toch ziet God wel uit naar gelegenheden om anderen naar de waarheid toe te trekken door de oprechte, onzelfzuchtige, nederige voorbeelden van zijn volk (Joh. 1:40-41).

1 Kor. 7:16 geeft Gods beginselverklaring voor zulke gevallen weer.

Niet weinigen van hen die eens openlijk vijandig tegenover Gods waarheid stonden, zijn nu sterk gemotiveerde leden.

Er gebeuren wonderen. Toch zijn er natuurlijk altijd de bittere, onverbeterlijke gevallen, de Nabals, die niet willen leren (1 Sam. 25:25), die een bedreiging vormen voor zowel het fysieke als het geestelijke voortbestaan van Gods verwekte kinderen. Van zulke gevallen dienen de dienaar op de hoogte te worden gesteld.

Nochtans is onze voornaamste taak nog steeds het veranderen van onszelf, niet van onze echtgenoot (Matth. 7:5). Vergeet nooit dat door de werkingen van Gods Geest in ons verstand God mensen kan bereiken die anderszins ontoegankelijk zijn voor zijn roeping. Leg uzelf de plicht op om een voorbeeld van optimisme, stabiliteit, discretie en efficiënt optreden te zijn. God zal helpen (Jak. 1:5).

### **Misschien gebruikt God uw echtgenoot**

Er is nog meer. Leden met een niet-gelovige echtgenoot dienen God al vaak op een manier die zij zich misschien niet realiseren. Overweeg het volgende eens: hoeveel mensen die niet zouden luisteren naar een uitzending van *THE WORLD TOMORROW* of zich zouden abonneren op *DE ECHE WAARHEID* ontvangen een persoonlijk getuigenis, omdat zij bevriend of verbonden zijn met uw man of vrouw?

„Weet je wel dat de vrouw van



John bij die Wereldwijde Kerk van God zit — je weet wel, de groep die de zaterdag houdt en andere Joodse feesten viert.”

„Ik ben het niet eens met de religie van je vrouw, Henk, maar ze is er wel duidelijk door ten goede veranderd!”

God kan misschien dikwijls de onbekeerde status van uw man of vrouw gebruiken om meer van zijn waarheid in meer levens uit te zaaien en zo de evangelieverkondiging bevorderen op een manier waar u geen weet van kon hebben (Ezech. 33:30).

Een echtgenoot die geen lid is, heeft tal van zakelijke en sociale contacten die hij misschien niet als gedoopt lid zou hebben. Onbewust worden zij vaak gebruikt om Gods Werk in veel meer levens bekend te maken, eenvoudig omdat ze geen lid zijn.

Sta niet verbaasd als het gepraat over uw „rare godsdienst” (waarop uw man of vrouw misschien achter uw rug afgeeft) zaad zaait dat uiteindelijk zal ontkiemen (Pred. 11:6).

Beperk uzelf niet. God kan de niet-lid status van uw man of vrouw gebruiken om zijn licht te laten schijnen in die hoeken en gaten van deze wereld waar een uitzending of tijdschrift niet kan binnendringen.

Open uw ogen voor Gods hand in uw leven. Geef de vrienden en kennissen van uw man of vrouw een goed voorbeeld. Houd op tijd te verspillen met het buiten alle proporties idealiseren van de huwelijken, waar beide echtgenoten lid zijn. We hebben allemaal onze problemen (Pred. 7:20).

God kent uw situatie. Als Hij deze tot nu toe nog niet gewijzigd heeft, vertrouw Hem dan voor wat Hij aan het doen is (1 Kor. 1:25). Eenmaal zullen we ontdekken, dat de grote, luisterrijke God ons allemaal steeds ver vooruit was (Job 42:2-3). Is dat werkelijk zo moeilijk te geloven?

### **Hoe staat het met kinderen?**

Hoe staat het met de zegeningen die God geeft aan de kinderen van leden met een ongelovige echtgenoot?

Is het niet bemoedigend te ontdekken dat de bijbelplaats die uitlegt dat de kinderen in Gods Kerk „heilig” zijn, betrekking heeft op hen die zich in deze situatie bevinden: „Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig” (1 Kor. 7:14).

Hoe zegent God hele gezinnen indien slechts één ouder gedoopt is? Door financiële stabiliteit, werkgelegenheid, genezingen en speciale bescherming (Spr. 11:11). Veel historische gevallen in Gods Kerk vormen een getuigenis voor deze solide waarheid.

Daarnaast doet God ook nog dikwijls een speciaal werk met de kinderen van hen met een niet-gelovige echtgenoot (Spr. 11:21). Er zijn veel jonge mensen die door ouders, die vechten voor hun geloofsovertuigingen, geïnspireerd worden. Soms zet dit hen ertoe aan om op een jongere leeftijd dieper over Gods Kerk na te denken dan zij zouden doen als beide ouders in de Kerk waren.

Zij leren al vroeg „de kosten te berekenen” (Lukas 14:28). Het aantal kinderen dat de Kerk van God verlaat is niet ongebruikelijk hoog in de gevallen waarin slechts één ouder bekeerd is.

Is dat niet inspirerend? Was Johannes Markus' vader ooit lid? Blijkbaar niet. Alleen zijn moeder wordt in de Bijbel genoemd. Toch vervulde zij een vitale rol in de vroege Kerk (Hand. 12:12). Wat hadden bekwame koningen als Hizkia en Josia gemeen? Zij waren het product van rechtvaardige moeders die hun zoon volgens Gods wegen opvoedden ondanks hun zwakke en/of slechte vaders (2 Kon. 18:1-3; 22:1-2). Geen gemakkelijke taak in een tijd dat een verkeerd woord of onterechte blik een koning ertoe kon brengen om ogenblikkelijke executie te gelasten!

### **Vaders: leid het gezin**

Vaders, indien uw vrouw een afkeer heeft van uw bijbelstudies met het gezin, maak het dan goed door een krachtig, enthousiast voorbeeld te stellen tijdens de maaltijd (Spr. 15:7). Is uw conversatie gedurende de maaltijd verkwikkend? Bent u in

het leven van alledag een oase voor iedereen (Spr. 12:18)?

Zien uw kinderen uit naar uw thuiskomst? Bent u de persoon die zij zich zullen herinneren als de initiatiefnemer van het gezin, de persoon die plezierige activiteiten organiseerde, degene op wie zij konden rekenen voor een vriendelijk woord of een opbeurend gesprek als dat nodig was (Matth. 5:13)?

Of bejammert u, uit egoïsme, uw situatie en mist u de dagelijkse gelegenheden om uw nageslacht te tonen dat Gods levenswijze het werkelijk overvloedige leven schenkt (Joh. 10:10)? Onthoud dat enthousiasme aanstekelijk werkt. Onze kinderen zullen zich herinneren hoe we leven.

Vraag God u te helpen valse trots en wereldse opvattingen over mannelijkheid te laten varen. Smeek God nederig om u te helpen uw kinderen te leiden. Leer liefde en warmte tot uitdrukking te brengen.

Dien uw gezin. Zorg dat er een juiste balans van gezonde ontspanningsactiviteiten is. Gebruik sport, atletiek en gezinsuitjes om op prettige wijze fundamentele lessen duidelijk te maken: niets goeds komt zonder inspanning. Wees een goede verliezer. Houd vol. Plan wijs. Dit alles is effectiever dan preken of toespreken.

Omgeef uw kinderen met een warme, hartelijke mannelijke uitbundigheid voor het leven en zijn uitdagingen en, wanneer het bedtijd is, kniel dan zo nu en dan neer en leid hen in een dankgebed tot hun geestelijke Vader die ons zegent, beschermt en onderwijst. Weinig vrouwen zullen hier afkerig tegenover staan!

Veel mannen met een vrouw die de Kerk vijandig is gezind, omzeilen dit probleem juist door een dergelijke handelwijze (Spr. 24:5). Ze worden rijk gezegend. Hun kinderen weten wie de gelukkige ouder is in hun gezin. Uw kinderen ook?

### **Moeders: onderwijs bijbelse principes**

Vrouwen met een niet-gelovige echtgenoot kunnen met hun kinderen werken op eenvoudige terreinen van goddelijk gedrag zoals tafelmanieren, beleefdheid, respect voor ouderen, stiptheid, het geregeld maken van huiswerk en het succesvol uitvoeren

van karweitjes. Dit zijn bijbelse principes.

Plan de tijd voor bijbellessen die u wilt geven op verstandige wijze. Heb oog voor de gevoeligheden en zere plekken van uw man. Kies een tijd wanneer uw echtgenoot het niet zal ervaren alsof de Kerk met hem wedijvert in het geven van tijd en aandacht aan het gezin. Wat te doen op vrijdagavond is gewoonlijk een puzzel in deze situatie.

Waarom maakt u sommige vrijdagavonden niet tot thema-avond? Neem bijvoorbeeld als thema muziek. Plan een ontspannend uurtje luisteren naar meer blijvende, verheffende, inspirerende meesterwerken, die meehelpen om de juiste toon en waardigheid aan de sabbat te geven. Zorg voor lekkere hapjes. Dit zou kunnen leiden tot een discussie over een interessant gebied van het leven waaraan uw man ook zou willen meedoen.

Of misschien is het een idee om fotoalbums door te nemen? Bestaat er een betere manier om op een vrijdagavond uw zegeningen te tellen dan door uw uitstapjes, reizen, kansen in het leven of zelfs uw stamboom in herinnering te brengen? Dit kan leiden tot gezonde gesprekken over dankbaarheid, tot het bekijken der dingen van de lichtzijde, andere tijden, gewoonten en zeden. Maar blijf de situatie meester door eerst wijsheid van God te zoeken (Jak. 1:5).

### **Uw speciale roeping**

Weiger om heen en weer gedreven te worden door de levensomstandigheden (Spr. 24:10). God riep alleen u en u kunt het met zijn hulp alleen volbrengen.

Bezie de niet-lid status van uw man of vrouw als uw extra aansporing om tact, wijsheid en vindingrijkheid te ontwikkelen. Weiger toe te geven aan zelfmedelijden. Ontwaak en zie uw kansen.

Door u in de speciale categorie te plaatsen die zijn levenswijze volgt voor de kritische ogen van uw gezin dat u dagelijks observeert, heeft God u een geweldige blijk van vertrouwen geschonken.

Hoe? Door u op die manier te roepen; Hij wist dat u het aankon, met zijn hulp (1 Kor. 7:24). U hebt een speciale roeping. Maak er het beste van! □



## Wat bedoelde Christus met: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’?

**L**aten we deze vraag eens nader bekijken — ze is van belang voor onze eeuwige toekomst!

Wat bedoelde Jezus precies toen Hij tot de discipelen zei: „Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” (Matth. 22:14)?

Wat betekent het om „geroepen” te zijn of een „roeping” te ontvangen van God? En wat is de betekenis van „uitverkoren” zijn? Is er wel enig verschil tussen geroepen en uitverkoren zijn?

Raymond F. McNair



Zou u Jezus’ uitspraak vrijmoedig en correct kunnen uitleggen?

In het hedendaagse christendom heerst daarover algemene verwarring. De meeste belijdende christenen, zelfs enigen die, naar men veronderstelt, in Gods ware Kerk zijn, realiseren zich niet dat, voordat iemand een bonafide lid van Gods Kerk — Christus’ Lichaam — kan worden, die persoon eerst zowel speciaal geroepen als gekozen moet zijn door God.

**„Een uitverkoren geslacht”**

Jezus Christus vertelde de discipelen: „Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen” (Joh. 15:16). Christus



gaf elders te kennen: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” (Joh. 6:44).

De apostel Petrus schreef tot ware christenen — tot ware leden van Gods Kerk: „Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk” (1 Petr. 2:9-10).

Petrus vermaande Gods volk — Gods uitgekozenen — verder: „Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen” (2 Petr. 1:10).

Wat betekent deze hele zaak van „roeping” en „uitverkiezing”? En waarom werden de heiligen vermaand om hun roeping en uitverkiezing te „bevestigen” — zeker te stellen?

### **Uitgenodigd voor de bruiloft**

Sinds dit tijdperk van Gods Kerk dit Werk van de eindtijd in het begin der jaren dertig begon, zijn miljoenen mensen op een of andere wijze met het ware evangelie bereikt: door middel van radio, tv, publicaties of persoonlijke evangelisatie.

Van degenen echter die bereikt zijn, het getuigenis van Christus' ware evangelie hebben ontvangen, en werkelijk geroepen zijn door God, hebben slechts zeer weinigen die roeping ooit volledig geaccepteerd en beantwoord. De grote meerderheid schijnt er weinig of geen aandacht aan te besteden.

Als we de gelijkenis van de koning die voor zijn zoon een bruiloftsmaal aanrichtte (Matth. 22:2-14), zorgvuldig bestuderen, kunnen we de betekenis van Christus' uitspraak dat „velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” beter begrijpen.

In deze gelijkenis „zond [de koning] zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen” (vers 3).

Hoe roept God ons? Door de verkondiging van zijn Woord. De meerderheid evenwel wijst die roeping met verachting af. Ze besteedt weinig

of geen aandacht aan Gods koninklijke uitnodiging (vers 4-7).

Tenslotte zei de koning: „Gaaf daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft” (vers 9).

Van de miljoenen mensen die Gods Woord horen verkondigen, besteden er weinig ooit serieuze aandacht aan die boodschap.

Het zijn hoofdzakelijk de „armen” van deze wereld: zij die ontevreden zijn met hun lot en die tijd aan God willen geven — die werkelijk enige aandacht voor Gods boodschap hebben: „Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?” (Jak. 2:5.)

De rijken, de aanzienlijken, de machtigen en de wijzen zijn te zeer ingenomen met hun lot in dit leven om zich te bekommeren om Gods roeping. Ze hebben God niet nodig — denken ze!

„Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken” (1 Kor. 1:26-31).

### **Gelijkenis van de zaaier**

Jezus Christus droeg zijn apostelen op om het ware evangelie aan de gehele wereld bekend te maken (Matth. 28:19-20). De apostelen moesten „het stof van hun voeten afschudden” wanneer ze een huis of stad verlieten, waarvan de inwoners hun boodschap niet ter harte wilden nemen of hen niet wilden ontvangen (Matth. 10:14).

De gelijkenis van de zaaier (Lukas 8:4-15) laat zien dat wanneer het „zaad” (Gods Woord) wordt gezaaid, een deel van het zaad „langs de weg” terechtkomt (vers 5). De grote meerderheid van de mensen die het evangelie horen, laat het Woord van God niet in zich wortelen. Ze horen Gods Woord, maar handelen er niet naar (vers 12).

Het „zaad” dat op „de rotsbodem” viel (vers 6) staat voor het Woord van God dat inderdaad door bepaalde zorgeloze mensen wordt ontvangen. Zij leggen evenwel geen goede basis — zorgen niet voor diepe wortels. In een

tijd van verzoeking vallen zij af (vers 13).

Het „zaad” dat tussen „de dorens” viel (vers 7), heeft betrekking op diegenen die het Woord van God wel aannemen en ernaar beginnen te handelen — het zelfs wortel laten schieten — maar dit vervolgens door verschillende oorzaken zodanig laten „verstikken” dat het geen enkele vrucht tot volle rijpheid of volmaaktheid brengt (vers 14).

Slechts een deel van het „zaad” valt in „goede aarde” (vers 8). Dit zijn „zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding” (vers 15).

Tot welke van deze vier categorieën — het zaad langs de weg, het zaad op de rotsbodem, het zaad tussen de dorens of het zaad in goede aarde — behoort u? Als we in Gods Kerk zijn — als we deel uitmaken van Gods uitverkorenen — dan zijn we zowel geroepen als gekozen.

Het zaad langs de weg vertegenwoordigt hen die werden geroepen, maar niet werden gekozen. Het blijkt echter dat zowel het zaad op de steenachtige plaatsen als tussen de dorens werd geroepen en gekozen door God, maar niet volhield.

De zaden die in goede aarde vielen, duiden op hen die het Woord van God horen, het aannemen, trouw zijn aan hun roeping, volhouden tot het einde en tenslotte goede vrucht voortbrengen:

„De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord [zijn roeping] hoort en verstaat [want God opent zijn verstand], die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig” (Matth. 13:23).

### **Gods uitverkorenen**

De Bijbel spreekt dikwijls over Gods uitverkorenen. Wie zijn dit nu eigenlijk? Het zijn degenen die God uit deze wereld roept. Hij opent hun verstand om zijn Woord, zijn plan en zijn wil te begrijpen.

Degenen die Hij uit deze duistere wereld roept in het licht van „het evangelie der heerlijkheid van Christus” (2 Kor. 4:4), vormen gezamenlijk de Kerk van God. Het woord *kerk* is afge-  
(Zie verder pagina 22)

# WEES POSITIEF in een negatieve wereld

*Hier is een belangrijke sleutel  
die uw geestelijk welzijn kan bevorderen.*

Dibar Apartian

**W**at zijn uw eerste gedachten als u iemand voor het eerst ontmoet? Hoe reageert u? Wat laat bij u de grootste indruk achter? Het uiterlijk van de persoon? Of diens stem? Of zijn of haar kleding?

En wat denkt u als u iemand kent? Wat komt het eerst in uw gedachten wanneer u hem of haar ziet? Zijn of haar fouten? Een misverstand dat u eens heeft gehad? Of misschien een onrechtvaardigheid die u door deze persoon is aangedaan?

Of hebt u in het algemeen aangename gedachten wanneer u iemand ontmoet, hetzij een oude kennis hetzij een vreemde?

Wees eerlijk. Neem de tijd om eens rustig na te denken alvorens te antwoorden.

En wat zijn uw eerste gedachten als u 's morgens opstaat? Goede of slechte? Aangename of onaangename? Wordt u reeds gekweld door de diverse problemen waarmee u die dag zal worden geconfronteerd?

Het zou geen verrassing voor u moeten zijn te vernemen dat uw welzijn voor een groot deel afhankelijk is van uw houding, uw gemoedstoestand.

Op een prachtige morgen, toen ik in Pasadena op de campus van Ambassador College liep, groette ik lachend een student en zei: „Wat een

prachtige dag, hè?” Zonder aarzeling antwoordde hij: „Inderdaad, sir — maar men zegt dat er in de loop van de dag veel smog komt!”

Wat ontmoedigend! Maar zo denken en redeneren we meestal. Overmeesterd door de vrees voor wat ons te wachten staat, zijn we blind voor de schoonheid om ons heen. Wij denken aan de smog die misschien later komt, in plaats van aan de zonneschijn waar we op dit moment van zouden kunnen genieten.

## **De Bijbel is positief**

Eigenaardig genoeg kunnen veel mensen zelfs de Bijbel niet anders lezen dan in een negatieve geestesgesteldheid.

In de eerste plaats beschouwen zij bijbelstudie als een steeds terugkerend karwei: oninteressant — een routinekwestie waar zij graag vanaf zouden zijn. Sommigen hebben zelfs zo weinig begrip dat zij de bijbelse leringen — speciaal de Tien Geboden en de andere punten van Gods wet — negatief vinden. Zij letten meer op het „gij zult niet” dan op het „gij zult” in Gods Woord.

Christelijke groei vereist positief denken en een vrijmoedige kijk op het leven. God is positief — zijn leer is positief.

Natuurlijk stuiten we allemaal op hindernissen — soms staan we in het leven voor moeilijke toestanden. Maar we maken onszelf diep ongelukkig als we de problemen en moeilijkheden sterker benadrukken dan de goede kant van de dingen, het „alle-dingen-werken-mee-ten-goede”

aspect (zie Rom. 8:28).

Lees en bestudeer de Psalmen. Zijn deze geen bron van bemoediging en troost? Sommige mensen denken daar anders over: zij zien alleen de smart en fysieke pijn die David, in ogenblikken van neerslachtigheid, in deze gedichten tot uitdrukking bracht. In feite bevat elke psalm een positief onderricht.

Als mensen hebben wij allen onze ups en downs. Dat is normaal. Maar met Gods hulp kunnen we moed vatten, onze gedachten onder controle krijgen, de hindernissen overwinnen en voorwaarts gaan, in de volle overtuiging dat God onze Meester is, onze Beschermmer en onze Verlosser.

Zelfs al vindt u in sommige verzen van de Psalmen overheersend negatieve klanken — verzen waarin menselijke gevoelens tot uitdrukking worden gebracht — toch eindigt iedere psalm onveranderlijk in een verheffende toon met lof aan God.

Neem Psalm 22 bijvoorbeeld. David moet deze psalm in een tijd van tegenslagen en nood hebben geschreven, want hij roept het uit tot God: „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte” (vers 2-3).

Toegegeven, dit zijn geen positieve gedachten. De psalm eindigt daar echter niet. Zie wat David in de volgende verzen schrijft, woorden van hoop en bemoediging: „Op U hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben

vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd" (vers 5-6).

David bleef zich niet lang concentreren op zijn problemen. Hij richtte snel zijn geest op God en herwon zo vertrouwen.

Wanneer u zich terneergeslagen en negatief voelt, probeer dan redenen te vinden om positief te zijn. Tel uw zegeningen en zeg God hoe dankbaar u Hem bent voor wat u hebt.

Weet u waarom Christus het zogenaamde „Onze Vader" begon met korte uitspraken om Gods macht en majesteit te prijzen (Matth. 6:9-13)? Omdat dit ons helpt een sterke, positieve geestesgesteldheid op te bouwen jegens God, nog voordat wij Hem over onze problemen aanspreken. Eerst moeten wij ons realiseren dat wij spreken tot de Schepper van de hemelen en de aarde — Degene die wij onze Vader noemen.

De zinnen „Uw naam wordt geheiligd, uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede" vatten zo goed als het gehele evangelie samen. Begint uw gebed eenmaal met deze positieve houding, dan kunt u met zekerheid spreken. U hebt meer vertrouwen, meer geloof, omdat u zich realiseert dat de Almachtige God die u hoort, alles kan doen.

Als u daarentegen uw gebed begint met al uw problemen, bent u verkeerd gericht. U hebt dan geen sterke relatie met God gelegd. Daarom zijn uw gebeden soms van weinig waarde, en hebt u het gevoel dat u alleen maar tot uzelf spreekt — dat uw gebeden niet boven het plafond uitkomen.

David twijfelde nooit aan God. In de psalmen zijn geen twijfels over God aan te treffen.

Als David verzwakt was, twijfelde hij aan zichzelf en aan zijn eigen kracht — hij vroeg zich af of God hem te hulp zou komen. Maar nooit twijfelde hij aan Gods macht en liefde. Dat is één reden waarom David een man naar Gods hart was.

„Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid" (Ps. 37:8). Als u een dergelijke geestesgesteldheid heeft, zult u zich nooit van God of van zijn Kerk afwenden.

Verder zei David: „Verlustig u in de Here" (vers 4). Hoe kunt u zich in God verlustigen als u negatief bent? Hoe kunt u God prijzen met een droevig hart en een triest gelaat? Dat is onmogelijk. U kunt zich niet in God verlustigen tenzij u werkelijk van het leven geniet en positief bent.

Let op vers 7: „Wees stil voor de Here en verbeid Hem." „Hem verbeiden" wil zeggen: geduldig op Hem wachten. Realiseert u zich dat u door gebrek aan geduld uiteindelijk negatief wordt?

Leer geduldig te zijn — geduldig te wachten met een positieve houding. Dat is de betekenis van „stil voor de Here zijn". U moet emotioneel stil zijn, geen twijfels of negatieve gedachten koesteren. God kan uw problemen aan — en Hij zal ze ook aanpakken — indien u stil bent.

Twijfelen en negatief denken is niet stil zijn. Neem eens de tijd om rustig na te denken: zou de werkelijke oorzaak van uw negatieve, onrustige geestesgesteldheid iets kunnen zijn dat u verkeerd hebt gedaan — iets dat u niet wilt toegeven? Is er iets in uw leven dat moet worden veranderd, maar u wilt de noodzakelijke inspanning daarvoor niet verrichten? Als dat zo is, worden uw gebeden niet verhoord.

### Het geduld van Job

Vindt u het boek van Job, als u het leest, negatief en deprimerend, al dat klagen en lijden van Job?

In feite twijfelde Job tijdens zijn hevige ellende nooit aan God. Hij begreep alleen niet wat hem overkwam of waarom. Hij moest zijn eigengerechtigheid overwinnen. In zijn tijdelijke ontmoediging wenste hij zelfs te sterven — hij vervloekte de dag waarop hij was geboren! Job twijfelde echter nooit aan Gods bestaan, macht en wijsheid.

Stel u eens voor! Na het verlies van bijna alles wat hij had — zowel al zijn kinderen als al zijn materiële bezittingen — behield Job steeds een positieve houding tegenover God.

Hij „scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daar-

heen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd" (Job 1:20-21).

Let erop dat Job God prees!

Later, toen zijn vrouw hem aanraade God te vervloeken en te sterfen, antwoordde Job: „Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet" (Job 2:10).

Job was geduldig. Ondanks de vele vragen die hij stelde, twijfelde hij nooit aan God. Te midden van zijn verdrukkingen en klachten zei hij: „Maar ik weet: mijn Lossers leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschon- den is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen" (Job 19:25-26).

Het is menselijk als iemand soms twijfels heeft over zijn relatie met God en zich afvraagt waarom dit of dat gebeurt. Maar een ware christen zou nooit aan God moeten twijfelen. De beste manier om uw evenwicht te bewaren is altijd de reden van uw roeping in gedachten te houden. Dit geeft u de moed die u nodig heeft, onverschillig wat er gebeurt.

De apostel Jakobus schreef: „Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben: gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming" (Jak. 5:11).

### Zie verder dan de donkere dagen

Met het verergeren van de toestand op de wereld staan sommigen in Gods Kerk hun geest te veel toe te blijven stilstaan bij de negatieve aspecten van de komende geprofeeteerde gebeurtenissen. Zij vrezen de dagen der verdrukking die voor ons liggen.

Maar waarom kijken we niet voorbij die donkere dagen om te denken aan de schitterende tijd als Christus met macht en glorie zal terugkeren teneinde de hele wereld te regeren?

Te veel mensen vergeten hun zegeningen en benadrukken hun moeilijkheden. Dat is een zekere weg naar negativiteit. Leer dankbaar te zijn voor wat u hebt. Zie het goede in uw

leven en help anderen het goede in hun leven te zien.

Uw positieve geestesgesteldheid kan een sleutel zijn tot het geluk van de mensen in uw omgeving. Wees een voetstuk en geen struikelblok. Uw grootste zegening is dat u door God bent geroepen om zijn waarheid te begrijpen — om een deel van zijn Kerk te zijn!

Bent u ervan overtuigd dat u in de ware Kerk van God bent? Zo ja, hoe kunt u dan teruggaan — terug naar de duistere wereld waaruit u bent gekomen?

Nee, er kan voor u geen terug zijn. God is met u en zal u altijd helpen — u kunt te allen tijde op Hem rekenen. „De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn” (Ex 14:14).

Dit is de belofte die God aan ieder lid van zijn volk geeft. Hij kan evenwel alleen voor u strijden indien u het Hem toestaat. Teneinde „stil te zijn” moet u alle negatieve gedachten uit uw verstand bannen.

Dit betekent niet dat u passief of onproductief moet zijn. „Stil zijn” wil zeggen niet bang zijn — niet bezorgd zijn. Als u uw deel doet, doet God altijd het zijne.

Geniet van het leven — geniet ervan in leven te zijn. Geniet van de Kerk. Geniet van de familie die God u heeft gegeven. Wat ook uw problemen of beproevingen mogen zijn, breng ze bij God die beloofd heeft voor u te strijden.

Onze voorvaders twijfelden voortdurend aan God en zijn bedoelingen als zij tegenover hindernissen stonden. Maar Mozes, hun leider, twijfelde nooit aan God. Het volk wilde naar Egypte terug; Mozes nooit. Zij wilden sjacheren met Gods wetten; Mozes niet.

Denk er nooit over om op te geven — naar de wereld terug te keren. Laat nooit de wens in u zijn Gods wetten te veranderen — ze meer geschikt te maken voor uw zelfzuchtige behoeften of levensstijl. Sommigen willen compromissen sluiten ten behoeve van een betere baan of meer vrienden. Maar als u begint compromissen te sluiten, begint u ook aan God te twijfelen.

De Bijbel noemt talloze beloften die God u heeft gedaan. Maar ze zijn voorwaardelijk. Als u de voorwaarden

niet eerbiedigt, worden ze niet in uw leven vervuld. Als u dit vergeet, wordt u negatief. Zo wordt u, als u zich beklaagt of rechtvaardigt — of als u anderen beschuldigt — automatisch negatief.

### **Satan is aan het werk**

Waarom hebben we tegenwoordig in Gods Kerk zulke ernstige problemen? Waarom verlaten zelfs sommige mensen het Lichaam van Christus?

Het antwoord is duidelijk. Wij zijn allemaal nog altijd menselijk en vleeselijk. Wij leven in een wereld waar Satan — de god van deze wereld (2 Kor. 4:4) — alles in het werk stelt om onze gedachten te beïnvloeden, om twijfels in onze geest te zaaien en ons over te halen negatief te worden.

In werkelijkheid is Satan zelf het meest negatieve wezen in het hele universum. Weet u waarom? Omdat hij een leugenaar is (Joh. 8:44) — en leugenaars zijn afgesneden van God. Satan beschuldigt de gemeenteleden voor Gods troon (Openb. 12:10), iets wat hem steeds negatiever doet worden. Hij oordeelt en veroordeelt vals.

Bent u bij tijd en wijle schuldig aan dezelfde houding? Oordelen, beschuldigen, klagen, bekritisieren — dit zijn de instrumenten die Satan hanteert om u negatief te maken. Hij wil dat u aan God geen geloof meer hecht.

Toen de Israelieten Egypte verlieten, hadden zij alle reden God dankbaar te zijn, alle reden gelukkig en verheugd te zijn, alle reden hun zegeningen na te gaan en op God te vertrouwen. Maar al de eerstvolgende dag na hun vertrek uit Egypte begonnen zij te klagen; zij hadden toen reeds het vertrouwen in hun Verlosser verloren. Zij twijfelden aan zijn bedoelingen en beweegredenen.

De dingen zijn, nu wij de laatste dagen van deze eeuw naderen, niet veel anders, daar Satan actiever is dan ooit (Openb. 12:9-10).

Hoe beschuldigt Satan u? Door valse geruchten over u en uw vrienden te verspreiden. Door negatieve gedachten in uw geest te brengen. Door u ertoe te verleiden op zijn golf-  
lengte af te stemmen. Satan heeft

met zijn verwoestend werk succes, want sommige van ons staan zichzelf toe, door ontmoediging en gebrek aan geloof, zijn slachtoffer te worden.

De Bijbel is ons gegeven ter vermaning, ter correctie en ter lering. Het lijden verliest veel van zijn kracht als we de omstandigheden met een positieve houding tegemoettreden. Zolang Satan de heerser van deze wereld is, zullen er twijfels bestaan. Maar God is groter dan Satan — en Hij zal u altijd helpen als u zich tot Hem keert.

### **Als God met u is**

Het leven is voor niemand altijd gemakkelijk. Maar in Gods Kerk hebben we veel om ons over te verheugen, veel om dankbaar voor te zijn, veel om naar uit te zien.

De apostel Paulus schreef: „Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn” (Rom. 8:28).

U hebt God lief, nietwaar? Als u waarlijk bent geroepen en u heeft berouw over uw zonden gehad en u bent gedoopt — als u Gods heilige Geest heeft ontvangen en nu in het proces van bekering bent — dan kunt u, met Gods hulp, leven volgens Gods voornemen — onverschillig de omstandigheden.

De Bijbel belooft u voor dit tijdperk geen gemakkelijk leventje, maar wel een verheerlijkt leven voor alle eeuwigheid. De Bijbel waarschuwt u dat u, als christen, zult worden gehaat, beproefd en zelfs vervolgd — in het bijzonder in deze eindtijd. Verwacht daarom verdrukking en onrechtvaardigheid.

Maar wees moedig en positief, want u staat niet alleen. God is met u! Houd uw ogen voortdurend op Hem en op Jezus Christus.

Als u iedere dag Gods hand in uw leven ziet, zal geen beproeving of vervolging, hoe ernstig ook, u ooit kunnen overweldigen.

Denk aan de ervaring van de apostel Petrus, toen hij Christus op het water zag lopen. Hij riep: „Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water” (Matth. 14:28). Christus zei hem te komen. Zonder aarzeling  
(Zie verder pagina 22)

## De rol van rechtvaardige engelen

Samengesteld door Richard H. Sedliacik

In Genesis 1:1 wordt ons gezegd dat God de hemel en de aarde schiep. Fysieke materie — deze aarde, de sterren, de melkwegstelsels — was echter niet het eerste dat door God werd geschapen.

1. Wat heeft God geschapen voordat Hij het fysieke universum tot bestaan bracht? Job 38:4-7. Wat zijn die „sterren”? Openb. 1:20.

In Job 38:7 verwijzen „morgensterren” en „zonen Gods” naar engelen. Let erop dat Openbaring 12:4-9 de engelen die Satan in zijn opstand zijn gevolgd eveneens „sterren des hemels” noemt. En in Jesaja 14:12 lezen we dat Lucifer, voordat hij zondigde, „morgenster” werd genoemd.

Engelen zijn individueel geschapen wezens. Zij kunnen niet huwen en zich niet voortplanten (Matth. 22:30), maar worden „zonen Gods” genoemd, omdat God iedere engel heeft geschapen als afzonderlijk, onsterfelijk, geestelijk wezen, en in die zin is God de Vader van de engelen (Hebr. 12:9).

Lang voor de schepping van de mens, juichten de engelen van vreugde bij de schepping van de aarde. Zij waren zo verheugd omdat de aarde hun verblijfplaats zou zijn.

2. Spreekt de Bijbel evenwel over engelen die zondigden? 2 Petr. 2:4; Judas 6. Hoeveel engelen bleven gehoorzaam aan Gods regering? Openb. 12:4.

De Bijbel wijst erop dat tweederde van de engelen trouw aan God bleef. Zij volgden Lucifer (die nu Satan is) niet in zijn opstand tegen de regering van God (Jes. 14:12-14; Ezech. 28:13-15). Deze vele miljoenen engelen zijn Gods dienaars die Hem helpen bij zijn plan voor de mensheid.

3. De Bijbel beschrijft verscheidene soorten engelen met uiteenlopende verschijningsvormen en functies. Zijn er bij Gods troon cherubs? Ps. 99:1. En ook serafs? Jes. 6:1-7. Zijn er bovendien „dieren” en „oudsten” om Gods troon? Openb. 4:2-11.

Cherubs zijn verbonden met Gods troon, die zij verplaatsen, en zij voeren de richtlijnen die vanaf

die troon worden gegeven uit, zoals het bewaken van de boom des levens nadat Adam en Eva zondigden (Gen. 3:24). Lucifer, die een gezalfde cherub was (Ezech. 28:14), ontving, voordat Adam werd geschapen, gezag om Gods regering over de aarde en over miljoenen engelen uit te voeren.

De beste beschrijving van cherubs is te vinden in het boek Ezechiël. In hoofdstuk 1, 9 en 10 lezen we over cherubs die Gods troon verplaatsten. Het zijn grote, machtige schepsels met vier gezichten en vier vleugels.

De serafs schijnen in het algemeen in gedaante veel overeen te komen met de mens en hebben zes vleugels, terwijl de vier „dieren” (beter vertaald: „levende schepsels”) een soort combinatie van cherubs en serafs schijnen te zijn. Van de 24 oudsten is in de Bijbel geen beschrijving te vinden, behalve dat zij in het wit zijn gekleed en een kroon op het hoofd hebben.

4. Heeft God ook engelen die voortdurend de aarde doorkruisen en Hem de algemene situatie rapporteren? Openb. 5:6; Zach. 4:10; 2 Kron. 16:9. Dienen er verder nog miljoenen andere engelen in de hemel bij Gods troon? Dan. 7:9-10.

5. In Hebreeën 1 en 2 spreekt de apostel Paulus over het verschil tussen mensen en engelen. Wordt ons gezegd dat de wereld van morgen niet door engelen zal worden geregeerd? Hebr. 2:5. Wordt echter aan ons, als wij uit de Geest geboren zonen van God worden, heerschappij over engelen beloofd? Hebr. 2:6-8; 1 Kor. 6:2-3.

Hoewel de mens vooralsnog lager dan de engelen staat, zal hij in de toekomst over de gehele schepping van God, inclusief engelen worden gesteld.

6. Op welke wijze verschillen mensen en engelen nog meer van elkaar, afgezien van hun samenstelling? Hebr. 1:5, 13.

De mens, die nu lager dan de engelen is, heeft een veel hogere bestemming! De mens werd geschapen om letterlijk te worden verwekt door middel van Gods geestelijke voortplantingsproces om later te worden geboren in het Gezin van

# MINISTUDIE

God. Engelen zijn niet verwekt door en geboren uit God. Zij hebben niet de bestemming een deel van Gods Gezin te worden.

**7.** Wat is Gods bedoeling voor zijn geschapen engelen? Hebr. 1:7, 14. Zijn de door de Geest verwekte christenen de „erfgenamen” waar Paulus over spreekt? Rom. 8:16-17; Gal. 3:26-29; 4:6-7.

Engelen, die nu nog hoger staan dan de mens, werden geschapen als dienaren van God, als boodschappers en vertegenwoordigers van Gods regering. Engelen hebben als opdracht te dienen ten behoeve van de door de Geest verwekte kinderen van God, die zijn geestelijke erfgenamen zijn.

Om de belangrijkste activiteit van Gods engelen voor deze tijd toe te lichten, zouden we kunnen denken aan de status van de jonge zoon van een welvarend man. Zolang hij nog een kind is staat de zoon onder toezicht van een volwassen dienaar of voogd die door de vader is uitgekozen. De dienaar is ouder, heeft veel meer kennis, is fysiek en mentaal veel verder ontwikkeld — maar heeft een veel kleiner potentieel. Want als de zoon volwassen is, erft hij de rijkdom en macht van zijn vader. Daarom is de dienaar, al is hij ouder en meer volwassen, slechts een dienaar ten behoeve van de jonge erfgenaam. Op dezelfde wijze zijn engelen dienaren ten behoeve van de door de Geest verwekte mensen.

**8.** Hebben Gods kinderen engelen toegewezen gekregen die in nauw contact staan met de Vader in de hemel? Matth. 18:10.

**9.** Hebben engelen macht? 2 Petr. 2:11. Blijven engelen van God dicht in de nabijheid van Gods gehoorzame kinderen teneinde hen te beschermen voor ongelukken, rampen, ziekten en andere gevaren? Ps. 34:8; 91:1-12. Vechten Gods engelen ook tegen onze vijanden? Ps. 35:1, 5-6.

Gods engelen zijn Gods erfgenamen toegewezen om hen op de weg naar het eeuwige leven bij te staan — om hen te redden van vroegtijdige dood en ongelukken, voor hen te strijden en hen voor de duivel en zijn demonen te beschermen.

**10.** Hebben Gods heilige engelen soms de macht zich te manifesteren in de fysieke gedaante van een mens teneinde hun taak te verrichten? Dan. 9:21; Hebr. 13:2. Lees ook Genesis 18 en 19:1-22.

Engelen zijn tevens boodschappers. Zij verschenen aan Abraham, Lot, Hagar, Mozes, Gideon, Elia en aan vele van de profeten en apostelen. Als Gods engelen zich voor mensen manifesteren, doen zij dat in de gedaante van een gewoon mens. In Hebr. 13:2 wijst Paulus erop dat zij

soms incognito voor zaken van God reizen zonder te openbaren dat zij engelen zijn. Rechtvaardige engelen houden zich echter niet op grillige wijze bezig met verschijnen en verdwijnen louter om zichzelf of mensen te amuseren.

**11.** Waarom vroeg de profeet Elisa aan God de ogen van zijn knecht te openen? 2 Kon. 6:15-17. Geen wonder dat Elisa zijn vijanden niet vreesde. Hij zag op de berg een van Gods geestelijke legers!

**12.** Heeft God een speciale engel opdracht gegeven over de Israëlieten te waken en hen in het beloofde land te brengen? Ex. 23:21-23.

**13.** Is Michaël de hoofdbewaker van de afstammelingen van het oude Israel? Dan. 12:1.

De Bijbel noemt drie engelen van hoge rang bij name: Lucifer (Jes. 14:12), die nu Satan de duivel is; Gabriël, die bij twee gelegenheden aan Daniël verscheen (Dan. 8:16; 9:21), aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper (Lukas 1:19), en aan Maria, de moeder van Jezus (Lukas 1:26-27); en Michaël, die „een der voornaamste soorten” wordt genoemd (Dan. 10:13) en die door Judas als een aartsengel wordt geïdentificeerd (Judas 9). Michaël is speciaal toegewezen aan de 12 stammen van Israel.

**14.** Werd Gabriël (klaarblijkelijk eveneens een aartsengel) naar Daniël gezonden om hem begrip van visioenen te geven, en zelfs om geestelijke veldslagen te leveren met gevallen engelen („vorsten”) van de duivel opdat Gods wil bij de regeringen van de mens ten uitvoer gebracht kan worden? Dan. 8:15-16; 9:21-22; 10:10-14, 20-21.

We zien dat de geestenwereld krioelt van activiteit. God werkt (Joh. 5:17) en zijn engelen zijn druk zijn wil uit te voeren. Satan en zijn demonen zijn even druk om het plan van God te dwarsbomen en te vernietigen.

**15.** Wat deed een engel van God toen menselijke machthebbers enkele apostelen in de gevangenis wierpen? Hand. 5:17-20. Werden de apostelen hierdoor in staat gesteld door te gaan met het prediken van de waarheid van God? Vers 21.

Wij hebben hier slechts enkele van de vele teksten behandeld, die tonen hoe Gods engelen God en Gods heiligen in deze tijd dienen. Laten we dankbaar zijn dat God zijn engelen zendt om over zijn Werk te waken en het te helpen en om te waken over zijn door de Geest verwekte kinderen — zijn erfgenamen die spoedig geboren zullen worden in het Gezin van God dat het gehele universum regeert!

# KERKNIEUWS

## UITGAAN: DE VROUWELIJKE KANT

Stel je jezelf zorgelijke vragen betreffende je afspraken? Zal het prettig verlopen? Zal ik hem mogen? Zal hij mij wel aardig vinden?

Er zijn stappen die je kunt nemen om het succes van iedere afspraak te verzekeren.

Als iemand je mee uit vraagt, toon dan respect voor hem. Als je de uitnodiging niet kunt aanvaarden, blijf dan beleefd — geef er een reden voor als dat mogelijk is. Wijs hem niet bits af. Als je graag een andere keer met hem zou willen uitgaan, laat dat dan weten.

Als je de uitnodiging wel aanvaardt, doe dat dan op een enthousiaste manier.

Ga niet met iemand uit in de verwachting dat hij je constant zal vermaken. Concentreer je erop hem te leren kennen door antwoord te geven op wat hij zegt. Uitgaan behoort een tweerichtingverkeer te zijn, een kwestie van geven en nemen.

Moedig hem aan te spreken en toon oprechte belangstelling voor hem. Niets helpt iemand meer openhartiger te worden dan het weten dat er vriendschappelijk, belangstellend naar hem wordt geluisterd. Op deze wijze kun je een goede vriendschap opbouwen.

Conversatie kan je helpen je persoonlijkheid af te ronden. Het kan dus zijn dat jij niets over computers of diepzeeduiken weet, maar wellicht zijn dat dingen die hem interesseren en als hij je er iets over vertelt, leer je wat nieuws.

Straal vriendelijkheid en warmte uit. Wees oprecht positief en geluk-

kig. Mannen houden van een bruisende persoonlijkheid (zolang het niet overdreven is). Als hij jouw mening over iets vraagt, geef hem dan jouw gezichtspunt. Geef hem de kans je persoonlijkheid te leren kennen. Antwoord niet met vage instemmingen.

Verleen geestdriftig steun aan zijn suggesties en ideeën. Schik je soepel in zijn plannen. Als hij je voorstelt te gaan waterskiën en je hebt dat nooit gedaan, neem dan de uitdaging aan en probeer het. Maar wees eerlijk als iets je vermogen te boven gaat.

Als hij je vraagt van wat voor restaurants of bezigheden je het meest houdt, zeg het dan. Zeg niet: „Ik weet het niet”, of „Het maakt me niets uit”.

Ontwikkel een reeks interesses om je persoonlijkheid af te ronden. Dit draagt bij tot meer inspirerende gesprekken. Mannen houden niet van „leeghoofdige” vrouwen. Blijf op de hoogte met het wereldnieuws en nieuws van het Werk. Uitgaan perfectioneert je persoonlijkheid en helpt je meer evenwichtig te worden. Wees eerlijk en openhartig.

Wanneer er meerdere mannen aanwezig zijn, voeg je dan naar degene met wie je uit bent, geef je aandacht aan hem.

Als degene die jou mee uitvroeg wat saai is, of verlegen of onhandig, wees dan geduldig. Hij heeft moed bijeen moeten schrapen om je te vragen en jouw vriendschappelijkheid en consideratie — jouw geven — kunnen hem helpen zich te ontspannen.

Als hij daarentegen onachtzaam of gewoon onverschillig is, reageer dan niet op dezelfde wijze. Vat moed. Het uitstapje is zo afgelopen, duurt op zijn hoogst een paar uur van je leven. Een tweede uitnodiging hoeft je niet te accepteren. Anderzijds zijn er

slechts weinig mensen die ongevoelig zijn voor een positieve, op geven ingestelde houding.

Toon oprechte waardering voor de persoon met wie je uit bent. Hij heeft tijd, en hoogstwaarschijnlijk geld, voor je uitgetrokken om je een prettige tijd te geven. Verzeker hem ervan dat je dat op prijs stelt. Als je werkelijk bijzonder prettig uit bent geweest, kun je hem een bedankje sturen. Dit moedigt tevens toekomstige afspraken aan!

Als je deze punten in acht neemt, hoeft je je nergens zorgen over te maken. Deze punten stemmen overeen met Gods weg van geven en ze kunnen niet falen.

Wat succesvol uitgaan betreft, rust er heel wat verantwoordelijkheid op de schouders van de man. Maar zelfs al heeft een man alles precies zo voorbereid en gepland als moet, kan het uitgaan toch nog onaangenaam zijn. Hieronder volgen enkele dingen die vrouwen de meest zorgvuldige plannen doen vernietigen.

*Op je laten wachten.* Dit is een teken van onverantwoordelijkheid en gebrek aan consideratie. Begin een relatie nooit op deze wijze.

*Een afspraak maken die je niet wenst.* Uitgaan biedt de gelegenheid iets van jezelf aan de ander te geven, hem een aangename tijd te geven. Als je zijn gezelschap niet op prijs stelt of als je denkt dat je hem geen prettige tijd kunt bezorgen, doe je beiden een plezier door op vriendelijke wijze te bedanken.

*Hem weerhouden aardig voor je te zijn.* Mannen houden ervan voor vrouwen te zorgen en hen in bescherming te nemen. Dit geldt ook bij uitgaan. Loop niet te snel voor hem uit zodat hij de deur niet voor je kan openhouden of je een stoel kan aanreiken.

*Een houding aannemen.* Wees jezelf. Geef hem gelegenheid je te

leren kennen zoals je bent.

Als je echter bemerkt dat mannen zich voor je afsluiten wegens je luidruchtigheid, je ernst of jouw gevoel voor humor, vat dat dan op als een suggestie om te veranderen.

*Jezelf tot het middelpunt van het gesprek maken.* Dit wijst op onvolwassenheid. Laat hem het gesprek leiden.

Als er geestelijke dingen ter sprake komen, lever dan je bijdrage aan de discussie. Mannen houden van vrouwen die op God zijn gericht en op het dienen van anderen.

*In paniek raken als er iets verkeerd gaat.* Toon dat jij beheersing over je leven hebt. Mannen houden ervan uit te gaan met volwassen en evenwichtige vrouwen, niet met emotionele kinderen die niet met problemen kunnen omgaan.

*Spreeken over andere mannen of over een bijzonder goed uitje dat je eens hebt gehad.* Vergelijk hem niet met anderen en spreek niet over iemand die een groter salaris heeft dan hij.

Mannen willen als zij uitgaan een ontspannende tijdbesteding en wensen zich geen zorgen te maken of te moeten wedijveren.

*Hem vernederen ten overstaan van anderen.* Wees openhartig en eerlijk als er problemen zijn, maar denk er altijd om die onder vier ogen te bespreken.

*Achter zijn rug over hem praten.* Als er iets is dat je onaangenaam vindt, houd dat dan voor je. Kwaadspreken over hem is een teken van gebrek aan karakter. Deze houding kan er de oorzaak van zijn dat je het respect van zowel mannen als vrouwen verliest.

*Hem meeslepen naar jouw vrienden.* Laat de leiding aan hem over. Wees bereid zijn vrienden of andere mensen die hij je wil laten kennen te ontmoeten.

*Voor andere meisjes met hem pronken.* Hij zal dat ervaren als te worden gebruikt.

Richtlijnen voor bij het uitgaan zijn eenvoudig. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. □

## AANTAL ONGEHUWDEN GROEIT EVENALS HUN PROBLEMEN

PASADENA — Tegenwoordig zijn er meer alleenstaanden dan ooit en het aantal ongehuwden in de Kerk is tot ongeveer 25% van het ledenbestand gestegen, aldus Richard Rice, hoofd van de afdeling postverwerking van het Werk.

Ongehuwden zoeken allerlei gelegenheden, zoals workshops, weekenden, huwelijksbureaus, advertenties, kennismaking per computer, teneinde met leden van de andere sexe in contact te komen.

### Steeds meer ongehuwden

In de Westerse wereld neemt het aantal mensen dat alleen woont voortdurend toe. Bovendien zijn er steeds meer gezinnen met slechts één ouder. Deze is gescheiden, weduwe of weduwnaar, of is nooit getrouwd geweest. Steeds meer kinderen worden stiefkinderen.

De houding van de maatschappij ten aanzien van ongehuwde mensen ondergaat ook een verandering. Dacht men vroeger vaak over hen als mensen die te neurotisch, te immoreel of te zelfzuchtig waren om te trouwen, tegenwoordig staat men steeds toleranter tegenover hen en gehuwde mensen accepteren hen sneller en gemakkelijker dan voorheen.

Wat zeggen Gods dienaren over alleenstaande mensen?

### Effect op de gemeente

„Vaak beseffen getrouwde mensen niet de eenzaamheid die ongehuwden ervaren — hun behoefte aan gezelschap”, aldus Joseph Tkach, hoofd van de Ministerial Services.

Evangelist Dean Blackwell dringt er bij de getrouwde mannen in de Sprekersclubs op aan „ongehuwde mensen onder uw hoede te nemen, als een jongere broer, hen aan te moedigen en activiteiten binnen uw gezin

met hen te plannen”.

Ongehuwden hebben behoefte aan een thuis en aan iemand om de tijd mee door te brengen, voegt de heer Blackwell eraan toe.

„In Big Sandy waren de ongehuwden en pasgehuwden in één club verzameld, de zogenaamde Young Adult Group”, vervolgde hij. „De vrijgezellen profiteerden van de ervaringen van de gehuwden wat betreft huwelijk en gezin.”

Op deze manier hoefden ongehuwden niet steeds afspraken te maken teneinde een activiteit te hebben. In verscheidene gemeenten zijn er slechts enkele ongehuwde mensen om mee uit te gaan.

„Daarom organiseerden we ongeveer eens in de zes maanden lange weekenden voor ongehuwden”, aldus de evangelist. Ongehuwden van de omliggende gemeenten werden uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Bij activiteiten van ongehuwden wijst de heer Blackwell er altijd op dat God een reden heeft om mensen in de ongehuwde staat te roepen.

„Misschien is het opdat zij zich geheel aan het Werk kunnen wijden zonder de verantwoordelijkheid van een gezin. Sommige mensen zijn evenwichtig en zijn ongehuwd wellicht beter af dan gehuwd — we leven in de laatste dagen.”

### Sociale ontwikkeling

Pastor general Herbert W. Armstrong benadrukt uitgaan niet louter ten behoeve van een huwelijk — „uitgaan is voor sociale ontwikkeling”, merkt de heer Blackwell op.

Het is soms moeilijk bepaalde ongehuwden bij activiteiten te betrekken, omdat zij deze zien als huwelijksbureau-activiteiten.

„Maar bij onze bijbelstudies voor ongehuwden zorgen wij ervoor ons niet op uitgaan, hofmakerij en trouwen te concentreren. We leggen de nadruk op gezinsleven, vriendschap, kameraadschap en plezier — in deze volgorde”, vervolgt hij.

„We nemen de nadruk van getrouwd moeten zijn weg”, zegt Robin Webber van de Auditorium P.M. gemeente, waar 264 van de 950



# NIEUWS

leden ongehuwd zijn. „We streven er niet naar dansavonden te organiseren louter als oplossing van de behoeften van de ongehuwden, maar als onderdeel van een evenwichtige verdeling van activiteiten. We trachten te voorzien in de behoeften — niet per se de wensen — van vrijgezellen van 18 tot 80. Hopelijk bieden wij een springplank voor mensen om samen te komen, kennis te maken en vriendschappen te ontwikkelen.”

## Correspondentie?

Ofschoon sommige gemeenteleden graag met elkaar zouden corresponderen, wijst de heer Blackwell erop dat er een risico is verbonden aan het bouwen van een serieuze relatie met iemand hoofdzakelijk op basis van brieven.

„U kunt werkelijk misleid worden door de manier waarop iemand schrijft. De bijbelse bedoeling van verloofd zijn is dat mensen ergens zijn waar zij elkaar op regelmatige basis kunnen zien.”

De heer Blackwell merkt voorts op dat de grootste valstrik voor een ongehuwde schuilt in het verliefd worden op iemand van de wereld.

„Zij die een baan in de wereld hebben kunnen gemakkelijk door een onbekeerd iemand onderuit gehaald worden. We streven ernaar de nadruk te leggen op de kracht die in de Kerk zou kunnen bestaan als alle ongehuwden werkelijk geestelijke dynamo's zouden zijn — dat zou de Kerk waarlijk versterken. Ongehuwden zouden een hechte relatie met hun dienaar moeten opbouwen.”

„God geeft richtlijnen voor het uitgaan”, aldus de heer Tkach. Hij dringt er bij ongehuwden op aan samen te zoeken naar gemeenschappelijke punten van sociale, mentale, emotionele, fysieke en academische aard.

„In deze tijd van mannen zonder leiderscapaciteiten is het voor meisjes moeilijk een relatie op te bouwen”, zegt de heer Blackwell. „Het is zoals mijnheer Armstrong vorig jaar op de laatste Grote Dag heeft gezegd: de mannen moeten meer mannelijk worden.”

De heer Rice voegt daaraan toe dat jongere mannen vaak alleen afspreken met de mooiste meisjes. „De jongens kunnen echter naast zo'n meisje niet zo snel als een vertrouwenwekkende, zekere leider tevoorschijn komen. Zij zouden moeten uitgaan met meisjes bij wie zij passen en met wie zij zich op hun gemak voelen. Ik heb weleens jongens horen zeggen: 'Ik zal nooit een afspraak maken met een lelijk meisje.' Maar dát is even zelfzuchtig.”

Misschien hebt u er niet zo'n probleem mee iemand te vinden, maar soms komt bij iemand na een uitje de vraag op: „Wat mankeert er aan mij?” De heer Rice suggereert dat je dan misschien geobsedeerd bent met het moeten trouwen.

„Als je altijd in eerste instantie om een partner bidt, leg je daar wellicht te veel nadruk op en wacht je niet werkelijk op God om daarin te voorzien. Als je God niet op een evenwichtige wijze bidt, ontwikkel je ongerustheid. Je bent dan geneigd je gevoelens te overdrijven en verkeerde beslissingen te nemen, omdat je zo vurig gebrand bent op trouwen.”

In zijn gesprekken met tientallen ongehuwde mensen merkt de heer Rice dat veel vrouwen zich door degene met wie zij een afspraak hadden, belegerd en onder druk gezet voelen. „Veel meisjes zeggen: 'hij oefent zo'n grote druk op mij uit.'”

Sommige jongens kunnen zo sterk en dominerend overkomen, merkt hij op, dat een meisje het gevoel heeft dat een huwelijk haar van haar onafhankelijkheid, vrouwelijkheid en persoonlijkheid zou beroven.

De heer Rice heeft geconstateerd dat veel mannen vinden dat vrouwen weinig response en waardering hebben.

De heer Tkach wijst erop dat sommige vrouwen gedwongen werden een meer agressieve aard te ontwikkelen in plaats van een nederige en rustige geest. „Maar een nederige geest betekent niet je in jezelf te keren”, aldus de heer Tkach.

De heer Rice adviseert meisjes om meer aangenaam en levendig te zijn,

en ook om zelf met ideeën voor toekomstige uitgaansmogelijkheden te komen.

„De sleutel”, aldus de heer Rice, „is het bouwen van vriendschap alvorens aan hofmakerij te beginnen.” □

## VRIENDSCHAP GAAT VOOR ROMANTIEK

Voor een man betekent uitgaan onder andere het zorgdragen voor een meisje, relaxed zijn, maar wel evenwichtig, en het met gevoel en zorgzaamheid optreden.

De benadering van „wie kan ervoor zorgen dat ik een prettige tijd heb” werkt niet zo best. Evenmin verwaandheid en een te grote zelfverzekerdheid.

De eerste stap is het vinden van een gelegenheid een afspraak te maken. In Gods Kerk doen deze gelegenheden zich regelmatig voor.

Wilt u succes hebben, houd dan het volgende in gedachten: „Het is niet nodig om bij iedere afspraak die u heeft altijd een snelkookpanrelatie op te bouwen ten behoeve van een potentiële romance”, aldus Herman L. Hoeh, hoofdredacteur van DE ECHE WAARHEID.

Hij baseert deze gedachte op het bijbelse principe van geven in tegenstelling tot nemen, „iets waar mijnheer [Herbert] Armstrong al jaren de nadruk op legt, waarbij hij ons aanmoedigt om aan andere mensen te denken, of deze nu jonger, even oud, ouder of gehandicapt zijn”.

Hoe benadert u, met dit in gedachten, iemand om een afspraak te maken? In de eerste plaats wilt u er dan natuurlijk verzorgd en netjes uitzien.

In plaats van te vragen: „Hé, wat doe jij zaterdagavond?”, zegt u wat u zou willen doen en vraagt haar of zij er iets voor voelt — dat u haar gezelschap zeer op prijs zou stellen.

Laat haar over niets in onzeker-

heid. Zorg ervoor dat zij weet waar u beiden heengaat, hoelang u daar blijft en wat voor kleding zij dient te dragen.

## Wees een vriend

Wees niet té serieus en smee niet om haar gezelschap. Laat haar zien dat u een gewone vriend wilt zijn. Zorg voor een positieve houding — verwacht niet afgewezen te worden, maar wees niet gekwetst als u dat wel gebeurt.

Maar al te vaak gebeurt het dat iemand bepaalde vrouwen niet mee uit vraagt omdat hij toch niet met hen wil trouwen, „dus waarom zou ik met haar uitgaan?”

Een man moet bepaalde normen hebben bij het uitgaan, maar vaak worden andere doeleinden van het uitgaan vergeten: de ontwikkeling van een afgeronde persoonlijkheid, eenvoudig plezier, sociale en culturele verbreding, het opbouwen van vertrouwen en het overwinnen van egoïsmen.

Onderzoek uw houding ten opzichte van vrouwen. Hoe zou u het vinden als zij u behandelden op de wijze waarop u hen behandelt?

Het uitgaan met meisjes uit uw gemeente is ook een belangrijke manier om te dienen. Denk eraan dat uitgaan in groepsverband ook heel prettig is en een goede manier om een eerste afspraak aangenaam te laten verlopen.

Zeg niet: „Er zijn in mijn gemeente geen vrouwen.” Kijk nog eens rond: er zouden er best enigen kunnen zijn met wie u eens een afspraak zou kunnen maken.

Uiteraard is een huwelijk een potentieel resultaat van uitgaan, maar belangrijker is het leggen van een stabiele, volwassen basis alvorens over een huwelijk te gaan denken.

Denk er aan dat een meisje gewoonlijk de verkeerde motieven van een man voelt door (1) zijn starrende blik; (2) het met haar lopen pronken; (3) hem te zien prullen als zij hem niet 100% aandacht schenkt of zijn „kinder”-grillen niet beantwoordt.

Wees niet beledigd als anderen

haar ten dans vragen of eens een praatje met haar willen maken. Laat haar plezier hebben en zich ook sociaal kunnen ontwikkelen.

Een vrouw heeft eveneens direct door als zij als toekomstige echtgenote wordt getaxeerd. Begin geen vragen te stellen als: „Houd je van koken? Houd je van naaien? Wat denk je van het feminisme?”

## Bij het uitgaan

Met een houding van geven — zorgzaamheid voor degene met wie u uit bent — kunt u succesvolle principes voor bij het uitgaan toepassen.

U hoeft niet overbezorgd te zijn of alles wel goed verloopt en of u wel een goede indruk maakt. Als u het uitgaan al te serieus neemt, streeft u het doel ervan voorbij.

Wees ontspannen en wees uzelf. Degene met wie u uit bent wil gewaardeerd worden, niet geïmponeerd.

Wat de conversatie betreft, er zijn sommige dingen die niet ter sprake dienen te komen, zoals haar IQ, haar vroegere vriendjes, andere meisjes met wie u bent uit geweest, seksuele opvattingen of familieproblemen. De meeste vrouwen beschouwen dergelijke onderwerpen als privé en vertrouwelijk. En vraag ook niet hoeveel zij weegt.

Overspoel haar niet met uw kennis of uitnemendheid, maar gedraag u niet onzeker, en schiet niet te kort in het nemen van het initiatief in afwachting van haar beslissingen.

De meeste meisjes nemen op een eerste afspraak het liefst geen enkele beslissing. Zij voelen zich zekerder en meer gewaardeerd als u de avond goed heeft gepland.

Er zijn maar weinig dingen die een meisje zich sneller doet afsluiten dan uw gebrek aan zelfvertrouwen. Blijf niet steeds vragen wat zij zou willen doen. Neem zelf de beslissingen, maar denk wel om haar behoeften en wensen.

## Superman

Nog iets over te veel zelfvertrouwen. Iets waar vrouwen een hekel aan

hebben is een verwaand, zelfverzekerd en arrogant iemand. Sommigen begaan de fout om als zij uitgaan vol zelfrespect te zijn, in de mening dat zij „Gods geschenk aan meisjes” zijn. Heel kortzichtig en dwaas! Als uw afspraken slecht aflopen, bent u misschien zelf de schuld.

Een paar andere dingen waaraan u moet denken zijn: (1) wees positief over het leven; (2) wees mannelijk, maar doe niet al te gewichtig; (3) wees vriendelijk en meevoelend; en (4) moedig een meisje niet aan om haar vervolgens zonder meer te laten vallen. Eerst serieus worden en daarna plotseling stoppen haar te vragen is een van de meest wrede dingen die u een meisje kunt aandoen.

Interessante en intelligente conversatie kunt u voeren door breedgeoriënteerd te lezen, goed geïnformeerd te zijn en een bijzondere belangstelling te hebben voor bepaalde dingen, voor muziek, sport, kunst.

Spreek na verloop van tijd ook over haar interesses, reiservaringen, dingen die zij heeft geleerd, uw werk en ervaringen, wereldnieuws, de Bijbel, preken, boeken of films.

Luister echt en toon respect als zij iets zegt. Iedereen kent wel mensen die mechanisch vragen stellen zonder het antwoord te horen. Als u werkelijk luistert naar wat zij zegt, zult u in staat zijn heel wat over haar persoonlijkheid te weten te komen door hoe zij zegt wat zij zegt.

Zorg voor een goed oogcontact. Kijk niet naar andere mensen die voorbij komen.

Het succes van uitgaan is een zaak van natuurlijk zijn, spontaniteit, levendig zijn, het handhaven van hoge gedragsnormen en het tonen van loyaliteit en geloof jegens God.

Een vrouw houdt van mannen die respect voor gezag tonen, die zelfdiscipline bezitten en die attent zijn.

Na het uitgaan kan een telefoontje of een klein briefje veel voor een meisje betekenen. Wijs op een paar dingen die u veel plezier hebben gedaan — dat draagt veel bij aan het bouwen van goodwill en aan haar gevoelens van eigenwaarde. □

# Waarom God voor de meeste mensen geen realiteit is

*Miljoenen volwassenen zeggen dat ze in God geloven — maar waarom lijkt Hij dan zo ver van hen af te zijn? Ze hebben over God gehoord, maar ze kennen God niet. Dit artikel vertelt hoe je God werkelijk kunt leren kennen!*

Herbert W. Armstrong

**B**en jij als die persoon die tegen mij zei: „O, ik geloof wel in God, maar Hij lijkt zo veraf — zo onwerkelijk”?

Waarom had hij dat gevoel? Waarom zou God onwerkelijk moeten lijken — als een bijna onzichtbare schim — of als een vormeloos, ijel en ongrijpbaar iets?

## Geboren zonder kennis

Op het ogenblik dat je geboren werd, wist je niets van God. Je wist *niets* — punt! Je werd wel geboren met een geest die in staat is kennis op te nemen, maar die nog geheel blanco was wat kennis betreft.

Wat je ook weet — of *denkt* te weten — over God, is sinds je geboorte in je geest gekomen.

Hoe kwam er kennis in je geest? Er zijn slechts vijf wegen waardoor kennis in de menselijke geest kan komen: door het gezicht, het gehoor, de smaak, de reuk en het gevoel.

Er zijn echter drie dimensies van kennis of bewustzijn: de buitenwereld, de binnenwereld en de 'bovenwereld'. Toch kan het gewone verstand van een sterfelijk mens slechts de eerste twee werelden bevatten. Babies groeien op tot kinderen met alleen het besef van de buitenwereld en de binnenwereld.

Maar als kind werd je waarschijnlijk via de gehoorzin iets over God *verteld*. Ware kennis van God komt echter vanuit de derde dimensie — de bovenwereld. En de bovenwereld is geestelijk. God is een Geest. Geestelijke dingen kunnen niet gezien, gehoord, gevoeld, geproefd of geroken worden. Begrip van geestelijke dingen *kan* gewoon niet via de vijf zintuigen de menselijke geest binnenkomen. Daarom is het waarschijnlijk dat de volwassenen, die je iets over God trachtten bij te brengen, niet het juiste inzicht en begrip hadden. En het spreekt dus vanzelf dat, wat voor kennis over God je geest ook binnenkwam (door horen of zien), deze vaag, mistig en onwerkelijk is.

Je kon God niet horen. Je had geen werkelijk bewust contact met Hem. Je vormde waarschijnlijk in je geest een of andere denkbeeldige voorstelling van hoe je *dacht* dat Hij eruit moest zien — gebaseerd op wat je was verteld of wat je misschien had gelezen. Maar je zag of hoorde *Hem* niet — je las of hoorde alleen maar iets *over* Hem!

En het beeld was onduidelijk, troebel, onscherp, ongrijpbaar. Is het een wonder dat Hij onwerkelijk scheen — dat Hij zo veraf leek?

Wat dus gewoonlijk aan een opgroeiend kind *over* God wordt verteld, is inderdaad meestal een zeer verdraaid beeld!

Iets horen *vertellen* over een persoon is niet hetzelfde als die persoon *kennen*!

God leren *kennen* is iets heel anders dan over Hem horen.

Wat weet nu de doorsnee volwassene over God? Ze zijn allemaal van de vroegste kinderjaren af begonnen met de kennis die ze ooit hebben gehoord of die hun ooit door ouders of anderen is verteld.

Misschien werd aan sommige kinderen helemaal niets over God verteld toen ze opgroeiden. Het meest waarschijnlijke is evenwel dat hun het een en ander over God is verteld, voordat zij ook maar iets zelf over Hem in de Bijbel hadden gelezen. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat ze al iets hadden gelezen van wat anderen over Hem hadden geschreven, alvorens zelf in de Bijbel te lezen.

Wat wisten zij dus? Zij wisten alleen wat hun was verteld of medegedeeld door de buitenwereld. Zij wisten alleen wat zij op hun beurt van andere verkeerd ingelichte en misleide mensen hadden bijeenvergaard. Niet van de bovenwereld — maar van de buitenwereld! Niet van God zelf, maar van de buitenwereld. En de Bijbel zegt dat de andere mensen tezamen een misleide wereld vormen!

En als zo iemand tegen dat hij volwassen is de Bijbel wél leest, dan is zijn begrip van God zo stevig *door andere mensen* in zijn geest inge-

plant, dat hij zich God op dezelfde wijze blijft voorstellen.

Hij is vermoedelijk net zoals ik vele, vele jaren geleden: ik las de Bijbel wel bij tijd en wijle, maar ik zei toen: „Ik kan de Bijbel gewoon niet begrijpen.”

Welnu, het is dus geen wonder dat velen die verklaren „in God te geloven” zeggen dat God hun onwerkelijk voorkomt!

Zij zijn als Job. Jobs bron van kennis, vóór zijn persoonlijke confrontatie met God, was steeds de buitenwereld geweest — hij had *over* God gehoord door andere mensen. God was niet werkelijk voor hem, totdat hij *persoonlijk contact* met Hem had — totdat hij God werkelijk leerde kennen!

Er is een manier waarop je werkelijk, direct, persoonlijk contact met God tot stand kunt brengen — als je dit nog niet hebt gedaan. Dan zal Hij een realiteit worden!

#### De persoon van God geopenbaard

Ik kan je vertellen dat *ik* God ken — en dat ik eveneens de levende Jezus Christus ken — want ik vertegenwoordig Hem als zijn dienaar. Ik lees over Hem — niet hoe andere mensen Hem onjuist beschrijven — maar zoals Hij zichzelf in de Bijbel beschrijft.

Maar ik zei hiervoor al dat ik meer dan 55 jaar geleden „de Bijbel gewoon niet kon begrijpen”. *Niemand kan dat werkelijk*, voordat hij contact met God (de Vader) heeft door Jezus Christus en voordat hij de heilige Geest heeft ontvangen, waardoor hij als zijn kind wordt verwekt.

Dat vereist hetzelfde soort *berouw* waar Job doorheen moest gaan: een oprechte walging van „het zelf”, een onvoorwaardelijke overgave om Hem en zijn wet te gehoorzamen en een waar geloof in Jezus Christus als persoonlijke Verlosser. Toen ik begin 1927 tot dat soort berouw tegenover God en tot geloof in Jezus Christus was gekomen, en was gedoopt, gaf Hij mij de kostbaarste gave van het hele universum: zijn heilige Geest.

Zijn Geest *opende mijn verstand voor geestelijk begrip*. Ik kon de Bijbel begrijpen — stukje bij beetje, natuurlijk. De levende Christus

begon in de Bijbel tegen mij te spreken. Ik begon tegen Hem te spreken — dikwijls, dagelijks, in zekere zin constant, in de geest. Wanneer ik de Bijbel bestudeerde, was het alsof ik luisterde naar de beste Vriend die ik ooit had gekend! Het was fantastisch! Het was interessant — inspirerend — onthullend! Dus bestudeerde ik de Bijbel dikwijls *op mijn knieën*.

Want, kijk, als ik de Bijbel las, sprak *God* tegen mij. Maar wanneer ik bad, sprak *ik* tegen Hem! En door zijn Woord op mijn knieën te bestu-

---

---

**Er is een manier  
waarop je werkelijk,  
direct, persoonlijk  
contact met God tot  
stand kunt brengen —  
als je dit nog niet hebt  
gedaan. Dan zal Hij  
een realiteit worden!**

---

---

deren was ik in staat om een gesprek met Hem te voeren — door afwisselend te bidden en naar Hem te luisteren door zijn woorden te lezen. Dat was onbeschrijflijk versterkend en verfrissend. Hij *onderwees mij*. Ik kreeg nieuwe *kennis* — geestelijke kennis — kennis om bij te leven — kennis om in handelen om te zetten — instructie die om actie vroeg, geboden om te gehoorzamen door ze te doen!

Terwijl Hij mij over zichzelf vertelde — terwijl Hij tegen mij sprak, mij onderrichtte — terwijl ik tegen Hem sprak — leerde ik Hem kennen! Hij werd een realiteit!

Hij was niet langer ver weg! Hij was heel dichtbij — in de Geest, in precies dezelfde ruimte. Ik heb God of Jezus Christus nooit op fysieke

wijze gezien — met mijn fysieke ogen — maar ik „zie” met mijn „geestesoog” ogen die fonkelen als een vuurvlam — zijn gezicht zo helder schijnend als de zon in volle kracht — zijn hoofd en haar wit als de schoonste, witste sneeuw. En alles rondom waar Hij zit glanst, glinstert in pracht en praal, terwijl bliksems flitsen. Misschien „zie” ik dit niet zo helder als ik het verwacht te zullen zien, nadat ik als een van de erfgenamen zijn Koninkrijk ben binnengegaan, geboren uit zijn Geest, en dan ook zelf samengesteld uit geest — niet langer een sterfelijk mens, samengesteld uit vlees en bloed.

Het is natuurlijk zoals de apostel Paulus werd geïnspireerd te zeggen: nu zien we op zijn best als in een wazige spiegel, maar dan, in de opstanding, in zijn Koninkrijk, van aangezicht tot aangezicht (1 Kor. 13:12).

Waarom is God „zo veraf — zo onwerkelijk”? Het is omdat de mensen zo ver van *Hem* af zijn — zo *dicht bij* de fysieke materiële dingen en belangen van deze slechte wereld! Omdat zij voortdurend bezig zijn met het nastreven van fysieke doeleinden. Omdat zij *geen tijd voor God* hebben!

Je leert de mensen met wie je hecht bevriend bent kennen door doorlopend contact met hen te hebben — door vaak met hen te spreken!

Maar de meesten zijn door *hun zonden afgesneden* van contact met God. Is het dan onmogelijk voor deze mensen om met Hem in contact te komen?

Helemaal niet! Maar het is *niet gemakkelijk!*

Waarom niet? Omdat je eerst berouw moet hebben — en dat is *niet gemakkelijk*. Alleen maar de woorden „ik walg van mezelf” betekent niet dat je dat ook werkelijk *doet*. Om werkelijk te bekennen dat je *verkeerd* bent geweest — dat je slecht bent — dat er niets goeds in je is — dat je niet alleen verkeerd *gedaan* en gezondigd hebt, maar dat je verkeerd en zondig *bent* — dat is niet gemakkelijk.

Het „zelf” moet sterven — en je menselijke natuur zal daar tot aan de dood tegen strijden. Eén *onvoor-* (Zie verder pagina 20)

# TUSSEN HAAKJES...

## „Wees wijzer!”

Dexter H. Faulkner

„Oef! Dat was een grote. Ik moet snel mijn hengel daarheen werpen, anders is hij weg!”

In mijn haast vergat ik dat mijn vader mij had geleerd mijn hengel van opzij te werpen en ook vergat ik dat hij vlak achter me zat in de boot. Maar hij liet mij niet zo lang vergeetachtig.

„Hé jongen, de vis zit in het water en ik ben niet geïnteresseerd in jouw aas. Probeer van opzij te werpen, zoals ik je verteld heb.”

Gelukkig zat de haak alleen maar in zijn jas vast. Het had erger kunnen zijn.

Heb jij ook weleens iets gedaan dat werkelijk stom was, en vroeg je je toen ook bijna meteen af hoe je zo dwaas kon zijn?

Heb je ooit een onenigheid met iemand gehad waarbij je direct hooglopende ruzie kreeg, omdat je je zelfbeheersing verloor en dingen zei die je niet echt meende en later wenste dat je die nooit had gezegd?

Of heb je problemen tussen jou en je vrienden of je ouders alleen maar erger gemaakt door hen te ergeren of te treiteren en misselijke opmerkingen te maken? Misschien heb je weleens gelogen om uit de moeilijkheden te komen, maar merkte je daarna dat je er nog dieper in zat.

Ik ben bang dat wij allemaal, hoe oud we ook zijn, moeilijkheden voor onszelf creëren doordat we emotioneel of zonder na te denken handelen. We gedragen ons niet wijs. We handelen door een impuls in plaats van door verstand. Als we willen dat de dingen in ons leven wat soepeler verlo-

pen moeten we wijzer worden.

In tegenstelling tot wat men meestal denkt is wijsheid niet iets heel speciaals wat je pas krijgt als je oud en grijs bent. Volgens het woordenboek is wijsheid de macht om juist te oordelen, het volgen van de beste gedragslijn, gebaseerd op onze ervaring, kennis en begrip. Het is ook het gebruik van gezond verstand. Hoe zou je het vinden om een boekje te hebben dat je de geheimen van wijsheid kan geven? Lees verder!

### Boek der wijsheid

Het boek Spreuken in de Bijbel is terecht „het boek der wijsheid” genoemd.

Spreuken staat stampvol geestige, humoristische, diepzinnige waarheden die ons kunnen helpen die kostbare hoedanigheid te ontwikkelen om minder onder druk, en meer bevredigend te leven.

Bijvoorbeeld, Spreuken constateert dat je onnodige ruzies en wrijving kunt vermijden als je kalm en beheerst blijft zonder je stem te verheffen en zonder een verbale slag te leveren, want „een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt toorn op” (Spr. 15:1).

Probeer het eens uit de eerstvolgende keer dat je tegenover iemand staat die kwaad op je is. Zeg tegen hem of haar: „Het spijt me, neem me niet kwalijk.” Ik denk dat je aangenaam verrast bent als je ziet hoe de houding of



de woede van die persoon verandert.

Het woord *zacht* moet je hier niet gelijkstellen met zwak of verwijfd, maar met matig en beleefd. Degene van wie de woorden zijn beladen met haat en woede zal waarschijnlijk van zijn stuk worden gebracht door een aangenaam en eerlijk antwoord. Hij of zij voorziet niet dat zijn of haar snijdende opmerkingen op zo'n vriendelijke, juiste manier beantwoord kunnen worden. De gemoeideren bedaren en je zult het probleem zonder emoties en frustraties kunnen bespreken. Het werkt.

Spreuken legt de nadruk op het gevaar van liegen, en waarschuwt: „Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast, zal omkomen” (Spr. 19:9). De waarheid is dat God liegen haat (Spr. 6:16-17).

Vanwege zijn gezond-verstand-aanpak van alledaagse toestanden is Spreuken waarschijnlijk het meest praktische boek van de Bijbel. Het spreekt over alle belangrijke onderwerpen waar we tegenwoordig mee te maken hebben: godsdienst, sex, drugs, geld, de werkethiek, haat, vrees en angst. Het spiegelt ons onze tekortko-

Illustratie: Bruce Hedges

mingen en instrueert ons in details hoe we wijs moeten leven.

Als wij wijsheid, de basis voor een prettiger en beter leven, willen verwerven dienen wij de goddelijke gedragspatronen zoals die in Spreuken worden gegeven in ons dagelijks leven in te bouwen. In het begin lijken ze misschien wat raar en ouderwets en enigszins beperkend. Maar ze werken echt!

Er zijn 31 hoofdstukken in het boek Spreuken. Een hoofdstuk voor elke dag van de maand! Ik denk dat de wijsheid van dit boek een teenager kan helpen om welk probleem er ook op zijn of haar weg komt aan te kunnen.

De betekenis van het Hebreeuwse woord dat als *wijsheid* is vertaald betekent ook „kracht” of „sterkte”. Wijs maken is sterk maken en gezond van karakter, en dit is het doel van het boek Spreuken.

### Dynamiet voor het leven

De Spreuken zijn Gods dynamiet voor het leven: er zit heel wat springstof in een klein pakje. Elke spreuk condenseert de betekenis en kracht van duizend woorden tot één korte en eenvoudige zin.

Begin ermee een hoofdstuk per dag te lezen en na te denken over wat je leest en de principes die je leert toe te passen. Als er iets is wat je niet begrijpt, vraag dan hulp aan je ouders of praat er eens met het hele gezin over. Spreek ook met je vrienden over deze principes. Vergeet niet dat ijzer ijzer scherpt (Spr. 27:17).

Het begin van wijsheid is de inspanning die wijsheid te verwerven (Spr. 4:7). Begin er nu mee wijzer te worden! □

---

## Geen Realiteit

---

(Vervolg van pagina 18)

*waardelijke overgave* aan God en zijn wet — aan zijn gezag over u — aan zijn geboden — zijn onderwijzing — zijn levenswijze, die regelrecht indruist tegen de levenswijze van vrienden en kennissen, is niet gemakkelijk.

Het „zelf” binnenin je zal uitschreeuwen: „Maar wat zullen mijn vrienden — zij met wie ik een goede relatie heb — wel denken?” Je zult bereid moeten zijn om *ze op te geven* — want zij zullen *jou* waarschijnlijk

in de steek laten, *als* je je aan God overgeeft, je leven door Hem in de goede richting laat sturen en een totaal *ander* leven volgens zijn onderrecht gaat leiden!

Ben je te laf om het te doen? Je moet bereid zijn om *alles* voor Hem op te geven. Verlang je in deze mate naar Hem? Verlang je in voldoende mate naar het geluk van een werkelijk christelijk leven? En naar *eeuwig* leven in zijn Koninkrijk? Niet veel mensen kennen deze verlangens!

Dat is de reden waarom God geen realiteit voor hen is.

Natuurlijk zijn zij niet echt gelukkig. Maar zij zijn niet bereid om volgens de weg die geluk *veroorzaakt* te leven. Ze blijven liever proberen om het op een andere manier te verwerven. Dat zal hen echter nooit lukken. De hele mensheid heeft dat al 6000 jaar lang geprobeerd! Niemand is er ondanks dat ooit in geslaagd. Denk jij dat jij er wel in kunt slagen? Dan heb je het mis!

God kan een realiteit voor je zijn — maar wil je dat ook?

We hebben gezien dat er drie dimensies zijn. De meeste mensen zijn zich slechts bewust van de eerste twee! Ze zoeken plezier en geluk in de buitenwereld — in dingen, in mensen — in deze wereld! Er bestaan inderdaad enige tijdelijke sensaties, genoegens en pleziertjes. Zeker! Maar ze zijn nooit blijvend! En je betaalt er een te hoge prijs voor. Het zijn slechte koopjes.

Misschien verwacht je het van de binnenwereld — dit is echter als het kijken in een uitgedroogde put. Er is daar niets wat die innerlijke dorst kan lessen.

Je *kunt* in contact komen met de bovenwereld! Als je bereid bent om *de prijs* te betalen. Gemakkelijk is het niet. Het is echter wel de enige dimensie die voldoening schenkt — die de innerlijke leegte opvult — die de knagende honger van de ziel stilt — die je blik verruimt — die je verstand opent voor geestelijk begrip, het bevatten van geestelijke kennis, en voor het werkelijk begrijpen van de Bijbel — dit alles op een manier die overvloedig geluk in overstelpende hoeveelheid met zich meebrengt!

Het is de prijs die jij betaalt ontelbaar keer waard. Jezus Christus betaalde de *werkelijke* prijs — de grote prijs. De prijs die jij betaalt

door je aan Hem over te geven, is daarbij vergeleken niets.

Het is de beste koop ter wereld die je kunt doen. De wereld biedt deze echter niet aan. God wel!

Er zijn twee richtingen die je in het leven kunt opgaan. De meeste mensen gaan de richting van het „zelf” — ijdelheid! Het is de weg van zelfgerichtheid. Alles komt naar binnen. Naar het „zelf” toe. Nemen! Naar je toehalen! En zelf word je hoe langer hoe onbeduidender.

De andere richting is de weg van Gods liefde. Liefde vervult zijn wet. Met liefde wordt liefderijke zorg voor de ander bedoeld! Het is, voor alles, gerichtheid op God. Het is liefde voor God in aanbidding, verering, geloof en gehoorzaamheid.

Het is, ten tweede, liefde voor de naaste — het liefhebben van anderen zoals jezelf.

Dat vergt veel liefde. Dat is de weg van de ‘bovenwereld’: die weg maakt je horizon steeds breder. Als je die weg gaat, groei je en blijf je groeien! Je ontwikkelt! Je ontwikkelt *Gods karakter!* Je groeit in liefde — in geluk — in overvloedig welzijn! Het leven wordt overvloedig en vol vreugde!

Ben je bereid de prijs te betalen? Niet dat het je geld kost; het is het opgeven van dingen waar je je hart op hebt gezet, maar die slecht voor je zijn. Het is het komen tot een nieuw besef van waarden — van waarden die betekenis hebben!

Iedereen kan dit leven gaan leiden — als men het maar diep genoeg verlangt. □

---

## OVERWINNEN

---

(Vervolg van pagina 1)

ons toerekent, dus ons voor rechtvaardig houdt, terwijl we dat *niet* zijn!

Er zou geen groter geestvernietigend bedrog van de duivel kunnen bestaan!

Nee, Jezus leefde geen goed leven voor u, in uw plaats! U bent niet vrijgesteld van het houden van Gods geboden; van het leiden van een rechtvaardig, heilig leven; u bent niet vrijgesteld van het overwinnen, van de groei in goddelijk karakter en van het volhouden ondanks alle tegenstand, vervolging, beproevingen en tests tot het einde. U en ik moeten

deze dingen *doen* teneinde behouden te worden!

Hierin ligt het grote mysterie!

Daar we deze dingen *moeten* doen om behouden te worden, maar daartoe volstrekt *niet in staat* zijn, is het menselijk om te concluderen dat God Jezus zond om het voor ons te doen, om ons zo van deze taak vrij te stellen ofwel, om ontmoedigd te raken en in de verleiding te komen om het proberen op te geven.

Het juiste antwoord is de SLEUTEL tot behoud.

### Sleutel tot behoud

We kunnen onszelf niet behouden. GOD zal ons behouden!

Maar hoe?

Niet door ons te behouden *in* onze zonden — niet door zichzelf te misleiden en ons voor rechtvaardig te houden door ons Jezus' gerechtigheid toe te rekenen, terwijl wij *onrechtvaardig* blijven — maar door ons te redden van onze zonden, door ons zijn eigen Geest te geven!

Gods Geest geeft ons zijn *kracht* om dit twistzieke zelf te overwinnen; zijn *liefde* om zijn wet werkelijk te vervullen; zijn *vrede* om twist met vijanden te vermijden en ook haat en verbittering als reactie op hun onrechtvaardig handelen; zijn *geduld* om te volharden!

We kunnen onszelf niet behouden — GOD moet het doen!

Hij doet dit door ons te *veranderen*, door middel van zijn goddelijke, bovennatuurlijke kracht die in ons woont, van de personen die wij geweest zijn in personen met heilig, rechtvaardig karakter zoals Hij ons wenst! Hij doet dat door ons niet alleen onze vroegere zonden te vergeven, maar ook door ons te reinigen van de zonden, die we nu en in de toekomst begaan!

God kijkt niet naar onze hopeloze toestand — onze slechte karaktertrekken, onze zwakheden en onbekwaamheden — om vervolgens te zeggen: „Arme, hulpeloze mensen! Omdat zij niet in staat zijn om hun slechte aard te beheersen en te overwinnen; mijn wet te onderhouden; te volharden onder beproevingen, tests en verleidingen en een heilig karakter te ontwikkelen, zal Ik genadig zijn en hen behouden precies zoals ze zijn, in al hun zonden.”

In plaats daarvan zond God, die al onze zwakheden kent — die deze menselijke natuur in ieder van ons kent en begrijpt — zijn Zoon in de wereld om zijn *boodschap* aan ons bekend te maken, dat wij ons leven onder Gods regering moeten stellen — dat we berouw moeten hebben en ons moeten afkeren van onze vleselijke onreinheid en trots van geest en hart.

Hij zond zijn Zoon in de wereld om evenals wij in alles verzocht te worden — als mens zoals wij — om te bewijzen dat een mens met de hulp van de Geest van God zonder zonde *kan* leven — om een voorbeeld voor ons te zijn, opdat wij in zijn voetsporen zouden treden en eveneens zouden leven zonder te zondigen!

God zond zijn Zoon in de wereld om voor ons te sterven — niet om in onze plaats een goed leven te leiden, maar om in onze plaats de straf voor onze zonden te ondergaan — opdat wij met God verzoend zouden kunnen worden, en zijn Geest zouden kunnen ontvangen, om zo als zijn zonen te worden verwekt; zo kan God ons door middel van de kracht van zijn Geest *veranderen* van sterfelijke zondaren in onsterfelijke, heilige zonen van God!

### „Kom zoals u bent”

Sommige hotels en restaurants plaatsen ter wille van toeristen die oude kleren aan kunnen hebben en vuil kunnen zijn van het reizen, een bord met het opschrift: „Kom zoals u bent!”

Het favoriete gezang dat door de populaire denominaties in opwekkings- of evangelische bijeenkomsten wordt gezongen om de mensen uit te nodigen naar voren te komen is: „Gewoon zoals ik ben”.

Maar *laat u niet misleiden* — *God zal u niet ontvangen gewoon zoals u bent!* U kunt niet aan zijn onberispelijke, heilige tafel aanzitten met verfomfaaide, vuile kleren en vieze handen, die symbolisch de zondige staat van de mens voorstellen.

Nee, u moet eerst gewassen worden in het bloed van het Lam, Jezus Christus — en voordat Jezus, als uw Verlosser en als Middelaar tussen God en u, het vuil van uw zonden kan afwassen, moet u eerst berouw hebben van het overtreden van Gods heilige wet, hetgeen inhoudt dat het u

zozeer spijt dat u uw weg en de weg van de wereld verlaat en u omkeert om een leven in gehoorzaamheid aan Gods wetten en wegen te gaan leiden.

Natuurlijk zult u naar Christus moeten komen zoals u bent om u te laten reinigen van de onreinheid van het leven dat achter u ligt — maar wel tegelijkertijd met de bekentenis van uw onreine, zondige staat en met de vraag aan Hem om u te reinigen en te wassen in zijn bloed, daar u uzelf niet kunt reinigen — opdat Hij u schoon en zuiver en geestelijk rein aan zijn Vader kan voorstellen, en opdat u de kracht van God kan ontvangen, die u in staat stelt om te overwinnen, Gods wet te onderhouden en te leven zoals zijn zonen behoren te leven!

### Het ontvangen van Gods kracht

Jezus liet door zijn leven zien dat wij, indien we ons in geloof voor de nodige kracht op God verlaten, de weg van Gods wil kunnen gaan, zoals die in zijn geestelijke wet tot uitdrukking komt. Zelfs Jezus zei dat Hij het uit zichzelf niet kon doen — „de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken” (Joh. 14:10), zei Hij. En ook: „wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen” (vers 12).

En zo gebeurde het dat toen ik dacht aan mijn eigen zwakheden, fouten en beperkingen, en bijna tegelijk de verleiding om het uiteindelijke resultaat betwijfelde, dat het volgende antwoord sterk en krachtig opflitste:

„God zal mij niet laten vallen! Hij mag me nog meer straffen om me te verootmoedigen, te onderwijzen en rechtvaardig te maken, maar Hij zal me niet laten falen — Hij zal mij zijn eigen gerechtigheid verlenen door deze in te planten in mijn leven totdat ik, door zijn kracht die mij opstuwt, werkelijk zelf in gerechtigheid leef — voor eeuwig!”

En die troostvolle en duidelijke zekerheid van het uiteindelijke resultaat, die gebaseerd is op Gods eigen onverbrekelijke beloften, verwarmde mijn hart en maakte dat ik me zeer goed voelde — en daarom moest ik deze glorierijke zekerheid met u allen delen! Lees Judas 24 en 2 Petrus 1:10. □

# 'Uitverkoren'

(Vervolg van pagina 7)

leid van de Griekse term *ekklesia* en betekent „de uitgeroepen”.

Let nu op welke drie belangrijke stappen we moeten doen voordat we geboren kunnen worden in het Koninkrijk van God, als kinderen van God zelf:

1) We moeten door God worden geroepen.

2) Wanneer we Gods roeping beantwoorden, dan kiest God ons en schenkt ons berouw, vergeving, zijn heilige Geest en zijn genade.

3) Nadat God ons heeft geroepen en gekozen, moeten we „volharden tot het einde” (Matth. 24:13). We moeten vasthouden aan onze roeping — moeten trouw zijn tot de dood — of we zullen nooit als verheerlijkte, uit geest samengestelde wezens in het Koninkrijk van God geboren worden (Joh. 3:3; 1 Kor. 15:50).

Wanneer de verheerlijkte, gekroonde Jezus Christus terugkeert naar deze aarde als Koning der koningen en Heer der heren, zal Hij onmiddellijk zijn uitverkorenen tot zich verzamelen (Matth. 24:31).

Wie zal dan bij die belangrijke gelegenheid met Jezus Christus verenigd worden? Het zullen diegenen in de Kerk zijn die „met blinkend en smetteloos fijn linnen” gekleed zijn (Openb. 19:8) — zij die „zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” zijn, zij die „heilig . . . en onbesmet” zijn (Ef. 5:27).

## „De geroepen en uitverkorenen en gelovigen”

Wanneer Jezus Christus naar deze aarde terugkeert als wereldheerser — als Koning der koningen en Heer der heren — zal Hij vergezeld worden door hen en alleen door hen die trouw zijn geboden hebben onderhouden: „En zij, die met Hem zijn [op dat moment], de geroepen en uitverkorenen en gelovigen” (Openb. 17:14).

Ja, „velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Weinigen worden ooit deel van Gods Kerk — van Gods uitverkorenen, de speciaal door Hem uitgekozen personen.

En zelfs als Christus ons uitkiest en in zijn Kerk plaatst, zullen we alleen dan bij zijn tweede komst bij Hem zijn, indien we trouw blijven tot

het einde (Openb. 2:10)!

Sommigen die geroepen en gekozen zijn, zijn niet tot het einde trouw gebleven. Kijk naar de velen die God geroepen en gekozen heeft — in zijn Kerk heeft geplaatst — die niet trouw gebleven zijn. Het is werkelijk bedroevend.

Zij die geen stand hebben gehouden onder de beproevingen van dit leven, zullen het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan bij Christus' tweede komst, tenzij zij diep berouw hebben van hun trouweloosheid, zich voor God op hun knieën werpen en Hem om genade smeken en daarna de genade en kracht van God ontvangen om als trouw te kunnen worden beschouwd bij Christus' komst.

Wanneer u de gelijkenis van de zaaier bestudeert, bij welke categorie denkt u dan thuis te horen? Bij dat zaad, dat op de steenachtige plaatsen viel? Of bij het zaad, dat midden tussen de dorren viel?

Of zult u geteld worden bij het zaad dat in goede aarde viel en goede vrucht voortbracht — dertig-, zestig- of honderdvoudig?

Van al de miljarden mensen die nu deze aarde bewonen, zijn wij, enkelingen, door God uitgekozen om een speciaal werk te doen: het prediken van het evangelie aan de wereld (Matth. 24:14) — en om nu behoud te ontvangen. Laten we er zeker van zijn dat we gehoorzaam en „trouw tot de dood” blijven, zodat we de „kroon des levens [zullen] ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben” (Jak. 1:12). □

## Wees Positief

(Vervolg van pagina 10)

stapte Petrus de boot uit en begon over het water te lopen.

„Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!” (vers 30.)

Zolang zijn ogen op Christus waren, zonk hij niet. Hij had geloof en een positieve geestesgesteldheid. Maar zodra hij zijn ogen van God afwendde, begon hij te twifelen — en bijgevolg te zinken.

Dit geldt voor ieders leven. Vaak zien we alleen de enormiteit van onze moeilijkheden, in plaats van ons op Christus te richten en die moeilijke-

den te overwinnen.

Christus is altijd bereid u te helpen. Hij zal u de kracht en het vermogen geven om te kunnen overwinnen. Vertrouw op God! Hij zal u nooit de rug toekeren.

Denk aan de positieve, bemoedigende waarheid die de apostel Paulus opschreef: „Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31.)

Realiseert u zich dat er in de Kerk van God geen enkel mens op de hele wereld is die is geroepen ter veroordeling? Integendeel. God heeft juist diegenen geroepen die in staat zijn te overwinnen en het doel te bereiken.

Wat is het Koninkrijk van God u waard? Wat is de tegenwoordigheid van God in uw leven u waard? Berooft het leven volgens Gods weg u van plezier? God weet wat het beste voor u is. Hij wil u als een deel van zijn Gezin. Hij wil dat u werkelijk plezier heeft op de juiste manier, de zuivere manier — niet op de manier van de wereld, die u naar de dood leidt!

U hoeft niet per se God te begrijpen om Hem te gehoorzamen. Gehoorzaamheid moet altijd eerst komen. Helaas proberen sommigen eerst te begrijpen in plaats van te gehoorzamen. Daarom vallen zij onderweg.

## Een vaststaande belofte

Jesaja schreef: „Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen — en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jes. 55:6-7).

Deze belofte staat vast. Als u God zoekt, zult u Hem vinden. Maar Hem zoeken betekent niet al zijn wegen begrijpen, want deze zijn oneindig veel hoger dan de onze (vers 9). Begrip komt vaak na gehoorzaamheid.

Gezegend is de man die „aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; — al wat hij onderneemt, gelukt” (Ps. 1:2-3).

Dit is een absolute waarheid. Geloof het — en leef erbij! □