
het **GOEDE NIEUWS**
van de wereld van morgen

**WAAR ZAL HET MILLENNIUM
DOORGEBRACHT WORDEN?**



het **GOEDE NIEUWS** van de wereld van morgen

1e jaargang No. 7

september 1982

Artikelen:

Waar zal het Millennium doorgebracht worden?	1
Wat betekent 'het Werk' voor u?	5
Waarom werd Abraham 'de vriend van God' genoemd?	6
Is God uw enige God?	8
Ministudie: Let op uw tegenstander!	11
Kerknieuws	13
Je potentieel is ongelooflijk veel groter dan je denkt	17
Wat zal de toekomst brengen voor de teenagers van nu?	19

ALGEMEEN HOOFDREDACTEUR: **Herbert W. Armstrong**
EINDREDACTEUR: **Dexter H. Faulkner**

ASSISTENT-REDACTEUREN: **Sheila Graham, Norman Shoaf**
ILLUSTRATIES: **Greg S. Smith, Minette Collins Smith**

Uitgegeven door de Worldwide Church of God
UITGEVER: **Herbert W. Armstrong**
FINANCIËEL BELEID: **Leroy Neff**
PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE: **Roger G. Lippross**
REGIONAAL DIRECTEUR: **Bram de Bree**

Gelieve uw correspondentie te richten aan:
AMBASSADOR COLLEGE
Postbus 333
3500 AH UTRECHT
(Nederland)

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging gaarne zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk oud adresstrookje insluiten a.u.b. © 1982 Worldwide Church of God. PRINTED IN U.S.A.

OMSLAG: Wereldwijde vrede en welvaart zal tijdens de spoedig komende 1.000-jarige regering van Jezus Christus werkelijkheid worden. Zelfs de aard van de dieren zal veranderd worden, en leeuwen, lammeren en kleine kinderen zullen harmonieus samen leven (Jes. 11:6-7). Lees het artikel „Waar zal het Millennium doorgebracht worden?“, dat op pagina 1 begint. Foto door Nathan Faulkner.

Brieven

Steun

Dank aan alle medewerkers en vertalers van THE GOOD NEWS in het Nederlands, sinds januari 1982.

HET GOEDE NIEUWS VAN DE WERELD VAN MORGEN stelt mij in staat om alle artikelen te lezen, zonder de moeilijkheid van de Engelse taal die ik niet volledig beheers.

Het blad is van een goede kwaliteit papier — tevens is de letterzet duidelijk leesbaar. „Uw” artikelen gaan dieper op het onderwerp in (dan in DE ECHTE WAARHEID); ze geven mij steun en doorzettingsvermogen in het leven. Het trekt de mens uit deze verwarde wereld.

Dat al „uw” tijd en werk aan het maandblad HET GOEDE NIEUWS goede vruchten mogen afwerpen. God zegene dit alomvattende Werk.

C. v.d. W., Utrecht

Volhouden

Hartelijk dank voor het blad HET GOEDE NIEUWS VAN DE WERELD VAN MORGEN. Alles wordt steeds duidelijker geschreven, ook in DE ECHTE WAARHEID.

Voor nu, in deze tijd veel mensen leven zonder hoop op een toekomst, slaan deze bladen geweldig aan. Ze laten ons een blij vooruitzicht zien, zodat wij rustig en vol vertrouwen te midden van de satanische machten in deze wereld, die niet de goedkeuring hecht aan Gods weg, kunnen leven.

Ik hoop dat HET GOEDE NIEUWS onverminderd kan doorgaan en dat degenen die het begrijpen, volhouden, om deel te hebben aan de totstandkoming van de wereld van morgen.

M.W., Haelen

Nieuwe uitbreiding

Wat fijn dat veel uitstekende artikelen uit THE GOOD NEWS en de YOUTH 82 nu binnen het bereik gekomen zijn van mensen die de engelse taal niet of niet voldoende machtig zijn. En ook al kun je ze in hun oorspronkelijke versie wel lezen, in je moedertaal komt de strekking toch nog beter tot zijn recht.

Hartelijk dank voor deze nieuwe uitbreiding van uw dienstverlenend werk.

Met vriendelijke groet,

E.W.H., Meppel

Waar zal het Millennium doorgebracht worden?

Een beloofde tijd van vrede en voorspoed staat vlak voor de deur. Christus zal spoedig zijn regering met de opgewekte heiligen, die samen met Hem heersen, aanvangen. Maar waar zullen zij regeren? In de hemel of op de aarde? En over wie zullen zij het bewind voeren? Dit verbazingwekkende artikel beantwoordt deze vragen over de wereld van morgen.

Herbert W. Armstrong

Waar zullen de heiligen van God de komende duizend jaren in de wereld van morgen regeren?

Sommigen zeggen: „Op de aarde!”.

Anderen zeggen: „In de hemel!”. Er bestaan twee of drie verschillende versies met betrekking tot het naar de hemel gaan bij Christus' komst. Eén ervan, welke door miljoenen protestanten wordt aangehangen, leert dat Christus tweemaal komt. Zijn eerstvolgende komst is „ten behoeve van zijn heiligen”, om hen mee te nemen naar de hemel voor drieëneenhalf jaar. Volgens anderen voor één jaar, om daarna echter met zijn heiligen terug te keren.

Wat deze heiligen in de hemel doen gedurende dat ene of die drieëneenhalf jaar schijnt niet in de

leer voor te komen — evenmin als waarom zij naar de hemel gaan of waarom zij naar de aarde terugkomen. Een andere leer wordt de doctrine van „het schiftende oordeel” genoemd — één van de vier belangrijkste leerstellingen van een bepaald kerkgenootschap. Deze doctrine leert dat alle mensen die niet verlost zijn, zullen worden vernietigd door de „schittering van Christus' komst”, maar dat de heiligen zullen worden opgenomen met Christus en voor duizend jaren naar de hemel gaan.

Daar zullen zij druk bezig zijn met het doornemen van boeken. Deze boeken bevatten de verslagen van de levensgeschiedenissen van alle mensen die ooit geleefd hebben. Zij zullen alle daden van alle mensen aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen en hen beoordelen — ondanks het feit dat zij al dood zijn.

Daarna zullen zij, wanneer zij zich van deze zware taak gekwetend heb-

ben, met Christus naar de aarde terugkeren bij zijn derde komst. Waarom zij naar de aarde terugkeren of wat zij hier zullen doen is klaarblijkelijk niet bekend.

Maar wat zegt het Woord van God?

Sla Openbaring 20:6 op: „Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren”.

Deze duizend jaren worden gewoonlijk „het Millennium” genoemd. Maar de vraag die we nu wensen op te helderen — en wel correct vanuit Gods Woord — is: *Waar* zullen we die duizend jaren doorbrengen? En over *wie* zullen we heersen?

Wat zijn de feiten?

De feiten over de opstanding en de

tweede komst van Christus worden duidelijk weergegeven in 1 Thessalonicenzen 4:14-17 en 1 Korinthe 2 15:52. De in Christus gestorven mensen worden opgewekt en de in Christus nog levende mensen worden veranderd en worden allen opgenomen om de Heer in de wolken, in de lucht van de aardse atmosfeer, te ontmoeten.

De vraag is echter: *Waar gaan we vandaar naartoe?*

Om nu te kunnen regeren, dienen deze heiligen iemand te hebben om over te regeren. Regeren is namelijk regeren over. Een koning regeert over zijn onderdanen. De onderdanen zijn qua positie en macht altijd ondergeschikt aan de koning. De koning staat in autoriteit boven zijn onderdanen.

En dus, of het nu in de hemel is of op de aarde, er zal iemand van lagere rang dienen te zijn — iemand van ondergeschikte positie — over wie de heiligen macht en gezag zullen hebben! Over wie dan zullen de onsterfelijke heiligen regeren? En waar zullen zij regeren?

Zie Openbaring 3:21. Jezus zei: „Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”

Die woorden werden door Jezus gesproken. Op wiens troon zegt Hij dat Hij op dit ogenblik zit? „Gelijk . . . Ik . . . gezeten ben met mijn Vader op zijn troon”.

De troon van de Vader is in de hemel. De hemel heeft Jezus opgenomen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen (Hand. 3:21). Op dit moment zit Hij op de troon van zijn Vader. En deze troon bevindt zich in de hemel zoals de Bijbel duidelijk verklaart.

Twee tronen in de hemel?

De volgende vraag is nu *waar* zal Jezus' troon zijn, wanneer Hij zijn Vaders troon verlaat — wanneer de tijd van de wederoprichting van alle dingen aanbreekt en Hij op zijn eigen troon zal zitten?

Hij zegt niet dat de heiligen met Hem op de troon van de Vader in de hemel zullen zitten. Hij zegt dat zij met Hem op *zijn* troon zullen zitten. Zal zijn troon zich ook in de hemel bevinden? Zullen er twee tronen in de hemel zijn? Zal Jezus daar een

troon hebben, wedijverend met de Vader?

Een koninkrijk met twee tronen is een verdeeld koninkrijk en Jezus heeft gezegd dat een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is niet kan standhouden. Jezus zit momenteel niet op zijn eigen troon, maar op de troon van zijn Vader, terwijl Hij samen met zijn Vader regeert op precies dezelfde manier waarop de heiligen met Hem op zijn troon zullen zitten en samen met Hem zullen regeren.

Waar zal zijn troon dan wel zijn?

In Lukas 1:30-32 lezen we dat Jezus de troon van David gegeven zal worden. En Davids troon bevindt zich op aarde! Volgens Jeremia 23:5 en Ezechiël 21:27, zal die troon, welke zich in de stad Jeruzalem zal bevinden, op deze aarde, aan Jezus gegeven worden, daar Hij er recht op heeft.

Let nu goed op. Gods troon is in de hemel. Davids troon bestaat tegenwoordig op de aarde. Op dit ogenblik zit Jezus op de troon van zijn Vader, in de hemel. Wanneer echter de heiligen gedurende duizend jaren regeren, zullen ze met Hem op zijn troon zitten, de troon van David, welke zich op de aarde bevindt!

Heiligen zullen heersen over de volken!

Let op Openbaring 2:26-27: „En wie overwint . . . zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden [regeren] met een ijzeren staf”.

Deze zelfde overwinnaars, die zullen regeren met Jezus op zijn troon, zal macht gegeven worden over andere mensen. En degenen over wie zij het bewind zullen voeren zijn de volken. De volken van deze aarde! Kunt u zich indenken dat er in de hemel volken zijn, die zo zondig zijn dat zij met een ijzeren staf geregeerd moeten worden?

Bekijk nu Lukas 1:33 nog eens: „En Hij [Jezus] zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid . . .”

Het is het Huis van Jakob — de naties Israel en Juda — dat God in deze tijd verblind heeft (Rom. 11:7-8), en waarvan de blindheid zal worden weggenomen wanneer God nogmaals zijn hand zal opheffen om de rest van zijn volk Israel te verwerven (Jes. 11:11), gedurende de tijd van de

wederoprichting van alle dingen! Wat een glorieus evangelie! Wat een fantastisch goed nieuws!

Laten we nu nog een tekst lezen die in de meest ondubbelzinnige bewoordingen vertelt wanneer de heiligen zullen regeren. Denk eraan dat zij zullen regeren over — heersen over de volken. Zij zullen duizend jaren regeren.

Zoek daarom Openbaring 5:9-10 op en laten we eens zien of we bereid zullen zijn om de duidelijke en eenvoudige woorden van God te geloven. Er is hier sprake van een nieuw lied over Christus die mensen uit elke stam en taal en volk en natie heeft gekocht: „En Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.”

Daar staat het, juist vertaald en in duidelijke taal. „Zij zullen als koningen heersen op de aarde.” God geeft ons bereidheid om het te geloven!

Hoe Jezus naar de aarde zal terugkeren

Laten we nu eens zien *hoe* Jezus naar de aarde zal terugkeren. In Handelingen 1:9-11 lezen we: „En nadat Hij [Jezus] dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

„En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”

Wij weten dat Hij zal terugkeren aan het eind van dit tijdperk, vlak voor de strijd bij Jeruzalem, welke de climax zal vormen van 's werelds verzet tegen Gods heerschappij. Zijn komst wordt beschreven in het negentiende hoofdstuk van Openbaring, te beginnen met het elfde vers.

Alle volken worden voor deze grote slag tegen Jeruzalem verzameld, nadat hun legers al eerder in Armageddon waren bijeengebracht (zie ook Openbaring 16:13-16). Deze zelfde slag wordt beschreven in het veertiende hoofdstuk van het boek Zacharia.

„Zie, er komt een dag voor de Here . . . Dan zal Ik alle volken tegen



Jeruzalem ten strijde vergaderen" (Zach. 14:1-2). Hiermee kan alleen de laatste strijd van de grote dag van de Almachtige God bedoeld zijn, want het is de enige tijd, die in de Bijbel beschreven wordt, waarop alle volken voor de strijd tegen Jeruzalem verzameld worden, vlak voor de duizend jaren van het Millennium.

Sla nu acht op het derde en vierde vers: „Dan zal de Here uittrekken [tweede komst van Christus] om tegen die volken te strijden . . . zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde.”

Jesus' voeten zullen dus op de Olijfberg staan. Wanneer? Er staat: „te dien dage”. Niet duizend jaren *na* die dag dat deze strijd gevochten wordt, maar *op* die dag.

En zo zien we dat Jezus op dezelfde wijze zal komen als Hij ging, precies zoals de bijbelteksten zeggen. Toen Hij heenging stond Hij op de Olijfberg. Hij werd zichtbaar opgenomen. Een wolk onttrok Hem aan het oog van de discipelen.

Vele bijbelteksten bevestigen dat Hij op de wolken zal komen. En juist op de dag van de strijd vóór Jeruzalem zullen Jezus' voeten nog eens op de Olijfberg staan! Ja, Hij komt zoals Hij ging. Hij vertrok vanaf de Olijfberg en Hij zal terugkeren op de Olijfberg!

Zal Hij dan op de aarde blijven van dat moment af of zal Hij onmiddellijk weer terugkeren naar de hemel? Zie vers 8:

„Dan zullen te dien dage levende wateren [behoud door de heilige Geest] uit Jeruzalem vlieten . . . in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden.” Te beginnen vanaf die dag van zijn komst zal dit werk van de tijden van de wederoprichting aller dingen zomer en winter aanhouden!

Zal het land vanaf die tijd tijdens de daaropvolgende duizend jaren verlaten en onbewoond zijn?

Zie vers 10: „Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal

verhoogd en bewoond worden" (*Statentvert.*).

Merk ook op dat het zestiende vers zegt dat degenen die overgebleven zijn van de heidense naties waarvan de mensen niet werden vernietigd in de strijd van Armageddon, „van jaar tot jaar [zullen] heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhutenfeest te vieren”.

Hier vinden we het beeld dat over deze volken geheerst zal worden met een ijzeren staf (zie vers 17-19), wanneer Jezus Koning is over de gehele aarde (vers 9), zittend op de troon van David, en wanneer de opgewekte en onsterfelijke heiligen duizend jaren met Hem regeren op de aarde en van jaar tot jaar over deze volken heersen, vanaf de tijd van de tweede komst van Christus! Wat duidelijk!

En let er ook op dat de volken die van jaar tot jaar komen niet allemaal gehoorzaam zijn — nee, we zien in de verzen 17-19, hoe God hen die zullen weigeren te gehoorzamen zal straffen.

Dit zijn dus geen onsterfelijke heiligen. Het zijn heidenen. En let er goed op dat van deze sterfelijke, zondigende heidenen geëist wordt naar Jeruzalem te komen — en Jeruzalem bevindt zich op de aarde.

Dit alles vindt plaats wanneer Jezus Christus al is teruggekeerd om te heersen als Koning der koningen en Heer der heren — hetgeen nu nog toekomst is. Het kan niet vóór het Millennium zijn en niet erna. Het moet tijdens de duizend jaren zijn. En alles vindt plaats op de aarde. Dit zijn onbetwistbare bijbelplaatsen!

Wat gaat er met het oude Israel gebeuren?

Wat gaat er met de afstammelingen van het Israel van de Oudheid gebeuren? Heeft God hen voor eeuwig verstoten? Sommigen schijnen dit te denken. Maar wat zegt de Bijbel?

In het 26e hoofdstuk van Leviticus lezen we hoe God zijn uitgekozen volk waarschuwde dat, indien zij Hem niet zouden gehoorzamen, Hij hen zou straffen — voor een periode van 2520 jaar! Niet met een eeuwig verlies van behoud — maar voor de duur van 2520 lange jaren — de profetische „zevenmaal”, genoemd in vers 28.

De Israëlieten werden op een gegeven moment verdeeld in twee naties: een met de naam „het Huis Israel”, de tien stammen; de andere „het Huis Juda”, bestaande uit Juda en Benjamin, ook wel de Joden genaamd.

Het oude Israel zondigde het eerst en werd verdreven onder de heidenen, waardoor zij hun identiteit verloren. De wereld van tegenwoordig gelooft in het algemeen dat hun afstammelingen heidenen zijn. Daarna zondigde Juda nog erger dan Israel met het gevolg dat de Joden naar Babylon werden gevoerd. God ontnam de nationale overheersing aan Juda en gaf deze in handen van de heidenen.

Nu wil ik graag dat u een van de meest fantastische en belangrijke hoofdstukken in de gehele Bijbel — het elfde hoofdstuk van Romeinen — zorgvuldig bestudeert.

Let op de vraag in vers 1: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Paulus antwoordt: „Volstrekt niet!”.

Bestudeer vers 7 en 8. Enkele van hen accepteerden behoud, maar de rest werd verblind — en let erop: zij werden verblind door God! Zie vers 10. Zij zijn niet gestruikeld, opdat zij zouden vallen of het behoud zouden verliezen, maar het behoud is tot de heidenen gekomen — waarom? — om Israel jaloers te maken, zodat zij ook zullen omkeren.

Zij zullen weer aangenomen worden en dus tot leven komen uit de doden (vers 14). Vers 23 zegt dat zij, die niet bij hun ongelooft blijven, alsnog behoud ontvangen.

Vers 25: „Een gedeeltelijke verharding is over Israëel gekomen [voor

Waar zal Jezus' troon zijn, wanneer Hij zijn Vaders troon verlaat — wanneer de tijd van de wederoprichting van alle dingen aanbreekt en Hij op zijn eigen troon zal zitten? . . . In Lukas 1:30-32 lezen we dat Jezus de troon van David gegeven zal worden. En Davids troon bevindt zich op aarde!

hoe lang? Voor eeuwig?], totdat de volheid der heidenen binnengaat” — het einde van dit tijdperk, waarin God een volk roept uit de heidenen om zijn naam te dragen (Hand. 15:14).

„En aldus”, zegt Romeinen 11:26, „zal gans Israëel behouden worden [hoe?], gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.” De Verlosser, Jezus Christus, komt weer!

Wanneer Hij komt, zullen de tijden van de heidenen voorbij zijn; de blindheid zal van de Israëlieten weggenomen worden, en dan zal er gelegenheid — de eerste kans — voor behoud komen voor hen die God had verblind! Dit zal plaatsvinden vanaf het moment dat Hij komt om te regeren op zijn troon, de troon van David,

terwijl de onsterfelijk gemaakte heiligen met Hem regeren en heersen, gedurende de duizend jaren!

Vers 31. Deze verblinde Israëlieten hebben niet nu, in dit tijdperk, genade ontvangen, maar zullen door de genade betoond aan de heidenen, die nu in dit tijdperk behouden worden, straks genade en behoud verkrijgen. Hoe? Doordat deze behouden heidenen straks koningen en priesters zullen zijn, die assisteren bij dit fantastische Werk!

Hoe zal het in het Millennium zijn?

Laten we nu eens wat we hebben gelezen vergelijken met het schitterende elfde hoofdstuk van Jesaja. Dit spreekt over de tijd dat (vers 11) God zijn hand voor de tweede keer zal opheffen om het overblijfsel van zijn volk, dat over de gehele wereld verstrooid was, te bevrijden. Het is de tijd dat dit volk weer teruggebracht zal worden naar het heilige land, een tijd die nu nog in de toekomst ligt. Let op vers 1: Het rijste is Jezus Christus.

Let erop dat Hij deze keer zal heersen en regeren (vers 4). Wanneer breekt deze tijd aan? Vers 6: de tijd dat wilde dieren zo tam zijn dat wolven en schapen met elkaar spelen — dat panters vredig naast geiten liggen — het kalf en de jonge leeuw samen zullen zijn — en een kleine jongen ze ongedeerd zal hoeden.

Vers 7: de leeuw zal niet langer rauw vlees eten — maar hooi evenals het rund. U kunt er van op aan dat de wilde dieren niet zo tam zullen zijn voordat het Millennium aanbreekt. Daarom moet dat zijn nadat de duizend jaren zijn begonnen. Zullen deze wilde dieren naar de hemel gebracht worden? Of zal dit alles op aarde plaatsvinden?

Zie hiervoor vers 8: De zuigelingen en kleuters zullen daar zonder enig risico met de meest dodelijke slangen spelen. In die tijd zullen er dus kinderen worden geboren.

Zullen er zich zuigelingen in de hemel bevinden? Zullen er zuigelingen op de beloofde nieuwe aarde aanwezig zijn — na de duizend jaren?

Denk eens na! Zullen er, voordat het Millennium aanbreekt, kleine kinderen zonder gevaar met dodelijke slangen kunnen spelen?

(Zie verder pagina 21)

Wat betekent 'het Werk' voor u?

Richard Rice

Hebt u zich weleens afgevraagd waarom wij eigenlijk spreken over „het Werk”?

Waarom gebruikt pastor general Herbert W. Armstrong altijd de uitdrukking „het Werk” om de grote opdracht van Gods Kerk van deze tijd aan te duiden?

Is deze uitdrukking louter door mensen bedacht — niets anders dan een algemene term voor alle activiteiten van de Kerk — of is het een naam die door God is geïnspireerd en gebaseerd is op bijbelse instructies?

U kunt ervan verzekerd zijn dat de uitdrukking „het Werk van God” in de Bijbel wordt gebruikt en ook vandaag een diepe betekenis heeft voor ons.

Werk — geen spel!

De Bijbel verwijst talloze malen naar Gods Werk, maar het volgende is slechts één voorbeeld: „Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is *het werk Gods*, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft” (Joh. 6:28-29).

Waarom is dit zo belangrijk?

Al jarenlang leert de heer Armstrong dat God ons nu speciaal heeft geroepen voor een bepaalde taak: Gods evangelie te verkondigen als een getuigenis aan de wereld.

God heeft de heer Armstrong geroepen en gezalfd als onze menselijke leider om dit tijdperk van Gods Kerk op te richten, om met Ambassadeur College te beginnen, om het



De ontmoetingen die mijnheer Armstrong heeft met wereldleiders (links met George Ladas, president van Cyprus), de grote hoeveelheid publicaties in verscheidene talen, het behandelen van telefonische reacties — dit alles behoort tot 'het Werk'.



evangelie te prediken en te publiceren, om voor koningen en wereldleiders te verschijnen met Gods boodschap en om een groep mensen voor te bereiden zodat God met hen kan gaan werken.

Naar al deze activiteiten tezamen verwijzen wij als: *het Werk*.

Let erop dat het „het Werk” wordt genoemd. Niet „het spel”! Het is geen vrijetijdsbesteding. Geen vermaak, maar *het Werk!*

God geniet van werken! Hij verheugt zich in zijn werken (Ps. 104:31). Hij verlangt er sterk naar ons als zijn grootste creatie te voltooien (Job 14:15), zodat wij, onder het leiderschap van Christus, de wereld kunnen herbouwen, kunnen helpen nog veel meer zonen in Gods Gezin te brengen en om daarna verder te gaan met ander werk, zoals het voltooien van het universum.

Werk impliceert arbeid, inspanning, moeite, zwoegen, productiviteit. Jezus zei: „Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Joh. 5:17). Jezus bracht zijn tijd werkende door: met het verkondigen van het evangelie, het genezen van zieken, het hel-

pen van mensen, met het geven van zichzelf ten dienste van anderen. Hij zei dat degenen die het meest dienen de grootste mensen zijn (Matth. 23:11).

Jezus gebruikte werk vaak als analogie om bepaalde lessen over de grote opdracht te onderwijzen, zoals in het geval van de arbeiders in de wijngaard (Matth. 20:1-16) en de arbeiders in de oogst (Lukas 10:2). Deze voorbeelden tonen het werk dat nodig is bij de voorbereiding van Gods Koninkrijk.

In Mattheüs 24:46 zegt Jezus de trouwe dienaar die bij zijn wederkomst bezig zal zijn met het Werk van God.

Span u tot het uiterste in

Het lijkt er daarom sterk op, gezien de naam die Hij voor zijn Werk gebruikt, dat God ieder

van ons aanmoedigt de stap te nemen en onze grootste inspanning te geven aan de ontzaglijke taak die voor ons ligt. Wat ook onze functie is, of we nu dienaar zijn of diaken, een pilaar of een gewoon lid, wij allen dienen deze les diep in ons op te nemen en in ons leven in te passen.

De volgende keer dat u hoort spreken over „het Werk”, denk er dan aan dat het geen vage, zinloze uitdrukking is. Het is een term die ons uitnodigt de handen uit de mouwen te steken, ons gereedschap ter hand te nemen, en aan het werk te gaan! □



Foto's: Warren Watson, Scott Smith, Nathan Faulkner



Scènes uit Abrahams leven. Abraham verwekte Ismaël bij Sara's dienstmeid Hagar, slechts om uiteindelijk beiden, zowel jongen als moeder, weg te sturen. Abraham bewees zijn vriendschap met God toen hij zich bereid toonde Izak, zijn enige zoon bij Sara, te offeren.

Waarom werd Abraham 'de vriend van God' genoemd?

En belangrijker: hoe kunt u een dergelijke relatie opbouwen?

Clayton Steep

„Mijn vriend”. Zo sprak God over de aartsvader Abraham (Jes. 41:8).

Een opmerkelijke relatie! Een beperkt, fysiek, sterfelijk wezen dat door de onsterfelijke, alwetende, soevereine God als zijn boezemvriend wordt beschouwd.

Hoe is zo'n relatie mogelijk? Waaruit bestaat een dergelijke vriendschap?

U hebt veel mensen in uw leven ontmoet. U zult er zonder twijfel nog veel meer tegenkomen. Tientallen,

honderden, ja duizenden personen worden kennissen van u, maar slechts enkele van hen worden echte vrienden.

Overeenstemming

Uw allerbeste vrienden — uw boezemvrienden — zijn diegenen die het met u eens zijn over de meeste werkelijk belangrijke kwesties. Vrienden hebben eenzelfde gedachtengang. Het voortdurend botsen van meningen en voorkeuren is een slechte basis voor een goede onderlinge relatie.

„Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” vroeg de

profeet Amos (Amos 3:3). Het antwoord daarop is natuurlijk nee. Twee mensen die samen een bepaalde afstand afleggen, moeten het volkomen met elkaar eens zijn over waar zij naartoe gaan, welke richting zij opgaan en met welke snelheid zij zullen reizen. Als zij geen volledige overeenstemming bereikt hebben, zullen zij na een korte afstand afgelegd te hebben niet langer samen wandelen.

Abraham wandelde met God. Dat betekent dat Abraham het in alles volledig met God eens was. Hij bleef de hele weg in de pas. God zei van hem: „Abraham [heeft] naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen . . . mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten” (Gen. 26:5).

Abraham was het met God eens. Hij volgde niet de wegen van de wereld van zijn dagen. Het met de wereld en haar verkeerde wegen eens zijn is wat de Bijbel „de vriendschap met de wereld” noemt. Jakobus schreef dat „de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is” (Jak. 4:4). Hij vervolgde: „Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.” Abraham was geen vriend van de wereld. Hij liet haar voor wat ze was en verkoos een vriend van God te zijn.

Zie het verslag in Genesis 12:1-4. God droeg Abraham op om zijn land, zijn vertrouwde omgeving te verlaten. Hij moest uit de maatschappij — „de wereld” — van zijn tijd komen, precies zoals christenen bereid moeten zijn om uit de wereld van tegenwoordig te komen.

In gehoorzaamheid, door geloof vertrok Abraham, zonder te weten waar hij komen zou (Hebr. 11:8). Het was voldoende dat God hem had gezegd te vertrekken. „Toen ging Abram”, zegt Genesis 12:4.

Geestelijk gesproken moeten christenen uit de wereld rondom hen komen, en haar wegen die tegengesteld zijn aan Gods wegen verlaten,

hoewel zij fysiek doorleven in de wereld (Joh. 17:14-16).

Vermogen om vrijmoedig te vertrouwen

Is het niet zo dat uw intiemste vrienden die personen zijn, welke u het beste kunt vertrouwen? U kunt uw diepste gevoelens en overtuigingen aan hen kwijt, wetend dat u in hen luisteraars hebt die achter u staan. U kunt met hen bespreken wat uw gedachten bezighoudt en uw gevoelens van vreugde, uw ervaringen, uw plannen en zelfs uw gevoelens van berouw en bedroefdheid met hen delen. In de meest intense vriendschappen hoeft niets achtergehouden te worden.

Jezus zei tegen zijn discipelen: „... u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt” (Joh. 15:15).

Uw beste vrienden zijn niet alleen personen, op wie u kunt vertrouwen, maar die op hun beurt op u vertrouwen. Een vast vertrouwen is een weg voor tweerichtingsverkeer.

We behoren dat soort relatie met God te hebben. God schenkt ons vertrouwen door middel van zijn Woord en zijn Geest. Wij moeten op Hem vertrouwen. Wij moeten tijd besteden om met Hem te spreken, ons hart bij Hem uit te storten, Hem elk detail van onze behoeften kenbaar te maken door ernstig te bidden en te danken (Filipp. 4:6).

Abraham was een open boek voor God en sprak vrijmoedig met Hem, zoals de bijbelse verslagen van verscheidene gebeurtenissen in zijn leven laten zien. God kon van hem werkelijk zeggen: „Ik heb hem gekend” (Gen. 18:19). Abraham was niet als diegenen over wie Jezus zei dat zij slechts een uiterlijke godsdienst hebben, weliswaar schitterende werken doen, maar God nooit leren kennen. „Ik heb u nooit gekend” zal Jezus hen eens zeggen (Matth. 7:23).

Loyaliteit

We hebben allemaal wel gehoord van mooi-weer vrienden. Zolang alles van een leien dakje gaat vinden zij het fijn om op vriendschappelijke voet te staan. Maar zo gauw er zich proble-

men voordoen, of zij meer moeten geven dan zij mogelijkwijs uit de relatie zouden kunnen halen, houden zij zich plotseling op een afstand.

Fysieke broers en zusters kunnen vaak met elkaar kibbelen en ruziën. Wanneer er dan echter een onvervalste bedreiging van buitenaf op hen afkomt, sluiten de gelederen zich dikwijls en steunen ze elkaar. Maar wanneer vervolgens de tegenspoed voorbij is, krakelen ze weer even hard verder.

Dat is de reden waarom Salomo verklaarde dat de banden van ware vriendschap sterker zijn dan die van vlees en bloed. Hij schreef: „Een vriend heeft *te allen tijde* lief” (Spr. 17:17) en „soms is een vriend *aanhankelijker* dan een broeder” (Spr. 18:24).

Er zijn veel eenzame mensen — mensen die weinig of geen echte vrienden hebben. Misschien zijn zij op een gegeven ogenblik teleurgesteld, of bedrogen, hebben bepaalde verwachtingen gehad die niet uitgekomen zijn, of werden ontgoocheld.

Ware vrienden zijn loyaal zowel wanneer het goed als wanneer het slecht gaat. Zij steunen elkaar. Zij brengen offers voor elkaar. De hoogste graad van vriendschap werd door Jezus beschreven toen Hij stelde: „Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden” (Joh. 15:13).

Jezus ging de hele weg voor ons. Als wij zijn vrienden willen zijn, moeten wij bereid zijn onze loyaliteit jegens Hem te bewijzen door ook deze hele weg te gaan.

„Gij zijt mijn vrienden,” zei Jezus, „indien gij doet, wat Ik u gebied” (vers 14). Wanneer een dergelijke uitspraak door een willekeurig persoon gedaan werd, zou dit als het top punt van verwaandheid kunnen worden beschouwd. In het geval van Jezus is dit evenwel niet zo. Alles wat Hij als God ons gebiedt te doen is juist en goed — goed voor ons zelf en goed voor ieder ander.

Zeker, er zijn tijden dat hetgeen God ons gebiedt niet het beste lijkt, wanneer wij op ons menselijk oordeel afgaan. (Spr. 14:12.) Dan komt het op loyaliteit aan.

God gebod Abraham om zijn enige zoon Izak als een offer te slachten.

Abraham had vele redenen kunnen bedenken waarom hij Izak niet zou slachten. Per slot van rekening, als Izak gedood zou worden, hoe kon God Abrahams nakomelingen dan zegenen? En bovendien, het doden van een ander mens is toch zonde, nietwaar? En ook . . . enz. enz.

Maar nee, Abraham deed zoals God hem had geboden. Hij was loyaal jegens zijn Schepper. Hij bewees zijn geloof door zijn werken. „En het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd” (Jak. 2:23).

Betrouwbaarheid

Een vriend is betrouwbaar.

God zegt tegen ons: „Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Hebr. 13:5). Wij kunnen rekenen op Hem. Geven wij Hem reden om hetzelfde van ons te geloven, dat wij Hem nooit zullen verlaten, dat Hij op ons kan rekenen?

Hoe wij als christenen de beproevingen, hindernissen en verleidingen van dit leven het hoofd bieden, toont aan God in hoeverre Hij er op kan rekenen dat wij in de toekomst zijn wil doen. Hij moet weten dat Hij erop kan vertrouwen dat wij doen wat juist is, voordat Hij ons onsterfelijkheid en de ontzagwekkende vermogens van het gezin van God schenkt.

Waarschijnlijk maakte Abrahams bereidheid zijn zoon te offeren, meer dan enige andere handeling hem tot Gods vriend — het was het bewijs voor God dat er op hem kan worden gerekend. „Want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden”, verklaarde God (Gen. 22:12).

Lees de woorden van Nehemia 9:7-8: „Gij toch zijt de Here, de God, die Abram verkoren [hebt] . . . Gij hebt zijn hart getrouw bevonden voor uw aangezicht”. Wat een aanbeveling!

Indien wij met God wandelen, indien wij vertrouwen op Hem en Hem op ons laten vertrouwen, indien wij loyaal zijn aan Hem en indien Hij ziet dat Hij op ons kan rekenen, dan zal God ons hart ook getrouw aan Hem bevinden, evenals Hij het hart van Abraham, zijn vriend, getrouw bevond. □

Is God uw ENIGE God

Zeker, wij allen kennen de Tien Geboden. Wij hebben het boekje *De Tien Geboden* gelezen en waarschijnlijk veel over de Geboden gehoord.

Wij weten dat het overtreden ervan zonde betekent, en we weten welke fundamentele punten we dienen te vermijden om ze, in het bijzonder volgens de letter, niet te overtreden.

Maar begrijpen wij werkelijk de positieve, praktische „doe”-aspecten van Gods wet? Zien we werkelijk in hoe Gods heilige Geest terug naar God moet vloeien en uit moet gaan naar onze naaste in een voortdurende, vreugdevolle vervulling van Gods koninklijke wet van vrijheid?

Want, en dit moeten wij steeds dieper begrijpen, de Tien Geboden brengen waarlijk vrijheid.

De weg naar succes

Gods wet is voor ons welzijn, zoals pastor general Herbert W. Armstrong al dikwijls heeft gezegd.

God gaf zijn wet om gezondheid, geluk en welzijn van de mensheid te bevorderen. Gods wet is de weg naar succes, vervulling en vreugde — de weg naar vrijheid van ieder probleem en leed, van elke oorlog en financiële ramp, letterlijk vrijheid van alle zorgen die de verwarde en misleide mensheid achtervolgen.

„De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel” (Ps. 19:8). En „Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is



heilig en rechtvaardig en goed” (Rom. 7:12).

Veel mensen zouden graag zien dat God zijn wet zou verzachten om het voor ons wat „prettiger” en „gemakkelijker” te maken. Een groot deel van de christenheid heeft in feite Gods wet helemaal verworpen — zij geloven dat de wet niet meer van kracht is. Maar wij, die Gods waarheid begrijpen, moeten diep beseffen dat het veranderen, verwateren en verwijderen van Gods wet slechts schade zou toebrengen aan ons als individu en verder ook de hele mensheid nog meer ellende zou bezorgen!

De oneindige wijsheid van de grote God die het gehele, uitgestrekte, fantastisch gecompliceerde universum heeft geschapen, is dezelfde wijsheid die achter „de volmaakte wet der vrijheid” (Jak. 1:25) — de Tien Geboden staat.

Denk aan Gods doel

Houd het volgende fundamentele principe goed in gedachten: De Tien Geboden vormen een essentieel onderdeel van Gods grote doel op aarde.

Gods bedoeling is dat ieder van ons een besef van ontzag en aanbidding van Hem en zijn rechtvaardige wegen ontwikkelt, alvorens wij door in zijn Gezin te worden geboren, worden gemaakt zoals Hij is. En wij moeten leren onze naasten lief te hebben als onszelf alvorens we, samen met vele van die naasten, tot lid van Gods eigen Gezin worden gemaakt en met wie we samen de eeuwigheid moeten delen.

*Kan het zijn dat u een
valse god aanbidt?*

*Hier volgen
praktische instructies
om u te helpen het
Eerste Gebod ten
volle te gehoorzamen.*

Roderick C. Meredith

Onze Schepper wil er zeker van zijn dat we ons de weg naar nederigheid, liefde en dienstvaardigheid diep hebben eigengemaakt, voordat Hij ons eeuwig leven geeft in een situatie die slechts een eeuwige „hel” zou betekenen als we niet weten hoe we van dat onophoudelijke samenzijn moeten genieten.

Dit zijn werkelijk noodzakelijke dingen om over te mediteren als we over de bedoelingen van Gods wet en de lessen die we moeten leren nadenken. Want de eeuwigheid is een zeer lange tijd.

Het Eerste Gebod

Let op het eerste van Gods Tien Gebeden: „Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (Ex. 20:2-3).

Wij moeten er zeker van zijn dat de ware God — de Schepper en Heerser van alles — de God is die wij aanbidden en gehoorzamen en door wie wij overwonnen zijn!

Velen die officieel „lid” van Gods Kerk zijn, spreken negatief over de Kerk, het Werk en tot op zekere hoogte zelfs over de weg van God, maar denken desondanks over zichzelf als bekeerde christenen.

Toch zijn dergelijke mensen nooit bekeerd — zij zijn nooit werkelijk door God overwonnen.

Na uw bekering zou er in uw ogen niets moeten overblijven dat gelijk is of zelfs maar bij benadering gelijk is aan God. God en zijn wil moeten het werkelijke middelpunt van uw bestaan worden. God en God alleen moet worden vereerd en aanbeden.

God zegt dat Hij ons „uit het land Egypte” heeft geleid. Indien wij bekeerd zijn, dan heeft God ons inderdaad uit de zonde, uit deze door Satan beïnvloede maatschappij geroepen.

Vraag u daarom af of u werkelijk uit het geestelijke Egypte bent gekomen.

Er zijn belijdende christenen die hun geest vullen met te veel televisie,

er hun kinderen zelfs voortdurend naar laten kijken. Anderen drinken te veel, denken en spreken altijd over vleselijke belangen en wijden veel te weinig gedachten aan Gods Koninkrijk en zijn Werk dat bezig is het voor te bereiden.

„Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”, zegt God. Alles wat uw grootste belangstelling heeft, is uw god.

Wat is uw god?

Gaat u eens na: als geld, materiële bezittingen, sex, uw eigen belangrijkheid, sport, muziek, gezin, plezier dan wel een of andere combinatie van

„Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (Ex. 20:2-3).

deze dingen uw meeste belangstelling heeft, en uw tijd, talenten en energie meer dan iets anders opsloopt, wordt het de god die u dient en eert.

Neem John Doe bijvoorbeeld. John zit werkelijk in zijn lichaam: voortdurend is hij aan het trainen, bekijkt zijn spieren in de spiegel, neemt enorme hoeveelheden vitaminen en dergelijke in, woont lezingen over gezondheid bij, weegt zich steeds en maakt zich zorgen hoeveel gram er van dit of dat in zijn menu zit.

Welnu, waarin is John Doe het meest geïnteresseerd? In God? Christus? Gods Werk? In de miljoenen geestelijk blinde en dikwijls fysiek lijdende mensen in de wereld die onze hulp nodig hebben?

Beslist niet.

Zijn grootste interesse — zijn god — is letterlijk zijn eigen menselijke vlees, dat hij meer dan wat ook dient en eert.

Iedereen van ons moet ervoor zorgen dat zijn tijd, talenten, interesses en enthousiasme zijn gericht op God en op onze persoonlijke Verlosser Jezus Christus, op het grote doel van God en op het Werk van God meer dan op iets anders.

Onze persoonlijke zwakheden zijn dan misschien minder in het oog springend — voor onszelf althans — dan die van de zichzelf aanbiddende bodybuilder. Maar Satan heeft vele listen — vele methoden om iedereen van ons van het grote doel van het Koninkrijk van God af te trekken.

Sommige mensen zijn nagenoeg geheel geobsedeerd door geld verdienen. Of door hun werk. Of door hun wens belangrijk te zijn. Sommigen verafgoden sport. Anderen zijn zo totaal begaan met hun familieleden en vrienden dat God en het Werk van God op de tweede plaats zijn beland. En weer anderen concentreren zich eenvoudig op het zoeken van plezier en genot.

Maar vergeet niet: God is niet de God van uw leven als Hij van tijd tot tijd aan de kant moet voor een andere god. In Gods plan is er geen ruimte voor een tweede god in uw

leven.

„Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid” (Matth. 6:33).

„Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood” (Rom. 8:56).

Hoe spendeert u uw tijd?

Uw leven bestaat uit tijd. Hoe u uw tijd gebruikt is bepalend voor hoe u uw leven gebruikt. Een bekeerde christen heeft zijn leven aan God gegeven. Hebt u dat ook?

Zoekt u werkelijk God het eerst bij het gebruik van uw tijd en energie? Legt u uzelf discipline op om op tijd naar bed te gaan, zodat u op tijd kunt opstaan om te bidden en als eerste bezigheid 's morgens met God te communiceren, voordat er iets tussenkomt?

Hebt u uw dagelijkse leven zodanig ingedeeld dat u regelmatig de bijbelse woorden en gedachten bestudeert en indrinkt? Hebt u de gewoonte ontwikkeld om te mediteren over de Bijbel en Gods wet?

Zoekt u regelmatig God met uw gehele hart door middel van vasten (en dat betekent niet alleen op Grote Verzoendag)?

Het gebruik van dit geestelijke gereedschap om u dichter tot God te trekken zal uw leven verrijken en zal God veel meer tot werkelijkheid voor u maken. U kunt dan met uw verstand en uw gevoel iedere dag met Hem wandelen.

U zult oprecht gaan willen wat Hij wil, gaan denken zoals Hij denkt en door de heilige Geest Jezus Christus letterlijk in u laten leven (Gal. 2:20).

Eer en aanbid God

Jezus zei: „Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod” (Matth. 22:37-38).

Als u leert vurig te bidden, iedere dag met God te communiceren, altijd in een geest van gebed te zijn — als u ernaar streeft als God te zijn en voor altijd met Hem te zijn — dan zult u leren wat het betekent God lief te hebben „met geheel uw hart”. God zal de grootste realiteit in uw leven worden.

U zult dezelfde noodzakelijke dingen doen die u altijd heeft gedaan, maar met een nieuw bewustzijn.

U zult eten, maar nu goed en gezond voedsel, en met mate, om God beter te dienen en te eren.

U zult aan lichaamsbeweging doen, maar in de juiste balans, opdat u „God met uw lichaam verheerlijkt” (zie 1 Kor. 6:20) en de kracht en genade hebt om Hem beter te kunnen dienen.

Uw gehele leven krijgt een nieuwe betekenis. Door uw levensvisie en motivatie wordt u tot „een nieuwe schepping” in Christus (2 Kor. 5:17).

Uw man of vrouw zult u meer dan ooit en met een diepere liefde liefhebben: een liefde met het inzicht dat uw man of vrouw een potentiële God is, een in de ogen van de Schepper kostbaar wezen. Hij of zij zal ook voor u kostbaarder worden. En u doet alles wat u kunt om zijn of haar leven te bemoedigen en te verrijken — dienen, helpen, u met blijdschap wijden aan zijn of haar uiteindelijke welzijn.

Waarom? Omdat deze dingen allemaal verband houden met Gods grote bedoeling met u, een doel dat u vurig zult willen bereiken.

Indien u wilt dat uw bekering diep en zuiver is, moet u God tot het centrum van uw bestaan maken.

Leer u te verheugen in alles God te zien. Bekijk eens een prachtige zonsopkomst en denk aan God. Luister naar prachtige muziek en denk aan de Schepper van iedere goede en volmaakte gave (Jak. 1:17).

Maak eens een nachtwandeling onder de sterren en denk aan God en zijn ontzaglijke majesteit en macht, en aan zijn liefde voor ons, zwakke mensjes op deze aarde, een klein balletje in het duister van het heelal.

Denk voortdurend aan God als uw Vader, uw Beschermmer, uw Bevrijder, uw Steun, Degene die u zegent.

Begin uw gebed, zoals Jezus zei, met: „Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd” (Matth. 6:9). Leer met het eerste gedeelte van uw gebeden God te danken, te loven en te heiligen.

Treed daarbij in detail. Dank Hem vurig voor het leven dat u heeft, voor de bescherming die u ontvangt, voor het eten en drinken, voor uw kleding, uw onderdak, en wellicht voor uw man of vrouw en kinderen. Dank Hem voor al het goede dat elke dag gebeurt.

En dank en loof Hem bovenal dat Hij u heeft geroepen om het doel van het menselijk bestaan te begrijpen, en dat u deel hebt aan zijn Kerk en Werk. Dank Hem dat uw leven werkelijk zin heeft in dit tijdperk waarin zoveel mensen iedere zin in hun leven ontberen.

Leer u in God te verheugen

Sommige van ons hebben de neiging emoties te ontkennen en te onderdrukken, emoties die vaak goed zijn om tot uitdrukking te brengen. Heel dikwijls tonen wij niet de nodige genegenheid aan onze ouders, onze man of vrouw, onze kinderen en zelfs niet aan God.

Maar David, onze toekomstige koning, was niet zo, en hij was een man naar Gods hart (Hand. 13:22). Zoals een jonge man aan zijn geliefde denkt, zo dacht David aan God.

Voortdurend zag hij Gods kracht en grootheid, zijn grote verstand en scheppende macht, zijn standvastige hulp, bevrijding, liefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid jegens de mens.

„Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste” (Ps. 9:2-3).

David stortte inderdaad zijn „ganse hart” uit bij de aanbedding van God. En laten we niet vergeten dat „aanbedding” ook inhoudt het zingen van gezangen en psalmen voor God en het komen in zijn tegenwoordigheid met dankzegging zowel in het openbaar als privé (Ps. 95:1-2).

Deze geestesgesteldheid van aanbedding impliceert totale overgave van de menselijke geest aan de Schepper. Het impliceert het allesomvattende besef dat wij los van God geen leven hebben, dat ons gehele wezen en bestaan Hem toebehoren om te gebruiken zoals Hij goed acht (1 Kor. 6:19-20).

Dan kunnen we instemmen met David: „Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God” (Ps. 42:2-3).

Dan zullen we een sterk verlangen hebben naar die totale eenheid met God waarvoor Jezus bad dat we die zouden bereiken (Joh. 17:11, 21-23).

Terwijl wij deze eenheid met God bereiken, zullen we vurig verlangen Gods bedoeling met onze schepping te vervullen — we zullen begeren Hem te gehoorzamen, te leven en te spreken met Hem, te zijn als Hij en voor altijd met Hem te zijn.

Met blijdschap zullen wij ons onvoorwaardelijk aan onze Maker overgeven — zonder voorbehoud, zonder verborgen hoekjes in ons leven — in het diepe besef dat een eikel bestemd is een eik te worden, een kind een volwassene, en dat onze bestemming is een deel van Gods Gezin te worden, God te worden zoals God God is!

Alleen op deze wijze kunnen wij allen die waarlijk door God zijn geroepen de volledige bedoeling en geest van het Eerste Gebod houden. □

Let op uw tegenstander!

Samengesteld door Richard H. Sedliacik

SATAN

Naarmate het einde van Satans heerschappij over deze aarde naderbij komt, weten de aarts-misleider en zijn demonische handlangers dat er nog slechts een korte tijd rest voordat zij door God volledig zullen worden geketend. Spoedig zullen zij niet langer in staat zijn de wereld te misleiden en Gods plan voor de mensheid te dwarsbomen. Daarom laat Satan alle remmen los in een laatste onverzoenlijke inspanning Gods geestelijke Kerk te vernietigen!

Een gewaarschuwd man telt voor twee. Hoewel geen mens is opgewassen tegen de machtige, listige Satan, zal deze studie u tonen hoe u de slag met Satans koninkrijk kunt winnen. Maar laten we eerst enkele belangrijke feiten aangaande Satans oorsprong bekijken en tevens waarom hij vastbesloten is alle door de Geest verwekte christenen te vernietigen.

De Bijbel openbaart dat God alvorens de aarde tot bestaan te brengen een menigte engelen schiep (Job 38:4-7). Onder hen was een machtige, wijze en prachtige cherub: de grote aartsengel Lucifer, die in al zijn wegen volmaakt was.

Later werd de aarde geschapen en tot de woonplaats van engelen gemaakt. Boven deze engelen plaatste God Lucifer om Gods regering op aarde ten uitvoer te brengen (Ezech. 28:13-17; Jes. 14:12-14).

1. Was Lucifer oorspronkelijk een der gezalfde cherubs die Gods troon in de hemel overdekten? Ezech. 28:14; Ex. 25:18-20.

Lucifer had oorspronkelijk zijn plaats bij de troon van God. Toen God hem belastte met de leiding over de engelen op aarde, was hij reeds opgeleid in de uitvoering van Gods regering.

2. Lucifer was volmaakt in al zijn wegen vanaf de dag van zijn schepping totdat er iets gebeurde. Wat werd er in hem gevonden? Ezech. 28:15. Werd hij ijdel en corrupt? Vers 17.

Toen Lucifer gedachten van wedijver en hebzucht kreeg, welke er wrok en opstandigheid in hem op. Zijn geest werd verdorven, verdraaid en pervers. Zijn denken werd volledig verwrongen.

3. Besloot Lucifer om de aarde te verlaten en naar de hemel te gaan in een poging zijn troon (die in „Eden, Gods hof” was — Ezech. 28:13)

boven alle engelen („sterren”) van God te plaatsen? Jes. 14:12-14.

Slaagde hij erin andere engelen over te halen hem in zijn opstand te volgen en aldus tegen God te zondigen? Judas 6; 2 Petr. 2:4. Hoeveel van Gods engelen wist Lucifer te ondermijnen? Openb. 12:3-4.

4. Wilde Lucifer in feite *gelijk* aan de allerhoogste God zijn? Jes. 14:14.

Lucifer had niets minder in gedachten dan de Schepper God van zijn troon te stoten en zelf de allerhoogste machthebber te worden. Aldus werd Lucifer de eerste zondaar.

5. Waar liep de poging van Lucifer en zijn engelen om de macht over het universum van de Schepper af te nemen op uit? Jes. 14:12; Openb. 12:3-4. (Zie ook Openbaring 12:7-9 dat een tweede poging om God te ontronen beschrijft.) Hoe beschreef Jezus de oorspronkelijke val van Satan uit de hemel? Lukas 10:18.

Lucifer werd weloverwogen de tegenstander van zijn Maker. Dat was Lucifer's eigen keuze. En daarom wijzigde God zijn naam in wat hij was geworden: Satan, dat tegenstander, mededinger, vijand betekent. En de engelen die samen met hem naar de aarde werden teruggeworpen werden bekend als demonen.

6. Liet God toe dat Satan als de onzichtbare heerser van deze wereld aanbleef? 2 Kor. 4:4. Hoe en wanneer zal Satans heerschappij over de wereld beëindigd worden? Openb. 20:1-3.

Een fundamenteel principe van Gods regering is dat de staat nooit zonder iemand aan het hoofd kan zijn. Oorspronkelijk plaatste God Lucifer op de troon van Gods regering op aarde. Toen Lucifer tegen God in opstand kwam, hield hij op die regering uit te voeren en diskwalificeerde zich. Hij moet echter op die troon blijven totdat zijn opvolger, Jezus Christus, die zich heeft gekwalificeerd om hem te vervangen, hem ontthront en, bij zijn Wederkomst, de wereldheerschappij op zich neemt.

7. Wordt ons duidelijk gezegd dat „de toekomstige wereld” — de 1000 jaar en daarna — niet door engelen zal worden geregeerd? Hebr. 2:5.

Als wij de wedergeboren zonen van God wor-

MINISTUDIE

den, krijgen wij dan volgens belofte heerschappij over alle engelen? Vers 6-8; 1 Kor. 6:2-3. Alleen mensen hebben het potentieel in het Gezin van God verwekt en geboren te worden. Wij kunnen de zonen van God worden en met Jezus Christus deze aarde en uiteindelijk het gehele universum regeren.

Met zijn verwrongen geest beschouwt Satan, die trachtte al Gods macht en gezag te grijpen, de mens nu als zijn concurrent.

Satan trachtte Gods plan zichzelf te reproduceren te dwarsbomen door „de eerste Adam” aan te zetten tot rebellie tegen zijn Schepper (Gen. 3:1-6, 22-24), waardoor hij Adam uitschakelde als zijn opvolger.

Daarna poogde hij Christus „de laatste Adam” (1 Kor. 15:45), toen Hij nog een klein kind was, door middel van de menselijke overheid te doden. Vervolgens trachtte Satan Christus, toen Hij volwassen was, geestelijk te vernietigen in de poging Hem tot zonde te verleiden (Matth. 4:1-11). Die titanische slag met Satan won Christus door te bewijzen dat Hij door alle eeuwigheid gehoorzaam aan de regering van God zou zijn en trouw volgens Gods wet zou regeren.

En dat moeten wij eveneens bewijzen, voordat God ons met Christus tot medeheersers over deze aarde en het gehele universum maakt. Ook wij moeten, evenals Christus, door het Woord en de Geest van God Satan overwinnen.

8. Wordt ons duidelijk gezegd dat door de Geest verwekte christenen in een strijd op leven en dood om hun geestelijke leven zijn gewikkeld? 1 Petr. 5:8; Ef. 6:12; 2 Kor. 2:11.

Wij bevinden ons in een geestelijke strijd met kwade geesten. Wij dienen te weten hoe we ons moeten beschermen tegen onze onzichtbare vijanden die eropuit zijn ons geestelijk te vernietigen.

9. Wat is het belangrijkste wapen dat Satan gebruikt in zijn poging Gods heiligen te vernietigen? Ef. 2:2-3.

Satan zendt zijn zondige geestesgesteldheid uit naar de gehele mensheid. Maar eenmaal de heilige Geest van God toegevoegd aan iemands geest na diens bekering en doop, dan heeft deze het geestelijke bewustzijn en de geestelijke kracht om de gezindheid van wellust, begeerte, ijdelheid, jaloezie, wrok, bitterheid en haat die Satan uitzendt te weerstaan.

De duivel heeft geen macht om iemand te dwingen zijn impulsen te gehoorzamen. Maar argeloze mensen doen dat automatisch omdat zij niet beseffen wat er in hun geest plaatsvindt (Gal. 5:19-21).

10. Zal de duivel na uw verwekking door Gods

heilige Geest doorgaan u te bedriegen en af te leiden van Christus en diens wegen? 2 Kor. 11:2-3. Werden in Paulus' tijd sommige christenen opnieuw het slachtoffer van de aandriften van de duivel? Gal. 1:6-8; 3:1. Heeft Satan ook zijn eigen dienaren door wie hij werkt? 2 Kor. 11:13-15.

Bekering beschut ons niet voor Satans golf-lengte. Hij gaat door de gesteldheid van zijn natuur naar ons verstand uit te zenden in de poging ons omver te werpen.

11. Moeten christenen van vandaag de duivel weerstaan door trouw te blijven aan de waarheid die God aan hen heeft geopenbaard? 1 Petr. 5:8-9. Wat moet de duivel doen als wij hem standvastig blijven weerstaan? Jak. 4:7.

12. De apostel Paulus geeft ons specifieke instructies voor het gevecht tegen de geestesgesteldheid van de duivel. Wat moeten christenen teneinde deze geestelijke slag te leveren aandoen? Ef. 6:10-13. Waaruit bestaat deze geestelijke wapenrusting? Vers 14-20.

„Waarheid” verwijst naar het geïnspireerde Woord van God (Joh. 17:17). Het „pantser der gerechtigheid” is gehoorzaamheid aan Gods geboden (Ps. 119:172); het „evangelie” is het goede nieuws van de komende regering van God op aarde en van de rechtvaardige heerschappij van Christus.

Het „schild des geloofs” is een verwijzing naar het geloof van Jezus Christus, dat in ons kan zijn (Gal. 2:20; Filipp. 3:9). Dit geloof is Gods gift en wordt ons verleend door de heilige Geest (Gal. 5:22). Het is dit geloof — het geloof van Christus in ons — dat ons in staat stelt Satan en de zonde te overwinnen.

De „helm des heils” is de kennis van het behoud — het doel van het leven, het ware doel en potentieel van de mensheid: uit Geest geboren leden van Gods Gezin te worden.

Het „zwaard des Geestes” verwijst naar het geschreven Woord van God (Hebr. 4:12). Het is het enige offensieve wapen van de christen in het gevecht tegen de listen van de duivel. Om dit wapen evenwel goed te kunnen gebruiken bij het behalen van de overwinning op de sluwe „wereldbeheersers dezer duisternis”, moeten wij de Bijbel bestuderen en Gods wil en beloften leren kennen.

Als laatste noemt Paulus het gebed als hulpmiddel bij het weerstaan van Satans aanvallen. Christenen moeten dicht bij God komen met volhardend gebed (1 Thess. 5:17) — gebed voor het Werk en de dienaren van Gods Kerk, voor al Gods mensen en voor zichzelf.

Dit is de methode om Satan te overwinnen en hem tot vluchten te dwingen. □

KERKNIEUWS

ECHTSCHIEDING EN HERTROUWEN

Herman L. Hoeh

In de afgelopen vijf jaar zijn duizenden mensen bekeerd en aan Gods Kerk toegevoegd. Zij hebben weinig instructie ontvangen over de *geschiedenis* van de leerstelling betreffende echtscheiden en hertrouwen — en over de toepassing daarvan in de Worldwide Church of God.

Om ons allen weer op de hoogte te brengen vroeg de redactie van *The Worldwide News* mij dit belangrijke onderwerp nog eens samen te vatten.

Waarom echtscheiding?

De Eerste Wereldoorlog verhaastte een belangrijke afbraak van de morele waarden. Maar de Tweede Wereldoorlog deed de grondslagen van het huwelijk wankelen. Werkende vrouwen, seksuele verwarring, de jacht naar snel financieel en maatschappelijk succes leidde tot ontstellend leed. Het aantal echtscheidingen nam duizelingwekkend toe.

Om Gods geestelijke wet aangaande het huwelijk duidelijk te maken schreef pastor general Herbert W. Armstrong het boekje *Marriage and Divorce* (Huwelijk en Echtscheiding). Het werd gepubliceerd in 1950 en herzien in 1972. Het verklaarde het doel en de betekenis van het huwelijk.

Het huwelijk is een relatie van goddelijk niveau, en is aan geen enkele andere levensvorm geschonken.

Dieren kennen deze zegen van het huwelijk, het gezin en de familieband niet. En ook de engelen hebben dit niet.

Gods Kerk heeft al meer dan 30 jaar het inzicht dat God een gezin is; dat de mens naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen; dat mensen in het Gezin van God geboren kunnen worden, door een opstanding veranderd van sterfelijk in onsterfelijk, van menselijk in goddelijk, van vlees en bloed in geest.

Wanneer de Kerk — *deze Kerk* — bij de komst van Christus en de opstanding uit God wordt geboren, zal zij de Bruid van Christus zijn en met Christus in het huwelijk treden. Het Koninkrijk van God zal dan zijn samengesteld uit God de Vader, Christus de Zoon en Christus' echtgenote — m.a.w. een familierelatie. Voor zover wij weten heeft geen enkele andere kerk deze wonderlijke kennis!

In scherp contrast hiermee zien we een misleide en zondigende wereld om ons heen. Men kent de ware God noch zijn wetten, noch de betekenis en het doel van het huwelijk. Wij leven in een wereld die wordt geteisterd door gestrande huwelijken en gebroken gezinnen.

Van de toekomstige kerkleden (zij die zich willen laten dopen) is ongeveer een op de drie à vier gescheiden. Velen zijn hertrouwd. Om in aanmerking te komen voor de doop en te worden aangenomen in Gods Kerk is door de Kerk van velen geëist, met het oog op Gods leer tegen overspel in Mattheüs 5:32 en 19:18, te scheiden van hun tweede man of vrouw — met wie in veel gevallen een gelukkig huwelijk met kinderen bestond.

Echtscheidingskwestie plaagde de Kerk

De noodzaak, zoals wij deze toen begrepen, een steeds groter aantal

kandidaten voor de doop te moeten zeggen dat zij niet in strijd met Gods wet van het huwelijk gedoopt of in de Kerk ontvangen konden worden, werd langzamerhand voor ons allen een grote zorg. Toch scheen Gods wet zo duidelijk!

Vroeg in 1974 drong het besef tot ons door dat echtscheidings- en hertrouwproblemen ook in de eerste eeuw aan de orde van de dag waren. Ook Paulus werd net als wij voortdurend met deze problemen geconfronteerd.

Waarom lezen we dan nergens over deze problemen en Paulus' droefheid dergelijke gelukkig getrouwde mensen te moeten zeggen hun tweede huwelijk te beëindigen?

Dit was de aanleiding tot een *nieuwe benadering* in ons onderzoek. Allen dachten we eraan dat heel vaak een dwaling het gevolg is van een verkeerd uitgangspunt, dat werd aangenomen omdat het te duidelijk scheen er nog vragen over te stellen.

Wat hadden we dan zomaar aangenomen? *Wat* was het uitgangspunt waarop alles was gebaseerd?

Foutief uitgangspunt

Een grondiger studie van 1 Korinthe 7 bracht het uitgangspunt aan het licht waarop we onze hele opvatting van huwelijk en echtscheiding hadden gebaseerd: wij hadden *aangenomen* dat God persoonlijk vanuit de hemel toezag en getuige was en zelf de verbintenis aanbracht bij iedere huwelijksluiting, zelfs van een heidens paar dat *geen enkele godsdienst* heeft — kortom, bij alle huwelijken van alle mensen op aarde.

God had zijn wet van het huwelijk — zijn waarheid over het huwelijk — het doel, de heiligheid en eeuwigheid ervan — aan zijn Kerk geopenbaard.

En die waarheid pasten wij toe op

alle huwelijken, omdat we ervan uitgingen dat God zich met ieder huwelijk bemoeide, hoewel God zich niet inliet met het leven van hen van wie we veronderstelden dat Hij hen in de echt had verbonden.

God stelde het huwelijk in voordat de mens Gods wetten en Gods instellingen verwierp.

Nadat de eerste mens zich afsneed van God, en zijn wetten (met inbegrip van zijn huwelijks wetten die in Romeinen 7:1-3 worden genoemd), betrokken Adam en zijn nakomelingen God niet meer bij verbintenissen zoals die van het huwelijk, of die in zaken, regering en onderwijs.

De instellingen van deze wereld — overheid, wetenschap, handel, industrie, godsdienst, onderwijs — sluiten alle de geopenbaarde waarheid van God buiten.

Wat er in april 1974 gebeurde — en niet in 1976 zoals sommige journalisten onlangs ten onrechte beweerden — was geen verandering in de definitie van Gods wet door de Kerk, maar een toevoeging ten behoeve van een nieuwe situatie van echtscheiding en hertrouwen. Wij zouden het eerder hebben moeten inzien, maar we zagen het nu eenmaal niet in.

In mei 1974 kwam de ministry bijeen om dit nieuwe inzicht te ontvangen en te bestuderen.

Het enige hoofdstuk dat Paulus aangaande het onderwerp van het huwelijk schreef is 1 Korinthe 7. Vers 12 tot 17 was nooit geheel duidelijk geweest. Vers 8 tot 11 was wel volkomen duidelijk en was in overeenstemming met Romeinen 7:1-3.

Paulus schreef: „Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten — is dit tóch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen — en een man moet zijn vrouw niet verstoeten” (vers 10-11).

Dit is gericht aan degenen „die getrouwd zijn”, die voor het leven aan elkaar gebonden zijn en geen gronden voor echtscheiding hebben. Als er toch een echtscheiding plaatsvindt, moet elk van hen ongetrouwd

blijven. Een tweede huwelijk zou overspel zijn, zoals in Romeinen 7:1-3 wordt gezegd.

In vers 12 snijdt Paulus meteen de kwestie aan die wij tot april 1974 niet duidelijk hadden begrepen.

De formulering die Paulus hier gebruikt, „zeg ik, niet de Here”, wil eenvoudig zeggen dat er tot dan geen precedent was. Als Paulus schrijft: „beveel ik niet, maar de Here”, haalt hij aan wat God reeds eerder in de Bijbel had gezegd. Wat hij in vers 12 zegt is daarentegen iets nieuws, iets zonder precedent.

Hij vervolgt: „Heeft een broeder een ongelovige vrouw . . .” Dit gaat over een man die bekeerd is, maar al getrouwd was toen hij en zijn vrouw beiden nog ongelovig waren.

Onder het verbond dat bij Sinäi werd gesloten — dat wat wij nu het Oude Verbond noemen — waren huwelijksverbintenissen en andere contracten tussen Israel en andere naties verboden.

Ezra 10:14-17 laat de noodzaak zien van wettelijke maatregelen voor echtscheiding, in het geval dat er wel dergelijke verboden huwelijksverbintenissen waren aangegaan.

Een huwelijk met een heiden was nietig, dat wil zeggen, onderworpen aan echtscheidingsprocedures, omdat de civiele wet van Israel een dergelijk huwelijk verbood (zie Ex. 34:11-12, 16; Deut. 7:1-3).

Maar onder de leiding van de Geest van God maakte Paulus een nieuwe waarheid duidelijk. Terwijl onder de bepalingen van het verbond dat bij de berg Sinäi werd gesloten, een huwelijk met iemand die onbekeerd is, wettelijk nietig was, dient de bekeerde partner nu niet een echtscheidingsprocedure in werking te stellen, zoals ten dage van Ezra werd vereist.

Zolang beiden in vrede kunnen leven moeten christenen nu bij hun onbekeerde man of vrouw blijven.

Indien evenwel de ongelovige vrouw vertrekt, is het huwelijk nietig, zoals de wet zegt (Deut. 7:3-4).

In dit geval is het de bekeerde man niet verboden te hertrouwen (vergeleijk 1 Korinthe 7:15 met vers 11),

aangezien het huwelijk op religieuze gronden nietig was.

Dit geldt ook voor de vrouw in Gods Kerk: indien zij een ongelovige echtgenoot heeft, maar deze is bereid bij haar te blijven in weerwil van haar godsdienst, moet zij hem niet verlaten.

Indien de ongelovige man evenwel vertrekt — het huwelijk verbreekt wegens de godsdienst van zijn vrouw — laat hem dan vertrekken. In dit geval is de gelovige vrij om te hertrouwen.

In 1974 besloot de Worldwide Church of God, door middel van de apostel van Christus, mijnheer Armstrong, dat deze beslissing van de apostel Paulus op twee wijzen kan worden toegepast:

(1) Indien het gelovige kerklid pas bekeerd is en de partner weigert verder met hem of haar te leven wegens de godsdienst; en (2) indien beiden in de Kerk zijn, maar een valt af, of keert zich tegen de Kerk, of weigert verder te leven met het nog loyale lid.

In dit tweede geval moet degene die verbitterd is officieel als niet-lid of ongelovige worden beschouwd. „De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen” (1 Kor. 7:15). En het lid mag scheiden en hertrouwen.

Dit toen nieuwe licht op huwelijk en echtscheiding, dat in 1974 werd bekendgemaakt, is het bewijs dat de Worldwide Church of God bereid is te groeien in geestelijk begrip zoals Jezus Christus haar leidt. □

HET OVERWINNEN VAN DEPRESSIVITEIT VEREIST INSPANNING

Dexter H. Faulkner

Al een paar dagen wil ik een artikel schrijven over depressiviteit, maar ik ben er te gedepriemd voor. Mijn

vrouw zegt dat ik te lui ben.

Iedereen wordt weleens door een depressie getroffen. De Wereld Gezondheidsorganisatie schat dat op ieder willekeurig moment 100 miljoen aardbewoners depressief zijn. Ik vind het nieuws van vandaag deprimerend, en de dagelijkse kosten van levensonderhoud nog meer. Vindt u van niet?

Woordenboeken definiëren depressie als terneergeslagen zijn, droefgeestigheid, ontmoedigd zijn, trieste neerslachtigheid. Zelf heeft u misschien uw eigen definitie.

Depressiviteit is verwoestend, omdat het een leven kan verminken als iemand zich erdoor in zijn eigen kleine wereldje terugtrekt. Er is dan geen zorgzame liefde voor andere mensen en zeker geen „geven”. Omdat depressiviteit demoraliserend werkt, is het van groot belang dat we weten hoe we ermee moeten afrekenen.

Christenen zijn niet immuun voor zware depressies. Zelfs Christus kende droefgeestigheid, want Hij wordt beschreven als „een man van smarten en vertrouwd met ziekte” (Jes. 53:3). Hij voelde de zware druk van ontmoediging in de hof waar Hij bad: „Laat deze beker Mij voorbijgaan” (Matth. 26:39). In tijden van droefheid identificeert Christus zich met ons, omdat ook Hij de druk van ontmoediging heeft moeten verduren.

Paulus schreef over neerslachtigheid en hij sprak over „een engel des satans” die hem met vuisten sloeg. Deze frustratie was zo ernstig dat Paulus God smeekte hem van deze beproeving te verlossen (2 Kor. 12:7-8).

God heeft ons geschapen met een vermogen diverse stemmingen en gevoelens te ervaren. Onze emoties kunnen variëren van geluk tot droefgeestigheid, van liefde tot woede. Ook ervaren we angst en spanning.

Depressies kunnen worden veroorzaakt door teleurstellingen en onvermogen te leven naar zijn verwachtingen. De apostel Petrus beweerde heldhaftig dat hij trouw aan Christus zou blijven ook al zouden alle anderen Hem verloochenen. Toen de druk zeer groot werd, verloochende Petrus

Jezus toch, en toen de haan hem aan zijn falen herinnerde, ging hij naar buiten om bitter te wenen. Maar hij heeft van deze ervaring geleerd en hij vervolgde de weg naar succes.

Als we in de Bijbel kijken ontdekken we dat God het voor ons mogelijk heeft gemaakt onze depressiviteit realistisch te behandelen.

Een van de grootste voorbeelden van depressiviteit in de Bijbel is wellicht te vinden in het verhaal van Elia. Na de overwinning op de profeten van Baäl raakte Elia dermate gedeprimeerd dat hij niet langer wilde leven.

Hoofdstuk 19 van 1 Koningen beschrijft de neerslachtigheid van Elia, zittend onder een bremstruik in de woestijn. „Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen” (1 Kon. 19:4). Elia op zijn dieptepunt!

Wanneer we Elia's situatie nader beschouwen, kunnen we verscheidene lessen leren om onze depressiviteit te overwinnen. Ik raad u aan van het gehele hoofdstuk een bijbelstudie te maken.

• *Ga erop uit voor wat rust* (1 Kon. 19:5-8). Dit deed Elia ook. Nadat hij een machtig werk voor God had gedaan en 200 kilometer had gelopen, was hij fysiek uitgeput. Na een flinke rust en eten, stond hij op en had voldoende kracht om 40 dagen en nachten naar de berg Horeb te reizen.

Sinds Elia's tijd is er niet veel veranderd. Velen worden het goed doen nog steeds moe. Wat begint als een interessante of zelfs opwindende taak kan een vervelend karwei worden. Wanneer zoiets gebeurt, is het goed om er eens een tijdje voor rust tussen uit te gaan.

Dit is één reden waarom God ons de Sabbat en de Heilige Dagen heeft gegeven. Vaak zal een goede nachtrust voor onze mentale instelling ten opzichte van een probleem wonderen verrichten.

• *Breng uw frustraties naar buiten* (1 Kon. 19:9-10). Nadat Elia 40 dagen had gereisd kwam hij bij een spelonk in Horeb. Daar kwam God tot hem en zei: „Wat doet gij hier,

Elia?” God zei in feite: „Wat is er met je aan de hand, Elia?” En Elia nam deze gelegenheid waar om aan zijn frustraties uiting te geven.

God stelt belang in de dingen die ons dwarszitten. Hij heeft begrip voor onze problemen en Hij wenst ons te helpen onze zwakheden te overwinnen, veeleer dan ons te veroordelen. Bid bij het eerste teken van neerslachtigheid openhartig en vurig tot God.

Elia leerde in die spelonk in Horeb enkele belangrijke dingen. Hij ontving een hernieuwd bewustzijn van de persoonlijke aanwezigheid en macht van God.

• *Ga weer aan het werk* (1 Kon. 19:13-16). Op dit punt vertelt God Elia twee belangrijke dingen. De eerste is op te staan en weer aan het werk te gaan! Een terugkeer tot zijn actieve ambtsvervulling was noodzakelijk om zijn gedachten van zichzelf af te brengen. En ten tweede, dat hij niet de enige was in het Werk van God.

Evenals Elia moeten wij, nadat we gerust hebben, met God over onze problemen hebben gesproken en tijdens bijbelstudie naar Hem hebben geluisterd, ons zelfmedelijden achter ons laten en weer aan het werk gaan. Lege handen en gedachten zijn brandstof voor neerslachtigheid, maar het weer opvatten van onze activiteiten leidt onze gedachten van onze persoonlijke problemen af en maakt ons weer nuttig en productief.

Pastor general Herbert W. Armstrong wees onlangs in een preek op nog een belangrijk punt. Hij vroeg: „Wordt u weleens ontmoedigd? Ik wel. Een enkele keer walg ik van mezelf, misschien wel twee enkele keren. Soms voel ik me bijna zo dat ik opgeef, en ik denk dat Christus dan best een moeilijke tijd met me heeft.

„Maar we hebben aan de rechterhand van God iemand die alles waar we doorheen gaan begrijpt en die de verleidingen kent en de beproevingen en moeilijkheden die ons overvallen, de vervolgingen, ieder probleem, omdat Hij zelf hier op deze aarde in het menselijk vlees heeft geleefd.

„In alle opzichten werd Hij getest. Hij werd in alles beproefd net als wij.

„Denkt u dat Hij nooit naar een mooie vrouw wilde kijken? O ja, zeker wel, maar Hij stond zichzelf niet toe het te doen. Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Maar Hij weet wat het is.

„Hij weet hoe moeilijk het voor Hem was weerstand te bieden, en Hij is er om ons te helpen. En Hij is er als onze Hogepriester. Daarom moeten we naar Hem kijken als nooit tevoren.” □

KERKLID OVERWINT HANDICAPS, EN ONTDEKT EEN NIEUWE VRIJHEID

Terry Irwin is lid van de Kerk van Chicago-West in de Verenigde Staten. In de Chicago Tribune van 26 januari 1982 verscheen het volgende artikel over hem, dat hier met permissie van de Chicago Tribune wordt overgenomen. Roy Holladay, dienaar van de gemeente van Chicago-West, merkt op dat Terry Irwin „voor iedereen een zeer goed voorbeeld is. Hij inspireert anderen met wat hij sinds zijn ongeluk heeft gepresteerd.”

Joye Brown

Chicago, Illinois, — Terry Irwin, een aan de rolstoel gekluisterde Vietnam-veteraan, heeft binnen de muren van een verpleegtehuis in Naperville in de staat Illinois een bijzonder soort vrijheid ontdekt.

Irwin is een filosoof, een intellectueel, een spiritualist en een kunstenaar, maar bovenal is hij een overlevende.



GEHANDICAPTE ARTIEST — Terry Irwin, kerklid in Chicago, Ill., met enkele van zijn schilderwerken die hij maakt sinds hij is verlamd. [Foto: Joe Jacoby]

Vanaf het midden van zijn borst is hij verlamd. Zijn stijve, knokige vingers kunnen de penselen, waarmee hij van tijdschriftomslagen en boeken en uit het binnenste van zijn geest landschappen, dieren en mensen herschept, niet hanteren.

De 31-jarige Irwin overleefde Vietnam zonder enig letsel, maar een serie auto-ongelukken en een rampzalige duik beroofden hem van het vermogen om te lopen en zelfstandig te wonen... Deze ongevallen hebben hem tot een bijzonder mens gevormd, een uitdagende persoonlijkheid die zo onbepikt is door zijn fysieke beperkingen dat je verwacht hem ieder ogenblik uit zijn elektrische rolstoel te zien opstaan om de bezoeker een rondleiding te geven door de antiseptische gangen van zijn woning.

„Ik pieker niet over morgen”, zegt Irwin met een brede, ongedwongen glimlach op zijn gezicht. „Maar morgen kijk ik terug naar wat ik vandaag heb gedaan.”

Vandaag is Irwin aan het piekeren over een vogeltje, dat hij te hoog op een van zijn olieverfschilderijen heeft aangebracht, waarmee de symmetrie van het doek is verstoord. Irwin schraapt een deel van het linnen af en begint opnieuw, met, zoals gewoon-

lijk, de penseel tussen zijn tanden geklemd. „Vanmorgen was dit schilderij dood”, aldus Irwin, „maar ik houd niet van opgeven; dus ga ik het nu weer opwekken.”

Deze opwekking was een van de vele dingen op Irwin's drukke agenda voor deze dag, een agenda die niet onderdoet voor die van een volledige baan.

„Het is een veldslag”, zegt Irwin. „Ik moet vechten om actief te blijven. Als ik dat niet doe, verpruts ik de hele dag met slapen.”

De dag begint met lezen: Irwin's dorst naar kennis is als van iemand die door de zon uitgedroogd op zoek is naar water. Irwin heeft computerkunde en architectuur gestudeerd. Ook heeft hij een graad in wis- en natuurkunde behaald.

Zijn kostbaarste boek is een beduidend exemplaar van de Bijbel.

Wanneer de leestijd is afgelopen gaat Irwin over tot meditatie.

„Ik ga naar beneden, naar het souterrain, waar ik alleen ben en mijn gedachten kan ordenen”, zegt Irwin.

De resultaten van zijn dagelijkse meditatie zijn klein, maar veelbetekend. Hij vergelijkt ze met het grootbrengen van een kind.

„Als je een kind grootbrengt, reali-
(Zie verder pagina 22)

Je potentieel is ongelooflijk veel GROTER dan je denkt

Herbert W. Armstrong

Sla jezelf niet te laag aan! De mogelijkheden die voor je open liggen overtreffen alles wat je maar kunt bedenken!

Zoals ik al vaak heb gezegd en geschreven werden in mij toen ik 16 was ambities wakker geschud. Dat was tijdens mijn eerste baan in de zomervakantie. Daarvoor had ik er nooit serieus over nagedacht om in de wereld iets van mijzelf te maken.

Zoals de meeste jongens had ik mijn tijd besteed aan „lol maken”. Ik had honkbal gespeeld, voetbal en getold. Toen ik 12 was raakte ik geïnteresseerd in worstelen. Dat was



in de tijd dat worstelen nog worstelen was — niet die misleidende comedie die het professionele worstelen later is geworden. De oudere broer van een buurjongen met wie ik altijd speelde had een echte worstelmat en wij leerden daar alles over dubbele nelsons, houdgrepen enz.

zich energiek en vastbesloten in te zetten. Ik wist destijds niet *wat* ik zou willen doen — op welk gebied ik een succes zou willen worden — maar ik begon in mezelf te geloven, en begon me toe te leggen op studeren in de openbare bibliotheek, geheel los van de middelbare school.

Toen ik 16 was had ik in de zomer een vakantiebaan in een andere stad. Mijn baas complimenteerde mij met mijn werk en dat zette mij aan om hard te werken. Hij zei mij dat ik de capaciteiten had om een groot succes van mijn leven te maken — ik zou werkelijk grote dingen tot stand kunnen brengen, als ik me erop toelegde.

Ambitie is de BEGEERTE iets te presteren, plus de wil om

Met toestemming van NASA

Op 18-jarige leeftijd heb ik mezelf aan een zelfanalyse onderworpen met behulp van een boek dat ik in de bibliotheek had gevonden: *Choosing a Vocation* (Het Kiezen van een Beroep). Dit boek hielp mij om „de juiste man op de juiste plaats” te worden. Het gaf de voorwaarden voor succes in beroep of zaken. Dit zelfonderzoek, gekoppeld aan een onderzoek naar beroepsmogelijkheden, voerde mij naar het advertentiewezen.

Ik zette me energiek in. Toen ik in de 20 was, begon ik al behoorlijk succes te krijgen. Met, van mijn 23e tot mijn 30e, een eigen kantoor in Chicago's Loop, verdiende ik na verloop van tijd een inkomen dat, op basis van de huidige dollarwaarde, gelijk stond met \$150.000 per jaar.

Toen, op 34-jarige leeftijd, werd ik hoogst serieus uitgedaagd en in een intensieve, haast dag- en nachtstudie van de evolutieleer en de Bijbel geleid. Mijn huwelijk hing ervan af en in echtscheiding geloofde ik niet.

Deze diepgaande studie opende mijn ogen voor een geheel NIEUWE HORIZON!

Tot dan was ik alleen bezield door 1) *zelfvertrouwen* en 2) een horizon die beperkt was tot mentale, fysieke en wereldlijke dingen.

Met andere woorden, ik interpreteerde „het potentieel van de mens” in termen van het fysieke en het materiële, zoals ik denk dat iedereen tegenwoordig doet.

Gewoonlijk denkt men aan het potentieel van de mens als aan de mogelijkheden om in het leven succes te hebben zoals een Thomas A. Edison, een Einstein, een Paderewski, een Arthur Rubinstein — of zoals historische figuren als Napoleon of Alexander de Grote.

Maar toen doemde er een geheel nieuwe horizon van bovennatuurlijke aard voor mijn geestesoog op — iets dat oneindig veel groter en wonderbaarlijker is dan enige fysieke, materiële of mechanische prestatie.

En bovendien kreeg een geheel

nieuw soort *VERTROUWEN* mij in zijn greep. Ik begon *zelfvertrouwen* te verwisselen voor het vertrouwen dat het geloof in de levende Jezus Christus is. Zelf-vertrouwen begon te verdwijnen. Geloof, vertrouwen op God, begon te groeien.

En een potentieel dat mogelijk is voor de mens doemde op, een potentieel ontzaglijk veel groter dan waaraan ik ooit had gedacht.

Ik begon in de Bijbel iets zeer groots te zien dat in deze wereld voor menselijke ogen verborgen schijnt te

... de sterfelijke *mens*
heeft het transcendente
potentieel in het gezin van
God te worden geboren,
als een onsterfelijk
geestelijk wezen met
onovertroffen glorie en
met scheppingsmacht,
onder God en onder
Christus, om letterlijk het
uiterlijk van de planeten
door de hele
uitgestrektheid van het
eindelozes heelal te
voltoeien!

zijn. Ik begon te beseffen dat de evangelieboodschap die God door Jezus Christus heeft gezonden een wijd begrip van Gods grote *doel* impliceert! Ik begon de ontbrekende dimensie in kennis te ontdekken — kennis die door de wetenschap niet werd ontdekt, door het hoger onderwijs niet werd geleerd, door de godsdiensten totaal is verdoezeld.

In feite begon ik me te realiseren dat de bijbelse openbaring, en de boodschap die door Jezus werd verkondigd, kennis is van zo'n formaat, dat wat door het hoger onderwijs wordt gedoceerd er volkomen bij in

het niet verdwijnt!

Maar die monumentale boodschap die Christus' evangelie is — zijn glorieuze *goede nieuws* — werd al spoedig, al in de eerste eeuw, onderdrukt!

Deze boodschap betreft het alomvattende, overweldigende grote doel van de Schepper, waarbij niet alleen de mens betrokken is, maar het gehele eindelozes *universum*, dat aan de mens zal worden overgedragen, als hij de voor hem bestemde glorie beërft! Dit is geen denkbeeldig, bedrieglijk spel met woorden — het is werkelijkheid!

Het betekent dat de grote, majestueuze God bezig is zich door de *mens* voort te planten; dat de sterfelijke *mens* het transcendente potentieel heeft in het gezin van God te worden geboren, als een onsterfelijk geestelijk wezen met onovertroffen glorie en met scheppingsmacht, onder God en onder Christus, om letterlijk het uiterlijk van de planeten door de hele uitgestrektheid van het eindelozes heelal te voltoeien!

Het is waar dat nauwelijks één op de duizend mensen ooit zijn puur menselijke potentieel verwezenlijkt, zelfs niet ten dele. De gemiddelde mens gebruikt nooit meer dan 5% van zijn geestelijke vermogens. Op puur menselijk niveau heeft iemand — als hij Amerikaan is — het potentieel om President van de Verenigde Staten te worden. Of om een Edison of Einstein te worden.

Maar dat potentieel is niets vergeleken bij het geestelijke en transcendente potentieel van het geboren worden in het *GEZIN VAN GOD* — en van het beërven van de vermogens die God zelf heeft!

De meeste van deze opwindende, inspirerende, geestverruimende waarheden worden in de religieuze leerstellingen van deze wereld zelfs niet eens aangestipt!

Mijn boek, *Het ongelooflijke potentieel van de mens*, verklaart deze dingen die te veelomvattend zijn om in dit artikel samen te vatten.

(Zie verder pagina 22)

Wat zal de toekomst brengen voor de teenagers van nu?

Bernie Schnippert

Oorlog. Misdaad. Ver-
vuiling. Inflatie. Reces-
sie. Ziekte. Dood. Dit
zijn de dingen die je als
teenager grote zorgen ba-
ren. Nietwaar?

Nietwaar!

Nee, dit zijn waarschijnlijk
geen dingen waarmee je voort-
durend je gedachten aftobt. Ik
weet dat omdat ik zelf teenager
in de Worldwide Church of God
ben geweest en in die tijd dacht
ik helemaal niet aan die dingen.
In plaats daarvan dacht ik aan
mijn eindexamen van de middel-
bare school, en aan de universi-
teit daarna, aan het zoeken van
werk, aan trouwen, kinderen
opvoeden en aan een mooie auto
en een huis met fraaie meubels.
En als ik al aan de wereldproble-
men dacht, was het alleen uit
zorg dat de wereld zou eindigen
voordat ik mijn deel van het
leven zou hebben gehad.

Laten we eens kijken. De
staat van beleg in Polen en de recessie
in de autoindustrie schijnen ver, heel
ver van je af te staan. Je denkt aan
vandaag, aan morgen of aan hoe het
over een paar jaar zal zijn — en het
probleem van de milieuverontreinig-
ing en de misdaadgolf bezorgen je
waarschijnlijk weinig slapeloosheid.

Veel mensen maken zich echter
wel degelijk zorgen. Wereldleiders en
geleerden verwachten zelfs dat uit-
eindelijk, en misschien wel spoedig,
nucleaire vernietiging een einde zal

maken aan het menselijk leven op
aarde. En er zijn tegenwoordig nog
meer factoren die naar
een totale vernieti-



ging kunnen leiden, zoals chemische
en biologische oorlogvoering, overbe-
volking, hongersnoden en epidemi-
sche ziekten.

De kennis dat er tenslotte vrede zal
komen, hoe somber het nieuws van
vandaag ook mag zijn, kan erg gerust-
stellend zijn. Zowel de moeilijke tij-
den vlak voor ons als de vrede en het
geluk daarna werden beide vele eeu-
wen geleden al voorspeld en zullen
zeker komen.

Maar het weten wat de toekomst

inhoudt, kan ook een reden zijn je er
enigszins zorgen over te maken dat de
slechte dingen misschien gebeuren
voordat jij het volle leven hebt ge-
proefd. Misschien ben je bang
een aantal goede dingen te mis-
sen.

Je hebt recht op kennis

Jij als teenager hebt er recht
op te weten wat de naaste toe-
komst — de komende maanden
en jaren — voor jou inhoudt. En
ook hoe de wat verdere toekomst
eruit zal zien. En tenslotte wat
je als teenager in de wereld van
vandaag zou moeten doen om je
voor te bereiden op het beste
leven dat je hier en nu en ook
morgen kunt hebben.

Wat je onmiddellijke toe-
komst inhoudt, hangt af van
wanneer de geprofeteerde we-
reldomvattende catastrofes zul-
len plaatsvinden. We weten uit
de Bijbel dat er grote epidem-
ieën, hongersnoden en oorlogen
op komst zijn. We weten dat
miljoenen en miljoenen mensen
— waaronder teenagers en jonge
mensen — zullen omkomen. En we
weten dat God een einde aan die tijd
van moeilijkheden zal maken en vre-
de zal brengen. Maar de precieze
data wanneer deze dingen zullen
gebeuren weten we niet. (Ons boekje,
*Het boek Openbaring eindelijk ont-
huld*, verklaart de details van de pro-
fetische tijdsvolgorde.)

Het beste dat je dus kunt doen is
kijken naar de mogelijkheden en zien
hoe de toekomst in jouw leven past.

Foto: Youth 82

Laten we met vandaag beginnen. De komende paar jaar kunnen er op de planeet Aarde catastrofale veranderingen plaatsvinden wegens hongersnoden, oorlogen en andere rampen. Als de ernstige tijden spoedig aanbreken, kan de kennis die je ter beschikking staat, je helpen te midden van de problemen toch een evenwichtiger en gelukkiger leven te leiden.

Anderzijds is het mogelijk dat de dingen nog een aantal jaren zo doorgaan als vandaag. Het wereldtoneel, de economie, het weer en andere toestanden kunnen nog een hele tijd langzaam slechter worden, maar in veel landen — speciaal in de Westerse landen — kunnen de mensen wellicht in een min of meer evenwichtige (hoewel onrustige) maatschappij doorleven. Als dat zo gebeurt, heb je waarschijnlijk de tijd je opleiding af te maken, te trouwen, kinderen te krijgen en een carrière op te bouwen.

Maar hoe dan ook, wees gewaarschuwd. Je vermogen de turbulente tijden het hoofd te bieden zal afhangen van je karakter en van je vastbeslotenheid om Gods weg te volgen.

En je vermogen om, als de tijd het toelaat, een stabiel leven voor jezelf op te bouwen en een gelukkig huwelijk te hebben met gehoorzame kinderen, een bevredigende loopbaan en een financieel gezonde toekomst hangt ervan af of je het voorbeeld van de corrupte maatschappij om je heen of de leerstellingen van de Bijbel volgt.

Youth 82 tracht de principes van een bevredigend leven te onderwijzen. Reageer je daar inderdaad positief op? Als je dat doet, belooft God dat jouw leven, zelfs in steeds moeilijker tijden, veel en veel meer bevrediging zal schenken en zelfs financieel meer lonend zal zijn dan dat van de teenagers om je heen. Want God zegt in Spreuken 9:12: „Als gij wijs zijt [dat wil zeggen, als je op Gods weg let], zijt gij wijs tot uw eigen welzijn [dat wil zeggen, dat het je goed zal gaan], als gij spot, zult gij dat alleen dragen.”

De grote verdrukking

Het maakt niet uit hoe lang het nog duurt voordat de wereldgebeurtenissen hun climax bereiken, de slechte tijden zullen zeker komen. De

Bijbel beschrijft die tijd van wereldomvattend leed en noemt die een „grote verdrukking”. „Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden” (Matth. 24:21-22).

Het kan zijn dat deze grote verdrukking op een ongelegen moment in je leven komt: net als je met een nieuwe baan begint of pas bent getrouwd. Maar denk eraan dat de hele wereld erdoor zal worden getroffen, en dat deze verdrukking ook tus-

**Inderdaad, jouw toekomst
ziet er gelukkig uit! En
oorlog, misdaad,
vervuiling, inflatie,
recessie, ziekte en dood
kunnen je niet in de weg
staan als je nu besluit
God te gehoorzamen en
zijn levenswijze te volgen!**

senbeide zal komen in het leven van mensen die niet weten wat de afloop zal zijn. Zij kunnen er niet aan ontkomen. Maar het goede nieuws is dat jij er wel aan kunt ontkomen!

Openbaring 3:10 belooft bescherming tijdens het ernstigste deel van de komende wereldbeproevingen. „Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Meteen na het einde van deze tijd van bescherming keert Jezus Christus terug. Op dat ogenblik zullen degenen die bekeerde leden van Gods Kerk zijn, opgewekt worden als geestelijke wezens en lid worden van Gods Gezin met eeuwig leven.

De apostel Paulus zei: „Want de Here zelf zal op een teken, bij het

roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen” (1 Thess. 4:16-17).

Leiders van een nieuw tijdperk

Diegenen van jullie die als fysieke wezens zullen overleven in de wereld van morgen zullen in dat tijdperk leidinggevende functies bekleden. En het zal zeer zeker een wonderbaarlijk en productief tijdperk zijn. De kansen om een gelukkig huwelijk en een liefhebbend gezin met gehoorzame kinderen op te bouwen zullen veel groter zijn dan nu. De gelegenheid een carrière op te bouwen, waarin grote dingen zullen kunnen worden gepresteerd, zal veel zekerder zijn dan tegenwoordig in onze onstabiele maatschappij. Een hele reeks bekwamheden zal nodig zijn om in de wereld van morgen de steden en landen weer op te bouwen.

De mogelijkheden zullen adembenemend zijn! Sloppen, verval, ziekte, zorgen, angst en misdaad, die in deze tijd jonge mensen ervan weerhouden hun dromen te verwezenlijken, zullen hen niet langer in de weg staan. De deur naar iedere fysieke zegen die maar mogelijk is zal wijd open staan — en jij, die de waarheid van God hebt geleerd en erin bent opgevoed, zal een der leiders van die maatschappij zijn.

Denk er eens over!

Jouw toekomst ziet er fantastisch uit! Je hebt de principes en de kennis van Gods waarheid gekregen om een gelukkig gezin, een gezond huwelijk en een stabiel financieel leven op te bouwen. En als de verdrukking komt, heb je de gelegenheid om aan het ergste van die verschrikkelijke tijd te ontkomen.

En daarna komt de meest fabuleuze utopische tijd die de wereld ooit heeft gekend!

Inderdaad, jouw toekomst ziet er gelukkig uit! En oorlog, misdaad, vervuiling, inflatie, recessie, ziekte en dood kunnen je niet in de weg staan als je nu besluit God te gehoorzamen en zijn levenswijze te volgen! □

Millennium

(Vervolg van pagina 4)

Nee! Dit moet gedurende de duizend jaren zijn, en het moet op de aarde zijn, niet in de hemel!

We komen nu bij vers 9. Dieren zullen elkaar niet meer doden voor voedsel en de hele aarde zal vol zijn van de kennis des Heren!

Dat kan niet vóór het Millennium zijn. De aarde zou niet vol van de kennis des Heren kunnen zijn op het ogenblik dat zij verlaten en zonder enige bewoner is! Dit bewijst dat de plaats van de duizend jaren de aarde is en niet de hemel, zoals sommigen leren!

Welnu, „te dien dage”, in precies dezelfde tijd dat de wilde dieren tam zijn — dat er nog steeds kinderen geboren worden — en dat de aarde vol is van de kennis des Heren, en dat de Heer regeert en heerst met een ijzeren staf — „te dien dage”, in diezelfde tijd, zegt vers 11, zal de Here zijn hand voor de tweede keer opheffen om de rest van zijn volk Israel los te kopen!

En eveneens zullen „te dien dage” (vers 10) de heidenvolkeren Christus, de „wortel van Isai”, zoeken. Er zullen dus heidenen aanwezig zijn die de Heer en zijn behoud zoeken!

Nu vers 12. Jezus zal de verdrevenen van Israel verzamelen en de verstrooiden van Juda bijeenhalen. Het is de grote tijd van het weer bijeenbrengen van Israel en Juda! En lees ook vers 14. Gedurende deze zelfde tijd zullen de Israëlieten de naties van het oosten plunderen en hun hand uitstrekken naar de Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten!

Het einde van de heerschappij van de mens

Ten tijde van de val van Juda droeg God de regering van de wereld over aan openvolgende *heidense* koninkrijken.

Er moesten precies vier grote, universele, wereldbeheersende koninkrijken komen — het Chaldeeuwse Rijk, „Babylon” geheten; het Perzische Rijk; Alexanders Greco-Macedonische Rijk dat in vieren werd gedeeld; en het Romeinse Rijk, dat in het verleden zes herlevingen heeft gekend en bestemd is om nog eenmaal als een unie van

tien dictatoriaal geregeerde naties of groepen in Europa te herrijzen (Openb. 17:12).

Dit heidense rijk en het einde ervan wordt in Daniël 2 en 7 geschilderd. U bent wellicht bekend met de droom van Nebukadnezar over het beeld, dat in de profetie van Daniël 2 beschreven wordt.

Wat zal er aan het eind van zijn heidense regering gaan gebeuren? Zie Daniël 2:44: „Maar in de dagen van die koningen [niet duizend jaren na hun regering] zal de God des hemels een koninkrijk oprichten . . . het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde

Jezus zal op dezelfde wijze komen als Hij ging . . . Hij zal op de wolken komen. En op de dag van de strijd voor Jeruzalem zullen Jezus' voeten nog eens op de Olijfberg staan! Hij vertrok vanaf de Olijfberg en Hij zal terugkeren op de Olijfberg!

maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.”

Waar zal dat koninkrijk te vinden zijn? De droom, die door dit vers wordt uitgelegd, zegt dat „de steen die het beeld getroffen had” — Christus en zijn Koninkrijk, dat aan deze heidense koninkrijken een einde maakt (1 Kor. 10:4) — „werd tot een grote berg [natie], die de gehele aarde vulde” (Dan. 2:35).

En in Daniël 7:27 lezen we: „En het koningschap [Gods Koningschap] . . . onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen”. Niet in de hemel maar eronder!

Maar wanneer dan? De „kleine horen” (een religieuze macht) in deze profetie van Daniël 7, „voerde [strijd] tegen de heiligen en overmocht [hen]; totdat de Oude van

dagen kwam . . . en de heiligen het koningschap in bezit kregen” (vers 21-22).

De leider van deze macht wordt de valse profeet genoemd (Openb. 19:20), en deze blijft aan totdat wij onder de gehele hemel regeren. Deze profetie sluit uitdrukkelijk iedere duizendjarige regering in de hemel uit!

Vier verkeerd begrepen teksten

Laten wij nu tenslotte vier teksten, die dikwijls jammerlijk verkeerd worden uitgelegd teneinde de onloochenbare waarheid van andere bijbelplaatsen te verwerpen, nader beschouwen.

2 THESSALONICENZEN 1:8. Dit vers spreekt over engelen die wraak zullen uitoefenen over hen die God niet kennen en het evangelie gehoorzamen.

Verondersteld wordt dat deze tekst zegt dat *alle* mensen vernietigd zullen worden; dat staat er echter niet. *Alleen* degenen die weigeren te gehoorzamen zullen vergaan. Maar er zullen vele andere heidenen zijn, die zich zullen bekeren van hun verkeerde wegen en zij zullen toegeven: „enkel leugen hebben onze vaders bezeten” (Jer. 16:19).

2 THESSALONICENZEN 2:8. Dit is een andere tekst waarvan men meent dat hij leert dat alle zondige mensen vernietigd zullen worden door de glansrijke verschijning van Christus.

Let op vers 3. Christus' komst zal niet plaatsvinden voordat *de mens der wetteloosheid* zich openbaart. Wie is de mens der wetteloosheid?

Dezelfde als de valse profeet, want hij doet dezelfde dingen. Zie vers 6: hij zal zich openbaren op zijn tijd.

Ga door in vers 8: „Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus . . . machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans . . .” (vers 8-9).

Zegt dit vers dat *alle* zondige en niet behouden mensen vernietigd zullen worden door de verschijning van Christus?

Nee! De Bijbel zegt dat niet. Er staat dat alleen de mens der wetteloosheid die zich zal openbaren — *slechts één mens* — zal worden vernietigd! Dit is de valse profeet en zijn vernietiging wordt eveneens beschre-

ven in Openbaring 19:20. Hoe duidelijk!

JEREMIA 4:23-27. Dit bijbelgedeelte wordt uitgelegd als zou het betrekking hebben op de *gehele* aarde tijdens het Millennium.

Bestudeer het boek Jeremia vanaf het eerste hoofdstuk. God gaf Jeremia de opdracht om *Juda te waarschuwen* zich van zijn zonden af te wenden. Als zij dat niet deden, zou Nebukadnezar van Babylon zijn legers tegen hen doen optrekken, *hun land* en steden verwoesten en de Joden als slaven naar Babylon wegvoeren.

Zie hoofdstuk 4, vers 7: Nebukadnezar, „een verderver der volken” is onderweg „om *uw land* tot een woestenij te maken; *uw steden* zullen verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn”.

Dit gaat over de steden van Juda. Bestudeer vers 13-17. Het zijn alleen steden van Juda (vers 16) die verwoest worden. Zie ook vers 30: „Nu, gij verwoeste [Joden uit de tijd van Jeremia], wat doet gij . . . ?”

Deze passage heeft geen betrekking op de duizend jaren of op de gehele aarde, maar alleen op het land Juda, en dan nog alleen tijdens de overwinningen van Nebukadnezar, die over een tijdsperiode van twintig jaar plaatsvonden. De context laat zien dat het oorspronkelijke Hebreeuwse woord weergegeven dient te worden met „land” en niet met „aarde”.

Jeremia sprak over het gehele land! — het gehele land Juda!

JOHANNES 14:1-3. Deze tekst wordt ook gebruikt als bewijstekst voor het naar de hemel gaan. Jezus zei: „En wanneer Ik heengegaan ben . . . *kom Ik weder* en zal u tot Mij nemen.”

Hij zal ons tot zich nemen, *wanneer Hij terugkomt* — naar deze aarde. Wij zullen Hem in de wolken ontmoeten, wat heel goed mogelijk is, aangezien vliegtuigen iedere dag hoger vliegen. Op diezelfde dag zullen wij samen *met Hem* naar de Olijfberg afdalen (Zach. 14:4).

„Opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben” (Joh. 14:3). Nadat Jezus ons tot zich genomen heeft, zal Hij hier op deze aarde blijven. Wij zullen voor eeuwig met Hem zijn. Wij zullen met Hem *op zijn troon* zitten — de troon van David *op deze aarde*.

De plaatsen die Jezus bezig is te bereiden zijn posities van uiteenlopende verantwoordelijkheid in het Koninkrijk dat Hij in ontvangst ging nemen (Lukas 19:12; Matth. 25:34). Let erop dat het Koninkrijk, dat op aarde gevestigd zal zijn, wordt voorbereid!

Wat een glorieus goed nieuws: WIJ ZULLEN IN DE WERELD VAN MORGEN OP AARDE REGEREN (Openb. 5:10)! □

Potentieel

(Vervolg van pagina 18)

Eigenlijk ben ik er diep van overtuigd dat niet ik de schrijver van dit boek ben, maar dat de levende Jezus Christus er de werkelijke auteur van is. Ik was slechts de stenograaf die het opschreef. En daarom denk ik dat ik kan zeggen dat dit het belangrijkste, het meest openbarende boek is sinds de Bijbel! Geïnteresseerde lezers kunnen er nu een gratis exemplaar van aanvragen. □

NIEUWS

(Vervolg van pagina 16)

seer je je niet hoe het groeit en vooruitgaat,” verklaart Irwin met een blik over de boeken op zijn werktafel en omlaag naar zijn gebleekte jeans en de Wallabees [een soort moccasins] aan zijn voeten.

„Je merkt het niet, maar als iemand anders een jaar later komt, zegt hij: ‘Kijk eens hoe dat kind is gegroeid.’ Met meditatie is het hetzelfde: de mensen komen binnen en zeggen: ‘Kijk eens hoe die is gegroeid.’”

Na de meditatie volgt een uur rust en daarna de lunch. Om 1 uur in de middag is Irwin gereed om de rest van de dag met schilderen door te brengen.

„Het schilderen is een goede uitlaatklep voor mijn emoties”, zegt Irwin, „Het is een manier om zelfstandig te zijn. Gewoonlijk ben ik zo sterk geconcentreerd bezig dat ik niet weet wat er om me heen gebeurt.”

Af en toe komt er even een verpleegster in de werkkamer kijken om Irwin zijn ideeën op het linnen te zien aanbrengen.

„Zij vinden wat ik doe verbazing-

wekkend”, merkt Irwin op. „Ik zie zelf niet wat er zo verbazingwekkend aan mij is. Wat verbazingwekkend is is dat waartoe de menselijke geest in staat is als je je aan het leven wilt vastklampen.”

Irwin werd geboren in Chicago en opgevoed in Carpentersville bij Elgin in de staat Illinois. Toen hij 17 was, ging hij in het leger. Een jaar later werd hij per schip naar Vietnam gezonden.

„Ik heb nooit iemand hoeven doden, maar ik had het ongeluk te zien hoe de mensen daar werden behandeld. Verdoofd en verward kwam ik terug”, vertelt Irwin.

In 1970 verliet Irwin het leger. Een jaar later botste hij frontaal op een auto die op de verkeerde wegheeft reed. Hij had een gebroken been en een hersenschudding.

In 1975 dook Irwin vanuit een boom in een ondiep riviertje. Hij brak zijn nek en werd verlamd. Zes maanden lag hij plat en werd daarna gedurende twee jaar gerevalideerd om zo in een elektrische rolstoel te leren leven. In die tijd was het dat hij met schilderen begon.

In 1978 lag Irwin acht maanden in een veteranenziekenhuis in St. Louis, in de staat Missouri, voor behandeling van een serie kwalen. In november keerde hij naar huis terug.

Nog geen vier weken later werd hij in zijn rolstoel op een kruispunt door een auto geschept. Irwin had zeven fracturen waaronder een heup- en beenfracturen.

In het ziekenhuis kreeg hij nog meer problemen: longontsteking en een nieraandoening.

In maart 1981 kon hij voor acht uur Hines Veterans Hospital verlaten om de eerste expositie van zijn schilderijen te bezichtigen in de universiteit van de staat Wisconsin te Kenosha.

In april 1981 werd Irwin de jongste bewoner van het verpleegtehuis. „Ik was jong. Nu zie ik de ouderen”, aldus Irwin, „er is veel te leren”.

Irwin rekent er niet op op korte termijn het verpleegtehuis te kunnen verlaten.

„Ik moet hier voor alles op de staf vertrouwen”, zegt hij. „Als je om zoveel dingen moet vragen, vergeet je gemakkelijk dankjewel te zeggen. Maar ik ben hier heel erg onafhankelijk. Ik heb tijd, en die kun je niet kopen.” □