
het **GOEDE NIEUWS**
van de wereld van morgen

Wat is
eigenlijk
„HET WERK”?



het **GOEDE NIEUWS** van de wereld van morgen

1e jaargang No. 1

januari/februari 1982

Artikelen:

Persoonlijk van de hoofdredacteur	1
Wat is eigenlijk „Het Werk“?	3
Ministudie: De dramatische terugkeer van Jezus Christus	7
Uw komende geboorte in Gods gezin!	9
David van Israël	12
Het duurt niet lang meer	15
Een tiener wordt uitgedaagd — Bestaat God?	16
Tussen haakjes . . .	18

ALGEMEEN HOOFDREDACTEUR: **Herbert W. Armstrong**
EINDREDACTEUR: **Dexter H. Faulkner**

ASSISTENT-REDACTEUREN: **Sheila Graham, Norman Shoaf**
ILLUSTRATIES: **Michael Hale, Minette Collins Smith**

Uitgegeven door de Worldwide Church of God
UITGEVER: **Herbert W. Armstrong**
FINANCIËEL BELEID: **Leroy Neff**
PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE: **Roger Lippross**
REGIONAAL DIRECTEUR: **Bram de Bree**

Gelieve uw correspondentie te richten aan:
AMBASSADOR COLLEGE
Postbus 333
3500 AH UTRECHT
(Nederland)

BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging gaarne zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk oud adresstrookje insluiten a.u.b. © 1982 Worldwide Church of God. PRINTED IN U.S.A.

OMSLAG: De Neostyle, de microfoon en de schrijfmachine — met deze instrumenten begon Gods Werk van de eindtijd: de bekendmaking van het evangelie over de gehele wereld. Lees het artikel *Wat is eigenlijk „het Werk“?* dat op pagina 3 begint. Foto door Scott Smith.

Brieven

„Bewijs van de Bijbel“-artikel

Voor de tweede keer lees ik een ouder nummer van *The Good News*. Ik lees niet alleen maar alle artikelen nog eens door, ik zoek nu ook alle aangehaalde schriftgedeelten in mijn Bijbel op en bestudeer ze.

Ik lees *The Good News* al bijna twee jaar, en ik ben van mening dat de artikelen kwalitatief steeds beter worden. Nu het einde van deze eeuw nadert, hebben we al deze artikelen nodig.

Roy M. Manley
Bonanza, Ore.

Veel mensen kennen het verhaal van de herders die de baby Jezus in de kribbe vonden. Dit zou niet bijbels zijn! Hoe staat het dan met de wijzen uit het Oosten die met geschenken kwamen? Zou u hierop een antwoord kunnen geven?

Joe V. Brooks
Palmdale, Calif.

De wijzen uit het Oosten zijn inderdaad bijbels (Matth. 2:1). Zij hoorden dat het kind Christus bij zijn ouders in een huis in Bethlehem woonde, en zij reisden daarheen om Hem te aanbidden. Zij boden Jezus geschenken aan van „goud en wierook en mirre“ (vers 11).

Ik wil u heel hartelijk danken voor alles wat u voor ons doet, iedere dag opnieuw; voor het gaande houden van het Werk. Ik sta achter u en ik bid dagelijks voor u. Dank u wel dat u me op de hoogte houdt van het Werk, door mij uw brieven te sturen, *The Worldwide News*, *The Plain Truth* en *The Good News*. Voor zover ik weet, ben ik nog steeds het enige lid in dit land. Ik stel alle lectuur en informatie dan ook heel erg op prijs.

Het helpt me bovendien beter te kunnen bidden.

Catherine Okano
Abiko, Japan

Hartelijk dank voor uw toezending van de Schriftelijke Cursus voor bijbels begrip, die ik in het geheel heb ontvangen, en voor de daarbij behorende boeken. De Bijbel die ik gebruik, kreeg ik bij het verlaten van de Zondagsschool (ik was toen 13 jaar) waar voorin de tekst geschreven is uit Joh. 5:39. Nu, op mijn 66e jaar ben ik dit echt gaan doen. Iedere dag ben ik dankbaar dat God dit zo geleid heeft in mijn leven. Veel heb ik gelezen maar de Bijbel (Gods Woord) is het mooiste boek, wat ik ooit in handen kreeg. Het is de echte waarheid, waar wij allen zo'n behoefte aan hebben in deze misleidende wereld — werkelijk een blijde en bemoedigende boodschap voor iedereen.

P.v.d.B., Oldenzaal

Persoonlijk van



Laat God uw strijd voeren!

Gemeenteleden, de wereld waarin wij heden leven, is een wereld vol problemen. U heeft niet alleen uw persoonlijke problemen, maar u heeft ook te lijden onder de tegenstand en vijandigheid van de wereld om u heen.

Het is tijd, dat u erover nadenkt hoe u deze problemen kunt overwinnen — hoe u er vrij van kunt zijn — hoe u God uw strijd kunt laten voeren!

Een nog niet geleerde les

Als de mensheid van vandaag niet gelukkig is — de toestand in de wereld chaotisch, het leven leeg en zonder doel, de geest vol angst en zorgen, het lichaam geteisterd door ziekten en kwalen — dan is daar een reden voor! De omstandigheden zijn zoals wij ze maken!

De sterfelijke mens, die in duisternis en verwarring rondtast, heeft de omstandigheden gemaakt zoals ze zijn. De mensheid oogst wat zij heeft gezaaid! Alleen het rechtstreekse en almachtige, bovennatuurlijke ingrijpen van de Almachtige God kan deze wereld van al haar problemen verlossen.

God zal niet toestaan dat door de huidige verkeerde manier van leven een of ander menselijk utopia tot bestaan komt. Integendeel, God Almachtig zal weldra moeten ingrijpen en de wereld gaan besturen — en zo de mensheid tot zijn levenswijze brengen, tot zijn rechtvaardige wetten, die alleen dit gelukkige morgen tot stand kunnen brengen!

Gemeenteleden, ook wij moeten

een les leren. Zelfs al brengt een koppige en opstandige mensheid in de nabije toekomst nog duisterder dagen over de wereld, bedenk dan: het is het donkerst vlak voordat de zon opgaat. Put hoop uit de stellige wetenschap, dat de nieuwe wereld van Gods makelij — en onder zijn heerschappij — thans zeer nabij is!

Maar hoe staat het met u en uw eigen problemen? Laten we eens een paar van uw eigen persoonlijke problemen nader beschouwen. Ik weet, dat u ze heeft! En ik wil u iets meedelen — ik wil u goed nieuws bekendmaken. U heeft veel zorgen en angsten, die u niet hoeft te hebben!

Het leven is eenvoudig vol persoonlijke strijd. Wij moeten angsten en zorgen bestrijden. Soms lijkt het of we mensen moeten bestrijden, die vijanden lijken te zijn — vaak is het een echtgenoot, een vrouw of een schoonmoeder — en, u moet ook strijd voeren met uzelf!

Het is net alsof er een horde vijanden bestreden moet worden — al die moeilijkheden, die omstandigheden, die dingen die tegenzitten, die verleidingen! Maar er is een manier om u van deze moeilijkheden te bevrijden. Er is een uitweg! U kunt verlost zijn van het bestrijden van al die vijanden op één na — uzelf, en u kunt hierbij veel steun, kennis en kracht krijgen!

Hier volgt waar u die steun kunt vinden!

Jezus Christus — de Bevrijder!

De Eeuwige Schepper en Heerser van het heelal — de God die u de lucht schenkt, die u inademt — zond meer dan 1900 jaar geleden zijn eigen verwekte Zoon, Jezus Christus, in deze wereld om u, gemeenteleden, de levenswijze te brengen die u bevrijdt van al uw beproevingen, zorgen en

problemen. Waarom luisteren sommigen van u dan niet naar de levenswijze, die Hij ons onderwees? En waarom denken zoveel mensen over Hem als over een dode Christus, die aan een kruis hangt? De Almachtige God wekte Hem op vanuit de doden! Jezus Christus is onze levende Heiland en Hogepriester, evenzeer als de Schepper een levende Heerser is over het gehele universum!

Beseft u, dat Jezus Christus, de levende, opgestane Christus, aan wie alle macht gegeven is, ook nu een opdracht te vervullen heeft? Dat het zijn huidige opdracht is, uw strijd te voeren — u te bevrijden — u te verlossen van al uw angsten en moeilijkheden en zelfs van de omstandigheden, die u in het nauw drijven?

Duizenden van u zouden voor hulp naar mij toekomen, als ik de tijd had om u te ontvangen en met u te praten — u zou komen met huwelijksmoeilijkheden, narigheid als gevolg van sterfgevallen — allerlei problemen. Ja, u zou naar mij toekomen, omdat ik een mens ben — iemand, die u kunt zien — wiens stem u kunt horen. Maar omdat ik maar een mens ben, heb ik de capaciteit, noch de kracht, noch de tijd, om zoveel gemeenteleden in diverse delen van de wereld persoonlijk van dienst te kunnen zijn.

Waarom voert u uw eigen strijd, als Hij — de levende Heiland — leeft en alle kracht bezit om die strijd voor u te voeren?

Hij bestaat. Hij is goddelijk. Waarom gaan sommigen van u door met tobben, als Hij er is met alle macht van de Goddelijke Schepper om u van al uw zorgen te bevrijden?

Waarom? Om één van de twee volgende redenen! Of u bent niet volledig op de hoogte van deze grote, alles-

omvattende *goddelijke krachtbron*, die u naar wens te hulp kunt roepen — u heeft niet *beseft* welk een *alles-overwinnende steun* u kunt krijgen — of u heeft door een tekort aan geloof of door nalatigheid *achterwege gelaten* die bovennatuurlijke *steun* in te roepen, toen u die nodig had!

Gemeenteleden, kan ik uw ogen openen voor het feit, dat God een God van *liefde* is — dat God in al zijn opperste macht boven alles wil, dat het u *goed* gaat en dat u *gezond* bent en dat u de weg vindt naar een *gelukkig, vervuld en overvloedig leven*? Dat Jezus Christus een *levende Verlosser* is, tot wie u zich *te allen tijde* kunt wenden — een Verlosser die u van uw huidige, dagelijkse angst en zorg kan bevrijden, van moeilijkheden, ziekte en beproevingen, en tenslotte u van de eeuwige *dood* kan redden?

„Laten wij daarom *met vrijmoedigheid* toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en *genade* vinden om *hulp te verkrijgen* te *gelegener tijd*” (Hebr. 4:16).

God is geïnteresseerd in uw huidige leven

Het behoud dat God geeft is *niet* iets, dat u pas ontvangt, nadat u gestorven bent — het is een praktisch, nuchter, nuttig behoud, dat nu, in uw leven van iedere dag, begint!

Wat een *onnodige* pijn hebben sommigen geleden. Met wat een *nodeloze* angst en zorg bent u misschien belast geweest. Van wat een prachtige momenten en geluk heeft u zichzelf misschien wel beroofd, alleen omdat u zich niet *bewust* bent geweest van juist de aanwezige en almachtige steun van uw *levende Verlosser*!

Wat er eigenlijk gebeurt, is dat u het hoofd heeft moeten bieden aan vijanden, die veel krachtiger waren dan u. Deze vijanden kunnen zich hebben voorgedaan in de vorm van onvoorzienne omstandigheden, zorg, ziekte of zelfs andere mensen. Het is *niet nodig*, dat deze vijanden uw leven ongelukkig maken.

Voorbeeld uit het Oude Testament

Heeft u werkelijk ooit de volle betekenis van 1 Kor. 10:11 doordacht — dat de voorvallen in het leven van

Gods volk in het Oude Testament opgetekend werden om *ons* tot lering en steun te dienen?

Ik wil het nu hebben over de ervaring van een man, die in die tijd leefde. Deze man ontdekte, dat hij kon *vertrouwen* op de Almachtige God. Deze man moest een *veel afschrikwekkender* probleem trotseren dan waardoor u ooit in het nauw gedreven bent. Zijn ervaring zal u laten zien wat u, heden ten dage, kunt doen!

Als u dit eenmaal *begrijpt*, zult u moeten leren *God op zijn Woord te geloven* — *in gebed een beroep op God te doen* — U zult *God* moeten *vragen* om wat u nodig heeft — u zult misschien wel moeten leren hoe u moet *bidden*.

De Almachtige God zal werkelijk *in uw leven ingrijpen* en u helpen en uw strijd voeren. U moet wel bedenken, dat God handelt zonder aanzien des persoons. Hij zal voor de een niet meer doen dan voor de ander. Hij zal evenveel voor u doen als voor ieder ander, die ooit geleefd heeft. Hij zal evenveel voor u doen — als u Hem gehoorzaamt en op Hem *vertrouwt* — als voor elke willekeurige Koning van Israël of Juda uit de Oudheid!

U kunt wel een probleem hebben, dat u volledig overweldigt. U kunt wel ten einde raad zijn — u kunt niet weten waarheen u te wenden of wat te doen! Het kan een gezinsprobleem, een persoonlijk probleem, een probleem betreffende een ziekte of kwaal zijn.

Maar laat mij, als apostel van Christus, u vertellen over een man, die in een situatie belandde, die veel afschrikwekkender was dan die van u — een situatie, die angst en verschrikking zou brengen in het stoutmoedigste hart. De oplossing, die deze man gebruikte, zal uw problemen oplossen — een eind maken aan uw moeilijkheden. Dezelfde God, die naar hem luisterde en hem verlostte — zal naar u luisteren en u verlossen — *als* u Hem maar gehoorzaamt en vertrouwt.

Het feit, dat deze man een Koning uit de Oudheid was, maakt geen verschil. God handelt zonder aanzien des persoons — Hij zal hetzelfde voor u doen. God is vandaag en morgen *dezelfde* als Hij gisteren was. Deze man was Koning Hizkia

van het oude koninkrijk *Juda*. Hij was een gewoon, sterfelijk mens, zoals u.

God grijpt in ten behoeve van de mens

De grote legers van Assyrië trokken naar het zuiden en westen om Juda binnen te dringen. De Joden waren verreweg in de minderheid. Ze hadden geen leger of macht om zich tegen zo'n machtige vijand te weren. Zij waren hulpeloos zoals u zich *hulpeloos* kunt voelen ten opzichte van de moeilijkheden, waarmee u momenteel geconfronteerd wordt.

Als sommigen van u proberen om eigen moeilijkheden op te lossen, slechte gewoonten te overwinnen, zonden te weerstaan op niets meer dan uw *eigen* kracht, dan zult u zich ook verre de mindere voelen, overweldigd en tot een nederlaag gedoemd! U moet net als deze Koning uit de Oudheid leren, dat *God* klaar staat en bereid is uw strijd te voeren. Lees over zijn ervaringen in 2 Kronieken 32: „Na deze gebeurtenissen, waarin (Jechizkia's) trouw bleek, rukte Sanherib, de koning van Assur, op. Hij trok Juda binnen, belegerde de versterkte steden en dacht ze te veroveren. Toen Jechizkia zag, dat Sanherib gekomen was met het plan tegen Jeruzalem te strijden, overlegde hij met zijn oversten en zijn helden om de waterbronnen buiten de stad dicht te stoppen . . .

„Ook stelde hij krijgsoversten over het volk; hij verzamelde hen bij zich op het plein van de stadspoort en sprak hen bemoedigend toe: Weest sterk en moedig, vreest niet en wordt niet verschrikt voor de koning van Assur en de gehele menigte die met hem is, want met ons is meer dan met hem. Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de Here, onze God, die ons helpt en onze oorlogen voert” (vers 1-3, 6-8).

En verder: „En nog meer spraken zijn dienaren tegen de Here God en tegen diens knecht Jechizkia. Ook had hij een brief geschreven, waarin hij de Here, de God van Israël, hoonde en van Hem zeide: Evenmin als de goden van de volken der andere landen hun volk uit mijn macht gered hebben, zal de God van Jechizkia zijn volk redden uit mijn macht. En zij riepen met luide stem in het Judees (Zie verder pagina 13)

Wat is eigenlijk „Het Werk”?

Wat was het, en hoe was het georganiseerd in 1933, en in de periode 31-70 n.Chr.?

door Herbert W. Armstrong

Het Werk van God en de organisatie en regering van de Kerk van God ondergingen van de periode 31-70 tot 1933, en ook van 1933 tot heden radicale veranderingen.

Wij moeten nu even stilstaan en de zaken in het juiste perspectief zien. Was het in 1933 zoals het had moeten zijn? Is het dat *vandaag*?

Radicale en veelbetekenende veranderingen hebben gedurende deze tijdvakken in de wereld plaatsgevonden. Toch is dezelfde Kerk van God steeds blijven voortbestaan — maar in de jaren 1927-33, niet zoals het had moeten zijn. Toch was het de enige gemeenschap van gelovigen op aarde die de ware naam had en „de geboden Gods en het geloof in Jezus” (Openb. 14:12).

Waarom de Kerk? — haar doel

Het *doel* waarvoor Christus de Kerk bouwde, geeft de verklaring voor haar *Werk* — haar activiteiten. En Christus geeft ons door het Nieuwe Testament het patroon, volgens hetwelk ze als een *geestelijk organisme* (niet een menselijke of wereldlijke organisatie) georganiseerd moet worden om haar *Werk* voort te zetten.

Het doel is, als de meeste dingen in Gods plan, tweeledig: 1) Om als een getuigenis aan de wereld het komen-

de Koninkrijk van God *bekend te maken* (het ware evangelie) en de weg voor Christus' komst te bereiden.

2) Om de mensen die God aan de Kerk toevoegt voor te bereiden om de Bruid van Christus te worden. Om „de kudde te voeden” met geestelijk voedsel. De Kerk moet Satan overwinnen, toenemen in genade en goddelijk karakter en geestelijke kennis teneinde onsterfelijke, goddelijke wezens te worden — die onder Christus regeren als koningen en priesters.

De *Kerk* zal gebouwd worden om de geestelijke *Tempel* te zijn waartoe Christus zal komen (Mal. 3:1). Toch spreekt deze profetie van Maleachi in de eerste plaats van het voorbereiden van Christus' *tweede* komst, zoals duidelijk blijkt uit vers 2-5.

Johannes de Doper, die de weg bereidde voor Jezus' eerste komst als mens, was daarom een *type* van iemand met dezelfde kracht en geest die de weg bereidde voor zijn komst als *Koning* der koningen en *Heer* der heren om *alle naties te regeren*. Johannes de Doper legde de nadruk op de *wet* (of weg) van God en riep op tot bekering. Daarom moet de apostel die de hedendaagse Kerk leidt, het kwaad in de wereld verklaren, dat veroorzaakt wordt door het overtreden van Gods wet van „*geven*” (zorgzame *liefde*), en te leven op de wijze van „*nemen*” — hij moet oproepen tot bekering en de wereld van morgen

aankondigen die door *het Koninkrijk van God* zal worden geregeerd.

Wat was „het Werk”, en hoe was het georganiseerd in de periode 31-70 A.D.?

In die vroege apostolische dagen, vanaf 31 n.Chr. werd de wereld het evangelie uitsluitend bekendgemaakt door apostelen en evangelisten — er was geen radio, tv of andere moderne faciliteiten zoals vandaag. Zij die het verkondigden, verplaatsten zich te voet, per ezel of paard, met een roei- of zeilboot. Er bestonden geen andere communicatiemiddelen dan met de hand geschreven brieven die te voet of met een langzame boot vervoerd werden.

Hoe was de organisatie? Hoe werd de kudde gevoed? De organisatievorm wordt voornamelijk geschetst in 1 Korinthe 12 en Efeze 4. *God*, niet de mens of de wereld, bepaalde het patroon van Kerkorganisatie, -bestuur, en van de uitvoering van haar *Werk*: ten eerste apostelen vervolgens evangelisten, herders, ouderlingen. Er waren zowel predikende als niet-predikende ouderlingen; en verder waren er diakenen en diakonessen die bij de meer fysieke zaken hielpen.

Slechts vijf profeten worden in het Nieuwe Testament genoemd en geen van hen heeft bijgedragen tot de leerstellingen van de Kerk en evenmin hadden zij bestuurlijke of uitvoerende functies. Maar de geschriften der profeten van het Oude Testament

waren een bron van Kerkelijke leerstellingen en onderrichting.

Vanaf 31 A.D. was Christus *Hoofd* van de Kerk. Petrus was de voornaamste apostel. Na enige jaren schijnen Petrus en het merendeel van de oorspronkelijke 12 uit het zicht te verdwijnen. Jezus had hen blijkbaar gezonden naar „de verloren schapen van het Huis Israëls”, die destijds in West-Europa en op de Britse eilanden verbleven (Matth. 10:6; 15:24). Zij waren „verloren” naar identiteit en in geestelijk opzicht. Zij hadden hun Hebreeuwse taal verloren. Na enige jaren van het bestaan der Kerk schijnt de apostel Paulus de voornaamste apostel in het Midden-Oosten en Rome te zijn. Hij vertegenwoordigde *het gezag* (2 Kor. 11:28; 1 Kor. 5:3-5; 4:20-21).

Het *Werk* was destijds niet zo ingewikkeld als vandaag. Het evangelie kon slechts langzaam verbreid worden. Er waren geen moderne of mechanische faciliteiten. Paulus en anderen spraken dikwijls tot kleine groepen (Hand. 16:12-13).

Maar omstreeks 53 A.D. werd het evangelie van het Koninkrijk van God *onderdrukt*, verdrongen door een ander dat *niet* het ware evangelie was (Gal. 1:6-7).

In 70 A.D., toen Jeruzalem door de Romeinse legers onder de voet werd gelopen, was de verkondiging van het ware evangelie aan de wereld nagenoeg of geheel tot stilstand gekomen. De naam van Christus werd wel gepredikt en zelfs genade — maar genade veranderde in losbandigheid (Judas 4). Zij namen de *naam* van Christus en noemden zich „christenen” — verkondigden dat Jezus de *Christus* was maar *misleidden* toch de wereld (Matth. 24:5), zoals Jezus had geprofeteerd. Maar het *Koninkrijk van God* werd niet bekendgemaakt. De „wet was weggedaan”. Gedurende 100 tijdcyclussen werd het door Christus verkondigde evangelie *onderdrukt!* De ware Kerk bleef bestaan, vervolgd, meestal in het geheim bijeenkomend.

Het „Werk” — en hoe de Kerk zich organiseerde — 1927-33

Ik leerde in de herfst van 1926 de ware Kerk van God kennen, en zoals ze bestond tot ongeveer 1940. In

1926 was het hoofdkwartier in Stanberry, Missouri. Na mijn aanvankelijke zes maanden durende diepgaande studie en onderzoek van de evolutie als fundamentele benadering van alle kennis, en van de Bijbel die, naar mij bleek, de ware benadering is en Gods geopenbaarde kennis, vroeg ik mij af: „Waar is de *ware* Kerk?” Zij waren geestelijk zo machteloos (Openb. 3:1), zelfs in bijbelkennis, en toch behelsde wat zij wel hadden, meer bijbelse *waarheid* dan enige andere kerk, zoals mijn onderzoeken onthulden. Zij hadden „de geboden van God en het getuigenis van Jezus” en de juiste naam — wat geen enkele andere kerk had. Maar zij waren zo *klein* — zo jammerlijk zwak. Zij verkondigden niet het evangelie van het Koninkrijk van God, maar „de boodschap van de derde engel”.

Maar waaruit bestond hun „Werk” en hoe was het georganiseerd? Zij waren georganiseerd onder een congregationalistisch (democratisch) bestuur als een „tweejaarlijkse algemene vergadering”. Voor zover mij bekend hadden zij nog geen duizend leden, en dienaren die niet opgeleid waren — dat wil zeggen, zonder hogere opleiding. De redacteur van hun kerkorgaan, *The Bible Advocate*, scheen hun leider te zijn. Vijf leden konden een plaatselijke kerk vormen en elke kerk had één stem. Hun dienaren die de Bijbel binnen hun beperkte leerstellingen vrij goed kenden, hielden bijeenkomsten ten huize van leden, in kleine tenten en dergelijke. Ik informeerde bij oudere leden, maar niemand wist van ook maar één bekering als gevolg van de prediking van enige dienaar.

In 1931 kwam er een scheuring onder de leden in Oregon. De helft van hen met wie mijn vrouw en ik waren omgegaan (zonder ons aan te sluiten), vormde een nieuw kerkelijk lichaam met de naam „The Oregon Conference of the Church of God”. Ik werd door deze „Oregon Conference” geordineerd. Vanaf mijn ordinatie juni 1931, tot en met november 1931 gaf ik preken voor hen; daarna weer van februari 1933 tot augustus 1933.

Het „Filadelfia-tijdperk” geboren

In juli 1933 begon ik een reeks bijeenkomsten van zes avonden per

week, gedurende zes weken, in een plattelandsschool met 36 plaatsen — de Jeansschool — acht mijl ten westen van Eugene, Oregon. Resultaat: 11 nieuwe gedoopte leden, plus de 8 al eerder gedoopte leden — bracht het totaal op 19. Het was vlak na het verloop van 100 19-jarige tijdcyclussen, nadat de allereerste Kerk door Jezus Christus was gesticht. Ik was op de maand af 100 tijdcyclussen nadat de eerste apostelen geordineerd werden zelf geordineerd en wel in juni 1931.

Bij de vorming van de nieuwe kleine moederkerk hield ik op met werken onder het gezag van de Oregon Conference, ofschoon ik vrijwillig als hun dienaar bleef optreden. De Worldwide Church of God was een pasgeboren vogeltje dat Christus, het *Hoofd* van de Kerk, alleen door mij leidde en dat begin 1934 bekend werd als de Radio Church of God. Het werd in 1968 de Worldwide Church of God.

Wat is het Werk, en hoe is het *thans* georganiseerd?

Zoals boven gezegd, werd het *WERK* van de verkondiging van het evangelie dat Jezus van GOD meebracht, vanaf ongeveer 53 A.D. onderdrukt en na 70 A.D. gedurende 100 tijdcyclussen niet aan de wereld bekendgemaakt.

In onze tijd, de 20e eeuw, verkondigen de kerken van het „christendom” slechts *hun eigen* boodschap over Jezus. Zij verkondigen dat Jezus de Christus was. Maar zij zeggen dat „de wet van GOD afgedaan heeft” en prediken daarom niet werkelijke bekering. Het „Koninkrijk” is of „de kerk” geworden of iets ongrijpbaars „gevestigd in de harten der mensen”. Het evangelie van het KONINKRIJK VAN GOD werd niet gepredikt. Het werd niet verkondigd door de Zevende-dags Adventisten, van wie een van de voornaamste leerstellingen het „onderzoekende oordeel” was, volgens welke de opgestane heiligen duizend jaar bij Christus *in de hemel* zullen zijn. De Kerk van God, Zevendedag, te Stanberry, Missouri, verkondigde de „boodschap van de derde engel”. Het ware evangelie was gedurende 1900 jaar — 100 tijd-

cyclussen! — niet aan de wereld verkondigd.

Begrijp dit niet verkeerd. „Tijd-cyclussen” zijn beslist geen leerstelling van de Kerk. Maar zon, aarde en maan komen eenmaal in elke 19 jaar bijna precies in conjunctie. God gebruikt de verhouding van zon en maan tot de aarde als *zijn* middel om punten in de tijd aan te geven. Wij maken geen „dogma” van een „dag” gemeten naar de zonsondergang; van de maand gemeten naar de nieuwe maan zoals gezien vanaf de aarde of van het maanjaar of het zonnejaar.

Maar een eeuw van tijdcyclussen is nu eenmaal een vaste tijdmaat. En een eeuw van tijdcyclussen *na* de eerste geboorte van de Kerk was het tijdstip waarop God een nieuwe geboorte van zijn Kerk startte; andermaal zou vlak voor de afsluiting van de zesduizendjarige „dag van de mens” en het aanbreken van de dag des HEREN zijn evangelie van het Koninkrijk wereldwijd worden verkondigd (Matth. 24:14).

In dit verband moeten wij een *principe* begrijpen, volgens hetwelk God steeds door mensen heeft gewerkt. Hij heeft altijd gewerkt door *één man* tegelijk. Hij werkte door Abraham. Hij werkte door Mozes, door Jozua, door één „richter” tegelijk, door Samuel, door David, door Salomo. Hij werkte door Petrus en toen Petrus het Midden-Oosten had verlaten, door Paulus. Deze mannen hadden, meer of minder stafassistenten onder zich, maar Gods *Werk* werd door *één man* tegelijk geleid.

DIT IS HET „WERK VAN GOD” — en *niet* een door mensen georganiseerde instelling of organisatie volgens het organisatiepatroon, de functies

beginnen met de voorzieningen rechts, tikt dat Gods Werk in tijdperk gebruik tikt van moderne massa communicatie het evangelie aan wereld te brengen.

Foto door Scott Smith

en de werkwijze van een wereldlijk bedrijf.

Al te veel mensen hebben de Worldwide Church of God, en wat wij het WERK noemen, gezien als een wereldlijke, door mensen ontworpen organisatie, met haar bestuursraad, haar vice-presidenten, afdelingshoofden en posities van gezag; sommigen hebben getracht door politieke methoden of handels-tactieken van ellebogenwerk om zichzelf te verheffen en de *macht* te grijpen. Zij zijn vergeten dat de goddelijke, bovennatuurlijke JESUS CHRISTUS — de LEVENDE Christus — het HOOFD is en dit Werk op ZIJN wijze leidt en niet op de wijze van wereldlijke ondernemingen of instellingen. Voor hen is GOD NIET IN BEELD.

Wij moeten dit gehele Werk in ons eigen denken *inpassen* en beseffen dat het HET WERK VAN GOD is, geleid door Jezus Christus die *leeft* en actief is, en dat op aarde wordt geleid door ZIJN APOSTEL die HIJ speciaal heeft opgeleid, voorbereid en uitgekozen en die Hij nu LEIDT, MACHTIGT EN GEBRUIKT!

Hoe Christus het Werk van heden begon

Het was de levende CHRISTUS die in het najaar van 1933 de deur naar de radio opende voor de door Hem uitgekozen apostel die Hij reeds speciaal opgeleid en voorbereid had. Na een zeer intense studie en een

diepgaand onderzoek van de evolutieleer (de benadering van alle kennis volgens de opvatting van deze wereld) en van Gods Woord, was zijn uitverkoren dienaar bekeerd — VERANDERD — van vleeselijk gericht in geestelijk gericht.

Tijdens die inleidende, diepgaande bijbelstudie had de levende Christus mij de FUNDAMENTEN onthuld die de zich „christelijk” noemende kerken niet bezitten. Ik had zeven jaar lang een diepgaande geestelijke ervaring doorgemaakt. Door mij had Christus de zieken genezen, demonen uitgeworpen en bovennatuurlijke wonderen verricht, terwijl Hij *bovendien* mijn verstand opende voor zijn geestelijke WAARHEDEN, waarheden die door geen enkele kerk op aarde worden verkondigd. Het was een geestelijke en leerrijke ervaring zoals niemand tegenwoordig heeft.

De levende Christus begon met mij heel in het klein. Hij begint altijd de dingen die Hij door mensen doet op z'n kleinst, zoals de gelijkenis van het mosterdzaad illustreert. Een 15 minuten durende „stichtelijke tijd” werd mij voor één week gratis ter beschikking gesteld op radio KORE in Eugene.

De eerste zondag van 1934 ging het volledige *World Tomorrow*-programma van een half uur de lucht in, destijds onder de naam *Radio Church of God*.

Op 1 februari deed *The Plain Truth*, jaargang 1, no. 1, zijn bescheiden intrede. Een gestencild *Bulletin* was de prille voorloper van *The Good News*.

Ik vervolgde mijn persoonlijke campagnes door te spreken in schoolgebouwen, in een tent met ongeveer 400 zitplaatsen en ieder soort zaal die ik kon huren.

Mijn eerste kantoor was een kamer in de oude Vrijmetselaars-tempel in Eugene. Ik had de zaal daarvan voor \$10 per maand gehuurd voor openbare bijeen-



komsten op drie avonden in de week. De kamer die voor kantoor diende was daarbij inbegrepen. Later huurde ik een kantoortje met een bovenlicht, zonder vensters of ventilatie voor \$5 per maand.

Ik kon me geen stenografe of secretaresse veroorloven. Mijn vrouw vormde mijn hele staf. We leefden echter in de 20e eeuw. Ik begon de moderne middelen van onze materieel geavanceerde beschaving te gebruiken. *The Plain Truth* was op een geleende stencilmachine begonnen. De plaatselijke vertegenwoordiger voor stencilmachines stond mij toe zijn machine voor die eerste 250 exemplaren tellende editie van *The Plain Truth* te gebruiken. Hij wilde echter niet dat dit iedere maand zo zou gaan. Hij vond een oude voorloper van de stencilmachine, een handbediende Neostyle die hij mij voor \$10 verkocht. De stencils voor de eerste editie werden op een geleende schrijfmachine getypt. Ik zag ook kans de volgende maand voor \$10 een tweedehands schrijfmachine te bemachtigen.

Ik gebruikte dus al de moderne radio — zij het met het kleinste vermogen — een zender van 100 watt. En nu een schrijfmachine en een stencilapparaat.

Maar wij leven in een heel, heel andere wereld dan die van de apostelen Petrus en Paulus.

Het woord *apostel* betekent „een gezondene” met de boodschap van Christus’ evangelie — dezelfde boodschap die Jezus van God meebracht.

Zoals reeds gezegd was Petrus de voornaamste apostel en menselijk leider in de eerste jaren van de Kerk. Nadat Petrus uit het gezicht schijnt te raken, had Paulus de leiding, op het aardse, menselijke niveau van de Kerk. Overeenkomstig dit bijbelse patroon en voorbeeld is thans Christus’ apostel menselijk leider onder Christus, en met zijn gezag.

Waarom thans maar één apostel?

Wij leven tegenwoordig in een heel, heel andere wereld. De wereldbevolking is vele malen vermenigvuldigd. In het kielzog van de uitvinding van de drukpers en de schrijfmachine is de kennis niet slechts verbazend toegenomen, maar ook de verspreiding van kennis.

Helaas is die kennis nagenoeg voor 100 procent materialistisch. De wereld verkeert nog altijd in de duisternis van *geestelijke* onwetendheid. Ze heeft de *ware* kennis verloren — of liever *nooit gehad*.

Maar de hand over hand toenemende materialistische, zelfzuchtig gemotiveerde verspreiding van kennis, de opkomst en snelle ontwikkeling van de moderne wetenschap en technologie, de gevolgen van het machinetijdperk, ze hebben alle de huidige wereld tot een snel bewegende, gecompliceerde wereld gemaakt die volkomen *verschilt* van de wereld van de apostelen Petrus en Paulus.

In plaats van *meer* apostelen te vereisen om de boodschap verder uit te dragen en het toezicht op het aardse Werk te leiden, is er slechts *ÉÉN* nodig! Tegenwoordig kan die ene een boodschap uitspreken met een microfoon en tv-camera’s voor zich en door elektronische magie via een satelliet gezien worden terwijl hij spreekt tot grote groepen toehoorders in andere werelddelen. Of hij kan een boodschap laten vastleggen om later op de televisie of radio gehoord en/of gezien te worden in vele andere delen van de wereld. Of hij kan een boodschap op zijn schrijfmachine schrijven die gedrukt wordt in dagbladen, tijdschriften of andere middelen van massale vermenigvuldiging, waardoor duizenden of miljoenen mensen deze kunnen lezen.

In Paulus’ tijd kon hij door zoveel mensen gehoord worden, als een natuurlijke, onversterkte stem konden horen. *Het zou destijds vele honderden apostelen vereist hebben* om de boodschap over te brengen aan zoveel mensen als thans bereikt kunnen worden.

In onze tijd hebben wij mechanische, organisatorische faciliteiten, zodat één man de functies kan vervullen van honderden apostelen ten tijde van Paulus.

Maar tegenwoordig vergen deze geavanceerde mechanische faciliteiten bepaalde verschillen op het gebied van organisatie en werkwijzen — ofschoon **HET PATROON** fundamenteel **HETZELFDE IS!**

Vijfendertig jaar lang groeide de Kerk in een ongeëvenaard tempo met een jaarlijkse stijging van 30 procent

ten opzichte van het voorafgaande jaar, zodat het gebruik van moderne faciliteiten toenam. God voegde voortdurend toe aan degenen die Hij riep. Ambassador College werd in 1947 gesticht en later de colleges in Engeland en Texas. Tientallen, honderden door God opgeleide dienaren werden geordineerd. Wij werden in 1968 de Wereldwijde Kerk van God.

Al die tijd was het *het Werk van Jezus Christus, door zijn uitverkoren apostel*, dat de werkzaamheden van de Kerk voortzette en de **TWEELEDIGE geestelijke DOELEINDEN** van de Kerk vervulde: 1) de verkondiging als een getuigenis voor de wereld van het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God, en 2) het voeden van de kudde — het voorbereiden van degenen die God heeft geroepen om door de ontwikkeling van rechtvaardig, goddelijk karakter de Bruid van Christus te worden en met Hem op zijn troon te zitten en onder zijn leiding de naties te regeren.

Het **WERK** bestaat uit het bekendmaken van het evangelie door middel van radio, tv, en in druk (boekjes, boeken, *The Plain Truth*, boodschappen in de advertentieruimte van tijdschriften en kranten, de Schriftelijke Cursus van Ambassador College).

Dit is een *geestelijk* werk. Uitzendingen, zowel via radio als tv worden door de apostel gedaan. De meeste boekjes en boeken worden door de apostel geschreven. De rubriek „persoonlijk” — het meest gelezen — gewoonlijk het hoofdartikel en dikwijls ook andere artikelen zijn van de apostel. Andere artikelen zijn van stafschrijvers, opgeleid op Ambassador College, zoals ook alle dienaren. De Schriftelijke Cursus, die door duizenden wordt gevolgd, is geheel en al het onderricht van de apostel. Tot dit gebied van evangelieverkondiging hoort het postverwerkingscentrum, waar honderden — zelfs miljoenen — brieven worden ontvangen van luisteraars, kijkers en lezers. Dit centrum omvat geordineerde dienaren, opgeleid door de apostel, die brieven met bijbelse vragen en verzoeken om geestelijke raad beantwoorden.

Op het gebied van „het voeden”
(Zie verder pagina 18)

De dramatische terugkeer van Jezus Christus

Samengesteld door Richard H. Sedliacik

Het Goede Nieuws van de Wereld van Morgen presenteert, in samenwerking met de afdeling Schriftelijke Cursus, korte studies van bepaalde onderwerpen in de Bijbel, die van belang zijn voor de ontwikkeling van toekomstige leden van het Gezin van God. Bijbelstudie is een der middelen waardoor christenen dagelijks vernieuwd worden (2 Kor. 4:16); laten we ons daarom verder oprispen met de kostbare waarheid van Gods Woord!

Instructies: De vorm van deze ministudies is gelijk aan die van de Schriftelijke Cursus. De tekstverwijzingen die als antwoord op de vragen worden gegeven moet u zelf opzoeken en *lezen in uw bijbel*. De commentaren die op de vragen volgen gaan dieper op de zojuist gelezen bijbelteksten in. (Deze studies zijn gebaseerd op de Nieuwe Vertaling van het NBG, tenzij anders aangegeven.)

Geen enkel onderwerp in het nieuws zou meer ontstellen. Geen enkele krantekop zou spectaculairder zijn dan: „Jezus Christus teruggekeerd!”

Toch heeft Jezus, kort voor zijn dood en opstanding — voor zijn vertrek naar de hemel vanaf de Olijfberg, meer dan 1900 jaar geleden — beloofd dat Hij weer terug zal komen (Joh. 14:3).

En enkele ogenblikken na zijn hemelvaart werden de apostelen verrast door de verschijning van twee goddelijke boodschappers die hen verzekerden: „Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als Hij Hem ten hemel hebt zien varen” (Hand. 1:11).

Ondanks deze duidelijke, ondubbelzinnige uitspraken in de Bijbel zijn er tegenwoordig belijden- de christenen die niet geloven in Jezus' letterlijke terugkeer naar de planeet Aarde. Anderen geloven wel in zijn Wederkomst, zij denken echter dat Hij dan *in het geheim* zal verschijnen om de ware gelovigen met Hem „op te nemen” in de hemel!

Laten we de zuivere waarheid over de Wederkomst van Jezus Christus eens bestuderen zoals die in Gods heilige, geïnspireerde Woord is geopenbaard.

1. Tot wanneer zal Jezus Christus volgens de Bijbel in de hemel blijven alvorens naar de aarde terug te keren? Hand. 3:20-21; Jes. 2:2-4.

De verheerlijkte Christus zal komen om de heerschappij van Gods regering over de gehele aarde te herstellen. Deze was van de aarde weggenomen toen de aartsengel Lucifer tegen de regering van God in opstand was gekomen en geprobeerd had God van zijn troon te stoten en Hem als heerser over het gehele universum te vervangen (Jes. 14:12-14).

2. Zullen Gods tussenkomst in het wereldgebeuren en de Wederkomst van Christus door iedereen worden verwacht? Lukas 21:25-27, 31, 34-35.

3. Met welke periode uit de geschiedenis ver- geleek Jezus zijn toekomstige terugkeer? Matth. 24:37. Verwachten de mensen van voor de Zond- vloed werkelijk Gods bovennatuurlijk ingrijpen in die tijd? Vers 38-39. Zullen de meeste mensen van vandaag Gods ingrijpen en de Wederkomst van Christus verwachten? Dezelfde drie verzen.

4. Weten degenen die Christus' terugkomst wel verwachten de dag en het uur van zijn komst? Matth. 25:13; 24:36.

5. Waren alleen de apostelen niet in staat de dag en het uur te weten, of bedoelde Jezus dat iedereen — ook wij vandaag — ervan onkundig zou zijn? Lukas 12:40-43.

Let erop dat Jezus' waarschuwing speciaal is bedoeld voor onze generatie van de eindtijd — zij die leven „bij zijn komst” (vers 43).

6. Hoewel wij niet de dag en het uur kunnen weten, kunnen we desondanks de feitelijke tijd van zijn terugkeer tamelijk precies schatten? Matth. 24:32-33. Welke tekenen zullen volgens Jezus aan zijn Wederkomst voorafgaan? Vers 4-31.

7. Wat is het belangrijkste teken dat erop zal wijzen dat Christus' terugkeer zeer nabij is? Matth. 24:14; Mark. 13:10.

Jezus maakte duidelijk dat vóór zijn komst het evangelie van het Koninkrijk van God — de evange- lieboodschap die door Hem werd gepredikt — naar alle volkeren moet uitgaan. Dat evangelie wordt momenteel wereldwijd verkondigd door precies dezelfde Kerk die Jezus meer dan 1900 jaar gele- den oprichtte (Matth. 16:18; Openb. 3:7-13)!

8. Zegt de Bijbel dat Christus zal komen als een „dief”? Openb. 16:15. Betekent dit dat Christus in het geheim of onzichtbaar terug- keert?

MINISTUDIE

Maar hier is nog een vraag. Wanneer dieven of inbrekers een huis beroven, komen en gaan zij dan zonder dat iemand het merkt? Komen zij onzichtbaar? Natuurlijk niet!

Een dief komt gewoonlijk wanneer de bewoners van huis zijn of slapen. Onverwachts overvalt hij hen. U weet nooit van te voren wanneer er een dief komt. Als u dat wel wist, zou u de politie roepen en op hem zijn voorbereid. De grote vraag zou alleen zijn: wanneer?

Zo is het ook met de komst van Christus. Net zo min als een dief zal Hij onzichtbaar komen. Maar Hij zal wel onverwachts komen! Niemand weet precies wanneer Hij komt.

Jezus zelf verklaarde: „Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen” (Matth. 24:42-44).

En daarom vergeleek Jezus zijn komst met die van een dief vanwege de onzekerheid omtrent het tijdstip van zijn komst en het element van verrassing.

9. Wordt Jezus' Wederkomst weergegeven als een dramatische gebeurtenis? Matth. 24:29-30. Zal bij zijn komst geweldig bazuingschal de lucht verscheuren? Vers 31.

10. Zal Christus' terugkeer vanuit de hemel behalve met bazuingschal ook gepaard gaan met een geweldig roepen? 1 Thess. 4:16.

Christus' komst zal beslist geen heimelijke gebeurtenis zijn, de hele wereld zal het horen!

11. Zal Christus bij zijn terugkeer voor iedereen zichtbaar zijn? Matth. 24:27, 30.

Het Griekse woord *astrape* dat in Mattheus 24:27 gebruikt wordt, kan zowel licht van de bliksem betekenen als ieder ander fel licht. Welnu, welk fel licht „komt van het Oosten en licht tot het Westen”? De zon vanzelfsprekend. Kunt u de zon zien? Uiteraard kunt u dat.

Christus' tegenwoordigheid zal zijn „gelijk de zon schijnt in haar kracht” (Openb. 1:16). Het zal zeer opvallend zijn.

12. Bevestigde de engel, die direct na Christus' hemelvaart vanaf de Olijfberg met de discipelen sprak, dat Hij zou terugkeren „op dezelfde wijze” als Hij was vertrokken? Hand. 1:10-11. Op welke wijze was Hij vertrokken — was Hij, tot Hij in de wolken verdween, *zichtbaar*? Vers 9.

13. Zal Christus naar de Olijfberg bij Jeruzalem ook terugkeren? Zach. 14:3-4.

Wanneer Christus op dezelfde manier als

waarop Hij vertrok naar de Olijfberg terugkeert, zal Hij niet alleen zijn:

14. Zullen alle „heiligen” — opgestane christenen — bij Jezus Christus zijn als Hij naar de Olijfberg terugkeert? Vers 5, laatste gedeelte.

15. Keren de heiligen vanuit de hemel met Christus terug, of alleen maar vanuit de atmosfeer van de aarde — vanuit de wolken waarin zij waren opgestegen om Christus tegemoet te gaan? 1 Thess. 4:15-17. Is dit het ogenblik waarop zij met Hem zullen worden „weggevoerd”? Vers 17. Wie zal hen vanaf de gehele aarde bijeengebracht hebben om bij Christus' komst met Hem te zijn? Matth. 24:31.

16. Zal deze opstanding van de doden in Christus plaatsvinden op precies hetzelfde ogenblik als waarop de bazuin die in 1 Thess. 4:16 wordt genoemd zal klinken? 1 Kor. 15:51-52.

17. Is de bazuin die in 1 Thess. 4:16 en in 1 Kor. 15:52 wordt genoemd klaarblijkelijk dezelfde als de bazuin die in Openb. 11:15 klinkt? Openb. 11:18.

In deze verzen van Openbaring 11 beschrijft Johannes precies dezelfde gewichtige gebeurtenis als Paulus in 1 Thess. 4 en in 1 Kor. 15: Het ogenblik van de Wederkomst van Christus en de opstanding van de door de Geest verwekte christenen. Zo zien we dat Christus terug zal keren en dat de heiligen zullen worden opgewekt bij de machtige klank van een bazuin, die door iedereen waar ook ter wereld zal worden gehoord.

Zowel de opgewekte doden in Christus als de levende christenen, die dan onsterfelijk zullen zijn gemaakt, zullen opstijgen om de terugkerende Christus in de lucht te ontmoeten, en spoedig daarna weer met Hem naar de aarde nederdalen.

18. Zullen de wedergeboren heiligen voor altijd bij Christus blijven? 1 Thess. 4:17. Waar zullen zij ten minste de eerste duizend jaar met Hem doorbrengen? Openb. 5:10; 20:4.

19. Wie zullen *vanuit de hemel* met Christus meekomen bij zijn dramatische terugkeer? Mark. 8:38, laatste gedeelte; Openb. 19:14-16.

Wanneer Jezus Christus weerkomt, zal Hij als Koning der koningen en Heer der heren komen teneinde het Koninkrijk van God op aarde op te richten. Hij zal terugkeren met grote macht en heerlijkheid en een groot leger engelen zal Hem vanuit de hemel begeleiden.

Meteen na zijn terugkeer zal de almachtige Christus zijn grote macht moeten gebruiken om de misleide, opstandige naties te onderwerpen, totdat zij eindelijk leren dat gehoorzaamheid aan zijn wet de *enige weg* is die waar geluk, ware vreugde en vrede zal opleveren voor de gehele mensheid! □

Uw komende geboorte in Gods gezin!

God had grote bedoelingen toen Hij u schiep. Hij is bezig zichzelf voort te planten! Hoe zal het leven zijn nadat u in Gods gezin bent geboren?

door George Kackos

De geboorte van een menselijke baby is een spannende gebeurtenis.

Na lange maanden van afwachten ondergaan wij, menselijke ouders, een speciaal soort vreugde als onze nieuwe zoon of dochter zijn intrede in de wereld doet.

Wij genieten ervan naar het nieuwe leven dat uit ons is voortgekomen te kijken, en we zien ernaar uit ons kind in de komende jaren op te zien groeien. We wensen dat hij of zij van het leven zal genieten en iedere denkbare gelegenheid voor succes zal hebben.

Toch ziet de mensheid een nog veel groter geboorteproses vrijwel geheel over het hoofd. Ook dat proces werd door God geschapen en het zal resulteren in de geboorte van letterlijke kinderen in zijn gezin!

Een groot deel van de mensheid gelooft dat na de dood de ziel van een menselijk wezen naar een bepaalde plaats in het heelal zweeft om daar voor eeuwig aan de voeten van Jezus te zitten. Of dat de ziel wellicht zelfs intreedt in een ander leven in de vorm van een dier of een andere persoon. Andere mensen vragen zich af of er eigenlijk wel een



Schepper bestaat, en zo ja, wat dan nog? Weer anderen ontkennen het bestaan van een God helemaal en leiden een materialistisch leven.

Maar de waarheid is duidelijk. Het is Gods plan zijn gezin met meer leden uit te breiden; nu bestaat dat gezin nog slechts uit God de Vader en

Jezus Christus (de Zoon). God maakt zijn doel met de mensheid bekend in Gen. 1:26:

„En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt.”

Vergelijk deze verklaring eens met het patroon dat in de verzen 20-25 is vastgesteld. Een opzienbarende waarheid doemt op: precies zoals de leden van het planten- en dierenrijk zich voortplanten naar hun eigen aard, zo vermenigvuldigt het gezin van God zich ook naar zijn eigen aard, en wel door de mens!

De mens is samengesteld uit stof (elementen) van de aarde (Gen. 2:7). Om lid van Gods gezin te kunnen worden is een opstanding ten leven vereist in de vorm van geest, zoals God geest is (Joh. 4:24). De Bijbel

beschrijft deze opstanding tot het leven als geest als een geboorteproses.

Nicodemus, een vooraanstaande Jood ten tijde van Christus' leven op aarde, had moeite dit te begrijpen (Joh. 3:1-5). Toch zei Christus: „Verwonder u niet, dat Ik u gezegd

Foto's door Roland Rees

heb: Gijlieden moet wederom geboren worden" (vers 7).

Geboren als geestelijke wezens

Het is Gods wens dat wij eeuwig leven door Jezus Christus ontvangen (vers 16). Christus is „de eerstgeborene onder vele broeders" (Rom. 8:29); onze geboorte volgt nog.

Wij moeten de karaktertrekken van Gods gezin beërven, zoals een baby door middel van genetische overdracht de karaktertrekken van zijn ouders erft. Gods heilige Geest doordringt de geest in de mens met de „geestelijke genen" (Gods karakter, Gal. 5:22-23) van onze hemelse Vader!

Dit proces zet in wanneer wij door God worden geroepen (Joh. 6:44) en tot berouw, bekering en de doop worden geleid. Wanneer Gods ware dienaren ons de handen opleggen, verleent God ons het zaad van zijn heilige Geest.

Vanaf dat moment worden wij door Gods ware Kerk, die de sleutels tot behoud bezit, gevoed met het geestelijke voedsel dat wij nodig hebben. Gedurende een leven van groeien in het karakter van God, worden we voor de letterlijke geestelijke geboorte in zijn gezin gereedgemaakt.

Teneinde God te worden moet er een verandering plaatsvinden. Dit is de reden waarom Jezus uit het graf moest worden opgewekt. Voor onze wedergeboorte moeten wij bij Jezus' Wederkomst worden opgewekt (1 Kor. 15:51-53). Op dat ogenblik worden wij God — lid van Gods gezin, om te dienen onder God de Vader en Jezus Christus (1 Joh. 3:1-2)!

De mens nu beperkt

Het is moeilijk voor de mens om zijn potentieel te begrijpen — wij moeten onszelf daarom in het juiste perspectief plaatsen. De mens is veruit superieur aan het dier. Wij kunnen denken, redeneren, plannen maken en bouwen op een manier waartoe dieren niet in staat zijn.

Maar vooralsnog is de mens noodzakelijkerwijs beperkt in vergelijking met leden van Gods gezin.

Op verscheidene manieren worden wij beperkt door het vlees. Zelfs een productief mens vindt dat het leven vol verdriet is (Pred. 2:22-23). Dit verdriet zou ons moeten motiveren

tot verlangen naar onze erfenis in het gezin van God.

Helaas hebben veel mensen niet de visie om door hun zorgen naar de heerlijkheid van Gods Koninkrijk heen te zien. Deze hoop op een beter leven kan ons echter juist helpen het huidige chemische bestaan te verduren.

Daarom hebben we behoefte aan een goed beeld van hoe het zal zijn als we het gezin van God binnengaan. Stelt u zich zelf eens voor levend in de uitgebreidheid van de eeuwigheid, en regerend met andere Goden in het Koninkrijk van God (Openb. 20:4). U zult meehelpen Gods wil te volbrengen en zult taken uitvoeren die uw verstand nu nog niet in staat is te bevatten (1 Kor. 2:9).

Hoe zal het leven zijn als onze menselijke beperkingen zijn opgeheven? Op welke wijze zullen wij in Gods regering functioneren? Welk ongelooflijk potentieel ligt vóór ons?

Mobiliteit

In de 20e eeuw is de mens steeds mobieler geworden. De oceanen vormen geen moeilijke barrières meer. Enkele mensen zijn zelfs in de gelegenheid geweest de ruimte te onderzoeken.

De meeste mensen echter moeten een leven leiden waarin slechts weinig wordt gereisd. En zelfs zij die wel vaak reizen vinden het vervelend en zijn blij als zij naar huis kunnen terugkeren.

Als lid van Gods gezin zullen we reizen gemakkelijk en prettig vinden. Hoe snel kan een geest reizen? Ogenblikkelijk, met de snelheid van gedachten? Misschien. Nadat Christus uit het graf was opgestaan, zei Hij tegen Maria Hem niet aan te raken aangezien Hij nog niet was opgevaren naar zijn Vader (Joh. 20:17). Maar later op diezelfde dag stond Christus zijn discipelen wel toe Hem aan te raken (Lukas 24:39). Weliswaar weten we niet hoever de troon van God van deze aarde is verwijderd, maar toch maakte Christus de reis en keerde nog op dezelfde dag terug!

Wij zullen ook de gave bezitten ons zelfs dwars door massieve voorwerpen heen te manifesteren (Lukas 24:36; Joh. 20:19, 26).

Met dit vermogen tot reizen zullen we niet tot een klein geografisch gebied zijn beperkt. Uiteindelijk zullen we zelfs in staat zijn naar de ver-

ste uithoeken van het universum te reizen; we zullen immers alle dingen beërven (Openb. 21:7).

Tijd

Een groot aantal beperkingen wordt ons opgelegd door de tijd. De levensduur van een mens is vergeleken met de eeuwigheid zeer kort (Ps. 90:10). Hoe vaak komt u in moeilijkheden wegens tijdgebrek?

Eeuwig leven zal dit probleem oplossen. Er zal onbeperkte tijd zijn! God bewoont de eeuwigheid en dat zullen wij ook (Jes. 57:15). Niet alleen zal er volop tijd beschikbaar zijn, maar ook zullen we talloze waardevolle en boeiende dingen met onze tijd kunnen doen.

Gedurende de eerste 1000 jaar van Christus' heerschappij zullen er steden moeten worden bestuurd (Lukas 19:17). Daarna zullen we te maken krijgen met allen die niet in dit tijdperk zijn geroepen, maar die dan een nieuw fysiek leven zullen krijgen (Openb. 20:5).

Nadien zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden opgericht waardoor wij nog grotere verantwoordelijkheden in het gezin van God zullen ontvangen (Openb. 21 en 22). Deze taken zullen een bron van groot genoegen zijn, daar ze anderen zullen stimuleren en helpen.

De eeuwigheid zal vol prettige activiteiten zijn. De geestelijke wereld kan door middel van de dingen van dit leven worden begrepen (Rom. 1:20). Daarom kunnen we concluderen dat er voor veel van de bezigheden van dit leven geestelijke parallellen bestaan.

Energie

Het menselijk lichaam heeft vaak te lijden door een gebrek aan energie, zelfs wanneer het gezond is. Wij worden na een periode van inspanningen aan onze beperkingen herinnerd.

Hoe anders zal het leven als geest zijn! Wij zullen letterlijk energie uitstralen zoals Jezus Christus:

„En ik keerde mij om, teneinde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit

als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht" (Openb. 1:12-16).

Over vermoeidheid zullen we niet langer klagen. Wat een troost moet dat zijn voor de ouderen en zieken onder ons. Wat een grote vreugde zal het zijn voor iemand die helemaal verlamd is een geestelijk lichaam te beërven!

Verstandelijke vermogens

Geleerden zeggen dat de mens nooit meer dan 10% van zijn verstandelijke vermogens benut. Dit is in een wereld van zoveel kennis sterk beperkend.

Wat echter schadelijker is, is het tekort aan goddelijk karakter dat we aan de dag leggen, zelfs als we echt geroepen en bekeerd zijn. Velen van ons hebben niet de juiste beheersing over de gaven die we wel hebben en we passen ze ook vaak niet goed toe. Intelligentie is één ding, het vermogen tot handelen op basis van iets wat we begrijpen is wat anders.

Het leven als geest zal deze problemen wegvagen. We zullen meer dan alleen maar een deel van Gods verstand hebben — ons verstand zal in zijn geheel goddelijk zijn!

Gods ongelooflijke geheugen stelt Hem in staat elk van de miljarden sterren bij name te noemen (Ps. 147:4) en de haren op ons hoofd te tellen (Matth. 10:30). Stelt u zich eens voor met zo'n geestelijk vermogen. Wat evenwel belangrijker is, is dat we Gods karakter in al zijn aspecten zullen bezitten. Stelt u zich eens voor vol wijsheid, verstand, goede raad, juiste kennis, liefde en inzicht zoals Jezus Christus (Jes. 11:1-4).

Hoewel we allen deze goddelijke eigenschappen zullen delen, behouden we toch onze eigen persoonlijkheid.

Maar de vloek onszelf met anderen te vergelijken om onszelf te verhogen zal zijn verdwenen. Wij zullen leren onze eigen individualiteit evenals die van anderen te waarderen. Om ons daarop voor te bereiden, dienen wij nu reeds anderen hoger te achten dan onszelf (Filipp. 2:3).

Hoe wonderlijk zal het leven zijn met het verstand van God — geen problemen meer, geen noodlottige beslissingen of slechte gewoonten. We zullen een verstand hebben dat goed werkt en dat ons en anderen eeuwig zal dienen.

Het milieu

De zonden van de mensheid hebben ons milieu geruïneerd. Vervuild water, vergiftigde lucht, overbevolkte en vervallen steden, achterbuurten, krotwoningen, overal afval — noem maar op.

De mensen dragen zelf buitengewoon veel bij tot de onaangenaamheden van het leven. Vaak pronken zij voor anderen met hun zonden (Jes. 3:9). Dat treft ook ons: We worden het slachtoffer van opstandige mensen, van oneerlijke zakenlieden, moeilijkheden op ons werk, en de listen van de zonde in de media.

Door het toedoen van andere mensen kan het leven een bron van ellende worden. Verdrukking door zondige mensen kan zo erg worden dat wij roepen om redding zoals David:

„Red mij van mijn vijanden, o mijn God: beveilig mij voor hen die tegen mij opstaan; red mij van de bedrivers van ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken willen op mij aanvallen, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonde, Here; zonder dat er ongerechtigheid is, lopen zij toe en stellen zich op. Waak op, mij ter hulpe, en zie" (Ps. 59:2-5).

Wij behoeven niet door al het kwaad van deze wereld overladen te worden — God belooft ons daarvan te verlossen. Kijk vooruit naar de wederoprichting van Gods regering bij de terugkeer van Jezus Christus (Hand. 3:20-21). In het Millennium zal de natuur van de mens veranderd worden, en ons milieu zal weer zuiver en schoon worden gemaakt.

Onder die omstandigheden zal de huidige ellende verdwijnen. Het gezin van God zal vrij zijn van de angst die door de zonde wordt teweeggebracht:

„En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan" (Openb. 21:3-4).

God is in afwachting van onze geboorte

We hebben slechts een glimp van ons toekomstig leven als lid van Gods gezin gezien. Zoals een baby groei doormaakt, zullen wij door een geestelijk ontwikkelingsproces heengaan en opgroeien zodat we in het gezin van God van een voller leven zullen kunnen genieten (Mal. 4:1-2).

„Gij maakt het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig" (Ps. 16:11).

God ziet uit naar onze geboorte in zijn gezin. Hij openbaart zich als een God van liefde die zijn vreugde met ons wil delen (Matth. 25:21). Hij heeft ons niet geschapen om tot dit vleselijke bestaan beperkt te blijven. Alle mensen zullen in de gelegenheid worden gesteld om behouden te worden en zijn heerlijkheid te delen (2 Petr. 3:9).

God wenst u voor alle eeuwigheid in zijn glorierijke, majestueuze gezin.

Bereidt u zich voor op uw geboorte? Kan God de vereiste veranderingen in uw leven zien (Openb. 2:26; 3:21)? Eet u van het geestelijke voedsel dat de Kerk u geeft? Zo ja, dan wacht u — en daar kunt u zeker van zijn — de grootste geboorte van ooit, in het gezin van God! □



DAVID VAN ISRAËL . . . een tiener die anders durfde te zijn!

door J. D. Schroeder

DE WERELD HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN EEN NIEUW TYPE VAN LEIDERSCHAP. En de leiders van morgen komen voort uit de jonge mensen van vandaag.

Ben *jij* een tiener? Dan ben *jij* erbij betrokken. Jij bent betrokken bij *wereldgeschiedenis!*

Net zoals Nederland en België in de loop van hun geschiedenis dikwijls in een hachelijke positie waren gekomen, zo was ook het Israël van de Oudheid dikwijls in een oorlog betrokken — en gewoonlijk tegen een overweldigende overmacht. Toen, net zoals in onze tijd, kwamen er *grote leiders* naar voren om de natie naar de overwinning te leiden. En zoals altijd waren deze leiders gedurende hun jeugd jaren opgeleid.

Ook koning David werd voor zijn geweldige taak gekozen terwijl hij *nog een jongen was*, de jongste van acht broers — een schaapherder.

Waarom had God *hem* gekozen? Daar *zijn* redenen voor. En deze zelfde redenen — deze *oorzaken* voor Davids succes — zullen ook *jou* kwaliteiten, zoals David die had, geven — kwaliteiten van uitmuntendheid, LEIDERSCHAP — en uiteindelijk *grootheid!*

Kijk weer eens naar het verhaal van de jonge David dat al zo dikwijls verteld is — toen hij de gigantische vijand van zijn land, Goliath de Filistijn, uitdaagde en versloeg. Het verhaal kun je grotendeels in slechts één hoofdstuk vinden, 1 Samuel 17.

Let wel dat iedereen een fantastische lering uit deze gebeurtenis kan trekken, en dat het zeer zeker *geen* kinderverhaal is. Het is een buitengewoon relaas van een jongeman die grote moed had voor zijn overtuigingen uit te komen.

Saul was toentertijd nog Koning van het land, een natie die veertig dagen gebeefd had voor het gehoon van één man, Goliath, een reus van over de drie meter, en een schrikjagend krijgsman sinds zijn jeugd. Niemand in het *hele land* van Israël had de moed de reus op zijn nummer te zetten.

Maar in scherpe tegenstelling met *alle andere mannen* in het land, zag David Goliath in het juiste perspectief. De reus was helemaal niet zo groot en machtig vergeleken met de grote en Almachtige God van Israël. Met deze visie gewapend werd David *gloeiend* van verontwaardiging tegen „deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de *levende* God tart” (1 Samuel 17:26). Een fiasco nam hij zelfs niet in overweging.

En zodoende, met de koele furie van beheerste maar intense woede, legde David de steen in zijn slinger en

rende vooruit, de zogenaamde kampioen tegemoet. Krachtig zwaaide deze lenige jonge figuur zijn slinger in het rond — een wapen dat hij dikwijls gebruikt had om de schapen van zijn vader te beschermen. En een fractie van een seconde nadat de steen uit de slinger wegschoot viel Goliath voorover. En op hetzelfde ogenblik verloor het hele Filistijnse leger de moed (en hun held) — en Israël kreeg beide — moed en een *eeuwige* held.

Waar had David zulke moed en dapperheid geleerd? Zo'n grote *vastberadenheid* ten opzichte van de vijand? Zo'n *onbegrensd* VERTROUWEN in de grote God van zijn land? Het antwoord zal je waarschijnlijk *verrassen*: omdat David de moed gehad had, als jongen *anders* te zijn — *heel* anders dan de gemiddelde tiener van zijn tijd. En het was de moeite waard!

DAVID HAD ZICH NAMELIJK GODS WOORD EIGEN GEMAAKT EN SPANDE ZICH IN ERNAAR TE LEVEN!

David was de personificatie van kracht — een kracht die van God kwam.

Toen hij als tiener zijn vaders schapen hoedde, concentreerde hij zijn gedachten reeds op de machtige beloften die geschreven stonden in die boeken van de Bijbel die toentertijd beschikbaar waren.

Bovendien wist hij dat als hij de *moed* had God te gehoorzamen, hij

ook van God kon verwachten dat Hij hem uit elk noodgeval zou redden. Hij stond er niet verbaasd van toen God hem hielp de belagers van zijn vaders schapen te doden — *leeuwen* en *beren* (1 Samuel 17:34-37) — hij VERWACHTTE het! Hij *wist* wat Gods beloften inhielden! En deze zelfde beloften inspireerden hem toen hij tegenover Goliath kwam te staan.

David schreef: „De Heer is mijn Herder”, want hij wist wat er van herders verwacht werd. Het was hun *plicht* de schapen zowel te beschermen als ze te leiden en voor ze te zorgen. David deed dat dan ook voor zijn dieren en hij verwachtte dat *zijn* Herder hetzelfde voor hem zou doen. God **BELOONDE** dan ook het vertrouwen dat David in Hem stelde.

Hoe sta *jij* ervoor? Wil *jij* leren hoe je moet *leiden*? Of ben *jij* het type dat een afwachtende houding aanneemt, bang, dat wacht totdat er een andere David naar voren komt — om *jou* uit je *lafhartigheid* te leiden?

Zo moet je *niet* zijn!

Als je tot hiertoe gelezen hebt, ben je waarschijnlijk het type van jonge man of vrouw die graag zou willen helpen iets goeds te doen, iets wat *juist* is, voor deze misleide wereld. En als je gewillig bent het type van *kampioen* te worden dat David was — en dat **KUN** je als je *wilt* — dan moet je **NU** beginnen de juiste manier van *leiding* geven te ontwikkelen! Morgen zal te gauw hier zijn om nog een *ogenblik* langer te wachten.

Vraag *meteen* je eigen exemplaar van het boekje *De zeven regels voor succes aan en begin ze in toepassing te brengen!* Terwijl je nog jong bent, moet je er een gewoonte van maken naar succes te streven!

Begin te *leren* uit het enige Koninklijke Boek dat van gewone mensen, **KONINGEN** maakt (Openbaring 5:10). De jonge David nam die uitdaging aan en werd *koning* David, een welsprekend voorbeeld voor alle tijden voor tieners die vooruit willen — die voldoende moed bezitten om met Gods hulp *vandaag* anders te zijn — zodat door het leiderschap dat zij nu leren, *anderen* er **MORGEN** van kunnen profiteren!

Begin **NU!**

De hele wereld wacht er werkelijk op — op **YOU!**

Ja, *jou*. □

Persoonlijk

(Vervolg van pagina 2)

tot het volk van Jeruzalem op de muur, om hen bevreesd te maken en hen te verschrikken, opdat zij de stad zouden kunnen innemen. Aldus spraken zij over de God van Jeruzalem als over de goden van de volken der aarde, het maaksel van mensenhanden” (vers 16-19).

Kijk nu eens wat de Koning van Juda deed: „Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, *baden* deswege en riepen naar de hemel” (vers 20). *Ze baden* om hulp. *Ze* wisten niet *hoe* God tussenbeide zou komen. Maar *ze* wisten, dat God het zou doen!

„Toen zond de Here een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde. Eens, toen hij het huis van zijn god was binnengegaan, hebben zijn eigen zonen hem daar met het zwaard geveld. Aldus verloor de Here Jechizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de macht van Sanherib, de koning van Assur, en uit de macht van alle anderen, *en Hij gaf hun rust aan alle zijden*” (vers 21-22).

Deze ervaring werd neergeschreven in *Gods eigen Woord* om u te onderrichten en *voor nu de juiste weg te wijzen!*

Misschien wordt u geconfronteerd met een vijand, die sterker is dan u. Het kan de een of andere *verleiding* zijn. Het kan de een of andere omstandigheid, situatie of moeilijkheid zijn. Een of ander ernstig probleem. Laat mij u dan vragen: „*Waarop steunt u* om de belegering door dit probleem te weerstaan — om u ervan te verlossen?”

Vertrouw op God en op zijn macht

Wat doen sommigen van u, gemeenteleden, als zich de een of andere angst, zorg of moeilijkheid voordoet? Wordt u niet eerst *angstig* en maakt u zich niet eerst zorgen en probeert u dan niet ofwel zich voor die moeilijkheid te verschuilen, ofwel die op *eigen* kracht het hoofd te bieden — volgens uw *eigen* redenering, planning en daden?

Heeft u ooit in uw *eigen* hart en leven nagespeurd of het uw *eigen schuld* was? Bij bijna elk probleem met de familie of in het huwelijk, hebben er twee schuld.

Heeft u zich nooit gerealiseerd, dat juist de *Schepper*, die heeft gemaakt, dat u geboren werd — die u het leven schenkt, dat u bezit — die u in zijn Kerk geroepen heeft — in staat is al deze strijd voor u te voeren en dat graag doet, net zoals Hij dat voor Hizkia deed — als u zich alleen maar tot Hem wendt en Hem om wijsheid en leiding vraagt, op Hem *vertrouwt* en ook de uitkomst aan Hem *overlaat*?

Twee voorbeelden

Ik ken een vrouw, die toen ze midden in de twintig was, een *zeer ernstig* probleem in haar leven had. Drie keer was dit meisje teleurgesteld in liefdesrelaties. Op het laatst was ze in verleiding een man te huwen, waarop ze geen recht had. Ze kwam met haar probleem naar mij, als Gods vertegenwoordiger. Ik constateerde, dat zij *alleen maar de fysieke kant* in ogenschouw nam. Ze redeneerde, dat, voor zover zij kon zien, als zij God gehoorzaamde en weigerde deze man te huwen, ze *nooit* zou trouwen. Ik adviseerde haar *God te gehoorzamen* — niet langer naar materiële omstandigheden te kijken en menselijke rede te gebruiken om God ongehoorzaam te zijn. Ik adviseerde haar te doen wat *God in de Bijbel leert*, en dan de oplossing *aan Hem over te laten*.

Maar dat meisje *vertrouwde niet op God* — ze vertrouwde op haar eigen menselijke rede. Ze gaf gevolg aan een impuls en de verleiding en huwde. Hij liet haar al in de huwelijksnacht in de steek om overspel te bedrijven met een andere vrouw. Haar leven werd ellendig en diep ongelukkig.

Later werd mij een soortgelijk geval voorgelegd. Deze jonge vrouw weerstond de verleiding — ze gehoorzaamde God en *vertrouwde op de Eeuwige* om de omstandigheden te beïnvloeden — ze *verliet zich op Hem* wat de uitkomst betrof. Haar geloof werd beproefd en getest. God antwoordde niet *onmiddellijk* — maar, te gelegener tijd, kwam de juiste man in haar leven, ze trouwden en

God heeft hun huwelijk bovenmatig gezegend.

De ervaring van koning Josafat

Nu wil ik u nog een geval voorleggen — een *opmerkelijke* ervaring, die u de uitweg zal tonen uit *al uw moeilijkheden* en problemen.

Gemeenteleden, als u *God* zijn gang laat gaan in uw leven, bent u begonnen te leren Hem uw strijd te laten voeren, uw problemen op te laten lossen en u te bevrijden van de vele moeilijkheden, waaronder u lijdt.

Let nu eens op de ervaring, die opgeschreven is om *ons* nu te onderichten en te helpen:

„Daarna geschiedde het, dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meünieten tegen Josafat ten strijde trokken. Men kwam Josafat melden: Een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee, uit Aram; zie, zij zijn in Chaseson-Tamar — dat is Engedi —. Toen *werd Josafat bevreesd . . .*” (2 Kron. 20:1-3).

Is vrees gewoonlijk ook uw reactie? Maar kijk eens wat de Koning van Juda deed.

„. . . en besloot de Here te raadplegen; hij riep voor geheel Juda *een vasten* uit, en Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Here; ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Here te zoeken” (vers 3-4).

Josafat deed precies wat God wil, wat u heden ten dage zou moeten doen, als u voor de een of andere verleiding of moeilijkheid komt te staan: *hij legde het God voor in gebed en met vasten!*

En terwijl hij God om hulp bleef vragen, zei hij: „Here, God onze vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U. Zijt Gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend? Zij woonde daarin, bouwden U daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden: Indien ons een onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis; wanneer wij in onze

benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen. Nu dan, zie, de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, tegen wie Gij Israël niet toestondt op te rukken, toen het uit het land Egypte kwam — want het trok langs hen heen en verdelgde hen niet” (vers 6-10).

Er was geen aanleiding voor deze burenen om vijandig te zijn. Toch is het zo, dat soms ook uw eigen burenen uw vijanden worden.

Maar lees eens wat de Koning tot God zei: „Zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken om ons uit uw bezitting die Gij ons ten erve hebt gegeven, te verdrijven. Onze God, *zult Gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte* die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd” (vers 11-12).

God verhoort gebed

Josafat riep God aan om hen te hulp te komen. Hier volgt Gods antwoord (vers 14-17):

„Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des Heren op de Leviet Jachaziël . . . , en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! *Zo zegt de Here tot u:* weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, *want het is geen strijd van u, maar van God.* Morgen moet gij tegen hen oprukken; wanneer zij de helling van Sis bestegen hebben, zult gij hen aantreffen aan het einde van het beekdal vóór de woestijn van Jeruël. *Niet gij zult hierbij behoeven te strijden:* stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Here is met u.”

En zie nu hoe Josafat God *gehoorzaamde*, nadat God hem geïnstrueerd had. De verzen 20-23 luiden: „De volgende morgen vroeg trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Josafat naar voren en zeide: Luistert naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, geloof in de Here, uw God, en gij zult bevestigd worden, geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.

„Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de

Here een lied zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: Looft de Here, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

„Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het gebergte Seïr, om hen met de ban te slaan en te verdelgen.”

Zij keerden zich tegen elkaar! Zo beantwoordde God Josafat. „Zodra zij met de bewoners van Seïr hadden afgerekend, hielpen zij elkander in het verderf. Toen Juda gekomen was bij de wachttorenen in de woestijn keerden zij zich naar het krijgsvolk, en zie, het waren slechts lijken, ter aarde nedergefallen: niemand was ontkomen” (vers 23-24).

Josafat liet niet zijn moeilijkheden aan God over om er dan zelf niets meer aan te doen. Allereerst bad hij en vroeg hij om wijsheid, leiding en hulp. Toen *deed hij wat God zei*. Hij moest *zijn aandeel* verrichten — maar het gevecht was *Gods strijd* en Josafat probeerde niet Gods strijd te voeren. Hij verrichtte alleen *zijn aandeel*. Maar hij *geloofde* God en *vertrouwde* op God.

Het punt, dat ik wil, dat u *in gedachten houdt*, is dat uw strijd niet werkelijk van u is, maar *God* toekomt. Als u naar Hem kijkt, maakt Hij het tot *zijn* strijd en voert die voor u. Hoe *zinloos* is het als u probeert *Gods* strijd voor *Hem* te voeren.

God zegt: „Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here” (Psalm 34:20).

In het Nieuwe Testament lezen wij: „Want door *genade* zijt gij behouden, door het *geloof*” (Ef. 2:8). Ja, maar het *geloof*, dat ons redt is een *levend* geloof, dat praktisch is — het werkt — het *verlaat zich werkelijk* op God! *Breng het in praktijk!*

God belooft ons geen *gemakkelijke* tijd gedurende ons leven. Maar Hij belooft *wel* voor ons onze strijd te voeren — en ons te bevrijden van *elk* probleem en elke bezoeking. *Wilt u Hem dat laten doen en leren hoe gelukkig uw leven kan worden? God moge u helpen dit te begrijpen.* □

Het duurt niet lang meer

In Gods Koninkrijk zullen mens en dier — zelfs die dieren die nu nog verscheurend zijn — harmonieus samenleven.

door Keith Stump

Als je in een dierentuin of op de televisie een reusachtige leeuw ziet, of een beer, een gorilla of een ander leuk dier, zou je dat dan als je lievelingsdier willen hebben en er zonder vrees mee willen spelen?

Vandaag blijven veel van de mooiste en machtigste schepselen van God buiten ons bereik als huisdier of speelkameraad. Of ze zijn bang voor ons — of wij zijn bang voor hen.

Dat zal niet altijd zo blijven. Een van de meest bekende teksten over het spoedig komende Millennium is Jesaja 11:6: „Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden.” Vele jaren geleden werd dit vredige thema gebruikt voor het ontwerp van het embleem van Ambassador College, waarop een leeuw, een lam en een kind worden afgebeeld die als vrienden bij elkaar staan.

Lang geleden leefden mens en dier samen zonder voor elkaar bang te zijn. Toen ongeveer 6000 jaar geleden de dieren werden geschapen, waren ze allemaal vriendelijk en onschadelijk (Gen. 2:19-20). Maar Adam en Eva zondigden en de aarde



Foto door Nathan Faulkner

werd vervloekt. De dieren werden wild. Sommige werden zelfs verscheurend.

In de tijd van Noach en de Zondvloed bracht God op wonderbaarlijke wijze van elke diersoort een of meer paren naar de ark. Daar woonden ze voor meer dan een jaar samen tot het aardoppervlak weer droog was geworden. Alle landdieren die nu op aarde leven, stammen van die dieren af (Gen. 8:17).

Na de Zondvloed verlieten de dieren de ark weer en keerden terug naar de velden en de bossen. Sinds die tijd zijn de dieren altijd bang voor de mens geweest (Gen. 9:2) — en voor

veel dieren is de mens zelf bang! De boosaardige tiran Nimrod, de „geweldige jager” (Gen. 10:8-9), verworf een positie van leiderschap over de mensen door hen tegen wilde dieren te beschermen.

De profeet Ezechiël vertelt ons, net als Jesaja, over een heel andere tijd die nu spoedig zal aanbreken: „Ik [God] zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen” (Ezech. 34:25).

In het Millennium zal God de begeerte van de leeuw om vlees te eten zó veranderen dat hij plantaardig voedsel zal eten. „En de leeuw zal stro eten als het rund” (Jes. 11:7). Het lammetje zal niet

meer bang zijn om in de buurt van een leeuw te komen. De afbeelding op het Ambassador College embleem zal werkelijkheid worden.

Maar het Millennium is er nog niet!

Dit werd duidelijk tijdens het maken van een deel van de film van de Kerk voor het Loofhuttenfeest van dit jaar. De opnamen, die door Ross Jutsum geleid werden, werden jongstleden mei gemaakt op de campus van Ambassador College in Pasadena.

In de film, die op alle feestplaatsen is vertoond, zien we een vredige scène (Zie verder pagina 17)

Een tiener wordt uitgedaagd — BESTAAT GOD?

door Clyde Kilough

Dat is wel de vreemdste vraag, die een dienaar mij ooit gesteld heeft, dacht ik.

Daar was ik dan, 19 jaar en sinds mijn elfde bezocht ik de diensten van de Kerk van God en nu ik een dienaar sprak over het serieuze onderwerp van de doop, stelde hij mij de allereenvoudigste vraag: „Geloof je dat God bestaat?”

„Natuurlijk geloof ik dat!” antwoordde ik.

„Waarom geloof je dat?”

Ik antwoordde onzeker: „Er is geen leven mogelijk zonder dat iemand dat leven schenkt, schepping betekent dat er een Schepper moet zijn, materie heeft niet altijd bestaan, evenmin als al de andere dingen, die bewijzen, dat God bestaat.”

„Dat is zo”, zei hij. „Maar wat maakt, dat je een onwankelbare overtuiging hebt, dat God bestaat? Wat geeft je een echte persoonlijke relatie met Hem?”

„Ik geloof, dat ik dat niet kan uitleggen.”

Dit gesprek verliep niet zoals het had moeten gaan. Ik dacht dat het eenvoudig zou zijn. Ik was in de Kerk opgegroeid, had de Schriftelijke Cursus gevolgd en nam nu logischerwijze aan, dat het tijd was om gedoopt te worden. Ik had het onderwerp van de doop bestudeerd en kende de bijbelteksten over de doop door onderdompeling.

Toen, plotseling, pas vijf minuten na het begin van het onderhoud kon ik niet eens de dienaar op overtuigende wijze vertellen, waarom ik wist,



Foto door Nathan Faulkner

dat God bestond. Ik wist, dat Hij bestond, maar waarom wist ik dat? Hoe echt was God voor mij?

Hoe echt is Hij voor jou? Kun je weten, dat God bestaat? Kun je in nauw contact met Hem staan? Ja, dat kan. Je hoeft zelfs niet eens volwassen, gedoopt, student of van een bepaalde leeftijd te zijn. Maar je moet eraan werken en erover denken.

De heer Armstrong heeft vaak gezegd, dat het hedendaagse onderwijs op een totaal verkeerde manier de nadruk legt op uit het hoofd leren in plaats van op bestuderen. God wil, dat je Hem leert kennen en niet alleen maar feiten over Hem uit het hoofd leert.

Neem eens de vraag van Gods bestaan. De Kerk geeft een boekje

uit: *Bestaat God?* Vraag dat eens aan. Het bewijs dat God bestaat is onweerlegbaar.

Maar beseef wel, dat je dat boekje kunt lezen, aanvaarden wat je leest en het zelfs uit het hoofd kunt leren — maar dat maakt nog niet, dat je in nauwer contact met God komt of dat God een realiteit voor je wordt!

Dat was wat onze dienaar mij probeerde duidelijk te maken. Hij toonde mij aan, dat ik alleen maar de bewijzen, dat God bestaat, uit mijn hoofd geleerd had.

Er is geen dramatische gebeurtenis of een wereldschokkende ervaring voor nodig om God tot een realiteit te maken.

Een paar weken na het gesprek met onze dienaar, maakte ik een wandeling door een weiland om na te den-

ken. Ik had gebeden voor ik wegging, en God gevraagd mij te helpen meer grondslag te geven aan mijn kennis over zijn bestaan.

Onze dienaar had uitgelegd, dat zich in het leven beproevingen voordoen, die soms zo hevig zijn, dat ze ons ertoe kunnen brengen God te ondervragen: „Bestaat U wel? Houdt U echt van mij? Bent U daar werkelijk?”

De antwoorden hadden nog niet volledig vorm gekregen in mijn geest. Verstrooid plukte ik een bloempje met de bedoeling om op de steel te kauwen. In plaats daarvan begon ik het van dichtbij te bekijken. Hoe meer ik ernaar keek, hoe verbaasder ik werd.

Het bloempje was mooi en ingewikkeld van vorm. Het was broos, met dunne aderen, die elk doorzichtig blaadje bij elkaar hielden, volmaakt gevormd, volmaakt symmetrisch, slechts één centimeter in doorsnede.

Ik begon de andere planten, grassoorten, bomen en insecten te bestuderen en te denken over het menselijk lichaam en het menselijk verstand, die fantastische computer, die mij het in de eerste plaats mogelijk maakte na te denken!

De ene gedachte leidde tot de andere en tenslotte tot een conclusie: De harmonie van de levensvormen op onze planeet hebben zich niet zomaar bij toeval ontwikkeld.



Foto door Jerry Gentry

Door acht te slaan op de natuur — het zichtbare — zal het onzichtbare van God veel meer werkelijkheid krijgen. Of u nu een bloem van dichtbij onderzoekt of een merrie met haar veulen beziet, stel uzelf de vraag: „Zou dit uit het niets hebben kunnen evolueren?”

Romeinen 1:20 werd duidelijk: „Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.”

Zie de bewijzen in werking

Laten we proberen zo bewust mogelijk te leven.

Misschien hebben we weleens de kans de geboorte van een kalf te zien; laten we dan eens de tijd nemen daarover na te denken. Een paar maanden daarvoor was het kalf nog net zichtbaar met het blote oog.

Of misschien kunnen we eens door een telescoop naar de hemel kijken; laten we ons dan eens vragen stellen over het ontwerp, over de ordening, hoe het gaande wordt gehouden, de wetten waaraan de hemellichamen ondergeschikt zijn. Hoe is dit allemaal ontstaan?

Misschien krijgen we de kans over de wereld te reizen en de ruïnes te bezichtigen van plaatsen als Babylon, Ekron, Asdod, Askelon of Sidon. Laten we eens nadenken over de profetische betekenis van deze plaatsen en beseffen dat God het vermogen bezit de toekomst te voorspellen en te zorgen, dat dingen inderdaad gebeuren.

Misschien gaan we natuurkunde of biologie studeren. Laten we het dan niet alleen maar als huiswerk benaderen, maar verband

leggen tussen de fysieke wetten, waarvan we de werking zien: de rups die in een vlinder verandert, de kikkers die we ontleden — al de proeven die we doen — en een belangrijkere vraag: Is dit zo maar ontstaan? Was het bij toeval? Is dit alles alleen maar geëvolueerd?

Of onze belangstelling gaat uit

naar computers. Bedenk eens hoe fascinerend die machines zijn. Maar bedenk ook, dat de ingewikkeldste computer nog verreweg de mindere is van het menselijk verstand. Breng dat eens in verband met de gedachte, dat

de mens nooit in staat is geweest iets te vervaardigen, dat gecompliceerder is dan hijzelf. Zou een willekeurige kracht of macht van een geringere intelligentie dan die van de mens, de mens hebben vervaardigd?

Deze voorbeelden vormen enkele levende bewijzen van Gods bestaan. Door deze bewijzen in de natuur



Foto Youth 81

Zou er een schepping zonder Schepper kunnen bestaan? Bekijk eens hoe een prachtige vlinder in elkaar zit alvorens te antwoorden!

daadwerkelijk te zien wordt God meer een realiteit. Gebed en bijbelstudie krijgen een diepere betekenis evenals de sabbat en de diensten. Het wordt gemakkelijker om volgens Gods richtlijnen te leven.

Zoals 1 Thess. 5:21 zegt: „Toetst alles en behoudt het goede”. Zie de bewijzen van God in de werkelijkheid.

Hoe oud iemand ook is hij kan altijd bewijzen dat God bestaat. Als je het echt grondig hebt bewezen, kan niemand je het geloof in Gods bestaan afnemen. □

Niet lang

(Vervolg van pagina 15)

als in het Millennium: een jonge vrouw zit naast een klein meisje op het gras. Het meisje aait een klein lammetje. Vlak voor hen ligt een majestueuze leeuw, zonder zichtbare schadelijke bedoelingen jegens de twee mensen of het lammetje.

Is op de Ambassador campus het Millennium al aangebroken?

Beslist niet! Integendeel, tijdens de opnamen van deze vredige scène werd het heel duidelijk dat het Millennium nog toekomst is! De leeuw in de film heet Zamba, een prachtige leeuw van 7 jaar oud die ook in ande-

re films is te zien. Zamba werd ook gebruikt in een nieuwe Tarzan film. Hij en zijn twee trainers reisden voor de opnamen vanuit San Bernardino in Californië, meer dan 70 km van Pasadena, naar Ambassador College.

Nadat Zamba zijn plaats op het gras had gekregen, gingen Renae Bechthold (student aan Ambassador College) en Emily Stump (leerling van Imperial School) achter hem zitten.

In het begin had de leeuw het lammetje in de armen van Emily niet in de gaten. Maar al gauw bracht een briesje middagwind de geur van het lammetje in de neusgaten van de leeuw. Zamba reageerde direct! Na de lange tocht over de autoweg had Zamba honger gekregen. Bestond er een beter mid-daghapje dan dat kleine lammetje?

Toen het lammetje de leeuw in het oog kreeg, versteende het van schrik. Die leeuw moet voor dat lammetje zo groot als een huis zijn geweest. En het werd er bepaald niet beter op toen die enorme leeuw zijn kaken begon te likken! Het lam had heel goed door dat het Millennium nog niet was aan-gebroken!

Twee uur lang was Zamba's belangstelling uitsluitend op het lam-metje gericht. In plaats van naar de camera te kijken zoals hij moest, bleef Zamba maar steeds hongerig achterom kijken naar het lammetje. Op een gegeven moment draaide hij zich zelfs om en bewoog zich dreigend in de richting van het lam — maar zijn waakzame trainer belette het hem snel.

Het is vandaag beslist nog niet zo ver dat twee van zulke dieren „vredig kunnen nederliggen”!

Na vele keren steeds opnieuw filmen, begon Zamba tenslotte mee te werken. Door de hardnekkige inspanningen van zijn trainers begon hij eindelijk te beseffen dat zij hem eenvoudig het lam niet te eten zouden geven — en evenmin zouden zij het hem laten pakken! Berustend in de situatie werd Zamba de ideale acteur, die op een teken precies doet wat van hem wordt verlangd.

Over niet al te lange tijd zullen leeuwen geen temmers meer nodig hebben om hen in bedwang te houden. En lammetjes zullen niet meer beschermd hoeven te worden voor roofdieren. Kleine kinderen zullen zelfs met giftige slangen kunnen spelen (Jes. 11:8). Net zoals alle mensen eensgezind zullen samenleven, zo zullen mensen en dieren als vrienden in vrede samenzijn.

Zoals Renae, Emily, het lammetje en Zamba op de foto en in de film uitbeelden: „Het duurt niet lang meer”! □

door Dexter Faulkner

Tussen haakjes . . .

IS HET WELEENS bij je opgekomen dat je nooit oud zult zijn?

Twee weken na je geboorte was je twee weken „oud”. Je was echter heel jong, zoals je daar, klein en onschuldig, in de armen van je moeder lag te slapen.

Voor een pasgeboren kind is 7 jaar „oud” nog heel ver in de toekomst. Maar is 7 nu echt „oud”? Welnee. Je speelde toen met autootjes of plastic poppen. Toen je 7 was, was je nog geen meter lang. Je was nog heel jong.

En in de tienerjaren? Het speelgoed is opgeborgen en er komt stof op. De stereo wordt belangrijk, evenals het merk van je jeans. Je stem wordt anders. Je lichaam ontwikkelt zich. In de ogen van een kleuter ben je een reus. Maar vind je jezelf „oud”? Natuurlijk niet. Je bent nog jong. Vraag maar eens aan iemand van 21.

Eenentwintig. Je bent bezig af te studeren, of misschien ben je reeds klaar en heb je een baan. Je bent een volwassene met verantwoordelijkheid. Is 21 daarom „oud”? Voor mensen van in de 30 niet. En vraag eens aan iemand in de 40 of hij denkt dat 30 oud is. Hij zal je waarschijnlijk het een en ander vertellen over wat hij zoal

placht te doen, jaren geleden toen hij „pas” 30 was.

En zij die 50 zijn kunnen je hetzelfde vertellen over hen die 40 zijn. En zo gaat het verder: 60, 70, 80, 90, 100. Je blijft altijd jonger voor iemand die ouder is.

Welnu, wanneer houd je dan op „jong” te zijn? Het antwoord is: nooit! God en zijn engelen zullen altijd ouder zijn dan jij. Als je in Gods Koninkrijk 100 miljoen jaar „oud” bent, ben je nog altijd jong — in vergelijking met God en zijn engelen. God is de „Oude van dagen” (Dan. 7:13). In de Bijbel spreekt Hij alle christenen, hoe oud zij ook mogen zijn, aan als „kinderkens” (1 Joh. 2:1; 3:18; 4:4).

De oudste mens op aarde kan proberen een reusachtige, majestueuze sequoia te omvatten, maar die had al 900 zomers en winters aanschouwd nog voordat de grijsaard zelfs maar was geboren. En toen die sequoia nog slechts een heel klein boompje was, hadden de knoestige, borstelige pijnbomen reeds 3000 jaar lang de elementen getrotseerd.

Wij zijn werkelijk nieuwelingen in het leven! Wij allemaal. Iedere dag worden we *ouder*. Maar *oud* zijn we nooit. □

„Het Werk”

(Vervolg van pagina 6)

van de kudde” heeft Ambassador College de voornaamste rol in de opleiding tot dienaar en ten behoeve van andere posities in het Werk. Het onderricht is dat van Christus' apostel die president en hoofd van het college is.

Honderden geordineerde dienaren geven in de plaatselijke gemeenten over de gehele wereld onderwijs dat zij van de apostel hebben ontvangen.

De apostel wordt bijgestaan door de Ministerial Services Department dat dienaren ten dienste staat.

Ook onder de apostel in samenwerking met de Ministerial Services staat het „Festival Office”, dat het jaarlijkse Loofhuttenfeest plant en organiseert, dat op vele feestplaatsen over de gehele wereld wordt bezocht.

De kudde wordt gevoed door het maandblad *The Good News*, door *The Worldwide News* die tweemaal per maand verschijnt, en bovendien wekelijks door het Pastor General's Report voor de dienaren.